

ISPARTA HALKEVİ MECMUASI

İç varlığın nizamı

BİR ÖĞÜT KARŞISINDA

Tarzı Akyazı

"Bir memleketle namus erbabi; laakal namussuzlar kadar
cessur olimadıkça memleket için kurtuluş yoktur,"

İSMET İNÖΝU

Bugünkü Türk inkılâbinin ömrünü, Cumhuriyetten başlatan dar görüş; bir çok konuların incelenmesinde bizi yanlış yollara sapıtabilir. Bir ağacın kökleri, ne kadar derinlerde ise yapısı da o kadar kuvvetli olur. Alınan sonuçların bütün şereflerini; tek bir nesle malefimek kıskançlığı yerinde bir hareket sayılırmaز. Nitekim göze batan kötüüklerin sebeplerini, eski ve yeni nesillere yüklemek gayreti de bizi yanlış teşhislere götürürebilir. İşte bunun içindir ki bugünkü ileri Türk devriminin temel divisorlarını yoklarken; enaz «TANZIMAT» a kadar közatmak gerekmektedir.

Bir çok Milletleri sınırları içinde toplu tutmaya çabalayan Osmanlı İmparatorluğu; bu mücadelenin bütün ağır yükünü Türklerin omuzlarına yüklemiş bulunuyordu. Sözde bu devletin hâkimî olan Türk; kozmopolit bir idareciler zümresinin gardiyanolgunlığını yapmak dercesine düşürülmüştü. Bu kötü durum Rumeli ve Anadoludaki Türkleri fakirlestiriyor, köklerini kurutacak hale getriyordu. Buna karşılık «Ekalliyetler» adı verilen başka milletler; daha iyi şartlar içinde gelişiyor; ilerliyordu.

Mesrutiyet inkılâbına kadar: her şehrin en güzel ve mamur mahallerinde Ekalliyetler oturur, en temiz elbiseleri onlar giyerdı. Bu acıklı duruma karşı Anadolunun yer yer ayaklanması; kanla ateşle boğuluyordu.

Feodal bir Ortaçağ kavramı içinde, tâ 17inci asırdanberi çökmeye ve dağılmaya yüz tutan Osmanlı İmparatorluğu, 18inci asırda büsbütün temelinden sarsılmaya başlamıştı. Yabancı devletler tarafından da yardım gören sözde ekalliyetler; birer birer istiklallerini kazanarak ayrıldılar, Devlet makinesini idare edenlerden, zaman ve muhitin hakiki şartlarını kavrayarak -diğer milletlerin yaptıkları gibi- daha köklü inkılâpların doğmasına önyak olmaları beklenemezdi. Çünkü: Türkten başka her milletin geniş nüfuzlar yarattığı saray muhitî, devlet makinesini; yalnız midesine ve menfaatına bağlı olanır teşkil ediyordu. İşte bunun içindir ki: sık sık vukubulan askeri ve millî isyanlar arasında en tehlikelisinin: Türkler tarafından yapanlar olduğuna hükmüdilirdi. Ekalliyetler tarafından yapılan isyanların, heman hepsi, yabancı devletler tarafın-

dan himaye olunduğu için, sırasına göre, pamuk ipligine bağılandığı halde, devletin keskin kılıcı, bu dağılış ve yıkılışta en zavallı bir durumda olan, Türkün saf bağrını delmekte devam etti.

Öcüncü Selimin askeri yenilikler yapmağa teşebbüs etmesi, ikinci Mahmudun Yeniçerileri kaldırarak yeni bir ordu kurması ve islahat yapması; Türkten ziyade başka milletlerin ekmeğine yağı sürüyordu. Fakat Türk inkılâp şururu da işte bu kadar zalim şartların baskısı altında doğmağa başladı.

Tanzimatın babası sayılan Mustafa Reşit paşa, ikinci Mahmuda ve onun ölümünden sonra Abdülmecide, Osmanlı idare teşkilâtının kökünden değiştirilmesi lüzumunu kabul ettirmiştir. Fakat bu adımla hakikî hastalığın ilâci bulunamadı. Evet, o devrin inkılâpcıları yalnız şekil değişikliği ile durumun kurtarılabileceğine inanmışlardı. Nitekim 1830'da Rusyadan dönen kaptanı derya Halil paşa: «Rusyadan geliyorum; her zamandan ziyade inandım ki, eğer avrupalılaşmazsa bizim için Asyaya dönmek lâzımcıktır.» demiştir. Meseleyi bu kadar üstünkörü kavramaın ağır cezasını çektilik. Hakikî ve şuurlu, ruha dayanan bir millet inkılâbı yapmadan - paşanın dediği gibi değil Asya'ya dönmek - Anadoluda bile rahat yaşımanın imkânı olmadığını gördük. Bu hakikati Venizelosun topları kulaklarına haykırmasa idi, hâlâ bu derdi bir şekil meselesi saymakta ve hâlâ avrupalılaşarak kurtulacağımıza inanmakta devam edecektik.

Dünkü inkılâpcıların olduğu gibi,

bugünkü ve yarıńki inkılâpcıların da bir dakika gözlerinin önünden uzak tutmamaları gereken bir noktaya parmak bastığımı inanıyorum.

Yalnız kılık, kıyafet değiştirmekle; yalnız fabrikalar kurmakla dâvanın bitmediğini artık tamamıyla ve milletçe kavramış bulunmamız gerektir. Hattâ gözlerimiz önünde çatıları çökmiye başlıyan Avrupaya benzemek çaresi de bu yaranın tek merhemî değildir. Bugünün cehennemi potası içinde çeliklesen yarının milletleri arasında, Türklerin de mutlaka iyi bir durumda olmaları için bütün vazifelerimizi yaptığımızı sanmak, tarihin en ağır ve mükerrer gafletlerinden birisini dâha irtikâp etmek olur.

Dişla beraber «İÇVARLIK»ımızın nizamını da ayarlamaya mecburuz. Ruhlarının düzeni bozuk millet leşlerinin nasıl ayaklar altında süründüğünü gördükten sonra gözlerimiz faltaşı gibi açılmalıdır. Yalnız devletçe değil, milletçe bu konu üzerinde düşünmeye ve işbirliği etmeye muhtacız.

Fazilet temelleri üzerine dayanan en ileri ve (dinamik) dîmdîk bir millet yaratmak için her yönden örnek aldığımız Millî Şef, bu mücadelenin anahtarını elimize vermiş bulunuyor:

«BİR MEMLEKETTE NÂMUS ERBABİ-LÂAKAL NAMUSSUZLAR KADAR CESUR OLMADIKÇA MEMLEKET İÇİN KURTULUŞ YOKTUR.»

Bu mücadelcede tepelenecek ilk düşmanın, her ferdin evvelâ kendi ruhunda araması ve derhal işe başlaması gerekmektedir.

Eğridirde bir kurs

Köy ve kasabalarda kızlarımıza ögrendikleri

Yazan: Kemal TURAN

Eğridir ilkokulunun bir salonunda masalar üzerine sıralanmış renk renk naklışlara ve dikişlere eğiliyor, bir çoklarını ihtiyarsız, ellerimizle okşiyorduk. Bu işleri tanıyanlar, martta başlıyan kursun, hazırlan sonlarında bu kadar eser vermesinden memnundular. Ancak öğrenciciler bunu yeter bulmuyorlardı. Teknik öğretimin en salâhiyetli âmirinden istedikleri, öğretmenin kasabada fazlaca kalmasıydı. Eğridir halkı yakında kış erzakını hazırlamak için, gölün biraz ötesindeki 'bağlara' taşınacaktı. Genç kızları ve kadınları orada daha dolu bir ev hizmeti bekliyordu. Bu sebeple bağlardan dönüste birkaç ay gene öğretmenleriyle dikiş devam edeceklerdi.

Salâhiyetli zat gözleri ümitle parlayan öğrencilere şu cevabı verdi:

«— Büyük şehirlerimizde ilkokulu bitiren kardeşleriniz için enstitüler açıldı. Bunların yanında, evli yahut gündüz vazifesi olanlar için de Akşam Sanat Okulları var. Buraya gelirken uğradığımız vilâyet merkezinizde geçen yıla kadar yalnız sonuncusu vardı. Geçen sonbahar enstitü açıldı. Şimdi yapısı tamamlanıyor. Aranızdan hali vakti olanlar Isparta'da enstitüye devam eder. Kasabalarda ve köylerdeki kızlarımıza gelince: gezici öğretmenler kışın köylerde yazın kasabalarda çalışıyorlar. Sizin öğretmeniniz de bu kış Isparta'nın bir köyünde kaldı. Köylü şimdi toprakla mesgul. Onu hasat işlerinden alıkoymak olmaz. Böylece öğretmeniniz bu yaz size geldi, gelecek yaza da komşu kasabaya gidecek.

Eğridir bağlılarında devamlı bir kış hazırlığı yapıldığına göre kursunuza uzațma çaresini ararız. Fakat öğretmeniniz kışın mutlaka bir köyde kursuna devam edecek. Prensip köylerdeki kızlara ve kadınlara toprakla uğraştıkları aylarda dikiş,nakış ve çocuk bakımı gibi şeyleri öğretmektir. Birkaç yıldır, birçok vilâyetlerimizde köylerstra ile bu kış kurslarını görüyorum. Öğretmen sayılarını artırarak bu kursları her köye ulaştırmak vazifemizdir.»

Salâhiyetli zat, salonun bir köşesine konulmuş sandığa dikkati çekerek:

«— İşte öğretmeninizin köyde kendi başına kullanabileceği ilaçlar, beraberinde götürüreceği daha birçok şeyler ayrı sandıklarda vilâyet merkezinde bekliyor.»

Ders salonunda bir paravanın ileyrisinde asılı duran açılır kapanır üç kanatlı aynada Eğridir gölünün çimen rengindeki tatlı suları dalgalandıyordu. Demek kışın, o, sağlam yapılı köy kızlarının bedenlerini yeni elbiseler içinde aksettirecek ortada gördüğümüz dikiş masaları sökülüp köyde tekrar kurulacak. Duvardaki kara tahta bile kursun malı.

Öğrenciler memnun bakışları ve baş hareketleri içinde topluca bizi uğurladılar. Onlardan ayrıldıktan bir saat sonra Isparta'da kurs öğretmeninin köye götürüceği sandıkları gördük. Bundan birisi kapkacak içindî büyük ve küçük iki tencere, bir tava, kalaylı bir kaç bakır sahan, ufak bir tepsi, su kapları bir sandığa tertiple yerleştirilmişti. Ayri bir büyük sandıkta lâmba, perde

daha birçok ufak ev eşyası vardı. Öğretmenin karyolası, yatağı, sandalyası, masası ayrı bir tertiple idi. Kisaca denilebilir ki üzeri örtülü dört duvara kavuşan Öğreimen, orasını kendisi için oldukça rahat edilir bir hale sokabilecekti. İçine birçok ufak renkli şişeler, ampuller ve âletler yerleştirilen ilaç sandığı ise köyde sağlıkla çalışmanın hazır unsuru idi.

Köy kızına ve kadınına kadar ulaşan sanat öğretiminin birçok meseleleri vardır ve daima olacaktır. Vazife sever bir kadro, şehirde veya köyde olsun, madde ve insan unsurlarından gelen bütün güçlükleri yemek için üstün bir gayrette çalışıyor. Ancak içinde bulunduğuuz mahrumluk yıllarının kızlarımıza sanat öğretimini fazla zorlaştırdığını tahmin edebiliriz. Dikiş ve nakışa ait her şey pahalılaşmış, birçokları da bulunmaz oldu. Halbuki teknik bilginin ev kadınına böyle dar zamanında daha faydalı olacağını isbat fırsatı bulmuş gibi şevkli bir çalışmayı Kız Enstitülerinde ve Akşam Kız Sanat okullarında görmek mümkündür. Bunların birkaç eserini sütunların müsaadesi içinde ve kısaca anlaimağa çalışalım:

Ankara Akşam Kız Sanat Okulunun bu ayın ilk günlerinde kapanan sergisinde, bazı geyim eşyasiyle bunlar üzerindeki maloluş rakamları Başşehir halkını günlerce hayrete bıraktı. Üzerlerindeki etiketlerde 240, 360, 400 kuruşa malolduğu yazılı zarif kadın elbiselerinin, ağırtılmış ve boyanmış kaput bezinden yapıldığını seçmek oldukça zordu. Bozuntulardan yapılan yeni elbiselerin eski hüviyeti ise hiç tanınamıyordu. Altı urgancı üstü bez ayakkapları, daha bir yığın ehemmiyetsiz şeylelerden yapılmış ev eşyası vardı ki bunları bir mağazanın vitrininde yüksek rakamlar arkasında görülse asia şaşılmasdı. Serginin yalnız bu işlerle dolu olmadığını, yeni kumaslardan da birçok

zarif şeylerin salonları başlığı ile doldurduğu söylüyoruz. Çeşitli Türk işlemeleri, göblen denilen bir nevi igne işleri serginin en zengin köşesiydi. Bir çok kumaş ve hasır şapkalar, kumaş ve deriden eldivenler, çantalar; bilgili bir ev kızının az masrafla bünlerin en iyisine ve en zarifine kavuştabileceğini gösteriyordu. Bine yakın Türk kızının yarısının katıldığı büyük bir sergi bir kaç satırla nasıl anlatılabilir?... Esas fikrimizi belirtmek için Burdur Halkevi salonlarını ince bir zevkle dolduran Akşam Kız Sanat Okulu sergisinde gördüğümüz güzel bir eserden de bahsedelim: Seval denilen ipekli sağlam bir kumastan geçen dünya harbinden önce yapılmış bir gelinlik bozuarak yeni modelde çok güzel bir sabahlık olmuştu. Genel bu cinsten başka bir elbiselerin koyu mavı çiçekleri alınıp içinden hafifce kabartılarak hafif mavı tül bir tüvalet yapılmıştı. Başka yerlerdeki enstitü veya sanat okulu sergilerinde de bunlar gibi eskiyi kıymetlendirme veya ucuza değer verme teşebbüsleri olacaktır. Ulus'un sayfalarında resimlerine cömertlikle yer verdiği sergilerin bütün içlerini ve dışlarını görmek mümkün olsaydı kızlarınızın yurdun her köşesinde ve bir hizada ilerlemekte olduğunu kavrardık. Ancak şöyle bir görüşün yanlış olmadığından hepimiz kolayca birleşebiliriz:

Anadolu şehirlerinde ve kasabalarında yakın zamanlara göre genç kadınların ve kızların giyiminde büyük fark var. Artık kasabalarda iyi ve ince giyinme, büyük şehirden gelmiş birkaç taşralının imtiyazı değildir. Sergilerdeki zarif elbiseleri, şapkaları yapanların çığının babaları tüccar, esnaf çiftçi ve sanatkârdır. Bu istidati yavrular, emekle yaptıklarını güvenle giyiyorlar. Cumhuriyet çocukları her alanda, rejimin kendiğine hazırladığı fırsatlarından faydalıyor.

ISPARTADA TÜRK BOYLARI

Isparta'nın asıl sekenesi Oğuzlardır

Hüseyin Namık Orkun

Anadolu'nda yerleşen Türk boyalarını tarihi kaynaklardan ziyade yer adlarından çıkarmak mümkünündür. Çünkü bir Türk boyu hier nereye konmuş ise oraya adını vermiş olduğundan şimdiki bu yer adlarına bakarak orada hangi Türk boyunun yerleşmiş olduğunu tesbit edebiliriz.

Yurdumuzda tarihi kaynakların da verdiği izahata göre yerleşen en büyük Türk boyu Oğuzlardır. Oğuzların yirmi dört boyunun adlarına Hazer sahilerrinden Batı Anadoluya ve hattâ Rumeliye kadar birçok yerde tesadüf edilmekte olup bunları tesbit etmek suretiyle Oğuzların bulundukları yerleri meydana çıkarmak mümkünündür.

Selçuk oğullarından itibaren Anadolu'ya yapılan Oğuz muhacereti bazı mintakalarda pek kesif olmuştur ki bu mintakalardan birisi de Ispartadır.

Isparta çevresinde en çok olarak *Kınık* ismine tesadüf etmekteyiz. Malûmdur ki Kınık boyu Selçuk oğullarının mensup olduğu boydur. Bu boy adının Isparta çevresinde en çok olması bu mintakanın Selçuklar tarafından istilâ edildiği ve asıl Selçuk oğullarının burada yerleşmiş olduğunu gösterir.

Bundan sonra ikinci mühim Oğuz boyu *Karkin* dir. Bir iki yerde adı geçen Oğuz boyları da *Beyat*, (*Yaka*) *Aşas*, *İğdir*, *Beçenek* dir. Bir defa olarak adı geçenler ise *Kayı*, *Beydili*, *Çavundır*, *Salur*, *Yüreğil* dir. Demek oluyor ki yirmi dört Oğuz boyundan on tanesinden fazlası Isparta çevresinde yer almıştır.

Malûmdur ki Oğuzlar İslâm olduktan sonra Türkmen adı altında tarihte rol oynamaya başlamışlardır. Türkmen

boyları eski Oğuz boyları ve teşkilâtını devam ettirmiş ise de yeni yeni isimlerle boyalar da teşekkürü etmiştir. Bu arada *Yomut*, *Tekke* gibi isimler bulunmaktadır ki bu adları da Isparta çevresinde *Yumatlu*, *Tekeli* şeklinde görmekteyiz. Gene Oğuzlara mensup boylar arasında *Karakeçili*, *Karakoyunu* boy isimlerini de Isparta çevresinde bulmaktayız.

O halde bu verdigimiz izahattan Ispartanın yüzde yetmiş nisbetindeki halkın Oğuzlardan olduğu anlaşılır. Bu havâlide doğrudan doğruya *Türkmen* adında yerlere de tesadüf ediyoruz.

Bu isimlerden sonra *Tatar*, *Macar*, *Kumanlar*, *Savar*, *Kacarlar* gibi tarih bakımından ayrı bir ehemmiyet taşıyan boy adlarına da rastgelmemekteyiz. Macar adını Anadolunun diğer yerlerinde de (bilhassa Balıkesir havâlisinde) bulmaktayız. Bu kavmin Anadoluda nasıl ve ne şekilde bulunduğu ayrıca tetkike değer bir mesele olup her halde Osmanlı istilâsına ardından böyle bir göç etme veya muhtelif ailelerin gelip yerleşmesini tasavvur etmek mümkünündür. Diğer isimlere bakacak olursak - ki bu arada Senirkent sözünü de gözönünde tutmak gerektir - Orta Asyadan Türkmen olmayan Türklerin de Isparta çevresine gelip yerlestiğini anlıyalabiliriz.

Kacarların İranda mühim bir mevkî tuttuğunu biliyoruz. Hattâ iktidar mevkîine geçip hanedan kurdukları malûmdur. *Kızıl* kabilesi adı Orta Asyada bugün dahi mevcut bir boydur. *Barak* adı ayrı bir ehemmiyet taşır. Bugün Cenubi Anadolunun bazı mintakalarında eski hususiyet ve ananelerini taşıyarak yaşı-

DALBOYUN OĞLU VAKFI

FEHMI AKSU

«Davras» in kuzey eteğinde hol, soğuk suların canlandırdığı «Sav» köyünde doğup büyüyen Mustafa oğlu Hacı Ahmet ağanın, Yeniceriliğinden kalma, bir lakabı vardır: Dalboyun oğlu.

Mahkeme sicilleri; Hicri 1075 - 1140 yılları arasında yaşadığını, mücerret bir ömür sürdürüğünü [1] en son hicret ettiği Kahirede öldüğünü [2] bildirmektedirler. Onun; Ispartada ve Sav köyünde mektep, cami, hamam gibi çeşitli eserleri vardır. Mücerret bir adamın bu vakıfları ivazsız ve hemcinslerine yardım arzusıyla kurduğuna şüphe etmiyorum.

Dalboyun oğlu vakıflarına dair elimizde Sav mektebi vakfiyesi vardır. Diğer eserlerini, bir takım münazaalar ve tevliyet davaları münasebetiyle siyan bu tatkike şayan kabileden bir ailenin - her halde gene buradan - Isparta çevresine gelip yerleşmiş olduğunu kabul edebiliriz.

Buraya kadar verdiğimiz izahattan şu neticeyi çıkarabiliriz: ISPARTANIN ASIL SEKENESİ OĞUZLARDIR. Ve Oğuzların yukarıda adlarını saydığımız boyalarıdır. Bundan başka Ispartaya Orta Asyadan, Şarkı Anadoludan cüzi miktarda muhaceret olmuştur.

Safiyetini asırlarca saklamış olan bu temiz Türk yurdunda fedakârane çalısan gençlerimizden Isparta folklorunu bütün teferruatiyle toplayıp ilmi bir metodla işledikten sonra neşretmelerini bekleriz. Türkçüğün millî benliği ananesinde ve folklorundadır. Bu saf Türk köşesinin follilorunu ortalaya koymak millî benliğimizin bir parçasını meydanı çıkarmak demektir.

cillere geçebilen bazı kayıtlardan öğrenmekteyiz. Bunları; kendinden sonrakilerin iyiliğini düşünenlerin, tarihi hatırları diye gözden geçirebiliriz:

SAV MEKTEBİ: bu mektep ilk defa onuncu hicri asrin ikinci yarısında «Abdülvahhab bin Emrullah» [3] namında bir zat tarafından vakfedilmiştir.

Mürur zamanla bina harap ve vakfı zayıf olduğundan Dalboyun oğlu hacı Ahmet ağa adı geçen mektebi (mualimhaneyi) yeniden imar ve vakfetmiş ve 15 / Şaban / 1113 tarihinde, Isparta kadısı Hazinedar zade Mehmet efendi huzuriyle kurulan şer'i mecliste bizzat bulunarak [4] mütevelliğine Hasan beyi tayin ettiğini talerir etmiştir. Vakfiye, 30 - 36 ebadında kalın bir kâğıdın üst kısmında Kadı hazinedar zade Mehmet ile Mevlâ Abdürrezakın ve Zeynel Abidinin mührlerini, on üç şahidin isimlerini ve 18 satır metni ihtiya etmektedir. Şahitler arasında o devrin şutanimış simaları vardır: Antalyah zade Elhac Ahmet ağa, Esseyyyidülhac Süleyman İbnisseyyyidülhac Hızır, Gümüşlü zade Elhac Süleyman, Esseyyit Süley-

[1] Isparta şer'i mahkeme sicilleri defter: 50, sahife 96

[2] Isparta şer'i mahkeme sicilleri defter: 64, sahife 63

[3] Bu zatın, tarih ve isim mutabakatı, Kınalı zade olması fikrini veriyorsa da elimde şimdilik daska vesika yoktur.

[4] Dalboyun oğlunun hicri onuncu asırda yaşyan ve Ispartada (Hacı Abdi, İplik, Halil Hamit paşa) namılarım; alan camii ilk bâni ve vâkifi Hacı Abdi ile maaşır olduğuna veya hâl 1101 hicri yılında ölmüş olduğuna dair olan rivayetler hakikate uygun değildir. Çünkü Dalboyun oğlu Sâvdaki mektep vakfiyesini hâlihayatında ve 15 Şaban 1113 tarihinde tesis etmiştir.

man Çelebi; Hasan bin Elhaç Musa... İlâh...

Dalboyun oğlu; geliri mektebin dâimî onarılmasına, muallimine ve artanı mütevelliye ait olmak üzere beş yüz kureş nakit ile Çukur degirmenin [5] ayda sekiz gününü, üç dönüm harımı, dokuz ceviz ağacını vakfetmiştir. Aradan 107 yıl geçtikten sonra Hariri zade bu mektebin talebelerine ve muallimine her sene ayakkabı verilmesini emretmiştir. (Bakınız: Ün sayı, 109 - 111 Hariri vakfiyesi). Bu mektep köyde bazı tadillerle kullanılmaktadır.

SAV CAMİİ: bunun Dalboyun oğlu Hacı Ahmet ağa tarafından yapıldığını 1146 ve 1147 tarihli iki hüccetten [6] öğreniyoruz. Bu hüccetlere nazaran Elhac Süleyman namında birisi, Dalboyun oğlu vakıflarından mektep ve camiiin mütevelliliğini kendi üzerinde gösteren müzevir vakfiye [7] yazdırarak küçük evkaf mülhasebesine kaydettirmiştir. Buna mukabil hakiki mütevelli Salih bin Hasan ise; amucesi Dalboyun oğlunun bilâvelet hicret ettiği Kahirede ölmesiyle yegâne varisi olduğuna dair Isparta mahkemesinden aldığı 1146 tarihli İlâma istinaden merkeze bir şıkayetname gönderiyor. Anadolu kazaskeri Zeynel Abidin marefetiyle tetkikat yapılıyor ve neticede Elhac Süleymanın mütevelliliği ref ve Salihe veriliyor. Dalboyun oğlunun bu camii, muahher tamir ve inşalarla ilk şeklini değiştirmiştir. 1327 evkaf bütçesinde yazılı Isparta mutasarrıflığı cami ve mescitleri arasında ismini geçer.

ISPARTADA YENİ HAMAM: Çelebler mahallesinde Hacı Abdi camii civarında, biri daimî surette kadınlar, diğeri erkeklerle mahsus olmak üzere yekdiğerine bitişik olarak inşa edilmişdir. Malûm olduğu üzere sivil mimaride, bu tarzda inşa edilen hamamlara (çifte hamam) denir. Bunun inşa tarihini katı-

yetle tesbit eden bir vesikaya malik değil isem de, sicil kayıtlarına nazaran Dalboyun oğlunun son zamanlarında Savdan Kahireye hicret ve favattun ettiği bir zamana tesadüf etmektedir. 15 / Şubat / 1151 tarihli bir veraset İlâmindan; Hacı Ahmet ağanın bu hamamı, daha Isparta'da iken yaptırmağı düşündüğü ve bu maksatla inşa masrafi olarak emvalinden bir miktarını ve yetecek kadar da naktini tahsis ettiği ve nihayet inşada bulunamayıcağından, o zamad âyandan Yusuf ağayı [8] vekil bıraktığı anlaşılmaktadır. Fakat, hamamın ücste ikisi yapıldığı bir zamanda, Hacı Ahmet ağa Kahirede olduğundan [9] Yusuf ağa ücste bir masrafi kendisi vermek suretiyle hamamı ikmal ediyor. Yusuf ağa, hamamındaki bu hissesinin gelirini, karaağaç mahallesinde yaptırdığı mektep [10] ve mescide vakfetmiş ve cemaziyelahir 1146 tarihli beratla mütevellilığını üzerine almıştır.

- [5] Savda ayrıca Ispartanın yayla mahallesinden (Şeyhü'lislâm ve müftiyülenam Sunullah efendi) tarafından bina ve 966 hicri tarihinde vakfedilen (Derbent degirmeni) vardır. Muhitin dini, ilmi, içtimai terbiyesinde mühim rol oynayan bu sülâle hakkında ayrıca bir yazı neşredeceğim.
- [6] Isparta şer'i mahkeme sicilleri defter: 49, sahife: 12 ve defter: 64, sahife 63.
- [7] Buradaki (müzevir) kelimesi, sicil kayıtlarından aynen alınmıştır. Sahte vakfiye demektir. Filhakika bazı menfaatperestlerin bu şekilde vakfiye düzükleri vakidir.
- [8] Yusuf ağa 1131 H – 1147 H tarihlerine kadar fasılalı bir surette Isparta mütesellimliğinde de bulunmuştur. 1148 H. de Isparta mütesellimliğine Mir Mehmet bey tayin edilmiştir. (Sicil defteri: 64, sahife 33, 42, 64)
- [9] Şer'i sicil defteri No. 50, sahife 69.
- [10] 26 / Nisan / 1310 tarihinde evkaf idaresi bu mektebin basit ve harabe yüz tuttuğundan bahisle yerine bir (mektebi iptidâye) inşası için Isparta mutasarrıflığına bir müzekkere yazmıştır. Bunda mektebin Dalboyun oğlu Ahmet ağa vakfı olduğu gösterilmiştir.

Seyranî (Hacı Ahmed) ten parçalar (**)

Isparta ve etrafındaki bir seyahatın destanı

N A C I K U M

Başa neler geldi bir bir nakledem
Ârifler gûş versin bu dasitana
Takdiri mevlânîn kudreti akdem
Gör neler getürür ser-i insana

Gurbet ile açtı yolumu fettah
Şehri Isparta'yı gösterdi seftah
Dile niyyet verdi gezmeğe seyyah
Hiç lâ olmaz emri gani sübhana

Böyle yazdı mevlâ ey dildadeler
Ezeli ezelden dil âbadeler
Kalmamız sebebi: VANLI ZADELER
Emanet olsunlar bab-i rîzvana

Isparta valisi canlar penahi
Mütesellim OSMAN efendi şahi
Zahirin batının ilmin agâhi
Pür etmiş tab'ını lâl-i dürdana

Şehri Ispartadan çıktıktı emr-i rabb
Ağlasun'a varıp olduk ferahyâb
Âyanı Hüseyin ağa bir âlicenap
Düştü muhabbeti levhi dil cana

Saf derün Hüseyin ağa âlişan
İzzeti ikramı muhip hanedan
Ömrün mezid etsin hazreti sübhan
Gün begün düalar edem yezdana

Saklasun hatadan yaradan ani
Bir çelebi zade oldum hayramı
Biledir gezdirdik devri devrani
Gönül düştü anda seyri seyrana

Gelelim Ağlasun hâkimi halım
Şemseddin efendi ismi İbrahim
Îlâhî aşkından nutkeder kelim
Tab'ı eşarından bu bir irfâne

Meftun oldum bu canları bulunca
Bu kadar muhabbet ülfet olunca
Bir ayrılık günü başa gelince
Gözlerimiz döndü kızıl al kana

Hakka emanet ol Hüseyin ağa
Tez görüşmek nasip mevlâdan ola
Ağlayu ağlayu düftüm ben yola
Gönlümüz düş oldu ahü efgana

Mecnun gibi düftüm ben yoldan yola
Şayı oldu ismimiz her dilden dile
Kozluca namında vardık bir ile
Bir gece yaslandı ol hanedana

Sabah olup kıldıktı namaz servere
Hak resulahı geldi ezbere
Bize yol gösterüp vardık KEMER'e
Döndü bu gönlümüz güli handana

Kemerde aynime göründü hengâm
Hane içre girdik eyledik ahkâm
Ol Katircı oğlu Mustafa ağa nam
Hoş geldiniz dedi ey azizane

Yiğit mahlasıyla okunur her ân
Nam-ü nîmetini yedik halisan
Güler yüz gösterdi bizlere el'an
Çoktur muhabbeti her şairana

Bir de hâkimi var güzel tabiat
Tab'ıma düşürdü muhabbet hayat
Mehmed Şemseddin efendi bir zat
Îlm-ü irfanında fazıl bir dane

Elvedâ eyledik yol göster celi!
Muhabbet narından biz olduk halil
TEFENNİ'ye vardık dil oldu melîl
Bulmadık ağasın gitmiş yabana

[**] Elimdeki basılacak divanından.

Bizlere dediler: ağa bunda yok
Bayramlı köyünde oydurur oluk
Vardım seyreyledim korukoğlu koruk
Görünce benzettim cahil nadana

Bayramlıda olduk bir gece mihman
Değirmencilikte hevesi yaman
Tekrar Tefenni'ye eyledik revan
Bizi yayan kodu bak şu hayvana..

Okunur dillerde bir adı Mes'ud
Beylik ana haram manendi Nemrud
Fitne fücurluğu bertaraf merdud
Aksi nam komuşlar böyle şeytana

Ana Mesud ismi sezə değil bak
Kurulmuş oturmuş bir maymun ahlâk
Çomak oğlu derler gayette çomak
Rast gelsin başına otuz bin dane

Takilsun boynuna lânet halkası
Var yemez Mesud beydir ağası
Tefenni içinde bir bok kargası
Leş üstüne konar yahsi yamana

Hâkiminin ismidir Lutfullah
Yan gözile baktı ol lânetullah
Akı başında yok gayet zirtullah
Kaydi dünya için olmuş divane

Karnı şişmiş olmuş bir turşu küpü
Aradım tutulmaz bulunmaz kulpu
Şehr-i İslambolun süprüntü çöpü
Tefenni'de çıkışmış tozu dumana

Kötüyü görünce kalktım ayıldım
Bir gün hasta olup anda bayıldım
Darı ekmeğinden yedim yayıldım
Yarabbim kavuştur beni Lokmane

Bir tabib gönderdi yanına settar
GELENDOSLU HANIM ZADE tâhsildar
Ol kadar eyledi bana itibar
Tekrar bu vücadüm geldi cismane

İsmi Hasan ağa kâşane içre
Gönlü ruşen olsun handane içre
Aldı gitti beni bir hane içre
Maşaallah olsun böyle merdane

Hanırn zade ile eyledik vahdet
Muhabbet gösterdi ehli şahadet
Buğday unu bulup yaptırdı niyet
Yeyince vücadum geldi dermane

Vedâlaştık candan düştük yola biz
Düalar eyledik sadık kula biz
Suna olup uçup konduk göle biz
Şükürler eyledim gani gufrane

Dengimde Gölhisar göründü göze
Başladım ferahyab her türlü söyle
Medh-ü sena okuyalım bu yüze
Yazılmış cemali arş-i rahmane

Eyledik ziyaret bir ehl-i arif
Miri kelâm üzere dil ehl-i zarif
Hanedan-ı kadim bir zati şerif
Böylece mâmûmdur kevn-ü mekâne

Örünce bu şahı şadoldu canım
Ömrün mezidetsün gani sübhanım
SEYH HÜSEYİN ZADE ABDURRAHMAN'ım
Cezbedüp getürdü bizi bu ane

Tab'i mevzun içre bir şeyhil vücûh
Çerh-i gerduń içre bir şeyhil vüvûh
Dürri meknûn içre bir şeyhil vüvûh
Şükür nazar ettim bu alışana

Gelelim hâkimi hak müstemendi
İlm-ü fazilette irfan pesendi
SARI KADI OĞLU AHMET EFENDİ
Seriat babında tuti lisane

Gölhisar irfanı elvedâ olsun
Yusufü Kenanı elvedâ olsun
Gönlümün rahmanı elveda olsun
Aldım isminizi dilde ferмана

Arzu etti gönlümüz Karaağaç Yazır
Yardımcımız olsun hazreti Hızır
Her yerde çağırsan hazır ve nazır
Ruhumuz bendoldu böyle kurane

Karaağaç, Yazırda geçtik genceli
Âşıkların gönlü olur genceli
Biz bir köye geldik derler GENCELİ
Bir gececik anda olduk mihmane

Genceliden kalktık nazide yerin
İlâhtan gönlüm razı da yerin
Burdur kazasında yazda yerin
Üç gece muhabbet ettik yârane

Andan revan olduk aşkin dehrine
Mevcurdu gözümden behr-ü nehrine
Temaşa eyledim BURDUR şehrine
Şen olsun varınca tâ âsümane

Bağ-ü bahçe her sahraşı güzeldir
Gönül cümle ağnyası güzeldir
Vüvuhları ülemesi güzeldir
Biri birisinden lâl-ü mercane

Burdur ehalisi bedrin bilürler
Ülemayı âmilin sadrin bilürler
Ehli dil ârifin kadrin bilürler
Benzettim pür nûr Hid-ü kâşane

Burdurun valisi can içre canan
Takdiri kudrette tevekkül heman
EL HAC İSMAİL AĞA ÂRİFAN
Bu canım yoluna gelür kurbane

Mütesellim HCI İSMAİL AĞA
Bir merd-ü kahraman nüfuzu kimya
Hazreti Mevlâna bilâdi Konya
Şems-i Tebriz Molla hünkâr hane

Bir de hâkimi var latif-ü mümtaz
Hüsnü zerafette dil naz-ü niyaz
Hüseyin efendi ismi latif raz
Elfazı mekalat dil kâmilâne

SEYRANÎ âlemde çoktur seyranım
Cümlesin hoşetsin şiri yezdanım
Bunda ternam olsun bu dasitanım
Bin ikiyüz kırk ikide devrane

KOŞMA - NEFES

Bu aşkin esrarın şerhedem desek
Cevaba, elkaba, lisana sızmaz
Mahbublar şahını medhedem desek
Kitaba, hesaba, dehana sızmaz

Mahbubun aşkını ayan eylesem
Hak sözü derunda pünhan eylesem
Bir noktanın ilmin beyan eylesem
Deftere, fermana, divana sızmaz

Gönül baki meydan mestane olsa
Ayılmaz haşredék irfane olsa
Aşk ile bir kişi divane olsa
Dünyaya, uhraya, cihana sızmaz

SEYRANÎ göz yaşın şerabeylesen
Yaka yaka cismîn kebab eylesen
Derdimin nîşfini hesabeylesen
Kantara, batmana, mizana sızmaz

ERKÂNNAME

Behey talib can gözünü uyandır
Bu meydana sahib meydan ol da gel
Pirler şerbetine özünü kandır
İbtida özünden mestan ol da gel

Yollar içre budur hâkin has yolu
El tutanlar olur şah mü'min kulu
Rehberin Muhammed mürşidin Ali
İkrarında ahdü peyxan ol da gel

Teslim ol erlere sil süpür kalbi
Yetişir imdada hak Hızır nebi
Pir Halil evlâdi İsmail gibi
Doğranıp tuzlanıp kurban ol da gel

Kendini kendine cehdet de buldur
Muhabbet ehli ol «Ayn-i Cem» güldür
Evvelâ ey talib nefsinı öldür
Benliğin yabana at can ol da gel

Böyle bulmuş tadın her helvacılar
On iki imam'dan okur nacîler
Felekler samâhın döner bacılar
Nefsin başını biç uryan ol da gel

Bu meydanda farzdır dolu içilir
Allah birdir ikilikten geçirilir
Budur edep nefsin başı biçilir
Çık küfürden ehli iman ol da gel

Başta duran çeker gülbüng-i yarı
Sererler sofrayı açarlar dari
Lokmalar hak olub çekerler cari
On ikitidir erkân selman ol da gel

Nazar eyle meydandaki çerağa
Niyazeyle mürşid olan ocağa
Bir bacıyla bir er kalka ayağa
Samah içre bir er arslan ol da gel

Muhabbete kandır yavrularını
Pirim'dir gözeten kuzularını
Pervaneves gözet sürülerini
Koyunlara sadık çoban ol da gel

Bendeyle ayırma özün Ali'den
Mü'min olan murad alır uludan
Balım Sultan Hacı Bektaş Veli'den
Mustafa Mürteza umran ol da gel

Hatice Fatima yarıgârimiz
Hasan hulki rıza din settarımız
Hüseyin-i mevali çeşmi yarımız
Zeynelabidine hayran ol da gel

Muhammed Bakır'dan gel tut katarı
Caferi Sadika eyle ikrarı
Muşayi Kâzîmdan gel bul esrarı
İmamı Rızaya candan ol da gel

Taki Naki haktır anla serveri
Hasanel Askeri dinin minberi
Muhammet Mehdi dir mü'min rehberi
Temam bunda işler, devran ol da gel

Üçler Yediler'den sakı görüşsün
Kırklar'dan bâdeyi baki görüşsün
Vücudun şehrinde hakkı görüşsün
SEYRANÎ bu şehrə seyran ol da gel

K O Ş M A

Gözleyü gözleyü güllerini yâr
Qarib bülbüllere ahşam oldu gel
Bu aşk ki bu sevda bu hasret bu nar
Kaldı başım üzre İlâm oldu gel

Çoğaldı bağlarda zâr meşakkatler
Beni Eyyub etdi derd-ü illetler
Bu aşkın elinde türlü zahmetler
Aldı dört yanımı pür gam oldu gel

Bu kadar yaslandım ülkeyi aşk
Ziyaret eyledim Mekkei aşk
Bekleyü bekleyü tekkeyi aşk
Doldu bu çillemiz temam oldu gel

SEYRANÎ kulundur bir sana pes der
Bir gördüm dizarin bir dahi göster
Hanei kalbimiz teşrifin ister
Sana hasbihalim meram oldu gel

Gerali Türküsü (*)

Gerali dedikleri bir genç usak
Başına şal bağlamış beline kuşak
Geraliye karşı varan beşüz usak
Dağları, taşları bedesten eden arslan Gerali

İzmir içinde koptu bir oyun, koptu bir oyun
Kanaryeye dönmiş ağalar kurbanlık koyun
Geraliye dediler, durma, kalk, soyun
Dağları, taşları bedesten eden arslan Gerali

Gerali dedikleri bir kara dana
Düngaya gelmemiş onu doğuran ana
Aldı biçağı eline, çıktı meydana
Dağları, taşları bedesten eden arslan Gerali

Geralinin boyu serviden uzun
Gezelim dağları yaz ile güzün
Ellerin burkağalı bağlıdır görün
Kaderim böyledir diye ağlar arslan Gerali

(*) 1934 de Ispartanın Kayı köyünden derlenmiştir.

XV inci Asır Sonunda Isparta ve havalisinin İktisadi ve İctimai Bünyesi

Yazar: Dr. Neşet Çağatay

— III —

15) Resmi ganem: bazı yerlerde her koyundan bir akça, bazı yerlerde iki koyundan bir akça alınmaktadır. Tırhala kanunnamesinde: (ve âdeti añañam iki koyundan bir akça alınır keçiden dahi bunculayındır). Gürcistan kanunnamesinde: (...) resmi añañam iki koyuna bir akça ve koyun ile kuzu bile saylmak kanuu olmuştur. Ve resmi añañam dahi abrîl ayında alınmak cemii memalikte kanundur. Ve vilâyet tâhirînde bazı karyeler hâli anirreâyâ yazılıp hariç bir reâyâ gelip şenledip koyun edinseler âdeti añañamları defterde aher yazılmış değilse mevkûfular alır, defterden hariç olacak sipahi alamaz ve iki koyuna bir akça alındıktan sonra on köyuna bir akça dahi çibik akçası ve her sürüden bir koyun şîşlik deyu alınmak hilâfi emirdir, alınmaya ve ağıl resmi koyun kişladığı takdirce digel-düğü kanun üzere, her sürüden mütevassitü'lhal bir koyun alına. Süründen ekal ise on koyuna bir akça alınıp ziyade alınımıya ve sürüünün âlâsı 300 koyun ve evsatı 200 ve ednasi 100 ve 150 dir) denilmektedir. Metinde sürücü köyler ve aralarında mukayeseler yapılabilir.

16) Resmi zemin: çiftçi, tasarruf etiği bir çiftlik araziden fazla yer súrerse veya bir çiftlik arazi tasarruf etmez ve ektiği yerden vereceği resmi zemin resmi bennâki geçerse ve arazi dağlık olur tam çifte ve nim çifte mütehammil olmazsa ekilen arazinin âlâ yerinden iki dönüme bir akça ve evsat yerden üç dönüme bir akça ve edna yerden

dört dönüme bir akça alınır. Bu hususta Aydın kanunnamesinde: (bir sipahının timarında aher sipahının raiyyeti yahut bir gayri kimesne yer ziraat etse hariç raiyyet kîsmetidir âlâ yerden iki dönüme bir akça ve evsat yerden üç dönüme bir akça ve edna yerden dört dönüme bir akça), Kemah kanunnamesinde: (hariç raiyyet dönum hakkını verir eğer âlâ olup her yıl ekilirse iki dönüme bir akça ve eğer edna olursa üç dönüme bir akça alınmak kanunu kadime mutabiktür. Zira has yerden seksen dönum ve mütevassit olan yerden yüz dönum ve edna yerden yüz otuz dönum bir çiftlik itibar olunur ve dönum dahi hatavâti mütearefe ile tûlen ve arzen kırk hatva yerdir) denilmektedir. Çemişgezek kanunnamesinde: (amma vilâyeti mezburenin ekseri kühistan olup yerleri tamamen çifte ve nim çifte mütehammil olmayıp ol asıl kuraya resmi çift tayin olunmayıp resmi zemin yazılmıştır) denilmektedir. Metinde hangi köylerde resmi zemin var ve mevcut olanların biribirine, nüfusuna ve çift resmine göre vaziyeti nedir? Mukayeseler yapılabılır.

17) Resmi yaylâk, resmi kışlak, resmi otlak: bu hususta Tırhala kanunnamesinde şöyle denilmektedir: (resmi otlak ve kışlak hariçtenveyahut gayri karyelerden gelip bir karye sınırlında kışlesa ve otlayıp yaylasa her koyun sürüsünden yılda bir kere yirmișer akça resim alınır amma ehli karyenin kendi koyunlarından veya keçileri sürüsünden yine kendi karyeleri sınırlı-

da kışla ve olayla yayla onlardan resmi yaylak alınmaz) metinde yayla bulunan köyler tesbit edilebilir ve bunların vüsatları ve ehemmiyetleri yayla resminden anlaşılabilir.

18) Resmi âsiyab: (değirmen resmini) bazı yerlerde bütün senे dönenlerden altmış, altı ay döneneden yani sel değiirmenlerinden otuz akça, bazı yerlerde de bütün senе işliyenlerden otuz akça, sel değiirmenlerinden onbeş akça. Yine (yeldeğirmeni) değiirmenlerinden bütün senе işliyenlerinden onbeş akça alınmaktadır. Bu hususta Gürcistan kanunnamesinde: (âsiyab dahî defterde kaydolduğu üzere alınır tamam yıl yürüyenden altmış akça alınır ve altı ay yürüyenden otuz akça resmi âsiyab alına ziyade alınmaya ve vilâyet tahririnden sonra eski ocaktan âsiyap bina olunsa civarında olan asiyablardan ne alınırse sahibi timar anlara göre resim alıp ziyade alımıya amma eski ocak olmayıp tahrirden sonra bina olunsa mevkufcunundur sahibi arz dahleyleme). Tırhala kanunnamesinde: (resmi âsiyab tamam yıl yürüyenden yilda otuz akça ve altı ay yürüyenden onbeş akça ve bu gibi değiirmenlerden yilda onbeş akça resim alınır) denilmektedir. Metin üzerinde dikkat edilirse değiirmenleri yani akar suları bulunan köylerde sulak yerde yetişen nebat ve bostan resmi fazla tutmaktadır nisbet ve mukayeseler için metne müracaat ediniz.

19) Badihava: örfi rüsumdur ve deftere kaydolunanlardan hariç gayri memul tahminî resimdir.

M E T İ N

Metni burada aynen neşredivorum; yalnız defterde mükellef nüfus, şahıs şahıs babalarının isim ve şöhretleriyle kaydedilmiştir. Burada bunları aynı şekilde derce imkân olmadığından her ne kadar bazı isim ve lâkabların ve bazılara verilmiş olan paye, unvan ve beratların -ki bunlar defterde mukayyettir Ayrıca bir ehemmiyetleri olmakla beraber, buraya yalnız mecmularını kaydettim. Yukarıda neşretmek ümidiinde ol-

duğumu zikrettiğim Isparta hakkında toplu bir tetkikte bunlar, bu hususta bazı notlarla birlikte neşredilecektir. Bundan başka otuz otuzbeş kadar köyün nüfusu, hane adedi ve hasıllarından gayri mevcut olan rüsum ve variyatını da kaydedemedim. Bu noksın da mezkûr tetkikte ikmal edilecektir.

NEFSİ EGİRDÜR HASSI MİRİLIVA

Muhallefat Şenrettisi	II	Nefer	26	Hane	13
Cumî		26		12	
Mescidi dumirkapı		54		20	
Çukur meset		65		46	
Zivigâ		49		37	
Mescidi ağa		49		39	
Mescidi inarot		21		15	
Mescidi hacı resât		30		18	
Hacı Ahmet meset		19		14	
Seydim mesetili		25		20	
Poyraz (2)		30		37	
Nasıhoğlu (3)		12		8	
Mescitönü derkulu Egirdir		29		20	
Mescidi Kurdoğlu		9		9	
-i Mülümnanı cesire Nis		31		27	
-i Zimmigani Nis (4)		61		51	
-i Zimmigani nefsi Egirdir		5		5	

Nefsi Egirdürde olan camii kadimül eyyamdan beş nefer kâfirler yuvüp ve karın kürüyüp hizmet edip haraç ve gayri rüsum ve avârız veregelmemişler deyû defter-i köhnede mukayyet halıyla ol kâfirlerin dördü fevt olup Behram nam zimmî kalup ol müstakil hâkkindan gelemeyüp bizmetkâre ihtiyaci olmağın şehir müslümanlarından iki nefer kimesneler avarızdan muafiyetle ol hizmete iltizam gözterdükleri ecilden üç nefer olup kemakân hizmet etmek üzere kaydolundu (nefer 3).

- (1) Yeşiladanın iki mahallesiyle birlikte on yedi mahalle eden şehir; şimdi Yeşilada hariç on iki mahalledir. Ve bu mahalle adlarının bir kısmı bugün yoktur. Bu hususta mukayese yapmak üzere şehrîn şimdiki mahallelerini buraya dercediyorum. 1 - Kale mahallesi, 2 - Cami mahallesi, 3 - Demirkapı mahallesi, 4 - Kâtip mahallesi, 5 - Hamam mahallesi, 6 - İmaret mahallesi, 7 - Ağa mahallesi, 8 - Hacıseyh mahallesi, 9 - Poyraz mahallesi, 10 - Seydim mahallesi, 11 - Kubbelî mahallesi, 12 - Yazla.
- (2) Şimdiki poyraz mahallesi olması muhtemeldir.
- (3) Okunuş şüphelidir.
- (4) Yeşilâdadaki hristiyan cemaati kastediliyor. Zimmî istilâha son zamanlara kadar haraç ve cizye ödeyen hristiyanlar için kullanılmış bir istilâhtır. Lögat manası ehli zimmet yani borçlu manâsınıdır.

HASİL: 52774 (1)

Pazar maa meyhane ve resm-i küp-ü kefere-i şehir	Başhane fi sene	Mukataai Boyahane	Balıklağuy-u (2)
15290	1590	1590	1000
Nis'in reisliği ve gemi ve zindan mukataasından (3)	Mukataai ta- hunhanei şehir	Öşr-ü bağ	Mukataai baluk- lağuyu Köprü (4)
600	3000	9490	14790
Karibağı (5) ... (6) Bad-i hava Boğazo- vası	Hıntı (7) Mut 8	Sair (8) Mut 6 Kile 11	Âsiyab-i düden nezd-i bağ-ı dolap (9) Mamur Harap 1 2
50 100 1550	640	393	39
Sabunhane	Eğirdür halkın Dolapbağı demekle maruf bağlardan ve bahçelerden ve Öşr-ü bostan ve sebzeyat Öşr-ü galle	İspenc-i gibran	Kaza-i Eğirdür ki beyler tasarruf edegelemiştir. Yuva oğluna tayin olunan bir şahin ve bir çakır yuva- sından gayri 2 sene 500
200	100	1650	
Balıklağuy-u Yazla 102			
KARYE-İ SEVİNÇ (10) tâbii M. timar-ı (1 kelime okunamamıştır) der tasarruf-u emîrülüméra-ül-kiram Hasan Paşa dârme İkbalihu Mîr-i miran-ı vilâyet-i Karaman			
Nefer	Hane	Hasıl	
38	32	3003	
Hıntı	Sair	Öşr-ü bağ	Öşr-ü bostan
Mut 10	Mut 5	Kile 6	Öşr-ükovân
800	318	117	Resm-i çift
6		20	Resm-i bennâk
Resm-i mücerret	Bad-i hava	23	192
		315	
	150	1000	

(1) Öğür, rüsum bedellerini ve satır tussen talarlarını gösteren rakamlar akça ifade etmektedir. O zaman 120 akça bir kuruş değerindedir.

(2) Balıklağuya, balık kelimesinden yapılma ismi mekanı: orlu manastırındır (balık avlanan yer).

(3) Nis (şimdiki Yezilada) da bir boyishane mevcut bulunmuş olmasız ihtimalini halera getirebilir.

(4) Eğridir kazastan yakınında bulunan ve gölün üzerindeki toprakları eden bu avak bugün dahi kullanılmaktır ve gölün en mähüm avluyunu taşkil almaktadır.

(5) Şimdi Yeziladanın bağlıları olan Karabağların kostedilmesi olması muhtemeldir.

(6) Bir kelime okunamamıştır.

(7) Hıntı: buğday domaktır. Mut; şimdi dahî Anadolunun muhtelif yerlerinde kuştanın ve muhtelif miktarla dolâdet eden, o zaman yirmi kile bir hababat ölçüsüdür. Buğdayın mutlu 80 akça yani kileki 4. sınıfı 1 akça hesap edilmektedir.

(8) Sair: arpa demektir. mutlu altmış akçeden yani kilesi 3. sınıfı 0.75 akça olarak hesap edilmiştir. Burada bir hesap yanlılığı vardır; bun, hâlikattha 393 akça değil 333 akça olması läzmdir.

(9) Âsiyap: değişim manastırıdır.

(10) Bu köğün şimdiki adı Seniçbeydir. Mamaçılık bandan yirmi otal sonr uşer de Soviçboy olarak telaffuz edilmiştir.

KARYE-İ RADIMOS: -Karye-i mezbure gediktir- der tasarrufu müşarıün ileyh.

Nefer: 39 Hane: 35 Hasıl: 2939

Hıntı	Şair	Öşr-ü bağ	Öşr-ü bostan	Öşr-ü kovan	Resmi çift
Mut 15	Mut 9	1200	540	300	44
Resmi bennâk	Resmi mücerret	168	12	38	10 483 Resmi ganem Badi hava 23 120

KARYE-İ BEDİR: tabii M. timar-ı Şah Ali veledi Mustafa bervechi zeamet

Nefer: 81 Hane: 79 Hasıl: 8447

Hıntı	Şair	Öşr-ü bağ	Öşr-ü kovan	Öşr-ü penbe	Öşr-ü bostan
Mut 40	Mut 15, kile 7	3200	921	450	35 780 200
Resmi çift	Resmi bennâk	735	116	6	650 625 220
Mezkûr köyün suğası balıklağusundan			360		

Mezkûr karyenin suğlasından ki ortaşa ekerler nisif hasılı münideriç:

Mezkûr suğla yerinden yüz dönüm miktarı yer ki Mevlâna Mehmet Çelebi ta-puya alıp ümerayı mütesaddikinden mektupları olduğu ecilden deftere sebtolundu deyu defteri köhnede mukayyet haliya Mehmet Çelebi elmezbur fevt olup tapuya müstehak olacak hüccet-i şer'iye ile Mevlâna Muhittin diğer tapuya alıp ziraat eder. Hasılı anil maa resmi zemin 150.

KARYE-İ CIRE: tabii M. timar-ı Oruç veledi Mukbil ve Hamza veledi Rıdvan an Merdan-ı kal'ai Eğirdür.

Nefer: 8 Hane: 5 Hasıl: 2800

Hıntı	Şair	Öşr-ü bağ	Öşr-ü bostan	Öşr-ü kovan	Resmi çift
Mut 15	Mut 7, kile 8	1200	444	410	10 30 126
Resmi bennâk	Balıklağı der haddi	24	300	25	Köhne defter mucibince beş buçuk çiftlik yer vardır resmi zemin kay-dolundu 231 hasılı münideriç.
	Karyei mezbure				

KARYE-İ AKPINAR: tabii M. timar-ı Solak Mustafa.

Nefer: 15 Hane: 12 Hasıl: 1524

Hıntı	Şair	Öşr-ü bağ	Öşr-ü kovan	Resmi çift	Resmi bennâk
Mut 5, Kile 6	Mut 4	424	240	259	124 189 48
Resmi mücerret	Resmi zemin	6	84	Hassa koz ağaçlarından (1)	Badi hava 105 45

(1) Kozağacı ceviz ağaçının anasıdır.

KARYE-İ BAYINDIR: tabii M. timar-ı İbrahim veledi (bir isim okunamadı) ve Mustafa veledi (bir kelime okunamadı) ve Mehmet veledi Emre benevbet ve Hasan

Nefer: 9 Hane: 6 Hasıl: 2957

Hinta	Şair	Öşr-ü kovan	Resmi çift	Resmi bennâk	Resmi mücerret	
Mut 19, kile 10	mut 10, kile 2					
1560	606	42	84	84		12
Resmi zemin	Deşdibani karyei mezbure		Hassa koz		Badi hava	
			Adet 20			
198		10		121		20

Mezreai küçük gayr-i ez çiftlik müslüman tabii Yelük hariç ez defter hasılı münheriç. Mezreai mezbure hücceti şer'iye ile müsellimin olup (bir kelime okunamadı) dahleylemeye.

Mezreai (bir kelime okunamadı) karyei mezbure haddindedir deyu şahadet olnup tahminen bir çiftlik olup hasılı münheriç.

Yaylak-ı Suman tabii Eğirdür 200 maa kâfir pınarı.

Sekiz çiftlik yer var hasılı münheriç saz köprülü Resmi yaylak-ı karyei mezbure

20 22

KARYE-İ DERE: ve (bir kelime okunamadı) timar-ı Devlethan veledi Yusuf ve Abdi veledi inlek benöbet nübetlerine (iki kelime okunamadı) ve Mustafa veledi Durmuş müstakil eşer.

Nefer: 22 Hane: 13 Hasıl: 1916

Hinta	Şair	Öşr-ü bağ	Resmi bennâk	Resmi mücerret	Resmi ganein	
Mut 12	Mut 7, Kile 7					
960	141	24	60	12		23
Resmi çift	Badi hava	Âsiyab; ikisi yıl yürüür ve üçü altı ay yürüür 5 (bir mezre a vardır)				
168	53	140				

Deşdibanii karyei mezbure 10 Resmi yaylak karyei mezbure 22

KARYE-İ DELİKLÜKAYA: ve Gøyuç ve Özlüceağç Karamanlı çiftliği demekle meşhurdur. Timar-ı Musa veledi Seydi ve Gani veledi Ali paşa.

Nefer: 15 Hane: 8 Hasılı: 4000

Hinta	Şair	Öşr-ü bostan	Öşr-ü kovan	Öşr-ü bağ	Resmi çift	
Mut 25	Mut 19, Kile 10					
2000	1170	50	62	58		168
Resmi bennâk	Resmi mücerret	Resmi zemin	Badi hava	Deşdibanii karyei		
60	18	354	40	10	mezbure	
Resmi yaylak-ı karyei mezbure						
22						

Mezreai Narmih der sınır-u karyei Deliklükaya hariç ez defter hasılı yoktur sipahileriyle karyei mezbure halkı ve Ayvancık sipahilerin cemaatiyle ikisi evvelden konagelmıştır deyu şahadet eylediler.

KARYE-İ KOZAĞACI: tabii M. Timar-ı Yahsi veledi Ahmet ve Hızır veledi Yusuf ve Yakup veledi Ahmet ve Hacı veledi İsmail müsterek benöbet.

Nefer: 21 Hane: 5 Hasıl: 1789

Hinta	Şair	Öşr-ü bağ	Öşr-ü bostan	Öşr-ü kovan	Resmi çift
Mut 11, kile 7 Mut 3					
908	180	47	50	20	105
Resmi bennâk	Resmi zemin	Badihava	Resmi mücerret	(bir kelime okunamadı) nefsi Yalvaç bervechi fi sene maktu 350	
12	10	15	12		
Resmi yaylak karyei mezbure			(Bir mezrea vardır).		
22					

KARYE-İ CURUR: tabii M. timar-ı İvaz veledi Halil ve Turan veledi Yusuf müstakil eşerler.

Nefer: 10 Hane: 6 Hasıl: 3486

Hinta	Şair	Öşr-ü penbe	Öşr-ü bağ	Resmi çift	Resmi bannâk	Resmi zemin
Mut 25	Mut 15					
2000	900	39	109	105	12	300
Badihava	220					

KARYE-İ AKÇAHİSAR: tabii M. hissei (bir kelime okunamadı) veledi.

Nefer: 8 Hane: 7 Hasıl: 2994

Hinta	Şair	Öşr-ü penbe	Öşr-ü bostan	Resmi çift	Resmi bennâk
Mut 30 (2)	Mut 11				
1600	660	10	18	168	12
Resmi mücerret	Resmi zemin	Badihava	Âsiyap: 1 kîfa		
6	460	20	40		

AN KARYE-İ HISSEİ DİĞER AKÇA HİSARIL MEZBUR: timar-ı Mehmet veledi Nebi ve Hızır veledi Mustafa benöbet.

Nefer: 10 Hane: 9 Hasıl: 2222

Hinta	Şair	Öşr-ü bostan	Öşr-ü kovan	Resmi çift	Resmi bennâk
Mut 12, Kile 6	Mut 13				
984	780	10	10	210	12
Resmi ganem	Resmi zemin	Badihava	Resmi dühan		
10	162	30	12		

KARYE-İ İLEĞİ: tabii M. timar-ı Paşa veledi Musa ve Hacı veledi Ahmet ve Yusuf veledi Tursun benöbet.

Nefer: 11 Hane: 1 Hasıl: 1900

Hinta	Şair	Öşr-ü kovan	Resmi çift	Resmi mücerret	Resmi ganem
Mut 10, kile 10	Mut 9				
10840	540	46	84	6	129
Hasırluk (3)	Sipahilerin ziraat ettiği yerlerden resmi zemin	Beş çiftlik yer var hasılı mündereç	Resmi dühan	Resmi yaylak	karyei mezbure
107	111			15	22

(2) Burada bir hesap hatalı vardır: Hinta tutarının aslı 1600 değil 2400 akça olması icabeder.

(3) Hasır yapılmış kovalık geliri olsa gerek.

KARYE-İ ÇELTİK: tabii M. timar-ı Selim veledi İlyas ve Pirî veledi (bir kelime okunamadı) ve Hamza veledi İdris benöbet ve Yakup veledi Yusuf.

Nefer: 8 Hane: 4 Hasıl: 2343
Hinta Şair Öşr-ü kovan Öşr-ü (B. K. U.) Resmi çift Resmi bennâk
Mut 20 Mut 6
1600 360 39 10 84 12
Resmi mücerret Resmi zemin Resmi ganem Badihava Beş çiftlik yer var
12 200 11 15
Resmi zemin kaydolunup hasılı münheriçtir.

KARYE-İ GÖCEN: tabii M. timar-ı Halil ve Ahmet ve Pir Ali ve Eyvaz benöbet sipahi zadegân.

Nefer: 7 Hane: Hasıl: 3021
Hinta Şair Öşr-ü penbe Öşr-ü bağ Öşr-ü kovan Hassa koz
Mut 20 Mut 15, kile 17
1600 951 20 20 20 128
Resmi zemin Âsiyab Deşibanii karyei mezbure Yayılak-ı karyei mezbure
küfa 1 harap 1
260 40 10 22

KARYE-İ AKÇAKILISE: tabii M. timarı Bali veledi Hamza.

Nefer: 9 Hane: 7 Hasılı: 1728
Hinta Şair Öşr-ü kovan Öşr-ü bağ Resmi çift Resmi bennâk Resmi mücerret
Mut 14 Mut 3
1120 180 29 49 105 24 12
Badihava Resmi zemin Deşibanii karyei mezbure Onbeş çiftlik yer kaydolunmuş
20 174 10 bazı ekilmez imiş hasılı münheriç ve Türkmen pınarı yanında
iki dönüm hasılı münheriç.

KARYE-İ İLALMIŞ: tabii M. timarı (bir kelime okunamadı) veledi Ahmet ve İlyas veledi Hoşkadem ve Bahadır veledi Murat benöbet sipahi zadegân.

Nefer: 9 Hane: 5 Hasılı: 2032
Hinta Şair Öşr-ü bağ Hassa kozdan Resmi zemin Resmi bennâk
Mut 15 Mut 4, kile 13
1200 282 36 200 185 60
Badihava Deşibanii karyei Resmi yaylak-ı karyei Mezreai Çifte adaş ve Toklu
mezbure mezbure pınar hasılı münheriç.
15 10 22

KARYE-İ ORDADERESİ: tabii M. timar-ı Yusuf veledi Ali ve Seydi Ali veledi Mustafa müşterek benöbet ve Karaca veledi Mahmut sipahi zadegân.

Nefer: 7 Hane: 1 Hasılı - maa mezreai saraç; 2370
Hinta Şair Öşr-ü kovan Hassa koz Resmi çift Resmi mücerret
Mut 20 Mut 3, kile 4 ağaçlarından
1600 192 45 302 21 6
Resmi zemin Badihava Mezreai Saraç hasılı münheriç.
194 10

İTRİ'NİN BİR MANZUMESİ

FEHMI AKSU

Büyük Türk bestekârı, Buhuri zade Mustafa İtri Çelebi İstanbulda Yaylak mahallesinde doğmuştur. (1050/1640 - 1123/1711) sesi ve saz musikisindeki behresi; her biri dinlenirken gönüllerde zevk ve heyecan yaratan binden fazla eseri, ona, dördüncü Mehmet zamanında başlıyan ve yüz yılları aşarak zamanımıza kadar gelen asıl şöhretini temin etmişlerdir. Bazı tarih ve musikişinaslar tezkerelerinde; Kırım hânlarından Selim Giray'ın Çatalca yanındaki çiftliğinde sık sık kurulduğundan bahsedilen meşhur müsiki meclisleri İtri, Hafız Post, Tariburi Mehmet, Kemanı Hüseyin, Santuri Ali... gibi ustalardan teşekkür eder ve her biri ayrı ayrı takdir ve ihsanlara mazhar olurlardı.

Büyük şairimiz Yahya Kemalîn, bizzâlere, değerli bir şiirini kazandıran (Yeni Türk: cilt 10, sayı: 8 - 9) beste ve nağmî ustası «İtri»nin, bundan başka talik yazışındaki mehareti, edebiyat sahasındaki kabiliyeti de takdir edilen cephelerindendir. Elimdeki cönklerde, meslek arkadaşı, ustad Hafız Post'un ölümü münnasebetiyle yazdığı bir tarih manzumesine rastladım. Arkasını; samimi, mü-

tevazi bir eða ile anlatan bu manzumeyi, Ün okurlarına da naklediyorum:

TARÎH HANENDE HAFIZ POST

Hafız elhaç imam zade Mehmet hak bu küm
Musiki ilminde mahirdi ol üstadı zaman
Seyreden seyyahi âlem her makam-ü mahîflî
Anın âsarın ederdi ehli tab'a armagân
Oldu âsarıyle pür âvaz Irak ile Hicaz
Hem nehayend-ü nişabur acem hem İsfahan
Hazne-vü genel hünerdi bezli makdûr eyledi
Âşikana kıldı taksim etti varın dermeyan
Germ ederdi bezmi ussakî neva-ü nâlesi
Mâyel şevk olurdy açsa meclisde dehan
Bezmîne dilbeste kîlmîstî büzürk-ü-küçüğü
Pâk âvaz, hoş tekellüm, hup lehce nüktedan
Gördüğüm devrin usulü geç muhalif gerdi
Ehli tab'ın râstîkâdi daim olmakta keman
Âleminnakşın çârdı bildi kârin kim eceli
Ne gülâma rahmeder ne havaceye verir aman
Payei sebt-ü bülendiinden çeküp el, âlemin
Azmi ukba etti olup tariki bezmi cihan
Geçti çârh çemberinden ruhu evce azmedüp
Hâkte oldu nûhuste ol vücudu natüvan
Postunu boş koydu gerçe namı emma zindedir
Ana âsar-ü tasâifi yeter nam-ü nişan
Harfi menkutla tarîh oldu anın fevtine (1)
Dedi İtri hafiza me'va ola yarah cinan

(1) Harfi menkut, noktalı harflerdir. Son mîzâim, eski arap harflerle yazılışında (Y, F, Z, Y, B, C, N, N) harfleri noktalı olduklarından ebvet hesabille (1105) ölüm tarihini gösterir.

KARYE-İ KURUCABOĞAZ: tabii M. timar-ı Pîr Ömer çelebi veledi Lütfullah an Çavuşan-ı dergâh-ı âli.

Nefer: 30 (dört neferi sipahi zadedir) Hane: 21 Hasılı: 2542 maa mezreai

Hinta	Şair	Öşr-ü bağ ve kendir	Öşr-ü kovan	Timurtaş
Mut 10	Mut 8, kile 3	ve bostan		Resmi çift
800	492	400	20	357

Resmi bennâk	Resmi mücerret	Beş çiftlik yerden	Bâdihava	Resmi ganem
		resmi zemin		

Selâmiye destanı hakkında

(Ün. Sayı: 99 - 101 de)

NACI KUM

Bay Eşref Ertekin tarafından Çorum Millî kütüphanesinin 4130 sayılı bir kitabının kenarından derlenen ve Ün'de neşredilen bu destanı ben, Kayseri Ziraat bankası müdürü sayın bay Fahri Bilgen'in mecmualarından birinden vakityle istinsah edip «Tebliğler» kitabı sahife: 377 de neşretmemiştim. (1)

Ün'de görülen destanla benim neşrettiğim arasında bazı farklar bulunduğundan, eski ziyaret makamlarından bir çoğunu saymakla işe yarıyan bu destanı tamamlamak için eksik ve fazlalıkları gösterir ve bendeki destanı ayınen aşağıya yazıyorum:

1 — Bu destan, Bay Eşref Ertekin'in sandığı gibi «Yeminî» tarafından söylenilmiş olmayıp: «Azmî» adlı bir şaire aittir.

2 — Eşref Ertekin, neşrettiği destan-

nın sondan onuncu beytindeki «Yeminî» ile «Yesarı...» ve «Yeminî, yâni olpıri civanana selâm eyle» sözlerindeki Yeminîyi destanın yazıcısı sanmıştır. Halbuki destanın en sonunda: «Bu azmîle dilden hakirane selâm eyle» şeklinde görülen misra benim neşrettiğimde: «Bu Azmî-i Safa dilden fakirane selâm eyle» tarzında bağlanmış olduğundan destan Azmî'ye aittir. Bendeki destan 88 misra olduğu halde Ün'de neşredilen 106 misradır. Şu halde Ün'deki destan tamdır. Fakat bendeki ile diğer arasında misralarda takdim ve tehir ve bazı ifadelerde değişiklikler mevcuttur.

Her ikisinin karşılaşılması için bizim destanın da Ün sahifelerinde bulunması faydalı olacaktır.

D E S T A N

Güler kıl ey saba rindan-ü yarâne selâm eyle
Varup herbirine bizden hakirane selâm eyle
Erişüp kutbi âlem Hacı Bektaşî Veli âsitanına
Balım Sultana ol meczubi rahmane selâm eyle.
Yüz urup dergehi molla'yı Ruma Konya şehrinde
Dahi Şemseddin ile Sadrettin rindane selâm eyle.
Irüp Sultan Seydi gazi'nin öp asitanını
Şucâ ile Melik Gaziye, Uryana selâm eyle
Diyarı Mîsîrda Kâşni'ye (2) hanîgâhında
Kamu sahip nazar dervîş-ü yarane selâm eyle
Çıkup Osmancığa Koyun Baba'ya aşk niyazeyle
Dahi hem kurt Baba'ya, Yatağana selâmeyle
Ali Babay-i Sivasî'ye ve Vehhab Gazi Sultane
Hüseny Gazî'ye ol merd-i meydane selâmeyle

(1) Tebliğler kitabı 13 üncü beynemilel antropoloji ve prehistorik arkeoloji kongresi tebliğleri. Ankara 1939 Naci Kun, "Anadolu'nun nom ve sürücükleri ile ilgili notlar tebliğine bakınız."

(2) Gülgene'ye olmasa muvafiktir.

Erişir Akbıyık Sultan ile, Kumral'a peymanım
Kara Babay-i Bulgarı, Bozoğlan'e selâmeyle
Karar etme sakın abdal Musa'ya sen yetiş bu dem
Baba İsaya ve Ahi Evrane selâmeyle
Oruç Babaya uğrarsa yolun bizden niyazeyle
Dahi hem Hacı Bayram ile Bürhan'e selâmeyle
Çıkup Atmaca Babaya, Şeyh Şahine
Asıl Doğan ile dahi Balabana selâmeyle
Kolaçık Hacim'a, Hamza baba ile Beoğlu'luna
Ali Rumi'ye genç Abdal'a Toyran'a selâmeyle
Yolun uğrarsa Gedûse ziyaret eyle dergâhin
Sabur Gazi'ye-vü Bulgarı Merdane selâmeyle
Dahi Gaflet Bara'nın gaflet etme âsitanın öp
Peşin yol uğrar ise hoş Elhane selâmeyle
Karaca Ahmet ile Yunus Emre'ye iriş andan
Kemal Ummiye-vü Bostan'a Elvane selâmeyle
Dahi hem Aksaray içinde Şeyh Hâmid'e varup
Emiri Bursavî şahi emirane selâmeyle
Varırsan Keyseri şehrine rindane aşkeyle
Ki yani Vahdeti, Piri Sühandane selâmeyle
Ki şehri Izniğâ varırsan Eşref ogluna
Yüz ur hâkine ol kühli Sifahane selâmeyle
İstanbul icre Eyyub'e Vefa'ye uğrayup andan
Dahi hemi zirü bâlâsında olana selâmeyle
Gelibolu'ya asitanında yüzün ferşet
Yazıcı zade'ye kardeşi Bican'e selâmeyle
Dahi andan Baba Eski'ye eyle yek yek aşk
Hüseyin ile Hasan Baba'ya rindane selâmeyle
Kızıl Delü'ye Dak Bazlu'ya Baba Dursun'a
Dahi hem Sarı Saltuk la Osman'a selâmeyle
Kazak Abdal ile eylekim Abdal Ata'ya
Dahi Oğlan Beği ol seyri meydane selâmeyle
Güzelce Baba dergâhına varırsan eğer bizden
Geçüp andan Veliyyullah Sultana selâmeyle
Kademlü asistanına varup andan kademlar sür
Zağra Eskisinde Baba Doğana selâmeyle
Niğbolu'da Kış Baba'ya ve hem Kurt Ataya
Dahi Mümin Baba, ol ârif-i cana selâmeyle
Memi Bek ile, Yeni'ye, Sarigölde aşk eyle
Baba Taşgun'a ol deryay-i İrfana selâmeyle
Çakır Babaya-vü Uskübâ'ye, Hünkâr kulu'na
Dahi ol Bayezide, sahib-i erkâna selâmeyle

Dahi Meyhur Baba ile ve hem Kaygusuz Abdal'a
Tatar Pazarı içre Baba Hayran'a selâmeyle
Erocağında kaynayup pişüp ustaca uğrarsan
Demür Babaya, ol heştabad'a mestane selâmeyle
Ulaşmamış tealluk harı asla zeyl-i pakine
Ki yani Gül Baba, ol verd-i handana selâmeyle
Gece gündüz durup bekler imiş anın asitanını
Semender şehrine ol mihri dirahşane selâmeyle
Yemin ile yesarını dolanup Rumelinin hep
Yemini, yani ol Pir-i civanane selâmeyle
Kimini bilüp bu ilden eşittik hem kimini
Dahi şol bilmeyüp sehv ile kalana selâmeyle
Temamet reb-i meskûn içre olan mûrsidi hakka
Bu defter içre olmayana, olana selâmeyle
Taamîn sonuna gerçi dermişler tatladur helva
Dahi Âli Âbaya hoş muhibbane selâmeyle
Hezaran iftihar ile dolanup milk-i Bağdada
Aliyyel Mûrteza, ol Şiri Yezdane selâmeyle
Rizasın gözlerisen Hasan Hulki Rızanın sen
Hüseyn-i Gerbelâ şah-i Şahidan'e selâmeyle
Öpüp dergâhını izzetle Zeynel Âbidinin hem
İmam Bakır ol mâden-i kân'e selâmeyle
İmam Sadıkın ger sıdkile sadık mubbinin
İmam Kâzım'a ol şah-i Horasane selâmeyle
Takî ile Naki'ye itikad ettinse gönülden sen
Takî, Nakd-i can ol bahr-i Ummâne selâmeyle
İmamı Askerinin askerinden olmağa sâyet
İmam Mehdi'ye ol merd-i meydane selâmeyle
Ziyaret eyle kabrin Çarde-i Mâsum-i Pakin
Yüz ur hâkine bin aczile ba kâne selâmeyle
Görürsen her birinin hanikahında olanları
Bu AZMÎ'i safâ dilden fakîrane selâmeyle

Vesikalar ve Notlar

FEHMI AKSU

(Kasabai Ispartada âsude olan kutbülârifin Piri Halife efendi (1) Kadde-sesîrrehü'l-azizin evlâdi kiramından Abdüllâatif çelebi ibni Alâeddin Halife (2) canibinden husus-iâtiyûlbeyana vekil olup Mehmet çelebi ibni Pir Ali ve Dervîş Abdîn Siyami nam kimesneler şehadetleriyle hasmı Cahit mahzarında bî-mâhiye tarikussubut şer'an ve sebilüt-tatâlik vettetkik sem'an vekâleti sabit olan fâhrüsseadat Seyyit Hızır bin Seyyit Nebî (3) meclisi ser'i atir ve mahfeli dînî hâfirde hazır olan kasabai mersume şükânından Bekir çelebi ibni Tenbel Mehmet (3) nam kimesne mahzarında bi hasbelvekâle takrîri kelâm ve tâyihi meram edüp bundan akdem Antalya müftisi iken vefat eden merhum ve mägfür ve mebrurül vasıl ilâ rahmetihî rabbihülgafur Mustafa efendi (4) hâlinâhayatında ve kermali sîhhâtinde ekârî şer'iyesi cari ve ekavîli mer'iyesi nafiz iken kasabai mersume tevâbinde Lâğus nam karye kurbinde bina eyleđigi malümülhudut bir bap degeirmenini hums mahsulün vazifei tevliyet-ihaadasını kasabai mersumenin aslah fukârasına ve bâdel'inkirazelayaze billâh Medinei münevvere fukarasına kendünin ruhi için beher yevm bir surei fâlihî ve üç surei ihlâs ve bir aye-telktîrsi ve cümlâ'a ve isneyn gecelerinde surei vakia ve suretülmâlk tilâvet etmek üzere vakif ve şart edüp Memi ağa ibni Abdullah nam kimesneyi mütevelli-nasbedüp zikrolunan dejirmeni eslim edüp emriyakf ve tesbil ve hulusu habis ve tescil tetmim ve tekmil olunduktan sonra vakifi müşarûnileyhü tevellî mumaileyhî ile muhasarma edüp maruzzikrolan akarın vakfîy etinin

ademi lüzumuna zahip olan eimmei müctehidin ridvanellahi aleyhim ecmâin hazretlerinin kavlı şerifleriyle temessük edinüp mülkü kadîmin istirdâd maksud ve murad edüp sabika kasabai mersume-hâkimüşser olan fâhrükuzat Abdürrahman efendi ibni Sinan (5)

- (1) Piri Mehmet Halife hakkındı Ün mecmuasının 15 ve 82 - 13 sayılarda bakanız
- (2) Alâeddin Halife Beygâhrinin Kuçak naâbîyestinden Ispartaya gelerek şehrin conubunda (Hacı İraz - Haci Ayvaz - Hergel) ve sindiki Çütlü mahallesine yerleşenip, burada ölmüştür. Kubri, bu mahalledeki (Binti Emîri) mezarlığındaadır. Kitâbesi yoktur. Halk dilinde (Aldan deded doner, İktâbi pîrhîfîr-ezîmânumma bîrahîqârunuk adı) bir yazması vardır. Tarikât Erdebîlîye hâlefesindandır. Kuvvetli bir müdderi idî Huri onuncu asırda yaşamıştır. 960 H tarihinde ölen Ispartulu meşhur Piri Mehmet Halifesi dânumâdetdir. Piri efendînin şehrin gümüşündeki türbâsına konulmuş, cerîdü, partî vakîfî gerağımı, oruk oladı nezaret ve tasarruf edacekti. Aşağıda 4 numaralı nottanı Piri zade Mustafa çelebinin ölümü ve başkanın erkek oladı bulunuşunu günzdendir bu işe. Piri Mehmet Halifesi'nin kızları ogluları yani Alâeddin Halifesi'nin oğulları Abdüllâatif çelebi ile Ahmet gelibi vezîyet ettiğidir. Scillerde Alâeddin Hulfînîn hâli iki oğlu rostlaştırmıştır. Abdüllâatif gelibi Ün mecmuasının 31inci sayısında negatifin Nîmat Sâlihîn eseri Firdos paşa namei vakfîna bir müddat nazırlık etmişdir. Sicil kayıtlarında ismi ekserîya "Abdüllâatif çelebigâhîlâm" şeklinde geçer. Buvis sebep, kimâsiñin filâna ziâresi iken oğlu kalmakla beraber Piri Halifesi torunu, Alâeddin Halifesi öglü ulması göstermektedir. Zira, bu iki astmî muhîlî iktî, dâni tasâbirleri o kadar hâvettiği idî ki: devletlerini nezâatiâli ve esansîî sôhbetleri halk arasında, zâti zâmmârlara kadar getirmiştir.
- (3) Suyyî Hîzîr bin Seyyît Nebî Egirdirdeki Surtî Baba zaviyedârlığını 1919 H. de Şeyh Musluhaddin ile mütekerkeşen yapmışsa ve bu zaviyeyi Dereyâhâ, çînîr, Kayî mezarlığıyle Ispartadaki değirmen hastâsatını gîye mütekerkeş etmişse o dağın oldağunu daire bir sîcît kaydı vardır.
- (4) Bazi scillerde Tenbel zade Bokîr çelebi suretiâde yazıldı. 1916 H. de Firdos paşa camiiñin mâtâcollisi idî.
- (4) Antalyâda müftilik yapan bu zat, Piri Mehmet Halifesi'nin oğulları. Piri efendi zade Mustafa efendi namele fâhîz olmuştur. Tâhmineen 1913 H. de ölmüştür. Aynı tarihli, bir scilde, ölmüşen müteakip kütük gözcüklerine Isparta müftisi Osman efendi nasihi şer'i tâyin edilmiştir ve bu da fâhrükuzat Abdürrahman efendîyi rehîl yapmıştır.
- (5) Abdürrahman efendi ibni Sinan Halife 1900 H. tarihinde Ispartada hâdi idî. 1913 - 1914 H. tarihlerinde hanîz sağ bulmuyordu. 1918 H. tarihli bir sicilde muâallefatî ve seressi tasbit edilmişdir. Buvis naserasan pek çok mali, mülkiyî vardır. İspîta gevezeleri esler, dejirmenleri, dükkanları, hayvan sürüleri ve Eğirdir kaleşinde bir evi, bağı ve sair emlâki tâdat edilmiştir. Varisleri de şevcesi Nureddîn kizi Esîhîm, oğlu Mustafa ve kızları Abide, Ayşe, Fatimadan ibarettir. Küçüklerin emlâk ve akarunun idaresine, amcasaları İthâc Mustafa Halife ibni Sinan Halife vasi tâyin edilmiştir.

huzurunda mürâfaa oldukları hinde mütevelliî mumâileyh dahi tariki müdafaya salik olup canibi vakfın riayeti münasip ve sebili tescil ve temlikin sıyaneti vacip olmağın sıhhât ve lüzumuna hükmolunmak murad olunduktakta vakfi akarda ülemai din ve fuzelâi müctehidin rahmetullahi aleyhim ecmâin katlarında muteber ve müctehidü fih olan tariki hüküm ve tescili maalitnab vettâfsîl mer'i kilindiktan sonra hâkimî mezbûr vakfî mezâkûrun tefazîli mahude sıhhât ve lüzumuna hükmü sahihi şer'i ve kazai sarîh mer'i edüp minbaad naks ve nakzîna mecalî mahal ve ihtîlal ve ibdâli mümteniûl ihtîmal olup ve miüekkelim ülema ve sulhâdan olup vakfî mezâkûre müstehaklar iken halen mesfur Bekir çelebi vakfî ibtal edüp zikrolunan deârmeni milkiyet üzere tasarruf eder şer'ile menolunmak talep eylerim deyucek gibbessual mesfur Bekir çelebi cevap verüp filhakika zikrolunan deârmenen sabîka müşarünileyh müfti Mustafa efendinin mülkü olup ol vefat etmekle ırs ile veresesiñe intikal edüp anlar dahi bey'edüp tedavüle eyda ile şîra tarikile benim yedime gelüp mülkü müşteram olup lâkin veçhi meşruh üzere vakf idügini bilmezin deyu münkir olup beyyine talep eyledikte ahrarı müsliminden ve ahbarı mü'mininden umdetfülkuzat Ahmet efendi ibni Mahmût (6) ve dergâhi âli çavuşlarından fahrûlemasil vel'âkran' ve zahrûl'esraf vel'âyan Mehmet çavuş ibni Veli (7) hazırlan olup filvaki müşarünileyh müfti Mustafa efendi hali hayatında ve kemali sıhhâtinde zikrolunan mülk deârmeni veçhi mezkûr ve minvali mezbûr üzere vakfedüp teslimî mütevelli ve tescili şer'i edüp badehu rucu edüp mütevelliî mumâileyh ile muhasama eylediklerinde hâkimî müşarünileyh dahi vakfî mezâkûrun sıhhât ve lüzumuna hüküm eyledi idi el'an zikrolunan deârman vakiftir deyu edayı şehadet edüp ve bu ikisinden gayri halâ makarri hilâfeti kûbra ve müstekarri saltanatı uzma olan mahrusei Kostantaniye hamîyyeti anîbelîyyede sakin olan fahrûlkuzat ve

zübdefülvelât Mahmût efendi ibnil-merhum Müslim efendi (8) ve dergâhi âli çavuşlarından mefhârlîl'akran Mustafa çavuş ibni Mahmût çavuş ve Abdi bin Siyâmi ve Süleyman bey ve Mustafa bin nam Fer'an şahîdanı mezbûran Ahmet efendi ve Mehmet çavuşun veçhi meşruh üzre şehadet ettikleri şehadeti şer'iyyei sahihe eylediklerinden bade riayeti şeraîtilkabul ve gîbbedi edael'ihtimamîl makbul şehadetleri hîzi kabulde ve mahalli irtizade vaki olunduktan sonra hâkim müşarünileyhîn veçhi meşruh ve minvali memduh üzere hâkmü mucibince zikrolunan deârmenen vakif olmak üzere ibka ve mukarreber kılınup ve mesfur Bekir çelebi kasriyed etmek üzere tenbih olunup ve efrâdi neslinden bir ferdin vakfî mezâkûrun ibtaline kudreti kalmadı şol kimesne ki mazmun kitaba muhalif tebdîl ve tağıyîri caiz görüp tağıyîrin sai ve tatiline mütesaddi ola âyet: « »

masadak vaki olup zümrei muazzebin ve firkai muakibinden ola harrere fi evaili cemâziyel îla li sene tîs'a aşere ve elf).

Şuhut: Fahrûlkuzat Ali efendi ibni Yusufülmeylâ bi kazai Karaağaç Gölhisar, Abdülkadir çelebi ibnişşeyh Ramazan efendi, Ahmet çelebi ibni Memi ağa, Turak çelebi ibnilhac Muhammed elsakin bi kasabai Timurci, Seyyit Mustafa bin Bekir, Ahmet baþe ibni Abdullah, Hüseyin baþe ve gayrihim mi-nelmüslimin (9).

(6) Ahmet efendi ibni Mahmût, Çelebiler mahallesinden olup 1028 H. yılında Ispartada bitmişdir kadilik atmıştır. Kinali zade ailesindedir.

(7) Mehmet parusân bâbası Veli aña, 1014 H. de Ispartaya busan Bayraktar namundaki ekiyânum kuttoltığı Humîd miriliyesi Şükrullah beyin Isparta Subaşı idi.

(8) Kinali zade Mîslim yelesi 994 H. de Ispartada ölmüştür. Sîird "Mîslimî Külliyyatî". Kudâlü'lâda bulandı Hayati hukkâmda Üç mecmâusun 1, 2, 3 numârâlarda Nâzel Koseoğlymîn Kinali zadeles makalesine bakınız. Mîsellîm efendisinin Abdülekkâfiye buska Mahîmatî ismîndeki bu oğlu 1021 H. de Ispartada kadilik etmâstır. Çelebiler mahallesinde bir mesclî bîmu ettilâruftır. "Kadi mescidî" denirdi. Kadi Mahîmatîn da iltuevî notta zikredilen Ahmet İspânde bir oğlu tasbit edilmiştir.

(9) Bu resîka Isparta şer'i mahkeme sicilleri defter: 46, sahîfe 67 ve 140 da yazılıdır. Bu sicil defterinin tezîl hatasından dolayı metnîn 36 satırı 67inci sahîfede 9 satırı 140inci sahîfelerdir.

"Seyahati kübra,, da Isparta ve mahalli kiyafetler

Egridirli seyyah, Karçın zade Süleyman Şükrünün 1907 de Petresprug fabri "Seyahati Kübra" adlı bir eseri vardır. Gezdiği yerler hakkında, daha çok müşahedeye dayanan çeşitli bilgi ve meyzuları ihtiva eder. Bunlardan İspatlanın o zamanki durumunu, küçük sanatlarını, halkın kiyafetlerini tesbit ve tefsif eden kısımlarını; folklor malzemeleri olarak, Ün sütunlarına göçürmemeli faydalı bulunuyoruz.

F. A.

HAMİDABAD

Kumsal bir ovanın kenarına mebni havası gayet latif, manzarası hoş, suyu bol, bağıştanı mebzul, sekenesi fatih olmakla beraber azimünnefis, zinet perest, zevk ve safaya münhemik, eşrafi daiyei teferrüdde puyen, fukarası çalışkanı mer'a ve mezreaları vasi, sanayii sağıresi müterakki menazil ve mebanisi oldukça muntazam mesireleri çim ve çicekle mestur, etrafı erbaası Tebrizi denilen tavılıkame eşcari latife ile muhafizancak merkezi şen ve məmər bir şehirdir.

Başluca sanatları debağat ile tarzı atık ayakkabı ve ökçesi nalçalı battal kundura, muhkem lapçın, sarı mest ve çizme yapmaktan ibaret iken ahiren Sulhacılığa, gayet dayanıklı müzeyyen kilim, münakkas seccade, muntazam hali nescine ve gülyağları yetiştirip istiyat istihsaline dahi heveslenerek az zaman içinde hayli terakki etmişlerdir. Helle kadınların el işlerinde gösterdikleri hüsnü selika ve meharet, sırf tiftikten ördükleri nisakları ()

güllü çoraplardaki nükuşatı harika ve zarafet velehrsandır. Bu mahirelerin çirei destinden çıkan o güldeste çoraplar ile günagün şüküfeler kondurulmuş zerrin çevreler, müntehab eşkâl ve elvanda örülülmüş ebrisim kiseler, nadide oyalar, müzeyyen tenteneler, gayet süslü perde saçakları, sevimli masa örtüleri medeniyetin en meşhur sergilerine konulmağa, müftehirane teshire müstehak masnuati nefisedendirler. Sahte: 55

Haneleri gayet fatine, faale reiseler ellerinde bulunmasıyle mesut rical sınıfının heyetleri ise beş kisimdır. Mütberan, memurini milkiye kiyafetinde olup orta hâlliler Elfiye biçimli şalvar ve her türlü ekmişei dahiliyeden bilintihab dikme zibun ile üzerine ipekli yelek ve anın fevkına nimten (mintan) ve zarif abdestlik giyer ve başlarına koydukları fese hafif sarık sararlar. Dükkanında ufak tefek şeyler satan ve mücerret kârû kispile geçinen esnaf kisimi mavi çuhadanveyahut kahve, kestarie renklerinde menevrekten marnul keza elfiye biçimli şalvar ile alaca veya çitari ve basmadan dikilme zibun ve üzerine de şayak sako giyip bellerine acemşali bağlarlar. Kenarı şehirde vaki (diyre) dere mahallesinde mütemelkin debağat ve mutallık ile inşgül olanların kiyafetleri Aydin biçimindedir.

RUM milletine mensup delikanlıklar ise Morallar gibi ağı paçasından uzun siyah ton (don) ayaklarına koncu uzun çorap ve sıvri ökçeli fotin, başlarına osmanlı fesi sırtlarına süslü zibun ile musanna yelek üzerine kısa çaket ve

* * *

Tenleri beyaz ve şeffaf yanakları elma gibi kırmızı ve renkdar olan İspartalılar terasübü endarma bihakkın malik ve hub surettirler. Meskenleri muhtasar ise de sîhhate inuafik ve kullanışlıdır. Esvakında nezafet çarşı ve pazarında letafet ve her bir havayıç mevcuttur.

Gayet leziz ve sağlam olan suyunda dişleri karartmak tabiatı mevcut idüğinden cümlesinin dendanı siyahdır.

Kömür tozunuveyahut ateşte yakıldıktan sonra doğulerek un haline getirilen kemik külünü misvak ile dişlerine sürüp tathirine devam etseler cazibeli hüsünlerine halel veren bu arızı halâtin bittediç öntünü almış olurlar.

Şehrin mevkii düz ve fakat arzı mürtefi havası serin kişi sert olmakla hararet verici mevaddi gıdayenin eklinde çekinmezler.

Ağniya sınıfı etamai nefiseye gayet meraklı ve sehlilhazırı mevaddin ekli ile me'luf iseler de fukarasının yedikleri alelekser lobyadır. Sahife: 57

* * *

Ispartaya doğrudan doğruya tâbi on iki karye ile beraber 4274 hane ve 13152 nüfus olup Konyanın takriben 180 kilometre garbinde vakıdır.

Şehirde üç katlı âli ve müzeyyen bir dairei hükûmet ile önünde zümрут gibi yeşil ve geniş talimhanesi mevcut gayet cesim bir kışlai hümâyûn, bir debboy ve civarında mükemmel bir postahane bir ziraat bankası ve bir bankı osmani şubeleri tedrisati muntazam bir mektebi rûşdi müteaddid iptidai 7 medrese 600 cilt kütübü arabiyeyi havi bir kütüphane Atibbayı hazikaya merkez bir ecza hane 10 cevami ve mesacidi şerife 8 rum 1 ermeni kinisasi 7 han ve 7 hamam 876 dükkan ve mağaza vardır. Sahife: 57

(1) Isparta matkeme sicillerinde; tereke tesbiti dolayısıyle, mahalli geyim eşyasının nevilerini gösteren listeler bulunduğu gibi yerli hristiyanları kiyafet bakımından ayırmacı zorluyan fermanlar da vardır. Isparta kadisina ve müteselliînle gelen 1930

târîhi bir fermanda [. . . malum ola ki hâliya memâlikî mahrusenide vâki' kefere tayfesi yeşil kaftan giymeyüp ve ak sarık sarınmayup ve fes arâkiye giymeyüp hamama alaca peştimal ve damgalı peştimal ve çan alâmetlü ile girüp ve gümüşlü bigâc ve sıpalı babucu giymeyüp ve yeşil kalpak giymeyüp ve yeşil makreme ve yeşil uşkur takmayup ve mezbûr kefere avretleri dahi yeşil giymeyüp ve altını irka giymeyüp ve yakalı kaftan giymeyüp bunun emsali ehli İslâm geydigi esvapları bîcümile kendileri ve avretleri giymeyeler deyu mukâddema babam Hûdavendigâr tabeserâh zamanında emri şerif verilüp hâliya ol emri şerif mucibince amel olunan için emri şerifim verilüp imdi buyurdum ki hükümü serifimle dergâhi muallâbu çavuşlarından kidvetü'l emasîl vel'âkran zide kadrebu vusul buldukta kasabat ve kurada ve mecmâi nas olan mahâllerde nida ve tenbih ettiresiz ki mezbûrun kefere tayfasi emri sabık üzere ve hâlâ verilen emri şerifim mucibince yeşil kaftan giymeyüp ve ak sarık sarınmayup . . . İlâh . . .] denmektedir. Bu fermanın yazılış sebebini düşünürken, ilk plânda; yerli hristiyan halkın gayet tabii surette, Türkler gibi giyümek anane ve itiyadında bulunduğu hakikati ile karşılaşırız Fakat bu zümrenin, Türk gibi geyinmelerine Osmanlı imparatorluğun idare edenlerin dîni taassubu manı olmuş ve millî kültürümüzün muhitteki sirayet ve tesir hizmini gemlemiştir. Onlara bîden ayrı olduklarını zorla anlatan bu gibi hükümlerin netice ve aksüla-mellerini, birinci eihan habibe kadar olan târîhimizde, ziâciîleme bir surette görmekteyiz. Bu fermandaki, keferenin hamama çan alâmetile girmesi hükümü bilhâre kaldırılmıştır Yine Isparta kadisina ve müteselliîne gelen comâziyel'âlâ - 1087 târîhi bir fermanda [. . . nam zimâiler orduyu hümâyûnuma arzîhal edüp bunlar üzerlerine läzîm gelen hukuk rüsumlarını karun defter mucibince zabıtaları olanlara vesüp ve emri şerifimle valsi olan tekâlife-i ini cem'a memur olanlara eda edüp dahi ve rencide olunmak içip söylemez işen hâtiâ mirîmîan ve mirîlîva ademleri ve subaşları ve voyodaları vesir elâi o-f tayfasi taraflarından mezbûr zimâiler hamama girmek läzîm geldikte cebren ayaklarına gön-kirak bağlıturup rencide etmekten hâli olmadıklarını bildirüp dahi ve rencide eltilmeyüp men ve def olunmak habâbında emri şerifim rica evlâtâkleri ecilden buyurdum ki hükümü şerifim vusulinde . . . İlâh . . .] denmektedir. Bu vesikaları, kiyafet folklorumuze tâlik yönünden dercediliyoruz.

Isparta Tabaklığının geçmişi ve geleneği

Ömer GÜLLÜ

Ispartada tabakkılık pek eski bir sanatdır. Çünkü bunun eskiliği ilk nadir sübâbuna dayanan kundura ve ayak kabıçılığından da eskiliğini isbat etmektedir. Tabaklığın ilk şekilleri meşin, beyaz ve siyah sahiyan ve elvandır. Çünkü bundan yüz elli sene evvel geyilmekte olan yemeni, serhadlı, kötüane, kırmızı babuş, sahiyan çizme hep bu söylediği gibi tabakkılık mamulâtından yapılmıştır. Sonradan Aydın, Nazilli, Ödemiş ve hattâ İzmire kadar deve ve katırlarla yolculuk eden asıl adı hafaf olup tadi-lese (kayaf) dinen tüccarlar, oralardan kösele, vakete, liso, vidala, oskar, parlak, gilese tabir edilen malzemeyi de getirecek kara kundura, tahta mest, kötüane kundura, uluayak kundura, karçın, zenne kundura, fotin, iskarpin çeşitleri de dikkimeye başlanmıştır.

Aydın demiryoluna İzmirden 19 cu asılda başlandığına göre o asırın Isparta kayafları, deve ile Aydın'a, İzmir'e, Ödemiş'e, Manisaya, Kütahyaya, Afyon'a, Tireye, Sökeye, Nazilliye kadar gitmişler ve oralarda bir çok kayaflar, kunduralar, çulcular yerleşmişlerdir. Bu muhâcereti hazırlayan sebeplerden birisi memleketin toprağının kudretsizliğidir. Taşından yağ, toprağından bal akıtan Ege'yi tutakası, toprağının zenginliği yüzünden bir çok Ispartalıyı sinesine çekmiş ve halâ da çekmekte bulunmuştur. Saydığım vatan köselerinde sîrf sandıkteammüm maksadıyla yerleşen ve orada hâlen Ispartalılar diye anılmakta olan çarşı ve mahalle meydana getirmişlerdir. Hâtiroma gelen bir mitolojiyi de yazmaktan geri kalımıya-cağım.

Ispartanın yüz sene evvelki kayaf-

larından Hacı Güllü adı verilen ve asılıları Antalyanın (Karaöz) köyünden gelen (Hacı Mehmet, Hacı Mustafa, Hacı Ali) adalarındaki üç kardeşten Hacı Mehmedin bir katar devesi, buradan kayaf malını İzmir, Ödemiş ve Aydına götürür ve oradan da manifatura gün ve kösele, bakkaliye mali getirirmiştir. Hacı Güllünün deve katarı, 1285 senesinde Menderesi geçmek istememiş nihayet deveci Koçarlı köprüsünü dolaşarak gelmiş fakat devenin bu teannüdünü meş'um telâkki eden deveci arap, deve sahibinin başında bir felâketin uçtuğunu tehayyül ederek geliyorken kendisini Apada yanındaki Tazkiri dinen Dinârin nahiyesinde (Sai) karşılamış ve ondan Hacı Güllünün ölümünü öğrenmiştir.

Isparta tabaklığının inkişafı, ikinci meşrutiyet ilânile başlar. Avusturyalıların Bosna Herseği ilhakı üzerine yurtta başlayan (Boykot) hareketleri, mahalli bazı iktisadi kalkınmalara yol açmıştır. 324 senesinde de Ispartada memleketeye hayırlı düşüncelerini hasreden bazı vatandaşların yardımyle şimdiki tabak fabrikasının bulunduğu yere bir şayak fabrikasının kurulması düşünülmüş ve bu iş için şayak şirketi diye bir şirket kurulmuştur. Fakat Lozan sulhuna kadar açık pazarlıktan kurtulamayan Türkiyede, ecnebi rekabeti yüzünden bu şayak fabrikası inkişaf edememiş, fabrikanın kurulduğu yerde su kuvvetinin fazlalığı, eski tabakhanelerin memleketin göbeğinde bir hastalık ve sinek kaynağını teşkil etmesi yüzünden bu şayak fabrikası yerinde bir kara değirmenle beraber bir asrı tabak fabrikasının kurulması düşünülmüştür. Bu fabrikanın

ilk mamulâti, Balkan harbinde ve onu takip eden birinci cihan harbinde ordunun bir çok ihtiyacını karşılamış ve memleketin kunduracılığı da oldukça ileri adımlar atmıştır.

Ispartada oskar, liso, glase ve telâtin adı verilen tabakkılık şekillerini teammüm eden bu fabrikanın getirdiği (Misto) adındaki bir rum ustasıdır. Onun yetiştirdiği çıraklar, aşağı tabakhanede de çalışarak bu sanatı epeyce yapmıştır. Fakat o vakit eski tabakhanenin kaldırılması hiç hatırlanmamıştır.

Bu iş 1930 dan sonra muhteremi Kemal Turanın mebusluğu seçilmesini müteakip (*İdê fixé*) haline gelmiştir. Bu genç arkadaşımız, Silihiye Vekâletinden memleketin silahatını ihlal bakımından yardım talebine kerratla başvurmuş fakat imvâfiâk olamamıştır. Belediye reisi Hîlmi Çakmakçı, 1931 deki Andık deresinin inhidamında çay sedlerinin devlet yardımıyle yapıldığı günlerde bu işin hâli için çok uğraşmıştır. Nihayet mezbahanın demir köprü aşağısına yeniden ve oldukça asrı şekilde yapılması ve o civara tabak fabrikasından ayrılan kâtip Hüseyin efendinin yaptığı bir dükkanla yeni tabakhanenin temeli atılmış ve bugün yüze yakın kârgir imâlâthane ile yeni tabak arastası meydana gelerek eski tabakhanede tamamen kaldırılmıştır. Eski tabakhanenin yanından geçenlerde geçerken duyduğum derin hazzı, mebus Kemal Turan'a belediye reisi Hîlmi Çakmakçiya ve yeni tabakhanenin süratle meydana gelmesinde ve resmi küsadında hazır bulunması dolayısıyle vali Tevfik Hâdi Bay sala borçluyum. Pek geç kalınan bu işte, pek eskiden çalışılmış fakat (fabrikasyon) haline sokulmadığından beklenilen gaye yine noksancalmıştır. Yalnız devletin verdiği dolaplar faydaladan hali değildir. Bunun da

acıklı bir mazisi olduğundan onu da yazmadan geçmemeyeceğim: Isparta tarihimizin her bâkımından kaynak olmağa namzet olan (Ün) sahifeleri bu hâkîkatî yazmakla vazifesini ifa etmiş olacaktır.

1926 senesinde merhum mebus İbrahim Demiralay ve merhum Antalya ziraat bankası müdürü Ali Rîza Şalvarçı ve avukat Hasan Fehminin delâlet ve himmetleriyle gayri resmi bir halde olan Isparta tabak fabrikası Türk Anonim şirketinin resmiyeti Heyeti Vekilece tasdik edilerek milli iradeye iktiran etmiş ve hissesi beş lîra olmak üzere sermayesi yüz bin liraya çıkarılmıştır. Noksan kalan sermaye, başına müdür olarak geçirilen Hasan Fehmi Seydişehirlinin propagandası sayesinde aksiyon satılmış suretiyle ikmal edilmiştir. Hattâ bu satış içinde bir hikâyeyi işitti: fabrikaya çam kozalağı getiren bir deveciye Hasan Fehmi: senin bu develerin senede ne kazanır ve bedeli ne eder? Diye sormuş o da develerim bin lira eder ve senede de üç yüz yahut dört yüz lira kazanırım demiş aiman bu kazanç azdır sen develeri bizim şirketten aksiyon al miso miso kazanırsın demiş. Bu hikâye aksiyon satışındaki propagandanın şiddetini isbatâ kâfidir. Fakat 930 senesindeki cihan iktisadi buhranının ve bu şirketi istismara kalışanlar yüzünden başındakilerin aldığı idare tarzi, nihayet şirketin sermayesi kaybolma derecesine inmiş ve ikinci cihan harbinin ilânından bir sene evvel açık göz bir usta, beş sene müddetle idare edenlerden fabrikayı kiralamış şirketin on senede kazanamadığı para'yı bir iki senede kazanmıştır. Millete hesap vermeyi düşünmeyen insanlar, tarihin karşısına hangi yüzle çıkacaklar? Onu düşünmeli çünkü biz tarihe kaynak hazırlıyoruz.

TABİRLER

Nuri Katırcıoğlu

Mesel değil, fakat mesel kadar dili-
mizde çok kullanılan birçok terkipler
vardır ki: bunlara (Tabir) diyoruz:

- 1 — Abbas yolcu.
- 2 — Akla karayı seçti.
- 3 — Akıl kumkuması.
- 4 — Akıl dağarcığı.
- 5 — Ağız kavafı.
- 6 — Ağzı kara.
- 7 — Ağzi süt kokuyor.
- 8 — Ağdık terazi.
- 9 — Anka meşrep.
- 10 — Aldı fıtılı.
- 11 — El ari, düşman narı.
- 12 — Aşure budalası.
- 13 — Atbaşı beraber.
- 14 — Ay aydın hesap belli.
- 15 — Ayağı çokurda.
- 16 — Bal yemez topu.
- 17 — Bal yapmaz ari.
- 18 — Baş göz oldu.
- 19 — Başına çorap öründü.
- 20 — Bam teline bastı.
- 21 — Bir içim su.
- 22 — Bir dalda durmaz.
- 23 — Bir eli balda bir eli yağda.
- 24 — Bir eli kan bir eli katran.
- 25 — Bostan korkuluğu.
- 26 — Cana tak dedi.
- 27 — Canlı cenaze.
- 28 — Can cana, baş başa.
- 29 — Cennet canıma minnet
- 30 — Çalmadan oynar.
- 31 — Çalpan çarık diz yamalık.
- 32 — Çakır keyf.
- 33 — Çifit karşısısı.
- 34 — Çakar almaz.
- 35 — Çit kırıldım.
- 36 — Çal çene.
- 37 — Çali yırtığı çoban dürtüğü.
- 38 — Çanta da keklik,

- 39 — Çevir kaz yanmasın.
- 40 — Dabanları dikti.
- 41 — Dabanları yağladı.
- 42 — Dabansız.
- 43 — Dama girmez, saman yimez.
- 44 — Deve kini . . .
- 45 — Diue dine ağlar.
- 46 — Dibine dari ekti.
- 47 — Devede kulak.
- 48 — Devesi hacı.
- 49 — Dişine dayandı
- 50 — Düğümü dışine vurdu.
- 51 — Dolu dizgin.
- 52 — Dur yok tünek yok.
- 53 — Dün bir bugün iki.
- 54 — El elde, baş başta.
- 55 — El elden üstündür.
- 56 — Eli bayraklı.
- 57 — Eski göz ağrısı.
- 58 — Etekleri tutuştu.
- 59 — Eteği belinde.
- 60 — Eyyam kılıncı.
- 61 — Faka bastı.
- 62 — Pesad kumkuması.
- 63 — Felek düşkünu.
- 64 — Feleğe küsgün.
- 65 — Feleğin çenberinden geçmiş.
- 66 — Fıtılı aldi.
- 67 — Fıtlı dağarcığı.
- 68 — Fursat yesiri.
- 69 — Kavga kaşağısı.
- 70 — Gemi azıya aldı.
- 71 — Gökcə baylık bir aylık.
- 72 — Güne giitti.
- 73 — Gök görümedik.
- 74 — Gök kandil.
- 75 — Kös binlemiş.
- 76 — Gün ola harman ola.
- 77 — Hazı yatmaz.
- 78 — Hapı yuttu.
- 79 — Hava civa.

- 80 — Hem keş hem fodul.
 81 — Hem suçlu hem güclü.
 82 — Hem yok hem yoğun.
 83 — İki dirhem bir çiçek.
 84 — İpliği pazarı çıktı.
 85 — Kalibi dinlendirdi.
 86 — Kara gün dostu.
 87 — Kedî yoran.
 88 — Kasap stingeri.
 89 — Karınca kaderince.
 90 — Kırışı kırdı.
 91 — Kör kör parmağım gözüne.
 92 — Küflü çıktı.
 93 — Kuru sıkı.
 94 — Külâh etti.
 95 — Kurt masalı.
 96 — Kuyruğu dikti.
 97 — Lokmanın ye dediği.
 98 — Mekke bu, sapi bu.
 99 — Nalları dikti.
 100 — Neoldum delisi.
 101 — Neşap oldu ne şeker.
 102 — Ok yaydan çıktı.
 103 — Okka altına gitti.
 104 — Orosbu boğçası.
 105 — Orosbu tevbesi.
 106 — Ömür törpüsü.
 107 — Pabucu dama atıldı.
 108 — Pirinci su götürür.
 109 — Post kavgası.
 110 — Pot kırdı.
 111 — Pâskülli belâ.
 112 — Sapi silik.
- 113 — Sifiri tüketti.
 114 — Süs biberi.
 115 — Sözüm yabana.
 116 — Sözüm ona.
 117 — Softa bozuntusu.
 118 — Serrine lânet.
 119 — Serrine ninni.
 120 — Şeytan kulağına kurşun.
 121 — Sip dudak.
 122 — Taban tabana zit.
 123 — Tabanları kaldırdı.
 124 — Tekne kazıntısı.
 125 — Tingir elek tingir saç.
 129 — Topu attı.
 127 — Tüfek tahtaya dayandı.
 128 — Urdum duymaz.
 129 — Vergi allah vergisi.
 130 — Ver Omere yaz divara.
 131 — Yamri yumru çifte kumru.
 132 — Yan çizdi.
 133 — Yağma Hasanın böregi.
 134 — Yalan dağarcığı.
 135 — Yalın ayak başı kabak.
 136 — Yalı kazığı.
 137 — Yarım elma gönül alma.
 138 — Yek at yek mızrak.
 139 — Yeler onmaz.
 140 — Yer demir göy bakır.
 141 — Ye etliyi söyle tatlıyı.
 142 — Yılan ödü kuş südü.
 143 — Yıldızı barışık.
 144 — Yıldızı düşgün.
 145 — Yus canına.

YAKIŞDIRMALAR

- 1 — Ağustos böceği gibi öter.
 2 — Ağaran varken kararana kimbakar
 3 — Alacağına şahin vereceğine karga
 4 — Altı şaval üstü kaval.
 5 — Anadan olur dana, hamurdan olur
 maya.
 6 — Anası turp babası şalgam.

- 7 — Aş pişti bayram geçti.
 8 — Ayı kaval diler gibi
 9 — Baklayı ağızından çıkardı.
 10 — Binbir ayak bir ayak üzerinde.
 11 — Bostan oyuğu gibi düzme.
 12 — Burnu kaf dağından su içer.

Teschekkîr

Muayyen programlığında, aksamadan, 10. cu
 nesir yılina girişimizi tebrik, tesçi eden
 kıymetli dergi ve gazetelerle sayın büyük-
 lerimize şükranlarımıza sunarız. ÜN

ESKİ NARKLAR

* * *

Osmalı imparatorluğu teşkilatındaki kadılar, dini-hukuki işlerden başka, bulunduğu kazalarda hükümetin askeri olmayan, mahalli-beldi bütün işleri görmeğe memur idiler. Bu bakırından kazalarda, merkezin başlica icra kuvvetini de nefislerinde toplıyan salâhiyetli şahsiyetlerden sayılmışlardır. Ispartada memuriyet vermiş olan kadılar arasında, bu salâhiyeti, ilmî değerlerile mütenasip ve ahenktar bir surette kullananlar olduğu gibi zulmedenleri, zulüm görenleri, cahilleri de vardı. İmparatorluğun idarî-tarihi seyrine göre, bunların, fitri veya müktesep bir çok vasıflarını, seciye tezahürlerini sicillerden öğrenmek mümkün okuyor. Küçük bir misal vermek için, içlerinde şiirle uğraşanların, işe başladıkları veya ayrıldıkları zamanlarda -çeşitli güzel yazılarla- sicillere bırakıkları misraları, beyitleri gözden geçirelim. Bunlar, kendilerinin olduğu kadar, devirlerinin de ruhi durumlarını, memur ve memuriyet mefhumlarının telâkki şekillerini göstermektedir. 1050 H. tarihinde yevmi 150 akçe ile Karaman Ereğlisinden naklen Ispartaya tayin kilunan Kadı Mustafa işe başlarken, kadere ve tevekküle bağlılığını şu beyitle anlatıyor:

*Razi ol nahnîl kasemnaya dildâ etme cedet
Hak bilâr işini lâyüs'el amma yef'al*

Isparta maâ Hoyran kadısı Abdullah bin Ali (1118 H.) kötülerin çekistirmesinden tanrıya sigincığını şu kişi ile ifade ediyordu:

*Yarab kalemin mûyi senadan sakla
Tahrîri tâni süfehadan sakla
Tefsîkin kıl kenda gîdersem iehber
Şehrâhi seriatte hatadan sakla*

“Isparta kadısı Şeyh İbrahim (1130

H.) kadılığın da, diğer mansiplar gibi pare ile satın aldığı ve arkasından bir başkasının tayin kilindiği bir devirde, azlin kendisine de mukaddeler olduğunu bilerek cessur bir eda ile şu beyti yazıyor.

*Hümâri azlı çekmeden kaçar sanma bizi saki
Değil keyfi sehbâyi mansib kimseye baki*

Yine Isparta kadısı Halil (1205 H.) artık memuriyetin müstekâr bir «hizmet yeri» olmadığını sicillin ilk sahifesine yazdığı şu beyitle, daha açık anlatıyor:

*Mensib elde ber karar olmaz misali destimal
Ey birader fikredüb mazul olandan ibret al*

* * *

Yukarıda, kadıların mahalli-beldi işleri de gördüklerini yazmıştım. Yapma ve çalışma konularıyla ilgili olarak hukukî merkezinden, beyerbeyinden veya umumi vulilerden gelen bütün emirleri, mahkeme de gördükleri şahsi-hukuki davaları, bu arada ifraz edilen daha eski vesikalaları, vakif tescillerini, kır bekçilerini, esnaf teşkillerini, gıda ve eşya fiatlarını, sokakların temizliğini kısaca, memleketin içtimai, hukuki, iktisadi, ziraî, sîhi, beldî . . . her türlü iş ve olaylarını (sicil) denen hususî defterlere yazalardı. Bu sebeple tarihi değer kazanan bu sicillerden ögrendiğimize göre; kadılar, her altı ayda bir defa ve bazan ramazan aylarında yiyecek ve eşya maddelerine nark (fiat) korlardı. Memleketin o zaman âyan, esraf denen öne gelenleriyle esnaf ve tüccarlarının da iştirâk ettiği bir mecliste; ordunun sınırla olup olmadığına, o seneki istihsal durumuna, komşu kazâ ve sancaklılardaki iktisadi, ziraî hareketlere ve bir evvelki narklara göre, yeni bir fiat liste hazırlayırdı. Bu liste

aynen sicile geçirilmekle beraber ilgili esnaf zümrelerinin yiğitbaşlarına, pazarbaşlarına «tenbil» suretiyle tebliğ edilirdi. Bu fiatlar, ikinci bir narka kadar sabit kalırdı. Bu fiat istikrarında, o zamanki hayat şartlarının da yardımını olurdu. Yaşayış, basit idi. Bugün, biz, mum için fiat ve evsaf tesbitine lüzum görmüyoruz. Daha medeni, daha sibhî ışık vasıtamız olduğundan arılık mumu, yağı ışığını (havayıcı zaruriye) listemizden çıkarmış bulunuyoruz. Ancak, şu var ki: elektrik ditemeyeyim, henüz petrolün kullanılmadığı bir devirde, mumcu esnefini mum imalinde kullanacağı yağın cinsini ve diğer lüzumlu maddelerinin evsafini -o gündük şartlar içinde- incedeninceye tesbit eden ve her birine nark koyan kadi; (havayıcı zaruriye) medlûlini «îdrâk» edebiliyor demektir. Sicillerde, Narka ve teamüle aykırı hareket edenlerin cezalandırıldığına, esnaf zümrelerinin biribirleriyle veya hukukla müsteri aralarında olagelene muhalif görülen hâdise ve nizaların halline dair bir çok misallere rastlanmaktadır. Bundan anlaşılıyor ki: o zamanlar, kötü mal yapanların, fiati uygunanların, spkölatörlerin başında «kadının kılıcı» asılı idi.. Fakat bu kılıç, bazan, iki müzevir şahit ile, masum bir başa da inebildi.

Sicillerden, gelişigüzel dört seneye ait bir nark listesini «Eski şeyle» diye,

buraya götürüiyoruz:

Yiyecek maddeleri (Kıyye)	1851 H. Akçe	1118 H. Akçe	1127 H. Akçe	1137 H. Akçe
Lahmi gane	7	11	12	10
" erkeç	5	8	8	8
" Baker	4	6	7	6
Sade rogen	24	30 Ramu.	32	31
Rogen zeyt	21	30 da	31	31
Semî' rogen	16	23	24	24
Koyon kuyruğull	9	18	20	
İçyaga	8	10	12	20
Mum	11	25	26	20
Zeytin		7	8	8
Peynir	6	10	11	13
Aselli yayla	14			28
Siyah özüm	3	7	7	8
Susam helvası	11	20	20	18
Kuru incir	5	7	8	6
Pekmez	7	8	8	8
Trebles kabunu	32	50	46	60
İzmir sabunu		30	38	44
Nohut	3	4	7	8
Leblebi		6	9	11
Pıriç	70	12	14	13
Sığanak	1	2	3	2
Tuz	1,2	2	2	2
Pancar		7	7,3	7

Eşdeğeri: Eski Mehmet Dizarıının defterinden (.)

KOSMA

Hüsne mağrur olma ey yüzü mahim
Niceker bu tarzı revşeden geçti
Sana tesir etmedi feryadı âhim
Dudi âhim, gühi Davrastan geçti
Yürü bi mürûvet, yürü bi vefa
Kim kime etmişir bu türlü cefâ
Şimdî bana râm olmak istersem amma
Ne çare sevdigim iş işten geçti

Benden sana ruhsat ey çesmi âfet
Her kim ile istersem eyle muhabbet
Şimdengerer sen sağ, ben selâmet
Bîçare (Dizari) o efkârdan geçti

(.) Aşağı Mehmet Dizarı hakkında bakınız: Ün, sayı: 2, s.

İFİZÂR

1 — Mecmuamızın onuncu yıl (Sayı: 109, 110, 111) nüshasının kapağında ve birinci sahifesinde eilt numarası 10 olması lazımlıken sehven 9 olarak dizilmiştir.

2 — Aynı nüshanın bazı makalelerinde ve Yılanlı oğullarına dair vesikalarda karine ile de anlaşılmasıacak tertip hataları olmuştur.

Üzüntü ile özür dileriz.

O N

ISPARTA HALKEVİ MECMUASI**CÜMHURİYETİN YİRMİNCİ YILI**Kemal TURAN

1943 ilk teşrinin 29unda Cumhuriyet bayramımızı 20 yıllık bir mesafenin gururu, neşesi içinde geçiriyor ve yeni cumhuriyet yılina güvenle giriyoruz. Milyonların çarşılığı kanlı bir âlem ortasında barışın bütün nimetlerini tadarak bayram yapmamızdaki sevinç ise Türk milletinin hakkı idi.

Türk rejiminden biraz önce veya beraber kurulmuş bir çok yeni idarelerin yıkılışı ve istiklallerin eşsiz bir dünya kargaşalığı içinde mahvolmuş yakın yılların acıklı maceralarındandır. Bu talihe müstahak olanlarla olmıyalarını şüphesiz tarih ayıracak. Böylece yalnız vakkalara göre hükümetmek ve Cumhuriyetimizin bu zorlu imtihan devresini kuvvet ve emniyet içinde geçirişine gerçek değerini vermek vazifemizdir.

20 Cumhuriyet yılını başarılarla dolu geçirdik. Daha bir çok şeylem için beslediğimiz istiyakın sevkiyle az gördüklerimiz olabilir. Hiç bir zaman yaptıklarımızı yeter saymıyacağız. Ancak bu duyguları başarıları asla küçültecek mahiyette olamaz. Bunları Isparta'da kendi çevremizdeki işlerle kıyaslıyalım.

20 Cumhuriyet yılında vilâyetimizde okulların öğrenci sayısı süratle arttı. Isparta bir Kız Enstitüsüne ve bir Erkek Sanat okuluna kavuştu. Şehrimizde üç ve Keçiborlu'da, Yalvaçta birer fabrika kuruldu. Yabancı şirketlerin 13 kilometre uzaktan geçirdikleri demiryolu Isparta'ya kadar geldi ve şehrin hazırlanan imar planına güzel bir veçhe verdi. İstasyondan hükümet önnüne giden İnönü Bulvarı, bunun üzerindeki modern yapılar, Stadyum, yeni hükümet binası ve Atatürk heykeli ile hükümet meydanı, biraz ilerlerde Halkevi binası yeni Isparta'nın mamlaklığını yaratan Cumhuriyet eserleridir.

Şehrimiz tazyikli suya kavuştu. Büttün bu hız içinde Isparta, Cumhuriyetin güzel, temiz ve yeşil bir şehri, sıcak sahillerin serin bir sayfisi oldu. Cumhuriyet Nafası vilâyet içinde Eğridir ve Isparta gölcük sulamalarının etütlerini tamamladı ve gölcük kanalının ilk kısmının ihalesini yaptı. Vilâayette üç yerde nümunе temizleme istasyonu, bir fidanlık kurdu ve müsait yerlerde pa-

muk ziraatını teşvik etti.

Vilâyet merkeziyle kazalar arasında yolların yapılması ve her kaza merkezinin bir haritaya ve plâna göre inkişaf etmesi buraların elektrik ve su tesislerine kavuşması ele alınan işlerdendir. Yeni kaza merkezimiz Sütçülerinsüratle diğer kazaların mamûrlüğuna ulaşması ise başlıca hedefdir. Isparta çevresindeki Cumhuriyet eserleri, Türk milletinin bu alandaki başarıları yanında şüphesiz küçük ve mütevazi birer ölçü halinde kalır.

Kültürde, adliyede ve idarede milletçe yapılan hamlelerin hayırlı tesirlerinden bu yurt köşesi de şöphesiz faydalananmıştır ve bundan sonra da hâlî çok faydalanaacaktır. 20 Cumhuriyet yılının bu yurt parçası üzerindeki mahdut eserlerine dair bir açıdan bakıldığında duyulan gurur, bu bakış mêmleketi kavrayınca şüphesiz daha geniş ve daha derindir. Böyle bir gururun ise yarınki çalışmalarımızın kuvvet kaynağı olduğuna şüphe edilemez. Gerçekten dünya harbi içinde bir çok

mahrûmluklara uğramamıza rağmen memleket ölçüsünde bir bayındırlık devam etmektedir. Yirmi yıllık Türkiye Cumhuriyetinin en büyük eseri kendi sinin Türk milletine en çok yaraşan ve ona şeref ve emniyetin en üstününü bağışlıyan bir rejim olduğunu isbat etmesidir. Gerçekten yeni Türkiye'nin genç ve yaşı her ferdi kendi rejiminin bu eşsiz kuvvetine ve bütün başarıları ona borçlu olduğuna kâmil bir imanla bağlı bulunuyor. Nasıl bu böyle olmasın ki biribirî ardınca iki büyük insanın eşsiz şefliğine bu yolla kavuşmuş ve onların öncülüğü ile mamûr bir yurt, kuvvetli bir ordu, ileriyi görür bir politika yaratmış ve dünyanın takdir duyguları arasında ikinci dünya harbinin bâdiyesi dışında kalmıştır. Vine bu inan kuvvetiyle Türkiye, yarının bütün ihtimallerine kahramanlık, basiret ve birlikle hazır bulunuyor. Yirmi Cumhuriyet yılina güvenle girerken bu hazırlığımızı, bütün gerçek unsurlarıyle, bir daha ölçmüşt ve ona birlikle sarılmış bulunuyoruz.

Isparta Gölcüğün

Y. Mühendis Kâzım AYDAR
Isparta Mebusu

Ispartanın garbi cenubisindeki teplerin ortasında ve şehirden beş kilometre kadar uzakta bulunan «Gölcük» deniz seviyesinden ortalama 1410 metre yüksektir.

Isparta civarında bu rakım şu şekildeyidir:

Isparta istasyonunun rakımı 1020 metre, Isparta hükümet konağı önünün rakımı 1045, Dere mahallesi civarındaki birinci su deposunun rakımı 1180, Tunelin alt ağzının rakımı 1404, Tunelin üst ağzının rakımı 1405,5, Gölcüğün asgari su seviyesi rakımı 1410 metredir.

Bu rakımlardan Isparta istasyonunun rakımı hakiki olup diğerlerinde biraz takribidir.

Gölün sathı bir milyon metre murabbi, derinliği otuz altı metredir. Göl yirmi üç milyon metre mikâbi suyu ihtiya etmektedir.

Gölcüğün şark cenubisinde 2370 rakımlı Akdağ, şarkında 2550 rakımlı Davras dağları, garbinde birçok yüksek dağlar vardır. Bu dağlar senenin birçok mevsiminde daima karlarla örtülüdür.

Gölcüğü bu karlı dağların meydana getirdiği yer altı suları beslemektedir.

1940 senesinde Nafia Vekâleti Su İşleri tarafından yapılan tecrübe iki büyük tulumba vasıtasiyle, saniyede altı yüz litre olmak üzere kısa bir zamanda gölden seksen bin metre mikâbi su alındığı halde sekiz santim aşağı düşmesi icabeden göl seviyesinde pek az tebeddül görülmüştür.

Gerek bu tecrübe ve gerek gölün az veya çok uzak muhitindeki Lâğus, Beldibi, Ağlasun gibi mahallerden deller teşkil edecek derecede çıkan menba suları Gölcüğün mühim bir yer altı

su akıntısının üstünde olduğunu göstermektedir.

Ispartada ağız suyu denilen içme suları da bu gölün beslediği menbalar dan toplanmaktadır. Isparta hükümet konağı önündeki meydandan 365 metre yüksekte olan bu mühim su kütlesi minden bugüne kadar pek az miktarda sulamada istifade edilmiş, enerji istihsalı ise düşünülmemiştir.

Gölün bulunduğu küçük ovadan 120 metre kadar yüksekliğindeki tepler Isparta ovasından gölü ayırmaktadır. Ispartadan ve Isparta ovasından üç yüz metreden fazla yüksekte bulunan ve tabii bir baraj arkasında saklanmış olan bu sudan Etiler veya Romalılar zamanında istifade çareleri aranmış ve yukarıda söylenilen yüz yirmi metre yüksekliğinde tepe, iptidai bir şekilde delinerek eğri büğrü bir tünel açılmış ve su Isparta ovasına akıtmıştır. Bugüne kadar bu tünelden akan su ile Isparta ovasının pek az bir kısmı sulanmıştır. Etiler, tunelin üst ağzını, göl su seviyesinin en yukarısına yakın bir şekilde yapmış olduklarıdan su seviyesinin düşüğü zamanlarda tünelden pek az su geçebilmiştir. Aynı zamanda bu tünel hemen dağ içinde uzun bir oyuk deneyecek derece basit bir şekilde yapılmış olduğundan içerde yer yer husule gelen çöküntüler mecrayı kaparmış, ancak birçok müşkilât ve masraflarla temizlendikten sonra tekrar istifade edilebilmiştir.

Bu mühim su deposundan istifade çarelerini aramak üzere 1940 yılında işe başlayan Cumhuriyet Nafisi yukarıda sözü geçen tulumbalarla ilk tecrübe yapmış ve göl su seviyesinin değişiklikleri ölçmek üzere mahallinde

bir «Eşel» dahi tesis etmiştir. Bu eşel üzerinde bugüne kadar yapılan rasadlar şöyledir:

4/11/1940	rasadında	1410.00	metre
21/5/1941	»	1410.88	»
24/5/1942	»	1411.12	»
1/7/1943	»	1411.43	»

dir. Bu rakamlara göre göl su seviyesi 1940 danberi her sene birer miktar yükselmektedir. Bu yükselmenin üç veya dört sene daha devam edüp tekrar yine 1410 rakımına doğru düşeceği tahmin olmaktadır.

Yapılmakta olan tünelin üst ağzının rakımı 1405.50 metre olduğundan gölün asgari seviyesi olmak üzere kabul edilen 1410.00 rakımından 4.50 metre aşağıdan su alınacak demektir ki bu da dört buçuk milyon metre mikâplik bir su deposu daima sulamiya hazır demektir. Büyük bir yeraltı akıntısının bacası halinde olan gölün seviyesinin hemen hemen düşmeyeceği yüzde doksan kabul edildiğine göre, Isparta ovasının bol suya ve çalışkan Isparta halkın bu sudan istifade ederek refaha kavuşacağı kuvvetle ümit edilmektedir.

Nafia Vekâleti Su İşleri tarafından inşa ettirilmekte olan beton tünelin tulü 759,00 metre olup yükseklik ve genişliği de bir insanın rahat ve serbest geçebileceğि bir eb'addadır.

Tünelin yan divarları ve kemerî tamamen beton olarak yapılmaktadır. 180,00 metre tulundeki kısmı ikmal edilmiş ve faaliyetle inşaata devam olunmakta bulunmaktadır.

1944 yılı sonbaharına kadar tünelin ve göl tarafındaki tesisatin inşası bitmiş olacaktır. Tünelin açılması ve inşası ile göl tarafındaki tesisatin yapılması iki yüz seksen küsür bin liraya müteahhîde ihale edilmiş olup bazı tadilât ve ilâvelerle bu mühim ameliyatın üç yüz elli bin liraya meydana getirilebileceği tahmin olmaktadır. Gölden suyun alınması ve ovaya akıtlaması temin edil-

dikten sonra ovanın sulanmasına ait kanal şebekesinin yapılmasına sıra gelecektir.

Bu şebekenin etüd ve projelerinin yapılması, gölden alınacak suyun miktarının kat'ı olarak belli olmasına bağlıdır. Bu da ancak tünelin inşasının ikimalinden sonra hiç olmazsa iki sene müddetle suyun ölçülü bir surette ova ya akıtlaması ile mümkündür.

Mamafih önumüzdeki ilkbaharda Nafia Vekâletinin ovanın etüd işlerine başlamasını bekleyebiliriz.

GÖL SUYUNDAN ENERJİ İSTİHSALİ

Tünelin 1404 metre rakımında bulunan alt ağzı [Isparta tarafındaki ağzı] Gölcük deresi denilen bir vadiye açılmıştır. Bu vadinin iki tarafı, üç kilometre kadar dik yamaçlardan ibarettir. Bu kısımda sulanabilecek hiç bir yer yoktur. Üç kilometre sonra Dere mahallesi civarında 1180,00 metre rakımındaki birinci su deposu yakınlarına gelir ki ancak bu mahalden sonra sulama şebekesi başlıyabilir.

Tünelin alt ağzı ile birinci su deposu arasında 224,00 metrelük bir irtifa farkı vardır. Aynı zamanda gölden saniyede iki metre mikâp kadar daimi bir su alınamileeceği de ümit olunmaktadır. Tünelin inşası ve suyun ölçülü bir şekilde akıtlaması temin olunduktan sonra bugünkü ümitlerin hakikate inkılâp etmesini bütün Ispartâlılar sabırsızlıkla beklemektedir.

En az iki yüz metre bir irtifa sukut ve saniyede iki metre mikâp suyun temin edecek dört bin beygirlik bir kuvvet, Ispartayı bol ışığa ve ucuz enerjiye kavuşturacaktır.

Gölcüğün teşekkürülündenberi uyan bu mühim su ve enerji kaynağı, Cumhuriyetin feyzili eliyle Isparta ovasını hasret çektiği suya, elektrik kuvvette ve Ispartâlıları da refaha ulaştıracaktır.

Isparta ve yakınları hakkında

Yüz yıl önce bir İngilizin yazdığı seyahat kitabı

HÂMÎT DERELİ

(Geçen sayıda (...) ingiliz seyyahı F. V. Arundell'in Uluborluya geldiğini, geceyi bir手上でgeçirdikten sonra sabahleyin erkenden şehri gezmeye çıktıığını ve şehrin ortasında Uluborlunun eski Apamea kasabası olduğunu gösteren bir kitabe bulduğunu anlattığı kısımları Discoveries in Asia Minor adındaki kitabından tercüme etmiştim. Seyyah Uluborludaki keşiflerini ve başından geçenleri şöyle anlatıyor:)

Kapıdan içeri girdiğimizde aynı şekilde kalın divarlarla çevrilmiş geniş bir alan bulduk. Arazinin vaziyeti böyle tahkimati lüzumsuz kıldığı yerlerde divar yoktu. Gerçekten iç kale dört tarafı dimdik yalçın bir kaya üzerine kurulmuştu. O kadar yüksekti ki uçurumların üzerinden aşağıdaki derinliğe eğilip bakınca insanın başı dönüyordu.

Tam divarların içine konmuş bazı eski mermer parçalarını teşkil ediyorduk ki手上でkalmış olan Kyriacos koşarak, telâş içinde geldi. Bize ağadan pek de hoş olmamış bir haber getirdi. Ağa izni olmadan kaleye girmemimize fena halde kızmış, -çünkü türkler, eski veya yeni, surlu veya harap her kaleyi daima kale sayarlar- ve Kyriacos'a bizi hemen yanına getirmesini emretmiş.

İmkân olursa hemen her şeyi görmek istedigimiz için ağa ile bozuşmayı doğru bulmadık. Hiç vakit geçirmeden konaga gittik. Girdiğimiz binanın şekli,

(*) ÜN sayı: 109 - 110 - 111

sayısız uşaklar ve hademeler karşımızdakının bir ağadan ziyade bir Mûsellîm olduğunu gösteriyordu. Hal ve tavrı da bunu anlatıyordu. Ağa yahut Mûsellîm pek yakışıklı, uzun boylu, otuz beşlik bir adamdı. Yüksek sınıftan türklere has bir cehresi vardı. Uzunca, beyaz yüzlü, kara kaşlı, kara gözlü, sık siyah sakallı idi. Yanında kendisine çok benzeyen iki kişi oturuyordu. Sonradan bunların kardeşleri olduğunu öğrendim.

Nargile ve kahveden sonra sorgu başladı. - Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Uluborluya gelmekten maksadınız nedir? Ne işiniz var? ve en sonunda niçin hiç izin almadan kasaba içinde, hele kale içinde dolaştınız?

Bunlara cevap olarak tercümanımız İzmir valisinin tezkeresini gösterdi. Ağa hiç ehemmiyet vermeden bunu bir yana attı. Sonra fermanımı çiğardım. Ağa bunu büyük bir kolaylıkla okudu. Çok geçmeden fermanın pek eski olduğunu, verildiği zamandanberi büyük değişiklikler meydana geldiğini söyledi. Zanedersem bu son söyleyle fermanın içinde zikredilen Yeniçerileri kastediyordu. En sonunda fermanın, içinde yazılı kasaba ve şehirlerden geçmek serbestliğini vermekle beraber adı geçmiyenlere girmek iznini vermediğini, Uluborlu adının geçmediğini, binaenaleyh Uluborluya giremeyeceğimizi söyledi.

Cevap vererek her istikamette yalnız büyük yerlerin, bilhassa Konya, Kayseri gibi uzak şehirlerin adlarının zikredildiğini, aradaki küçük kasabaların yazılımadığını, amma fermandan adları yazılı olmamış küçük yerlerden geçmeden Konya, Kayseri gibi yerlere gitmenin imkânsızlığını anlattık.

Ağa:

«Amma» dedi «siz İshaklı ve Dinar'dan geldiğinizi söylüyorsunuz, belki de Konyaya gideceksiniz: buna göre asıl yol Ispartadan geçer. Sizin Uluborluda işiniz yok. Bunun için israr ediyorum. hareketinize kadar hanınızda kalınız. Sonra Ispartaya doğru asıl yolunuza çıksınız.»

Bunun üzerine «Konyaya gidiyoruz» demekle büyük bir hata işlediğimizi anladım. İbrahim paşa muzaffer orduyle Konyaya doğru ilerliyor, halk kollarını açarak onu kabul ediyordu. Memleket dahili harp halinde bulunurken «Konyaya gidiyoruz» demek «Misirlilara doğru gidiyoruz» demekti. Ağa da padişahın sadık bir bendesi ise tabiatıyla bize şüpheli gözlerle bakmaktadır haklı idi.

Kyriacos'a bu noktayı izah etmesini, aynı zamanda herhangi bir siyasi gaye ile değil, sırı eğlence kasdile seyahat etmekte olduğumuzu, insan değil antika taşlar aradığımızı ve bunu da memleketin eski coğrafyasını daha iyi anlamak için yaptığımızı anlatmasını söyledim.. Uluborlunun eski eserlerini tetkik etmemimize, veya, hiç olmazsa kasabada bir gün daha kalmamıza müsaade etmesini rica ettim. Ağa dediğinden şaşmadı, çünkü bize inanmadığı aşikârdı ve iddia ettiğimiz şeylelerden daha başka gayelerimiz olduğunu sanıyordu.

Bu sırada cebimde sırf Efes'e ait başka bir ferman daha olduğu ve bu fermanda seyahatlerimden gayemin eski eserler araştırmak olduğu yazılı bulunduğu akime geldi. Bunu ağaya verdim; dikkatle okudu. Birdenbire yüzü bir gülümseme ile aydınlandı, bize evvelce ne kadar ihtiyatla muamele etmişse şimdi onun aksine o kadar nезaketle muamele etmeye başladı. Canımızın istediği yere gitmeye, canımızın istediği her şeyi görmeğe, istediğimiz kadar kalmağa izin verdi.

Ağanın verdiği müsaadeden hemen faydalananmakta kusur etmedik. Her adımda gittikçe sıklaşan büyük bir kabalığın ortasında yine kaleye doğru yürüdük.

Yolumuz üzerinde oldukça uzun bir kitabının parçalarını kopye ettik. Bu kitabı tam olseydi sonderece enteresan olacaktı (1)

Birçok kitabelerin okunması hususunda albay Leoke'den çok istifade ettim. Yalnız bu kitabı hakkında o söyleydi:

«Bu kitabede satırların sırasını bulamadım. Açıkça görülüyor ki sıra burada yazıldığı gibi değildir. (Mamafih yazı doğru kopye edilmiştir). Çünkü ikinci sütunun ikinci satırı üçüncü sütunun birinci satırından sonra geliyor - Publius Sulpicius Qurinus ve Caius Valgius - İсадan önce 12 de Augustus'un saltanatı zamanında konsol idiler.»

Fakat kitabı Tiberius'un zamanında yazılmıştı. Bize başka malumat veremeyecek kadar kırık dökük bir halde bulunsa bile biz ondan hiç olmazsa Apollonia da Apollo tapınağına yakın bir yerde bir tiyatro olduğunu, Kader

(1) Bu kitabı Arundell'in kitabının sonundadır.

tanrısına yapılmış başka bir tapınakla, bir Agosa bulunduğuunu öğrenebiliriz.

Bir çesmenin yanında başka bir kitabı daha bulduk. Bunu da zeyilde vereceğiz. Bu kitabı çok dikkate değer olmakla beraber tatmin edici bir tercümesini yapmak hemen hemen imkânsızdır. Altında 247 tarihini taşıyor.

Bu kitabeleri, bilhassa sonuncuyu kopye etmek pek kolay bir iş değildi. Çünkü halk her taraftan bizi sıkı bir çember içine almıştı. Bu insanlar mütecessis olmakla beraber nezaketsiz degildiler. Arkamızı hiç bırakmamış birkaç çocuk bizi fazla rahatsız etmeye başlayınca eşeğine odun yüklemiş iyi kalpli, ak sakallı bir türk geçerken onları bir iyice azarladı.

Artık şimdi daha serbestçe tetkiklerimize devam ediyorduk. Kapı üzerinden şu yazıyı kopye ettik (2) :

«Apolloniateae Lycii Thraces Coloni halkı ve meclisi Augustus'un baş mümessili Aurelius Apollonius'un karısı Aelia Antonina'yı bir heykelle şerefleştirdiler.» İç kaleye tekrar girince orada diğer türklerden tamamen ayrı yaşıyan 300 kişilik bir rum kolonisi dikkatimi-zi çekti. Kendilerinin anlattığına göre ta eski zamanlardanberi kale içinde yaşıyorlarmış, yalnız aralarında evlenirler, dışarıdaki hıristiyanlarla hiç münasebette bulunmazlarmiş. Pisidia piskopo-

sunu ruhani bölgесine dahil etmişler.

Tavur ve hareketlerinde öyle garip bir iptidilik vardı ki anlattıklarına inanmamak imkânı yoktu. Bu adamlar bana dinlerine bağlılıklarını yüzünden Antakyadan kovulan eski hıristiyanların torunları gibi göründüler.

Ziyaret ettiğimiz papas; karısı öldükten sonra kırk yıldanberi bekâr yaşıyan muhterem bir ihtiyardı. Bahçesinden yine bazı grek kelimelerini ihtiiva eden bir kitabı kopye ettik. Bize kiliseyi de gezdirdi. Bu eski bir temel üzerine yapılmış yine oldukça eski bir bina idi. Dış divarların içine birçok antika taşlar ve yazılar, örfülmüş. El yazması kitaplar olup olmadığını sordum. Papas her zamanki gibi cavap vererek birçok eski el yazma eserlerin kitap ciltlemek için yok edildiğini söyledi.

Bu rum hıristiyanlar hiç rumca bilmiyordular. Birkaç türkçe icil, mümkün olursa, bir mektep kurmak için birkaç ilk mektep kitabı göndermeği teklif ettiğim zaman çok sevindiler ve teşekkür ettiler.

— Sonu var —

(2) Arundel burada kitabıın yunancasını aynen istinsah ediyor. Biz yalnız tercumesini yazmayı münasip bulduk.

XVinci Asır sonunda Isparta ve havalisinin İktisadi ve İctimai Bünyesi

Yazar: Dr. Neşet Çağatay

— Geçen sayidan devam —

KARYEİ KÖSELER: Timarı Bereket veledi Yusuf ve Mustafa veledi Mehmet Bi
nöbet ve Karaca veledi Mahmut.

Nefer: 21 Hane: 9 Hasıl: 2318

Hıntı	Şair	Öşrү bağ	Öşrү kovan	Öşrү bostan	Resmi çift
Mut 15	Mut 8, Kile 3				
1200	490	40	20	10	126
Resmi bennâk	Resmi mücerret	Resmi ganem		Beş çiftlik yerden	Resmi çift
36	6	100			200
Aşayir-i Bayındır özü	Âsiyab harap	Badihava			
50	1	40			

KARYEİ KULSARU: Tâbi-i M. Timarı Pir Ali veledi Nebi ve Mustafa bin Nevres
ve İlyas veledi Beğendik ve Hüsrev veledi Hamza Binöbet ve çavuş Sulçak.

Nefer: 30 Hane: 24 Hasıl: 2498

(dördü sipahi zadedir)

Hıntı	Şair	Öşrү bağ	Öşrү bostan	Öşrү kovan	Resmi çift
Mut 15	Mut 5, Kile 14				
1200	342	200	20	50	420
Resmi bennâk	Resmi mücerret	Resmi ganem	Badihava	Mezreai Serehor karye	
84	12	70	100	mezburenin ekinliğide	hasılı münderic

KARYEİ OLANCIK: (okunuş şüphelidir) Tâbi-i M. Timarı İskender veledi Ahmed
ve Mahmut veledi Kasım ve Rüstem ve (bir kelime okunamadı) veledan İsmail Bi
nöbet ve Hasan veledi Nasuh.

Nefer: 16 (10' u sipahi zadedir) Hane: 9 Hasıl: 2546

Hıntı	Şair	Öşrү kovan	Resmi çift	Resmi bennâk	Resmi ganem
Mut 15, kile 19	Mut 11				
1264	660	60	210	12	30
Resmi zemin	Öşrү bağ	Badihava	Altı çiftlik yer vardır	hasılı münderic	
220	50	40			

KARYEİ BALCILAR: Tâbi-i M. Timarı Uz veledi Osman ve Mehmet veledi Yahsi
Binöbet ve Hasan veledi Nasuh.

Nefer: 14 (4' ü sipahi zadedir) Hane: 6 Hasıl: 2274

Hıntı	Şair	Öşrү bağ ve Kendir	Resmi çift	Resmi bennâk
Mut 15	Mut 5, Kile 10			
1200	330	323	63	48

Resmi zemin Âsiyab bir kîta Badihava Deşdibanii karyei mezbure
200 40 20 50

Sekiz çiftlik yer var hasılı münderiç

KARYEİ BALKI HACI: (okunuş şüphelidir) Tâbi-i M. Timari Karaca veledi Mahmud
Nefer: 11 (hepsi de sipahi zadedir) Hane: 1 Hasıl: 950

Hinta Şair Resmi bennâk Resmi zemin Öşrû kovan Bermucibi defteri köhne
Mut 6 Mut 5 altı çiftlik yer kaydolun-
480 300 12 150 8 muştur.

KARYEİ EYİKLÜ: (okunuş şüphelidir) Tâbi-i M. Timari Cafer veledi Hamza ve
Mustafa veledi Saruca ve Hızır veledi Cafer ve Sefer veledi Hızır an merdan
kal'ai Eğridür.

Nefer: 14 Hane: 10 Hasıl: 840

Hinta Şair Öşrû bağ Resmi çift Resmi bennâk Resmi mücerret
Mut 4 Mut 4. kile 12
320 276 30 84 72 6
Resmi ganem Badihava
12 40

KARYEİ ÇUKUR: Tâbi-i M. Timari mezkûrun.

Nefer: 60 Hane: 55 Hasıl: 2600

Hinta Şair Öşrû bağ Öşrû bostan Öşrû penbe Öşrû kovan Resmi çift
Mut 7 Mut 5
560 300 150 49 151 120 294
Resmi bennâk Resmi mücerret Resmi ganem Hasıl kozdan Hasıl sumak Badihava
492 6 188 50 40 200

KARYEİ NISFI GÖNDÜRLE: Tâbi-i M. Timari Hızır Şah veledi Piri Seraskeri
Nahiyei Yuva.

Nefer: 52 (İkiai sipahi zadedir) Hane: 38 Hasıl: 3244

Hinta Şair Öşrû bağ Öşrû bostan Öşrû afyon Resmi çift Resmi bennâk
Mut 18 Mut 10
1440 600 220 20 20 648 72
Resmi mücerret Resmi ganem Badihava Bir hassa çiftlik var hasılı münderiç
24 119 81

KARYEİ KULOYUK: (şimdiki Kulönü olması muhtemel) Tâbi-i M. Timari Mustafa
veledi (bir kelime okunamadı) ve Ali veledi Ahmet.

Nefer: 47 Hane: 47 Hasıl: 8959

Hinta Şair Öşrû bağ Öşrû bostan Öşrû afyon Resmi çift Resmi bennâk
Mut 60 Mut 27, kile 6
4800 1638 550 100 200 1197 96
Resmi mücerret Resmi ganem Resmi zemin Resmi dühan Badihava Bir hassa çiftlik
12 143 100 15 120 var hasılı
Eski defter mucibince dört çiftlik yer var hasılı münderiç münderiç

Karyei mezbure halkının Isparta kadılığından Minason nam vadiden cari
olan sudan her on günde üç gün gecesile halkı şürplerin ve olagelen havuzlarına
Bayat ve Kınık (okunuş şüphelidir) halkı niza edüp teftise dergâhi muallâdan hük-

mü hümayun varid olup teftiş olup vechi mezbur üzere karyei mezbur halkına hümâlunup ellerine hücceti şer'iye verilüp ve dergâhi muallâya dahi (bir kelime okunamadı) name verilmegün deftere kaydolundu ki mai mezkûrun her on günde üç gün geceşiyle mutasarrif olalar.

KARYEİ NISFI KİLİĞAN: Tâbi-i M. Timari Hızır Şah veledi Piri Serasker nahiyei Yuva.

Nefer: 47 Hane: 42 Hasıl: 1742

Hıntı	Şair	Öşrû bağ	Öşrû afony	Öşrû bostan	Resmi çift
Mut 5, kile 10	Mut 5, kile 18				
430	354	60	10	10	257
Resmi bennâk	Resmi mücerret		Resmi ganem	Findostan 5	dönüm bağ
288	6		50		70
Findosta bağ ve harım		Findosta bir çiftlik yer vardır basılı münderîç			
26					
Yaylak (bir kelime okunamadı) önu				Badihava	
80				101	

KARYEİ AKDOĞAN: Tâbi-i M. Timari Hızır Şah Çelebi (bir kelime okunamadı)
Kazasker vilâyet Anadolu.

Nefer: 32 Hane: 27 Hasıl: 2000

Hıntı	Şair	Öşrû bostan	Öşrû kovan	Mukataai harım	Âsiyab 4 kit'a
Mut 9	Mut 5				
720	300	30	31	100	140
Resmi ganein	Resmi çift	Resmi bennâk	Resmi mücerret	Resmi ganem	Badihava
100	273	168		30	100
Deşdibanii karyei mezbure					
8					

KARYEİ DEPELU: Tâbi-i M. Timari Mehmet veledi Yuva ve Hasan veledi Mahmut
berveçhi zeamat.

Nefer: 17 Hane: 12 Hasıl: 1500

Hıntı	Şair	Öşrû bağ ve harım	Öşrû kovan	Öşrû bostan	Hasıl koz
Mut 7	Mut 4				
560	240	153	40	41	60
Resmi çift	Resmi bennâk	Resmi mücerret	Resmi ganem	Badihava	
147	60	30	109		60

KARYEİ PAMBUKOVASI: (1) Tâbi-i M. Timari Mustafa veledi Yuh.

Hıntı	Şair	Öşrû penbe (2)	Öşrû kovan	Öşrû (bir kelime okunamadı)
Mut 9, kile 11	Mut 5			
752	300	1229	80	180
Öşrû bostan	Resmi çift	Resmi bennâk	Resmi mücerret	Resmi ganem
50	630	96	30	152

— Devamı var —

(1) Bu karyeie Bâli velet Çagatay diye bir şâhis vardır ki Çagatay ismi cal bi dikkattir.
(2) Rüsumundan anlaşıldığı üzere köyün ismine uygun olarak fazla mikarda pamuk ekilmektedir.

Isparta ve çevresi Köylerine genel bir bakış

Yazar: TEVFİK TIĞLİ

Bu başlık altında yayınılyacağımız tetkiklerle bütün köy meselelerinin geniş manasında ve ilmî bir metodla incelenmiş olduğu iddiasından çok uzağız. Bu yazılar; bir köy öğretmeninin on altı yılını doldurduğu meslek hayatında bizzat içinde yaşadığı köy sosyetiesinin ve bu yılların deyamınca gerçek gezicilik ve gereksé köy ülkesi samimiyeti içinde sosyal olgu ve akışları müşahede etme gayreyle ve Halkevi çalışmaları arasında uğradığı köylerde edindiği iştibalar; ihtisaslar ve biriktirdiği notların bir ifadesinden ibarettir.

Yarınki medeni ve müreffehî köyü yaratmak üzere millî varlığımızın temelini kuran köy ve köylünün evelisi gününü, dününü ve bugünü'ü araştıran ve kanunî tedbirler alan Cumhuriyet rejimimizin köy kalkınması organizasyonunun; bîlhassa köy sosyolojisini yazacak olan bilginlerimizin bu gibi tetkiklere ihtiyacı olacağı tabiidir. Memleketimizde sayısı kırk bini aşan köy toplulukları arasında Isparta ve mülhaçatı köyleri de bu genel sosyal varlığın bir cüz'ü olunca; arının balını meydana getirebilmesi için tabiatta mevcut binbir çiçeğin usaresini emdiği gibi Türk topraklarında serpilmiş olan bu yurtaş topluluklarının bölge bölge tetkikleri yapılarak elde edilecek esaslı bilgi unsurlarıyle ancak hakiki bir köy sosyolojisinin (Toplum bilgisi) meydana getirilmesi mümkün olabilecektir. Hususıyla kültür kalkınmamızın memleketimiz genişliğince hız allığı bu yıllarda; dışından ziyade içini fethetmek üzere köye girmekte bulunan genç öğretmenleri türlü sosyal meselelerle karşı kar-

şıya koymak; bu genç ülkü evlerine kendi köylerinin cehresiyle Türkiye'miz köylerinin tabii, içtimai, iktisadi ve siyasî oluş ve aksını kül halinde mukayeseler yapmak, neticeler çıkarmak ve hükümler verebilmek imkân ve olgunluğu kazandırılmış olacaktır.

İllerde daha ilmî bir metodla ve daha geniş bir görüş ve kavramla Isparta köylerinin tek tek veya küme küme tetkikleriyle bu alanda sadece bir başlangıç yapmış oluyoruz. Çok küçük te olsa bu incelemelerle memleketimize hizmet etmiş olacağımızdan emin bulunuyoruz.

KÖY ÇOCUĞU

1 — Yedi yaşıdan evvelki çağlarda köy çocuğu:

A — Doğumlar:

Köyde çocuk allahın bir vergisidir. Çocuğ'u ana rahminde melekler büyütür ve korurlar, dokuz ay on gün sonra yine meleklerin yardımıyle doğar. Bu müddetten daha evvelki doğum vakaları her yerde olduğu gibi karşılanır. Köyde dokuz aydan evvel doğup büyüyen çocukların hırcın; yaramaz ve ele avuca sığınaz olduğunu sanırlar. Köyde çocuk nasıl bir allahın vergisi ise ölümde aynı şekilde onun işidir. «Dileyip veren dileyince de alır.» Sağ kalırsa bağıtlamıştır, ölüse o allaha daha çok lâzımdır. Anasına, babasına ve dünyada kalıp günün birinde onun yanına gidecek olan ailesi efradına ahatette şefaat edecektir. Zira onun şefaatı peygamberin şefaatı kadar müteber

telâkki edilir.

Köylerde çocukların köy ebeleri doğurtur. Ebelik ehliyeti doğum vak'alarında bulunmak suretiyle edinilir. Bu ebeler; çocuğu sadece yıkamak, tuzlamak, bezlere sarmak ve göbeğini kesmek gibi basit işlerden başka bir iş görmezler. Fazla olarak anormal doğumlarda doğuma müdahale ettikleri ve bu yüzden ana ve yavrunun ölümlerine de sebep oldukları çok kere vakidir. Köylerde birden fazla ebe bulunduğu gibi hiç ebe bulunmamış yerlerde vardır.

Ebler umumiyetle köylerinde sayılı insanlardır. Bunlar; uysallıklarına, tok göz'lüklerine, külvetli ve gönül bulandırıcı hizmetlerde gücürgenmediklerine göre kıymet taşırlar. En yaşlı, tecrübeli ve şanslı olanı daha çok tutulanıdır. Ebeler köylerde ikinci derecede anadır. Köy çocuğu büyüdüğünde de ebesine hürmet eder ve onun şahsi hizmetlerini görmekten ve isteklerini yerine getirmekten çekinmez. Bu itibarla da ebeler köyde sıkıntısız ömür süren insanlardır.

Doğumlardaki vak'alarдан ebeler mesul tutulmazlar. Onlar bir nevi elli tılsımı, ağızları düali ve hünerli insanlar olarak tanımlar.

B — Vak'alar:

Köylerde vak'alar: çocuğun ölümü, ananın ölümü ve bazan ikisinin birden ölümü şeklinde olmak üzere sık sık görülür. Bu tetkiklerin yapıldığı 939 yılına kadar şehr'e yakın olan bir iki köy istisna edilecek olursa hiç bir köylünün doğurunda doktora başvurduğu görülmemiş ve duyulmamıştır. Köylerde ebeının vücutuna lüzum görülmeyen veya hukuk ebeinin yetişmediği ve bulunmadığı doğum vak'aları da çoktur. Bilhassa Eğridir'in cenubuna düşen dağlık bölgelerde köylerde ve Sütçülerin birçok köylerinde halk çok dağınık bir şekilde yaşar. Buralarda da ebeli göylerde olduğu gibi sağlam doğan do-

ğar ve ölen ölüür.

Köylerde doğular; ne aileye ve ne de hisim ve akrabasına telâş ve korku vermez. Hâmile kadının aile arasında hissolunur bir imtiyazı da yoktur. Bilhassa erkekler ve büyükler arasında köylü kadını hâmileyiinden utankaçılık duyar. O hâmile olmazdan evvel olduğu gibi evin umumi işlerine karışmak zorundadır. Pek nadir olarak kaynanalar hâmile gelinleri ağır işlerde korumağa çalışırlar. Bu durum da aile arasında açığa vurulmaz. Hâmile kadın hâmileyinin hangi devresinde bulunursa bulunsun bunu vesile ederek ailenin iş hayatından uzakta kalmak cesaretini gösteremeye. Köylülere bunun sebebi sorulursa; «bizim kadınlarımız şehir kadınları gibi nazik değildir» derler. Köy kadınlarının hâmileyi ait en basit bilgileri yoktur. Köy kadını çocuğunu sessiz ve gürültüsüzce doğurur. Bu münasebetle tetkikat yaptığım ve aynı zamanda öğretmeni bulduğum Eğridir-Yukarı Gökdere köyünde şahit olduğum bir doğum vak'asını kaydetmeden geçemeyeceğim:

Üstü ve altı toprak, yalıktat, önü ve arkası açılık; arkasını çalılığa dayayarak kurulmuş olan iki odalı bir köy evinin bir odasında biz oturuyorduk. İkinci odada da ev sahiplerimiz bulunuyorlardı. Üç aylık olan ilk oğlumu hastalandırmıştık. İlk iki - üç gün hafif geçen hastalık müteakip günlerde şiddetini artırdı. Bunun bir zatürrie olduğunu farkına vardık. Köyle kasaba arasındaki vadi su altında idi. Yollar kapanmıştı. O anda ne kasabadan doktor getirmenin ve ne de çocuğu kasabaya götürmenin imkânı yoktu. Bildiğimiz iptidai tetbirlerle hastalığın öünü alımağa çalışmamız bir fayda temin etmedi. Çocuğu kaybediyorduk. Çok feci bir saat yaşıyorduk. Konu komşu da aramızda bulunuyorlardı. Karşı ufuklarda şafak kızılığı henüz görülmeye başlamıştı, dondurucu bir soğuk vardı. Biz yavrunun başında çırpinırken bir ara-

hk kalın bir kılım parçasına benzer bir dokuma içinde arkasına bir şey sarılmış olan ev sahibimizin gelininin refikamın başını tuttuğunu ve ağladığını gördüm. Bu garabet karşısında bir an için düşündüm. Gelinin hâmile olduğunu biliyordum. Fakat akşamdan bir vak'a da yoktu. Halbuki gelinin arkasındaki bir çocuktu. Kendi kendime «gelin doğurmuş olacak» dedim. Aynı ev içinde bir yavru hayatı gözlerini yumarken bir öğeri sessiz sadasız dünyaya gelmiş ve anası da en çok üç saat evvel dünyaya getirdiği yavrusu sırtına alarak acılarımıza iştirake koşmuş, bîzimle birlikte ağlıyordu.. Kafamda bir oğultu, içimde bir çöküntü vardı: uçup giden yavruya, anasının perişan haline ve orada, aramızda ailemizden kimseının bulunmadığına acıyordu. Genç bir gelinin de bu hali ile ıztırabımızı paylaşmış koşmuş olması karşısında da donmuş kalmıştım.

Her şey bitmişti!. Akşam olunca öğrendik ki; bizim çocuk son saatlarını yaşarken gelinin sancıları tutmuş ve hemen evin arkasındaki çalılıkların arasına koşmuş, orada gürültüsüzce yavrusunu doğurmuş ve eline geçirdiği bezlere sararak sırtıldığı ile eve dönmüş. Kendi odasında bir saat kadar yalnız başına kalarak yavrusunu emzirmiş! Bu vaziyetten kaynanaşının ve kocasının da haberleri olmuş, fakat o açıklı halımız arasında bizlere saygısızlık yapmış olmamak için kimseye bir şey hissettirmemişler. İşte bir vak'a ki bu; köy kadınının bilgisizliği yanında metanetinin ve diğer taraftan da ruh asaletinin canlı ve veciz bir ifadesi.. Bu kabil doğumlardan hemen her köyde vukubulan alelace olaylardır. Bunlar ne doğuran ve ne de doğuranın mensup bulunduğu aile için böbürlenme vesilesi olan vak'alar değildir.

C — Doğum hazırlıkları:

Köyde doğuma hazırlık; zenginlik, fakirlik ve görgü gibi şeylerle ilgilidir. Durumları müsait olan köylü aileler do-

ğumdan önce gömlek, zıbın, entarı, bez, kundak, beşik, kazbağı, takka ve silbiş gibi kendi tabirlerince (doğum âletleri) ni hazırlarlar. Ve çok zaman bunları çocuğu doğuracak kadından ziyade kaynana ve görümce gibi evin büyükleri hazırlar. Çocuğu doğuracak olan köy kadınlarından bu hazırlıkları bizzat yapınlar da eksik değildir. Fakat bunlar hazırlıklarını kimseye hissettirmeden yaparlar. Ve fırsat buldukça tedarik ettiğleri doğum âletlerini sandıklarına ve yahut bohçelerine yerleştirirler. Fakir aileler doğum zamanından biraz evvel veya doğumda ve doğumdan sonra da ellerine geçirebildikleri kullanılmış çanıaşıtlardan istifade ederler.

D — Çocuk doğuracak olan kadına köyleşimizde (yüklü) ve çocuğu doğurmuş olan kadına da (lohusa) denir. Doğum normal olur. Ve bilâhare çocuğun anası da hastalanmazsa kadın en çok iki - üç gün kadar yataktta yatabilir. Çok kere çocuğu doğuran kadın ilk gün ailenin umumi işlerine karışır. Bir vak'a daha: yine Gökdere köyünde ihtiyar meclisi azasından bir arkadaşın çocuğu olmuştu. Öğretmen arkadaşıyla köyde âdet olduğu veçhile aza arkadaşa tebrike gitmişistik. Evinin harman yerine bakan «yazlık» dedikleri dış sofasında oturuyorduk. Öğle vakti idi. Bir aralık karşımızdaki dere kenarından kavak ağaçlarının arasından birkaç sığırın oturduğumuz eve doğru kıvrak kıvrak geldikleri ve evin önünde yatan makta olan buzağıların da bağırsa, bağırsa sığırlara doğru koştukları görüldü. O ana kadar oralarda görülmeyen, arkasında çocuk sarılı bir kadının aşağı kapıdan çıkarak sığırlara doğru alabileğine hızla koştugunu gördük. Bize kahve pişirmekte olan anaları ve arkadaş da hemen bu durumla ilgileneğe başladılar. Kadın, koştı koştı, buzağılara yetişti, sığırlarla buzağıların arasına girerek onların emişmelerinin önünü almağa çalışıyordu. Daha sonra kocası da koşarak birlikte vaziyeti kurtardılar.

O anda öğrendik ki bu kadın o gece çocuk dünyaya getiren kadındır. Bir günlük yavrusunu sırtına alarak buzağıları emmeden evvel sigırlarını sağıbilmek için bu suretle ailenin iş hayatına hemen karışabilmişdir. Köy lohusası da iște budur.

Köyde lohusa kadın çok kere alınına al bir bez bağlar. Bu bez «nazar» dan kaçınmak ve lohusa alâmeti olmak üzere bağlanır. Köyde lohusaya hisim ve akrabası, eşi ve dostu tebrike giderler. Yakın akraba lohusa evine çorba, pide, çörek, pelte, köfte, yağda pişmiş yumurta ve buğday lâpasi gibi yemekler gönderirler. Bir kısım köylerde lohusa 40 gün su içmez. Kırk gün erik, kızılcık, elma ve armut kurusundan hoşaf yaparak içerler. Köylerde «lohusanın mezarı kırk gün yanibaşındadır» derler. Lohusa hastalanmış ve bundan evvel de su içmiş ise «soğuklamış» denir. Buna (kardı) da deniyor.

E — Doğumla ilgili felâketler:

Köylerimizde doğumla ait en iptidai fennî malûmatı olan bir ebenin veya bir aile veya hâlde reisinin bulunduğu göremedim. Hiç bir köyde mektep görmüş bir ebe dahi yoktur. Bu vaziyet yüzünden köylerde doğumla ilgili felâkellere her zaman şahit olunur. Anormal doğumlarda veya doğumda bilgisiz ebenin müdâhalesiyle husule gelen müşkilâlı vaziyetlerde zavallı ana fiğan ve feryatlar içinde hayata gözlerini yumar. Doğumdan bir kaç gün sonra hastalanır, hasta kendi haline bırakılır, müthiş kan zayı eder ve ölüür. Türlü hastalıklarla ihtilât yapar ve bunu kimse bilmez, çok kere bu hastalıklar ana ile yavruyu hayatı çeker alır. Bu takdirde köylüler anaya ve yavruya «şehit oldu» derler. Bittabi köylerde doğumlarda temizlik kaidelerine hiçbir veçhile riayet edilmez. Hiç bir köy evinde ve köy ebesinde gazlı bez, pamuk, tentürdiyot ve ispirto ve

alkol gibi tıbbî ve sıhhî malzeme bulunmaz. Bir kısım muhtar odalarında bulunan ecza dolabından istifade etmeği kimse düşünmez ve bilmez.

F — Normal doğan çocukların bakımında ihtiyam:

Umumi olarak köylü kadınlarının çocuk bakımına ait sağlık bilgileri yoktur. Köy sosyetiesi içinde kadınlar muhitlerinden gördükleri şekilde çocuğu; kundakta, beşikte ve salıncakta büyütürler. Çocuğun büyümeye işi göreneklerine göre oluruna bırakılır. Sıcak soğuk, ıslak, kuru; mikrop, pislik, cereyan, sinek, bit ve pire ve bunlardan gelebilecek tehlike ve hastalıklar köylü kadın için bilinen ve üzerinde durulan şeyler değildir. Köyde umumi gidişin veya bir köydeki bir kısım ailelerin diğer nahiye ve kasabalarla olan âilevi münasebetlerinin dereceleri itibariyle edindikleri görü çercevesi içinde çocuğun ana ve babası nasıl büyümüş ve büyütülmüş ise yeni doğan çocukta o surette büyümek, beslenmek; var olmak yeye yok olmak zorundadır. Bir kısım köylerde çocuğu geydirme bakımından aile refahının göze çarpan tarafları vardır.

G — Çocuğa yapılan yardımlar:

Köyde çocuk kendi kendine hareket edebilecek bir çağ'a gelinceye kadar aile fertlerinden yardım görür. Tarlada ve umumiyetle iş sahasında gücü yetmeyen ve ailenin iş alanındaki duruma göre evde kalan ihtiyarlarla küçük yaştaçı çocuklar yavruyu avuturlar. Bu yardımlar; çocuğun beşliğini sallamak, zaruri temizliğini yapmak, çocuk ağladığında lokum, kuru üzüm ve inci yedirmek, eline kaşık, maşa, ağaç parçaları, soğan, ceviz ve buna benzer oyunçak ve aygıtlar vermek suretiyle yapılır. İncir ve üzüm gibi yiyecekler bir bezin içine sarılıarak ağızına verilir ve bezin diğer ucu da çocuğun göksüne ve herhangi bir tarafına bağlanır.

— Sonu var —

"SEYH ŞİKEM," VAKFIYESİ

FEHMI AKSU

VAKFIYENİN BULUNUŞ HİKÂYESİ:

Sekiz yıl önce, Isparta evkaf mahzenini tararken (Şeyh Şikem) vakfiyesinin kurşun kalemlle yazılmış, bozuk bir suretinde, vakfedilen arazinin hudutlarından bir tarafının «Kabri Yunus»a [1] bitişik olduğu şeklindeki bir ibareye tâkîlmişim.

Büyük Türk şairi «Yunus Emre»nin meşhur:

Çıktım erik dalına anda yedim üzümü
Bostan issı kakıyup der ne yersin kuzumu
beytini şerheden Bursali İsmail Hakkı
merhum da [2] eserinde:

(Şeyh Yunus kaddesesiire hazretleri Anadolu Keçiborlu namı kasaba kurbinde olan gadir-i azamın canibi şarkisinde olan peşte tarafında bir karyede neşvünema bulup mezarlari dahi ol karyededer) demişti.

Sınırlamada; bir kabre verilen nirengi ödevini, orada gömülü olanın şöhretile kıymetlendiriyor ve her Türkün gönülünde yatan yüce şairimizin (küllü) nün, çevremiz topraklarında, belli bir yerde [3] saklı olabilmesinin heyecanile titreyordum. Vakfiye suretindeki o ibare ile merhum İsmail Hakkının bu ifadesi beni, Keçiborlu bölgesinin eski, yeni bataklık ve göletlerinin dört yanındaki tepeleri, mezarlıkları, mevcut veya örenleşmiş köylerini taramağa sevketti. «Yunus»un, herkesten bir beytini, bir nağmesini dinledim. Fakat, bin mezarda bir «Yunus» bulamadım [4]. Gerçe, beni yıllarca arkasında koştururan, kurşun kalemlle yazılmış vakfiye suretinin aslini elde ettim amma, bana, her şeyden önce gereken (o) idi!. Bu konuda, zihnimdeki bir istifhamı buraya da remetmeden geçemeyeceğim:

Böcü zade gayri matbu Isparta tarihinde (sahife: 301 - 302) Şeyh Şikemin, Keçiborlunun şarkı şimalisindeki dağda, bir türbede metfun olduğunu bildirmiş ve karnı ağrıyanların, yürüyerek türbesine gitmeleri, toprağından bir miktar yutarak dönmemeleri halinde ağrularının geçtiği ve sağlığında, bu

- [1] Vakfiyenin bu nüshaya koyduğumuz dört parça fotoğr. fisinde ilk sahifeden on ikinci satırı sonunda bulunan bu kelime, aslında (Kara Yunus) tur. Kurşun kaleme suretini alan zat, (karâ) kelimesinin altındaki nokta gibi bir lekeden dolayı bunu (kâbir) şeklinde naklettigi anlaşıltıyor. Halbuki (R) den sonra bir (H) vardır. Aynı zamanda bundan önce gelen (bîmülki) kelimesiyle mâna münasebeti aramak lazım idî.
- [2] Bakınız: Osmanlı müellifleri cilt: 1, sahife: 28 - 32 (ölümü: 1137).
- [3] Yunus Emrenin dokuz yerde makamı olduğu söylenir (1) Bursadadır. Feylesof Rıza Tevfik gidüp görmüş, ziyaret hatırası bir nüfes yazmıştır. (2) Koşa Aksaray'da bir tepededir. (3) Karamaaddadır. Büşhan Ümmittoprak buradaki tekkenin mütevelliliğine ait 1175 H. tarihli bir vesika negretmiştir. (4) Kula ile Salihli arasında Emre köyündedir. Manisa ortaokul tarih öğretmeni M. Çağatay Uluçayın Manisa Halk'ı neşriyatından "Yunusun mezârı" adlı bir broşürü vardır. (5) Sandıkladadır. Sadettin Nûzhet ziyaret etmiştir. (6) Ispartanın Keçiborlu nahiyesinde bir köyedir. Bursali Şeyh İsmail Hakkı merhum ifale etmiştir. (7) Erzurumda, Palandöken efeğindedir. Erzurum tarihinde yazar. (8) Sivasa giderken bir yol üzerindedir. (9) Porsuk suyunun Sakaryaya karışığı: Sarı köyedir. Eski kaynakların bir kisının bildirdiği bu yeri, sayın ustâd M. Fuat Köprüllü (ilk mutasavvıflar sahife: 311) kuvvetli bir ihtimal ile kabul etmiştir.
- [4] Uluborluda adak yeri olarak (Yunus Emre) mahalle, cami ve zaviye olarak (Emrem) ve Ispartada mahalle adı (Emre) ve Yalvacın Gemen köyünde zaviye adı (Yunus fakih) adları vardır.

nevi ağırlara ilâç tertip ettiğinden dolayı kendisine «Şeyh Şikem» dendiği yolundaki halk tevatür ve inançlarını nakletmiştir. Buna göre, şeyhin adı yoktur. Nitekim, vakfiyeden de bunu anlıyoruz. «Şeyh Şikem» ona verilmiş bir lakaptır. Gömülüdüğü yer ise, Keçiborlunun şarkı şimalisindeki bir tepe'dedir. Acaba; İsmail Hakkı merhumun, hac yolunda, işitiklerine istinaden bildirdiği «Yunusun mezarı» bu, adsız şeyhin türbesi midir?..

VAKFIYENİN ADI:

Keçiborlulu Kadı Mahmud; ceddinin ihsan, mülk ve vakıf suretiyle tasarrufunda olan ve kendisine intikal etmiş bulunan Keçiborlunun muhtelif yerlerindeki emlaklı evlâtına ve inkırazında su yollarının tamirine vakfetmiş ve zamanın hükümdarı (Fatih) Mehmet bin Murad hanın iznine iktiran ettirmiştir. Bu tescil, esasen Hamid oğulları zamanında kurulmuş bulunan «Şeyh Şikem» zaviyesinin, şimdi bir takım ilâvelerle, Osman oğullarının da müsaadesiyle resmiyetini teyitten ibarettir. Bu sebepledir ki: elimizdeki vakfiye, Şeyh Şikem'in oğlunun torunu Kadı Mahmud tarafından (876 H.) de tescil ettirilmesine rağmen adı, kayıtlarda ve halkın dilinde (Şeyh Şikem vakfiyesi) olarak anılmakta devam etmiştir.

VAKFIYENİN GENEL DURUMU:

1,43X,25 ebadındadır. Metnin boyu 130, satır eni 19,5, satır arası 1 santimdir. Kalın üç parça kâğıt üzerine arapça yazılmış ve eklenmiştir. Ek yerler, iki yerinde karşılıklı Sahhalvasl ibaresile tasdik edilmiştir. Vakfiye önceleri 5 - 3 santim aralıklla katlanarak dürülmesinden, satırlar üzerine rastlıyan dürüm yerleri, yazıların okunmasını zorlaştırın gayiplara sebep olmuştur. Sonradan, yerli, ipek kumaşa yapıştırılmış suretiyle korunmuştur. Vakfiyeden sonunda sağ tarafındaki ince yazında bu vakfiyeden 25/ şevval /1218 de faziletli Sadık efendi hazretlerinin İlâmi ve sadri Anadolunun emrile kü-

çük evkaf muhasebesine kaydedildiğine dair bir şerh vardır. Vakfiyeden arkasında da, bunun 14/ ağustos /1326 tarihinde (Lisanı osmaniye) tercüme edildiği yazılıdır.

VAKFIYEDEN ÖĞRENDİKLERİMİZ:

Vakfiyede dikkatimizi üzerlerine çeken mahalli tarih şahsiyetleri, birçok önemli yer adları vardır. «Şeyh Şikem»in Selçuk imparatorluğunun son ve Hamid oğulları beyliğinin ilk zamanlarını yaşımiş ilim ve tarikat erbabından birisi olduğu anlaşılıyor. Hamid oğlunun beylik kurmasında ve çevre halkın dinî, siyasi, fikri temayüllerini muayyen istikametlere götürecek kudrette bir adam olduğunu açıklayan bir delil de, kendisine, Hamideli şimalinde, şarktan ve şimalden gelen tarihi yolların kavşağındaki Keçiborlu kasabasında madenleri, akar suları ihtiva eden mühim arazi, bağ, bahçelerin (sahibil mülkü vel kuvveti vel'iktidar sülâlei Fatihî memleketi veddiyar) olan (İlyas bey bin Hamid bey) tarafından «ihsan» edilmiş olmasıdır.

Vakfiyeden bu noktası, bize tarihî bir hakikati de perçinlemektedir. Malûmdur ki: Hamid oğulları silsilesinde iki (İlyas bey) vardır. Birisi Hamid beyin oğlu İlyas beydir. Diğer, torunlarından Muzafferüddin Mustafa (ölümü: 745 H.) oğlu Hüsameddin İlyas (ölümü: 777 H.) beydir. [5] Şeyh Şikeme ihsanda bulunan zat, vakfiyeden de açık ifadesinden anlaşıldığı üzere, Hamid beyin oğlu İlyas beydir ki: bazı eserlerde, Hamid ile Feleküddin Dündar bey (700 - 724 H.) arasına konmakta tereddüt edilmekte idi. Bu vesika, o tereddüdü giderecek kuvvettedir. Aynı zamanda, Kadı Mahmud, vakfını (876 H.) de yanı Şeyh Şikemden üç batın sonra tescil ettirdiğine göre, takribi zaman farkı da, Şeyh Şikem'in İlyas bey bin Hamid beyin

[5] Baktınız: Üz mecması sayı: 4 Hamid oğulları sülâlesine ait mühim vesîkîlar: Nese Koseoğlu makalesi.



murası olduğunu izah etmektedir.

VAKFIYENİN TÜRKÇE METNİ: (6)

(Kullarını, sevdiği ve istediği şeylere muvaffak kılan tanrıya hamdolsun. Mahlûkatın içinden seçtiği resule ve aâîn hidayetiyle insanlara rehber olan ââî ashabına selâm ihdasından sonra: hayır sahiplerinin hayırlısı, halk arasında bilginlerin üstünü Şeyh Şikemin oğlu Şeyh Şücaüddinin oğlu Şeyh Yahyanın oğlu Kadı Mahmud (ki: tanrı onu âfetten, belâdan, aksi şeylerden korusun) her akı bañında olanlar gibi o ëda; mülk edinmedeki sebep, satarak parasiyle değil, geliri ile asaçlanmak olduğunu ve mülkün satılması, onun tamamen yok olmasını intâç ettiğinden meş'um bulunduğu ve sadakayı yerinde kullanan ve meşru, kulan peygamberin «kişinin; çoluk çocuðunu beslemesi, sadakadır» yolundaki hadisini lâyâkiyle anladığı için, sultanın defterinde yazılı ve zamanın ileri gelenlerinin şehadetile sabit olan arazi ve bağlarının sınırlarını belirtti. Bu arazi, bağ ve bahçeler halk arasında o kadar belli idi ki: kimsenin şüphelenmesine ihtimal yoktu. Babasından, ceddinden gerek mülk ve vakîf yoliyle ve gerek ülkenin fatihî sülâlesinden mülk, kuvvet ve iktidar sahibi İlyas bey bin Hamid bey tarafından akıl ve resad erbabının mefhari, sulehanın umdesi, ülemanın zübdesi, zahidlerin bakiyesi Şeyh Şikem diye meşhur ve maruf olan merhum ceddine ihsan edilmek suretiyle intikal etmiş olan bu araziden: Keçiborlu ovasındaki bir kîfâki; kiblesi Keçiborluya giren yol; şarkî, Keçiborlu'ya bitişik olup cami yanında ve Kara Yunus ile kebiran ve Tağı ture namândaki zimmi mülklerine müntehî ve Sortu mezreasına bitişik çıkmaz yol; şimali ve garbi, umumi yol ile mahdut. Ve her bir dönümü malûm adımlarla 60 adım olarak on dönüm üzerine sayılmış bir kîfâra arazi ve yine sultan defterinde yazılı mezkûr kasabadaki harimlardan kiblesi Yunus bin Mehmet

mülkü ve şarkî adı geçen Yunusun mezreasına ve Recep ve Hızır ve Yakup mülklerine bitişik ve garbi umumi yola kadar uzanan bir kîfâda on altı dönüm ve her dönümü malûm adımlarla 60 adım olan harim ve yine Yunus Fakih bin Hoca mülkiyle ve umumi yol ve Yakubun mülkiyle dört yanı mahdut olan bir kîfâ harim ve yine Keçiborlu nahiyyelerinden Fari [7] köyünde vaki türkçede Sofu harımı denmekle meşhur ve ahalî arasında şöhretine binaen hududunu sayma ña lüzum olmîyan bir kîfâ harim ve yine Keçiborluda Sortu oðlu Ali mülkü ile mahdut şarkan umumi yola çıkan ve şimalen İbrahim mülküne bitişik va garben Lâçin mülküne çıkan bir buçuk dönüm miktarındaki bağ ve yine Daðbağı denmekle meşhur kiblesi Haci dede oðlu Nezir mülkü ile ve şarkî umum yol ve Boryeri ile mahdut bir kîfâ bağ ve yine kiblesi ve doğusu yol ve garbi Yakup mülkü ile mahdut yarım dönüm bağ ve yine sultan defterinde kayıtlı mezkûr kasabada mevcut kiblesi Hasan mülküne şarkî umumi yola ve şimali Mehmet bin Yunus mezreasına ve garbi Sultan Şâhin mezreasına çıkan ve her bir dönümü 60 adım olmak üzere on dönüm miktarındaki arazi ve yine Telüyük (Hüyük tepesi) yanında Müslüman tarlası ile iki tarafı umumi

- [6] Vakfiyenin baş tarafında tasdîk şerhleri tâhribî ugtramış olduğundan vakfiyeyi yazan ve mührü görülen zâtın yazısı okunamamıştır. Buradaki diğer şerhler şöyledir: (1) Kütahya kadısı İshak Fakih münderecânını bîlerek tasdîk ettiğini (2) Kütahya kadısı Mahmud bin Fakih paşa bu vesikanın doğruluðunu (3) Mehmet bin Murad hanın iznile Ağros medresesi müderriisi olan Ali bin Süleyman kendisine arzedilen bu vesikanın münderecânına vakîf ve muttali olduğundan doğruluðunu (4) saraydan Hamid vilâyetine bu gibi işlerin tâhkikine memur olan Lütfullah bin Ahmed de kendisine arzedilen bu vakfiyeyin uygunluðunu tasdîk ederek şerhetmişlerdir.
- [7] Fari öreni, Fari yaylası Keçiborlu ile Kılıçköyü arasındadır. Harabe önemlidir. Bakınız: Isparta ili Yer adları: Fehmi Aksu sahife: 22

yol ve Mustafa mezreasiyle çevrili on
dönüm miktarındaki bir kış'a bahçe ve
yine kiblesi ve şarki umumi yol ve şimali
cami vakfina ve garbi Mustafa
bahçesine çıkan bir kış'a bahçe ve yine
Tebeşir taşı yanında Danişment dere-
sine giden yol ve şarki yol ve şimali
ve garbi arz hassaya bitişik sekiz dö-
nüm kadar arazi ve yine Kükürt dére-
sinde çıplak tepelerle mahdut on yedi
dönüm bir kış'a arazi ve yine Hoca
mezreasi, cami vakfi ve umumî yol ile
çevrili dokuz dönüm arazi ve yine Ke-
çiborlu boğazında Akdağ eteğinde şöh-
retine binaen hududu terk olunan bir
kış'a arazi ve yine bir dönüm miktarı
hamam yanındaki bir tarla ve yine
Meşhet tepeşi yanında yola ve Timur-
tarlasına çıkan ve şöhretine binaen tahi-
dit olunmeyan bir kış'a tarla ve yine
kasaba dahilinde dört tarafı yol ve Mis-
kince mülkü ile mahdut ahir ve bina
yapmağa malisus bir kış'a arsa ve Anber
burcu deresine akar su ile dönen de-
ğirmenin yarısı. İşte bu gayri menkul-
lerin tâdat ve tahdidi sabit olunca Kadı
Mahmud; bu arazi, bağ ve bahçeleri
bilûmum hukuk ve vecibeleri ve içindi-
ki ağaçları ve akar sularıyla tarik ve
levahikile beraber halis mülkiyetinden
çıkarup ebnasına bundan sonra ebnai
ebnasına bundan sonra ebnai ebnai
ebnasına ve eğer (El'ayaze bihalikil'arzi
vessema) ebna münkarız olduğu tak-
dirde evlâdına ve evlât evlâdına ve
eğer evlât dahi münkarız olduğu tak-
dirde Keçiborlu camiinin yanında çes-
meye akan su yollarının tamirine vakif
ve habseylemiştir. Bu arazi, bağ, bah-
çeler öşür haracından müstesnadır. Bu
vakfiye içindeki şartlara riayet olun-
mak şartıyla Osmanlı sultani Mehmet
bin Murad han tarafından vakfiyetine
izin verilmiştir. Şer'i icabına binaen
sahih hüküm ile hükmüdilmiş olduğundan
bu gayri menkuller sahih bir su-
rette vakfedilmiştir. Zira musahhihi şer'i
üzerine tescil olunmuş ve şer'i hükümlere
göre hükmolunmuş ve hükmî katîsi
manialardan âri ve şer'i yola uygun
bulunmuştur. Bundan sonra esbap ve
usûli temellükten hiç bir vechile hiç
bir kimseye bu gayri menkuller mülk
olamaz. Ebnai ve evlâdına, allah ve
resule imân eden herkese mülk olarak
halal olmaz. Mütegallib sultan, müteas-

sip vezir, iptal eden vali, mürteşi kadı
bu vakfı tebdil, iptal, tenkis ve tadil
edemediği gibi şartları dahi değiştirile-
mez. Her kim ki bunlardan birisini
yapmağa teşebbüs eder yahui şer'i ce-
vaz bulunmadıkça bu vakfa yanaşır
veya şart ve kayıtlardan herhangi bir
kayıt ve şartı batıla değiştirmeğe baş-
larsa haramı irtikâp eylemiş ve künaha
müstehak olmuş olur. Buna mü'min
olan cesaret edemeyeceği gibi peygamberin
(Şibrün minel'arzi yehuzühü el-
merün) hadisini ve (Elâ lânetullahi alez-
zalimin) ayetini işittikten sonra allahtan
korkan bir kimse bunlara tasaddi ede-
mez. Öyle ise, bu suretle vakfolan bu
mülkleri satan, satın alan ve şer'i cevaz
olmadan değiştiren yahut hibe ve ihsan
eden kimselerin üzerine, allahın ve
peygamberlerin ve meleklerin lâneti
olsun!. Zira tanrı kitabı ve resul sün-
netine muhalefet eden ve haramı helal
ittikad eden ve müslim kardeşin işinin
bozulmasına çalışan allahın gazabına
uğrar ve yeri cehennem olur. Ne fena
yerdir o cehennem!. Ve öyle kimse ü-
zerine allahın, meleklerin ve cümle
insanların lâneti olsun!. Tanrı kâfidir.
Zalimler, mazeretleri menfaat vermiye-
ceği bir günü azabların her çeşidi ve
ikabların katmerlisi ile mücazat ve on-
lara dünyada lânet ve ahirette cehen-
nem vardır. Vakif ecri allâhdan bekler.
Allah üstün yardımıcıdır. Hayırlı iş ya-
pandan ecrini zayı etmez. Herhalde
hamdüse na tanrıyadır. Salât ve selâm,
peygamber Muhammed ve ashabına-
dır. Bu vakfin aslı, şartları ve kayıt ve
tescili ve yazılması Hicri 876 senesinin
rebiû'l-evvel ayının ortalarında vaki ol-
muştur.

Vakif -Allah sonunu iyi etsün- bu
hücceti şer'iyede hikâye olunan şeyler
hakkında aşağıdaki şahitleri ișhad ey-
ledi ve bu şahitler de bu hüccetin içind-
ekilere şahadet eylediler. Şahitler:

Ahmet bin Lâçin, ve Yakup bin hacı
Bali, ve Nezir bin hacı Dede, ve Sofu
Mustafa bin Hüseyin, ve Emre bin Ha-
san, ve Hacı bin Gönce, ve Yusuf bin
Abdullah, ve Nezir bin Şeyh Şirvan,
ve Hasan Fakih bin Hacı, ve Elvan bin
Mahmud Fakih, ve Eyub Fakih bin
Mustafa, ve Elvan Fakih bin Ali, ve
Mustafa bin Hüseyin, ve Aruz Fakih
bin Ramazan, ve Yunus Fakih bin Hoca.

(ISPARTA İLİ ŞAIRLERİ) ALİ RAĞİP

Yazar: NURİ KATIRÇIOĞLU

Kıymetli maliye memurlarımızdan Yalvaçlı Küçük Abdi rahmetlinin büyük oğlu olan (ALİ RAGİP) 1313 - 1898 de Eğridirde doğmuştur. İlk tahsilini Yalvaçta, orta tahsilini Konyada, yüksek tahsilini Ankara Hukuk Fakültesinde yapmıştır. Ragip: kabına sığamışın bir zekâya maliktir. Onun zekâsının kudret, hafızasındaki kuvvet, azmindeki sebat çok yüksektir.

Ana lisani kadar çok iyi bildiği fransızcayı: önce Vizantialı lügatını tamamen ezberlemek ve sonra Hâkim Sokratın Felsefesini okuyup motamo terceme etmek suretiyle, iğne ile kuyu

kazar gibi kendi kendine öğrenmiştir. Denilebilir ki, Ragip kendini kendi yetiştirmiştir.

Gençliğinin kemali içinde bulunan RAGIP bazı memuriyet ve öğretmenliklerde bulunduktan sonra hâkimlik meslekinde karar kılmış ve bugün İzmit Sulh hâkimi bulunmaktadır.

Bazı eserleriyle beraber güzel şiirleri vardır. Elde edebildiğimiz birkaç şiirini yazacağız. Güzel ve zengin bir şiir mecması bulunduğu haber aldık. Bunu yurdunun dergisinde nesini kendilerinden rica edeceğiz.

Umumi harp içinde İstanbulda yazdığı bir şiri:

K A R L A R

Karlar yağar güzel vatan bak göksüne.
Bembeyaz bir kürk giydirir semâ yine..
Sokaklarda dolaşır dondurucu bir rüzgâr..
Sanki öpüp okşayacak taze, sıcak bir yüz arar.
Omuzunda yumuşak, lâtif kürkleriyle
Geçen biri buzlulara bir şey sorar...
Kimbilir, bu semâların hangi meçhul diyarından
Uçup gelen beyaz tüylü kelebekler
Pek sevimli yolculardır, uzaklılardan gelmişler..
Kürklerine bürünen ey peri yüzlü güzeller...
İşte sizi bu sevimli kelebekler
Bir ân için sevecekler, öpecekler..

Karlar yağar, hayalimi uzaklara savurur...
Yükseklerde oğulduyor başı dönmuş bir fırlına.
Fakat niçin her düşünce, her hatırlı;
Yüreğimi ateş gibi kavuruyor?
Anadolu! Ey ebedî dertlilerin gönüldaşı
Şimdi ne haledir dağların başı?
Şimdi ne haledir öksüz yuvalar?...
Tarlalarda, bahçelerde sustu en son civıltılar..
Kuru, çiplak dallar yetim bir hasretle titresirler..
Ovalarda, sahralarda savrulan bir inilti var
Dağyolları kapanmıştır, ağıllarda koyunlar.
Yorgun yorgun beklesirler..
Köyler susmuş, o kapkara, mağmum, harap
Bahçelerden mavi dumanlar çıkar.

KARLAR YAĞAR

Tarlaların körpe yeşil yavruları; ekinler
Başlarını kışın beyaz tülleriley örterler,
Gizlenirler. Fakat çiftçi ocağının başında
Uyuqlarken onu görür, onu sever, düşünür,
Onun için en tatlı bir emel yanar tâ kalbinin içinde..
Ana, bacı, çoluk, çocuk
Düşünceli benzi uçuk
Nişanlıya koç Hasanın askerden
Yolladığı son mektuptan söz açarlar hep.,

Karlar yağar... Fakat yağsın
Siperlerde uyuyordu bekleyen
Türkoğlunun iman dolu yüreğinde kükreyen
Ateşleri söndüremez...
Bu: tipiler, kasırgılar, boralar
Yurt yolunda cihadeden alınları döndüremez
Ey fırına, ey soğuk kar!...
İşte benim gönlümde de pek yakıcı bir arzu var..
Kafkasyanın, Galicyanın
O aktaşlı dağlarında şehidolan
Vatan için, namus için şehidolan
Türk yavrusu; gözüm gönlüm seni arar
Ey kimsesiz bir bucakta sükûteden yetim mezar.

MÜNACAAT

1

Kemalihikmetinden bu kalbizarın
Daima kismetî ok mu yarabbi.
Nasibi yanmak mı bu şûrezarin
Veren bulunmaz mı bir su yarabbi.

2

Mihnetle kavrulan selâmetister.
Selâmet bulursa saadetister,
Hayat ehli bilmem nehaletister
Nedir bu ızırap, korku yarabbi.

3

En güzel, âsude, şirin temasâ
Arzeder bir müphem, acımuamma
Bu hain yoksulluk, hududsuz mâna
Niçin hayalime doldu yarabbi?

4

Ruhutabiatın şiri handanı
Kalbihakikatin ahilerzanı
Mihrifaziletin aşkısuzanı
Hangi fezalarda soldu yarabbi.

5

Varsa bu zulmette bakadan eser
Nesimifeyzinle tecelli eder.
Bana birhak, şirifazilet yeter
Başka nelâzım kâfi bu yarabbi.

6

Açılısa müebbet leyali-sükûn
Saçılısa eşyaya lâi-sükûn
Nasıl bir cilvedir kemali-sükûn
İrişmek dilersem çok mu yarabbi.

7

Ummâni-hilkatte düştün natüvan
Silindi fikrimden zaman ve mekân
Azimle çarpışan bu ruhu-viran
Kaç kere imtihan oldu yarabbi.

8

Dinmez bir fiğan var akıp gidiyor.
Hati peşine takip gidiyor
Yüce vicdanları yakıp gidiyor.
Hükümü-adaletin yokmu yarabbi?.

1

Ey gönül mümâsin hâke inmezsın
 Gördüğüm hakikat efsâne değil
 Ezeli fiğansın asla dinmezsın
 Duyduğun nay, ud, keman değil:

2

Ferağat canını yalak sananlar
 Vuslat perisini uşak sananlar
 Zümrüdüankayı çaylak sananlar
 Hayvana binerler, insana değil:

3

Akili mestetmez aşkın şarabı
 Gönül mucesinin yoktur hesabı
 Dikkatle okuyan işbu kitabı
 Zemine başverir, zamana değil:

4

Âdemde doğmîyan bakayı bilmez
 Derdi anlamîyan devayı bilmez
 Aşkın fevkîndaki sevdayı bilmez
 Sözümüz arife, nadana değil:

5

Demişler varlıkta azatlık yoktur.
 Yeşil ovalarda bataklık çoktur.
 Hey âdem, gördüğün dünya konuktur.
 Âdem menziline bigâne değil:

6

Ölümle gelseymi hayatin sonu
 Toprakmı olurdu memâtin sonu
 Çimenden, kuşlardan dinledim bunu
 Zaman ayılacek mestane değil:

7

Mağlûbu-hilkatsın zavallı insan
 Varlığın değilimi aczine bürhan
 Meflucu-kudrettir aşkı yaratın
 Yoksa gönlüm gibi divâne değil.

1

Ey âvare gönül âdem oglunda
 Vefamı ararsın, vefamı heyhat?..
 Görmeden geçtiğin dırılık yolunda
 Safamı ararsın, safamı heyhat?..

2

Kaza eli atmış seni meydane
 Düşürmüştür bir onmaz kahri hicrane
 Derdin sayısızdır, değil bir tâne
 Devamı ararsın, devamı heyhat?..

3

Gittiğin bir uçsuz bucaksız dere
 Bunalır düşersin günde kaç kere
 Tırmanıp çıkmadan yüce bir yere
 Havamı ararsın havamı heyhat?..

4

İçinden yükselen sese kulak ver
 Bu ses yazık sana (yâf) diyecektir
 Her geçen dakika söyleyecektir:
 Rehamı ararsın rehamı heyhat?

Atabeyde Folklör Araştırmaları

— No. III —

Mahmut Kiyıcı

Osmanlı İmparatorluğunun Bilhassa son zamanlarında henüz pek gençken askere alınarak 9 — 10 yıl gibi uzun bir müddet sıcak aile yuvasının şefkatinden, samimiyetinden, acı tatlı bütün hatırlarından mahrum kalan kimseletin kalpleri dâima tahammül edilmez bir sîla hasretile dağlanmıştır. Doğup büyüdüğü halde babasını göremiyen yavrular, bir kaç gün veya aylık gelin iken kocasından ayrı düşen taze kadınlar, evlât sevgisiyle yanın saçları ağarmış dul analar çok kere ebedî hüsranaya çevrilen duygularını feryatlar halinde akşettirebilmişlerdir.

Onlara ayrılık destanları, yakımlar (ağıtlar) vesair şekillerde rastlıyoruz. Bir kısmı dillerde bazı beyit veya bendileri unutulmuş, yahufta tahrif edilmiş olarak yaşıyorlarsa da, çokları unutulmuşlardır. Eksik olmakla beraber bir oğul ve ana arasında içten dert yanmaları anlatan bir kaç satır.

Gicila, hey ganlı gavak, gicila,
Bastırdılâ (â) ardıçila tunçula (1)
Beni anamdan ayırdılâ gücüle
Ah ölümden üstün gelen ayrılık,
Ayrılık, ayrılık, zalim gurbetlik...

Şu karşından bir ay doğdu dolunmaz,
Hayali görünü, kendi görünmez
Şu karşısında oturan yavrummudur
 bilinmez

Ah ölümden üstün gelen ayrılık,
Ayrılık, ayrılık, zalim gurbetlik,

İğdenin dalları gaynâ gatran,
Şu garşında yavrummudur oturan?
Güçüm yetmez varen giden getiren
Ah ölümden üstün düşen ayrılık,
Ayrılık, ayrılık, zalim gurbetlik.

MUHTELİF PARÇALAR

Kötü gurbet ele gidsen gelinmez
Orda nolup nelecem bilinmez
Ben ölüsem bana ağlâ bulunmaz
Kefenimi boynuma sarâ ağlarım.

Geldi geçdi heyal gibi, düş gibi,
Uçdu gitti yüce dağdan guş gibi.
Birlik nişanesi galdı burda gara guş
 gibi
Gençlik hatırlıma geldi ağlarım.

Ne yazmış hakdan gelen gazılâ,
Cigerime bi od düşdü sizîlâ,
Deli gönül silasını özülé,
Özü dağlı guş ben oldum ağlarım.

İçmişem bâdeyi uradım derde,
Canım feda olsun merdoğlu merde
Soralâ bana mekânın nerde,
Ağların, garibin, kimselerin yokdur.

Bi şikâyetim vâ çarkı felekten,
Feleğin gonağına endin, ağların
Gece gündüz bi zevdaya düş oldum
Doğdum doğalı pişman oldum,
 ağların.

Kul olaydım gametine, boyuna
Bülbül gondu bahçesine bağına,
Benim yavrumu gine geledi eline,
Mevlâm ganat verse de uçsa da gelse
Hızır himmet etse yarları aşsa da gelse
Sahını salinev  e de hızıra

Hızırın atua binse de gelse.
Feleğilen oynamış gülmüş mü vâ?
Yalan dünyada murâda ermiş mi vâ?
Hele ben eremedim murâda bilmem

(1) üzerine (âü) işaretli konulan sesli harfler uzatılarak okunurlar.

Aşağıdaki yazida da Osmanlı kanunlarının müsaadesi hasebile, bir bayanı olduğu halde ikinci bir defa daha evlenen bir erkeğin, o çeşit aile hayatı anlatan hususları fazla lâtîfe bir azi da hakikat olmak şartıyla, şen bir deyişle kendi ağzından dinlemekteyiz.

Kırk guruşadır eşegim,
Garlı dağlâ aşayım;
İkisini birden boşayám, (2)
Yandım iki avrad elinden.



Küçüğünü yanına além,
Böğünü canına sarén
Ben bu derde nasıl çare bulén
Yndım iki avrad elinden.



SELVİ AĞACI

(Şair, Mazlum Kenan Köstekçinin
aziz ruhuna)

Söyle, sariyormu selvi dalları.
Akşamın kararan tülleri gibi.
Çürüyen tenini, sigah kolları
Sıkılmış zamanın elleri gibi?

§

Sana çokacım kardeşim kadar.
Her saat acınlı yüregim kanar,
Ukulmaz yaraya ne etsin bahar.
İnceldim sazının telleri gibi.

§

Kenanım çok hazır ölümün varmış.
Yemyeşil kabrini çiçekler sarmış,
Ahınla, ömrünü hicranlar karmış.
Kayboldun baharin yelleri gibi.

§

Hayatın tadını şiirde buldun.
Derdinle inlerdin ülküne kuldu.
IREM'de açılmış pembe bir güldün.
Kurudan kalbimin gölleri gibi.

§

Derenin boyunca bir nerkismiydin?
Sessizce yaşardin hayal his miydin?
Ruhumu karartan ince sismiydin?
Çilemin bitmigen yolları gibi...

Edremitli: Mehmet Çakırtaş

Birine aldık asdar
Birisini ak sadelé iste,
Allah ikisinin ölüsüntü birden göste,
Yandım iki avrad elinden



Birisine aldık edik
Birisine daha alalık dedik
Biz bu halrı nerden yedik
Yandım iki avrad elinden.

(2) (é) işaretli (é) ler (eyi) kelimesindeki
é gibi telâffuz edilecektir.

Isparta Yaylásına

(ÂŞIK DİLLE)

Alaylarla ördek iner
Gölßerine kışın yaylā
Karlar gağar gağmur dîner,
Göç edelim taşın yaylā

§

Uzaklaştı baharların.
Buz bağladı pınarların,
Eksik olmaz rüzgârların.
Hazırın hazır düşün yaylā,

§

Bülbüllerin ötmeyez oldu,
Koyanın boralarla doldu.
Çiçekli mevsimin soldu.
Öksüz kaldı kuşun yaylā,

§

Efsanesin dilimizde.
Sazlar sustu elimizde,
Bu garası gönlümüzdə.
Balunamaz eşin yaylā

§

Âşık Mehmet pir yanında.
Gönülü kaldı (cananında)
Sütten beyaz gerdanında.
Bir incidir yaylā

Edremitli: Mehmet Çakırtaş

Ispartalı Âşık "Seyranî"nin divanından [1]

KOŞMA

Gözlerim yolların ey lebi sırın
Gözüm yolda hayli zaman oldu gel
Ferhadın olalı dilde nazenin
Teşne gönlümüz tufan oldu gel

Seneler dolandı dil ilâmine
Günler akşamlıdır nil eyyamına
Ruzu kasım erdi gül aramına
Bülbüle gonceler nihan oldu gel

Uçurdu yavrusun kuşlar yuvadan
Gözlerim bir name gele siladan
Bağlandı yollarım kiştan havadan
Yüce dağlar başı duman oldu

SEYRANÎ âşktır âdemden beru
Bana aşkin mührü hâtemden beru
Görmeyeli hüsnün o demden beru
Gözlerime cihan zindan oldu gel

KOŞMA

Sevgiğim sevdaya düşürdü beni
Gösterdi aşkından evvel derdimi
Bir söylemmez nare yaktı bu teni
Gittikçe artırır güzel derdimi

Bu derf dolandırır beni gurbet el
Tabibim cerrahım kanda isen gel
Bu vücudum şehri gamdan mükemmel
Desti mimar kodu temel derdimi

Benim derdim degme dil çekebilmez
Gözlerim yaşımlı nil çekebilmez
Ne serkerdan maye fil çekebilmez
Götüremez yüz bin cemel derdimi

SEYRANÎ çektiği çok canda bilmez
Çekmeyenler ehli irfanda bilmez
Çaresin Eflatun Lokman da bilmez
Ahır derman bulur ecel derdimi

KOŞMA

Ervahta her kısmet verilür iken
Âşkı nasip etti sübhan bizlere
Ruhlar bir araya derilür iken
Âşık olsun dedi canan bizlere

Düâlem oldular mevlâya gulâm
Hazreti resul endi bu enam
Hazinei serden her türlü kelâm
Verildi tutii lisân bizlere

Dergâhi mevlânın mihmanesi yüz
İlâhi canun mestanesiyüz
Mahbublar şahının divanesi yüz
Ehli diller olur hayran bizlere

SEYRANÎ ednayüz tûrap ashımız
Seyrani kimyayüz tûrap ashımız
Seyrani yektayüz tûrap ashımız
Gene yerimizdir mihman bizlere [2]

Aşkında güzel haleti irfane yetiştirm
Yaktı beni aşk şiddetî efğane yetiştirm
Gaflette idim bén beni bilmez idim asla
Kondu sere aşk hücceti oyane yetiştirm

Sundu camını lâl-i lebin bana saki
Kandı bu gönül lezzeti peymane yetiştirm
Eyledi kerem tabibi lokman dile aşktan
Dil hasta iken vusleti dermane yetiştirm

Vahdette iken âfetî devran nazar etti
Gördüm cemalin sureti rahmane yetiştirm
SEYRANÎ görür âleme seyran ola hayran
Berekâtı kerem cenneti gilmane yetiştirm

[1] Âşık Seyranî hakkında bakınız Ün mecması
Sayı 99-102 ve 112-113 Naci Kum.

[2] Bu koşma Cünür köyünden Tahir Ayazî
verdiği cönkte de aynen yazılıdır.

ISPARTA HALKEVİ MECMUASI

ISPARTA'DA SAN'AT OKULU

Kemal TURAN

Birinci kânunun ilk haftasında Isparta, bir sonbaharın rahat serinliği içinde idi. Ortakulun önünden, avludaki talebenin canlı ve neşeli kaynaşmasını gözlerimizle okşayarak geçtik. Gülyağı fabrikasına doğru giden cadde üstündeki güzel sıra evlere, bir yenisi ni katmağa çalışan ameleler, bizi acele bir bakışla süzdüler ve işlerine koyuldular. Köşeden aşağı doğru saptık. Eğridir'e giden eski şose üstündeki iki büyük pavyondan alttakine girecektik. Bir basamaklı ufak demir kapıdan girdigimiz bahçeye birçok yeşil çimenler, adalar halinde gelişigüzel serpilmişti. Bunların arasındaki zikzak yollardan bir sete çıktı. Ve birkaç ayaklı merdiven bizi asıl yapıya kavuşturdu. Kapıdan girilince sağda, solda ve karşısında birçok adalar vardı. Biz bir boş ders odasında hayli kaldık. Talebe avluda jimnastik yapıyordu. Ders odasındaki ikişer kişilik yeni sıraların, sarı cilâh, munis rengi bizi burada epiye alıkoydu. Divardaki siyah yazı tahtası bile beyaz badanalı divarların âdetâ bir süsü idi.

Pavyonun alt kanadından bahçeye çıktık. Jimnastiklerini bitirmiş olan çocukların üst kanattaki atölye kısmına girdiler. Biz de onları takip ederek yine birkaç ayak merdivenle bu sefer pavyonun batı kanadına girmiş olduk. İlk uğradığımız tesviye atölyesinde, çocuklar ayakta ve her biri sıra sıra tezgâhlara ilişirilmiş bir mengene önünde idiler. Selâmlaştık. öğretmenlerinin emriyle işlerine koyuldular. Ellî beş küçük kafa, mengenelere eğilmiş; ellerindeki eğeler birçok sesler çıkarıyordu. Bu yıl açılan okulun birkaç haftalık talebesinin yapacağı şeyler çok basitti. Biraz enli ufak bir demir parçasını muntazam üçgen ve dörtgen yapmak... Yavaş yavaş bu temrînler ilerliyecekti. Hattâ bir çoldarı ikinci ve üçüncü temrîne geçebilmişlerdi. Bunlardan birinci temrînlerini bize gösterenler, munis ve ciddî bir sevinç içinde idiler. Demir atölyesinin yanındaki büyük salon ikiye bölünmüyordu. Bunlardan birisi marangoz, öbürü de demirci atölyesi olacaktı. İkinçide ameleler büyük bir ocağın tuğalarını yerleştiriyorlardı. Geniş davlum-

bazı ve tavanda kaybolan bacasıyle bir ocak yapılmış, öbirine geçilmişti. Bu atölyede sıcak demir işleri yapılmaktı.

Isparta San'at okulu, açılışının ilk ayında tesviye atölyesini kurabilmiş ve nazari derslere başlamıştı. Pek yakında marangozluk ve demircilik dersleri de başlayacaktı. Bizim tesviye atölyesinde gördüğümüz çocuklar, işlerine sıcak bir duygù ile sarılmışlardı. Hepsinin zekâsı, hangi şartlar içinde böyle bir okulun kendilerine kapısını açtığını kavriyacak, ulyanıklıkta idi. Gerçekten okul avlusunun ötesinde siyah elbiseleriyle kaynaşan, yurdumuza sığınmış yabancı askerler dünyadan nasıl bir badire içinde yuvarlandığını, yavrularımıza anlatan canlı birer misaldırler. Isparta sokaklarındaki bu yabancı kalabalık iki büyük zümreye bölünerek çarışan insanlıktan bir parça idi. Gerçekten milyonlar biribirinin canlarına kıymıyorlar, yüzyılların emeklerini yıkıyorlar. Beşerin övünülecek eserleri

kalmıyor. Bu maddi yıkılışın yanında manevî duygular da en büyük zararı görür. Böyle büyük bir yanın için deki Türkiye, harp dışı politikasının kuvvetiyle, ölüm ve ateşten korunarak memlekette yer yer marmureler kuruyor, yeni yeni okullar açıyor, gençlerin daha iyi yetişmelerini sağlıyor.

Isparta San'at okulu çocukların sıcak bakışlarında böyle bir gerçeğin kavrandığını görmek mümkündü. Bir kaç yüz metre ilerde ikinci yılına kavuşan Kız Enstitüsü talebesinin çehresinde de aynı sevinçli duygunun masum izleri vardı. Bu kızlarımız, ilkbaharın güneşli bir günü, okullarına gelerek kendilerine çok çalışmalarını söyleyen Yüce Millî Şefin eşsiz huzurunu, hemüz yeni açılan San'at okulundaki genç arkadaşlarına da anlatmış olacaklar. Çünkü her iki okulda da, yavruların, yüce Şefin büyük adı anılınca, minnetin en derinini duydukları gururla görülmüyordu.



DÜZELTME:

Geçen 114 - 115.inci sayımızda, (Cumhuriyetin yirminci yılı) makalesinde, 1572inci sahifeden 20inci satırındaki (.....eserlerine dar bir açıdan....) ibaresi (.....eserlerine dair bir açıdan....) şeklinde yanlış dizilmiştir. Özür dileyerek düzeltiriz.

Barla'da Çeşnigirpaşa camii ve ESKİ ESERLERİ

Neşet Kışcoğlu

On, Halkevleri dergileri arasında en çok vazifesini başarmış olmasına rağmen, Eğridir müstesna olmak üzere Isparta'ya bağlı kaza ve nahiyeerde yapılan incelemelere gereği gibi yer verememiştir. Bundan böyle okurlarımız bu nevi araştırmaları Ün'ün her sayısında bulacaklardır. Biz bu yazımızla Eğridir kazasına bağlı Barla nahiyeinde bulunan Çeşnigirpaşa'nın eserleri hakkında topladığımız malumatı sunmakla bu tefkiliklere yol açmış bulunuyoruz.

Barla'nın Cuma mahallesinde Çeşnigirpaşa camii adı ile anılan bir cami vardır ki duvarlarında bulunan iki kitabede Çeşnigir adı hiç geçmemektedir. Yazacağımız vesikalardan da anlaşılacağı vechile Barla'nın Firekos denilen mevkide bulunan bir bağ ile Şarabhanen önu denilen yerde diğer bir bağ ve Kadıyeri adı ile anılan bir mevkide bir miktar tarla bu cami evkafındandır.

Vine bu vesikalardan anlaşıldığına göre esas cami yıkıldıktan sonra Çeşnigirpaşa tarafından yeniden yaptırılmıştır.

Camide iki kitabı vardır. Biri cami içinde diğerî dışındadır. İçinde olan şudur:

Taşın bir yüzü.

*Elhafız Tutî bin Ebubekir rahimehullah
Elkaramanî fi tarihi sene
erbaa ve tis'ine ve seb'amie (1)*

Taşın diğer yüzünde ise
*Eddünya ciftün ve talibüha kilâbün
Mevtîl'alimi mevtûl'alem (sadakallah)*

Bu yazı vardır. Taşın uzunluğu 0,28,

genişliği 0,25, harflerin uzunluğu ise 0,09 santimdir.

Bu yazı o kadar acemice yazılmıştır ki o devre râstlıyan kitabeler içinde bu kadar fena yazılışı hiç görülmemiştir. Aynı zamanda (*Sadakallah*) tabiri de yanlıstır. Çünkü son iki satır Allah sözü değildir. Allah sözlerinde bu tabir kullanılır. Fakat tahta bu yazı pek açık olarak görülmektedir.

Yazının okunmamış bir yerinin olmaması, fena bir şekilde yazılması, kitabının ya cahil bir adam tarafından yazıldığını yahut başka bir yerden kopye edildiği zannını vermektedir.

Caminin kuzey tarafında olan kapısı üzerinde ikinci bir kitabı vardır ki o da şudur:

*Elmerhum-ül-mağfur El-muhtac
İlâ rahmeti rabbihillâtif min hac...*

Tarih fi sene seb'a ve seb'in ve seb'amie

Bu kitabı yukarıda görüldüğü gibi üç satırdır. Nokta ile gösterilen yerdeki isim okunamamıştır. Yalnız c, e, n harfleri pek açık olarak okunmaktadır. Kelimenin başında m harfine benzeyen bir harf ile r harfi gibi uzanan bir harf vardır ki bunu böylece kabul ettiğimiz takdirde «Mercan» suretinde okumak pek mümkünündür. Bir mezâr taşı olması muhtemeldir. Taşın şekli bânnu göstermektedir. Bulunduğu yer yani caminin

(1) Bu kitabeden ilk defa Edeçzade ve ondan naklen kitabeler adlı eserinde Uzunçarşılığın bahsetmektedir. Fakat her ikisi de kitabının Ebubekir Karamanî'ye ait olduğunu yasmaktadırlar. Fakat her ikisi de kitabı gormedikleri için Ebubekir'in oğluna ait olduğunu anlayamamışlardır. (S.224)

kuzey cephesi duvarı (1310 - 1892) de bir metre eklenerek uzatılmış ve toprak çatı da kiremit çatıyla tahlil edilmiştir. Kitabe de bu eklenen yere konulmuştur. Buna nazaran kırılmaktan vikaye için taşın buraya sonradan konduğu hatira gelmektedir.

Doğru ibareli olan bu kitabe o kadar güzel bir stilüs ile yapılmıştır ki birinci, yani Karamanı kitabesine hiç benzememektedir.

Camının duvarları taştan ise de çatı ahşaptır. Minaresi 20 metre 60 santimdir. Baştanbaşa kırmızı tuğladan yapılmıştır. Yalnız yapıyı süslemek için bir metre kırmızı tuğla bir metre de yeşil çini görünecek şekilde yapılmıştır. Çini gibi görünen tuğlalar çömlekçilerin kül landığı sıra denilen bir maddenin tuğla üzerine sürülmüşinden ibarettir. Aradan zaman geçince çini gibi görünen bu sırlar, soğukun tesiriyle düşmüş ve bazı yerlerin de kırmızı tuğla meydana çıkmıştır. Eğer çini olsaydı çatılar yerdeki renk beyazımı olacaktı. (2) Uzaktan bakılıncı çiniler bir halka halinde görülmektedir. Çini halkalar on, kırmızı tuğla halkaları da on adettir. Minarenin şerefeden yukarı olan kısmı (1330 - 1911) de büyük zelzelede yıkılmış ve sonradan halkın ianesiyle İldoşlu hacı Raşid ustası tarafından köfke taşından yapılmıştır. Minarenin kâidesi de iyi işlenmiş köfke taşındandır. Çevresi 6 metre 10 santimdir. Şerefden aleme kadar olan yükseklik tam 6 metredir.

Çeşnigir camisine dair vesikalari yazmadan evvel kitabeler üzerindeki adlar üzerinde biraz durmak istiyoruz.

Isparta vilâyeti içinde ve civar vilâyetlerde bulunan kitabelerde de bu isimlere rastlanmaktadır.

Isparta'nın Karaağaç kazasında ve Antalyadaki bazı kütüphanelerde Ebubekir adı geçmektedir. Karaağaç'ta Fatih camisi adı ile amîlan büyük caminin (680 - 1281) tarihli (3) kitabesinde (Alâ-yed-il-mîmîr Ebubekir) ibaresi vardır. Bundan başka Antalya'da hâtûmet binası karşısında (1330 - 1911) de yıkılan sur'un

kalan parçası üzerinde bu sur'un (Gî-yasîddîn Keyhusrev bin Keykubad) zamanında (642 - 1244) tarihinde (Ebubekir Seyyid) adlı biri tarafından yapıldığı yazılıdır. (4)

Bu binalar tarih bakımından çok ayrı zamanlarda yapılmakla beraber birincisinde açık olarak mimar kaydı olduğuna göre ikincisinde geçen adın aynı adama ait olmadığı anlaşılmaktadır. İkincide mimar kaydı yoktur.

Barla'da bulunan Çeşnigir camisinin ilk mimarının, Karaağaç'ta bulunan kitabede adı geçen Ebubekir, mimarın oğlu olması ihtimali vardır. Bu devirlerde sanat adamlarının pek bol olmayışı ve bu gibi sanatların babadan oğula geçmesi bir âdet oluşu bu ihtimali kuvvetlendirmektedir.

Bir de şu ihtimal vardır. Bina görünüşe göre temel bakımından çok eskidir. Bu binanın Ebubekir tarafından yapıldığı ve oğlu Tuftî bin Ebubekir tarafından (794 - 1391) tarihinde yapıldığı da hatira gelmektedir.

Bu hususta nasıl düşünülsün bu caminin Çeşnigirpaşa tarafından değil Ebubekir veya oğlu tarafından yapıldığı ve Çeşnigirpaşa tarafından yalnız tamir edildiği anlaşılmaktadır. Bu tamir esnasında bu taşlar duvara tekrar konulmuştur.

Bu tarihlerde bu bölgenin Karaman nufuzu altında bulunduğu hatirdan çıkarılmamalıdır.

Çeşnigirpaşa'ya gelince adı belli olmadığı için hakkında bir şey söylemek mümkün değildir.

Bu camiye ait vesikalara mezar taşları hakkındaki araştırmaları gelecek sayda neşredeceğiz. (5)

(2) Uzunçarşılıoğlu, Kitabeler adlı eserinde bu minarenin sırlı tuğalarının görünüşününe kapılarak çini'den yapıldığını yazmaktadır. (S. 223). Ispartada kendilerine nasıl söylemişlerse o şekilde yazmış ol eklardır.

(3) Üçün 34 üncü sayısında, Şarkı Karaağaç kitabeleri adlı makaleümüzde bu kitabelerin ayarı vardır. Daha fazla malumat almak isteyenler olursa oraya müracaat edebilirler.

(4) Antalya taribi (N. 55).

(5) Bu yazıya ait vesikalarda bazı önemli malumatı veren arkadaşım Sait Demîdal'a teşekkür ederim.

XVinci Asır sonunda İsparta ve havalisinin İktisadi ve İctimai Bünyesi

Yazan: Dr. Neşet Çağatay

— Geçen sayıdan devam —

Âsiyabi Ahmet bey 2 kîfa Boyahane (1) Badiheva Mukataai tâhunhane
40 fi sene 400 150 mülki Ahmet bey 450

Mukataai pazar pambukovası Hasıl çeltük der karyei mezbure (Bir mezreâ vardır)
maa ihtisap 800 350 hasılı münderic

KARYEÎ TAHTACI: Tâbi-i M Timarı Mehmet veledi Ahmet.

Nefer: 39 Hane: 33 Hasıl: 3329

Hinta	Şair	Öşrû bağ	Öşrû kovan	Öşrû afyon	Resmi çift
Mut 15, kile 10	Mnt 15	1240	900	454	51
					139
					546
Resmi bennâk	Resmi mücerret	Resmi gûnen	Resmi zemin	Badiheva	
144	30	57	168	100	

Üç hassa çiftlik var. Depedeli va Sögüt dernekle meşhurdur.

KARYEÎ ÇAY name diğer GÖNU: (Kvny) Tînari Hüseyin Çelebi veledi Mustafa
miralay livâi mezbure ve Kayr veledi Seydi Ali ve Hürzir veledi Ahmet ve Paşa
Yigit veledi Pir (iki kelime okunamadı) an merdan kal'ai Eğridür müşarünileyh
Alay beyinin karyei mezbure içinde mülkü ve düzeni var.

Nefer: 59 Hane: 52 Hasıl: 2409

Hinta	Şair	Öşrû bag	Öşrû (bir kâlih e okunamadı)	Öşrû bostan	
Mut 10	Mut 6 kile 8	800	384	100	
				6	
				50	
Öşrû koz	Öşrû kovan	Resmi çift	Resmi bennâk	Resmi mücerret	Resmi zemin
5	12	494	456	12	20
Resmi deştibâni karyei mezbure			Mezreai gölcük	Âsiyab kîfa 3, harap 1	
38			50	50	
2 kelime okunamadı	Badi[heva]	20	Vakif Mescidi çay üç evlek bağ ve bir harim bañoza ve 30 dönüm yer der tasarruf imam deyu defteri köhnede meşkûruna kemakân		
		102			

KARYEÎ AFŞAR: Tâbi-i Tînari Mehmet ve kapucu veledan Emre.

Nefer: 90 Hane: 67 Hasıl: 3517

(1) Nüfus ve hanece dâhî kalabalık köy erde görülmemişti halde burada her halde pamuk ekiminin
fazlalığı dolayısıyle bunları boyamak üzere burada bir de boyahane vardır.

Hıntı	Şair	Öşrü kovan	Öşrü koz	Öşrü (bir kelime okunamadı)	Resmi çift
Mut 10	Mut 10				
800	600	109	69		24
Resmi bennâk	Resmi mücerret			Resmi ganem	Âsiyab kîfa 6
540		102		300	120
Vaylakı çardak					Badiheva
100					270

KARVEİ YAKA: Tâbi-i M. Timarı Yusuf veledi Nasuh.

Nefer: 3	Hane: 3	Hasıl: 987 hariçten ekerler			
Hıntı	Şair	Öşrü kovan	Öşrü bostan	Öşrü âsiyab	Resmi çift
Mut 7	Mut 3				
560	180	5	10	20	63
Resmi zemin	Resmi ganem		(Müteaddit mezrealar vardır).		
100	50				

Eğridire bağlı mütebaki köylerin yalnız mükellef nüfus ve hane adedini yazıyorum:

Karyei Ağılıköy	Nefer: 25	Hane: 18	devletten hükmü hümayun irad edüp karyei Şaraphaneli mabeynlerinde o-
» Algun	» 26	» 25	lan su nızaların şer'iyle göresin deyu
» Sorguncuk	» 2	» 2	Eğridür kadıdı Mevlâna Cemal efendiye emrolunup ol dahi teftiş eyleyüp
» Balçıklı	» 1	» 1	Akpınar maa tevabii karyei Mihayıllu
» Kışlacık	» 5	» 3	mezreasından çıkışup kadimül'eyyamdan
» Lokmacık	» 6	» 5	mezreaların sulayıgeldükleri sabit ve
» Kayı	» 4	» 3	zahir olup suyu Mihayıllüe hükümdüp
» Göger	» 30	» 21	ellerine hücceti şer'iye vermeğin
» Göynücek	» 23	» 19	detttere sübtolundu.
» Banış	» 29	» 17	
» Başuiran	» 7	» 6	Karyei Çapa
» Resüller	» 23	» 17	Nefer: 14 Hane: 10
» Baklan	» 13	» 7	» Karaeşehir » 17 » 14
» Yeğer	» 21	» 12	» Zindancık » 39 » 34
» Örkermez	» 20	» 18	» Karağu » 20 » 17
» Sofular	» 14	» 12	» Alayerde » 13 » 8
» İlhanlı	» 50	» 36	» Tekederesi » 20 » 14
» Akşehirli	» 7	» 5	» Aldere » 32 » 17
» İmirahor	» 42	» 34	
» Kâfir	» 40	» 31	
» (Bir kelime okunamadı)yağlı	» 28	» 22	
» Kösrelü	» 22	» 16	
» Aksak	» 5	» 3	
» Karasubaşı	» 22	» 19	Eğridire ait kısımlar burada bitiyor.
» Sorkun	» 40	» 29	Memleketimizde tarih tetkikatı - bilhassa
» Saruidris	» 70	» 40	yeni tarih telâkkisinin tesis etmemiş
			olması sebebiyle - çok geri denecek
			vaziyette olduğu için bu çeşit metinlerin
			neşri şimdilik beyhude kâğıt kâralamak
			kabilinden görünürse de
			ileride hakiki mânasiyle tarih tetkikatı
			başladığında bu çeşit neşriyata ihtiyaç
Karyei Mihayıllü mezbanı halkı der	(9 u sipahi zadedir)		
» Yakacık	» 21	» 13	
» Mihayıll	» 68	» 45	

Isparta'da çulhacılık hakkında bir vesika

Naci KUM

Adana müzesinde mevcut, şer'i mahkeme sicillerinden, Adana vilâyetine ait olan 39uncu defterde tesadüf ettiğim bir kaydı, Isparta ve havalısındaki dokumacılıkla alâkadar olduğu için Ün okuyucularına ve hemşehrilerime sunarım.

Bütün Anadolu çulhaşarı için gelen ferman: [Çulhalar için] « Niğdeden, (Adana) ve (Larende) ve (Yarangümü) ve (Denizli) ve (Ağrus) ve (Burdur) ve (Eğridir) ve (Barla) ve (Uluborlu) ve (Valvaç) ve... ve... kadılarına: Dokumaların eni, boyu ve evsafı hakkında nizamî fermanı: İşbu vilâyatta vaki boğassıcı esnafi süddei saadetime arzuhal edüp: kadimül'eyyamdan nefsi (Isparta) ve (Ağrus) ve (Burdur) ve (Eğridir) ve (Barla) ve (Keçiborlu) ve (Uluborlu) ve (Valvaç) kazalarında işlenüp tüccar ye-dile füruht için gelen (Donluk) tâbir olunur boğassının tulü 9 zirâ ve arzı 1 zirâ ve bir rubû ve arzanı tâbir olunur, astarın tulü 10,5 zirâ ve arzı 1 zirâ, Reçine dilbendinin tulü 10,5 zirâ ve arzı 1 zirâ bir rubû olup ve Uluborlu kazasında işlenilen (Balta sapı astarının

tulü 12 zirâ ve arzı bir zirâ ve Denizli ve Yarangümü kazalarında ve Boladan ve Kadıköyü ve Karacasu nam karyelerde işlenen donluk boğassının tulü 8 zirâ ve arzı 1 zirâ 2 rubû ve Keregare kazasında köprü donluğunun tulü 10,5 zirâ ve arzı 7 rubû ve Larendede işlenen boğassının tulü 24 zirâ ve arzı 1 zirâ 1 rubû ve Edene ve Niğde ve Kayseriye ve Bor kazalarından gelen sencari astarının tulü 21 zirâ ve arzı bir zirâ olup kadimül'eyyamdan bu minval üzere işlenüp nizam verilüp ve bu tarafa geldikte bunlar dahi iştira ve ibadullahha bey' edüp bu ane değin noksanı zahir olmamışken tahti kazanızda vaki bazı hamdest kimesneler peyda ve nizamî kadime muğayır noksan işleyüp iştira edenlere gadre ve ihtiyâle bais olduğun bildirüp, badelyevm nizamî kadime muğayır noksanları; zahir olur ise kethuda ve yiğitbaşları marifetiyile ahz ve şer'ile cezaları tertip olunmak için emri şerifim rica ve sadır olmuştur.....» (1)

(1) Adana vilâyeti şer'i mahkeme sicil defterinden defter No. 39, sahife No. 79-80, Tarihi: 1126 Ramazan başı

hissedileceğini tahmin ettiğimizden mecmuanın müteakip sayılarda aynı havalının diğer kadılıklarına bağlı köylere ait malumatı ihtiya eden metinleri neşre devam edeceğiz.

Daha evvelki sayılarda çıkan yazılarımızda mevzuubahsettiğimiz gibi bu metinlerden iktisadi, hukuki, içtimai, idari ve beserin bütün bu çeşit faaliyetlerini içine alması ye geniş mânasiyle tarihi tetkiklerde kaynak olarak kullanılabileceği gibi, şimdîye nazaran

eskiye daha yakın ve nisbeten hakikate daha uygun olması itibariyle ayrı bir ehemmiyet arzeden köy isimleri bile, Anadoluda Türk kabilelerinin, tribol hayattan yerleşmeşe doğru adını atışında bu göçeve gurupların birleştileri sahaları ve kabile adlarını göstermesi bakımından yani ilmî tabiriyle toponimi ve etnoloji bakımından başlı başına bir kıymet ifade ettiğini ilâve etmek isterim.

Bir Bomba olmak isterim (.)

Ruhumda bir sıkıntı, bir işkence, bir elem,
Bir yanma, bir uğunma, bir işkil, bir infial
Yangın mı var, başımda ne? bir şey yanar, yanar.
Beynim döner, içimde de bir şey kanar, kanar..
Bilmem nedir bu? anlatamam her ne söylesem.
Ömrümde belki görmemişim böyle özki hal..
Hep kâinata şöyle gidip çatmak isterim.
Dünyada her ne varsa kırıp atmak isterim.

* *

Kırsam.. bütün bütün kırıp atsam da nafile
Kanmaz, kanıp sükûn bulamam hem ne fayda
Kanmam, bununla teselli bulamam.. bu haile
Bitmez bununla.. hem ne olursa da lâf ile?
ben başka şeyler isterim.. amma ki söylemem..
Bilmem ne isterim, ne alıp yakmak isterim
Bir şeyler isterim, diyorum.. yok değil değil
Bir şeyler istemem.. yere batsın şu kâinat
Bir şeyler istemem.. bana lâzım değil hayat.
Ben bir şey isterim yalnız bir şey isterim
Bir şey, evet, evet yalnız bir şey olmak.. ah,
Bir bomba olma.. Her an, ateşle dolma.. Hem,
Bir bomba.. Bomba.. manzarı şeytan kadar siyah
Bir bomba olmak isterim.. Amma ki muhteşem
Dağlar büyülüüğünde, yanar dağ kadar mühip
Bir bomba.. Bomba.. koynu cehennem kadar lehip
Bia bomba.. Bomba kârı ziyarı kadar mühim
Bir şey.. Fakat bütün gadabullahî müştemil
Ancak budur bu istediğim.. işte sadece
Bir bomba olmak, işte bu kuvvette, bomba ah..
Bir bomba olmak işte bu kıymette bomba, ah
Bir bomba olmak işte bu heybette, böylece
Gitmek, siyah bulut gibi, dehşetle düşmanın
Tâkından inmek, ordusu üzerinde patlamak,
Manendi kahri hak!

Isparta'lı Hakkı

(*) Isparta'lı Ağlarcı zade merhum Hakkı'nın Balkan harbinde yazdığı bir manzumadır.

Vesikalar - Notlar

(Mısır valisi Mehmet Ali paşa ile Osmanlı İmparatorluğu muharebesine dair)

FEHMI AKSU

(İftiharül'emacıdi vel'ekârim camiülmehâmîdi velmekârim elmuhtessu bîmezidi inayetîl'melikiddaim dergâhi muallâm kapucu başılarından Hamid sancağı mütesellimi Mehmed [1] dame mecdîhu ve mefahîrûl'kuzat vel'hükâm meadinûl'fezaili vel'kelâm Hamid sancağında vaki kazaların kuzat ve nüvvabi zide fezailühüm ve kıdvetül'emacıdi vel'akran hususatizzikre mahsus mübaşir tayin kilinan rikâbî hümâyûnum kaymakamı peşkirci başısı Mehmet Tahir zide mecdîhü ve mefahîrûl'emâsili vel'akran ayan ve vücuhi memleket ve bil'cümle iş erleri zide kadrühüm tevkii refîi hümâyûn vasıl olicak malûm ola ki hâlâ Mısır valisi elhac Mehmet Ali paşa [2] ile Sayda valisi Abdullah paşa beyninde [3] biraz müddetenberu rivayet olunan münaķşa ve müâdattan dolayı Mısır valisi müşarünileyh bu esnada tarafı eşrefi padişahanemden bir gûna emir ve irade olunmaksızın kendiliğinden tecavüz hareket suretinde li'eclîmu'harebe Ariş üzerinden Sayda ve havalisine biraz asker ve bahren dahi biraz sefine ırsal etmiş olduğundan bundan akdem vasili samiai şehriyaranem olarak saltanatı seniyemden bendekân olanlar ehassi

[1] Böcü zade Isparta tarihinde bu mütesellimi "Ince müsellim hacı Mehmed ağa," suretinde zapterdir. Her hafta 15 - 21 kurban kestirip tekkelerden meded uman sofu meşrep bir adam olduğunu yazar. İmza yerinde (Divanı

seraskeri Mısır - âramgâbı Konya) ibaresi bulunan 19 Zilkade 1218 tarihli (sicil defteri: 65, sahife 20) dikkati çeken bir buyrultuda (..., mütesellim Mehmet ağanın fukara hakkında olan zulüm ve teaddisinden bahisle yerine tarafımızdan bir mütesellimin nasip ve tayin kilinmasına İsparta ahalisinden ba'mhzar iltimas kilimmiş olmağla yerine ümrâdide ve fukara ve zuafa perver olan seadeîlü Hasan ağa tarafımızdan mütesellim nasip ...) olunduğu yazılıdır. Hacı Hasan ağa bu vazifede bir sene kadar bulunduktan ve Mısır orduşu çekildikten sonra yerine elhaç Seyyid Ömer geçmiştir.

[2] Kavalalı Mehmet Ali paşa 1769 da doğmuştur. 1805 de bir takım şartlarla Mısır valiliği tasdik edilince, bütün başarılarının sırrını teşkil eden modern bir ordu kurmağa başladı. Maksadı, hududunu Anadolu eteklerine yanaştıracak istiklal kazanmak ve hatta Osmanlı hânedanını devirerek İstanbulda tahta oturmaktı. Gerekten bu zamanda Osmanlı İmparatorluğunun siyasi, askeri, idari durumu; bu maksadının takakkukuna elverişli bir zeminde bulunuyordu. İstediği Moraya Yunan istiklaliyle nüf olamayan Mehmet Ali paşa Navarinde yanın Mısır donanmasını ikmal için Lübnan ormanlarını ve Suriyeyi istedi. Bu talebi reddedildi. Nihayet (3) numaralı notta yazdığım bir bahane ile oğlu İbrahim paşa kumandasındaki Mısır orduşunu 1831 de harekete geçirdi.

[3] Akkâya 6000 fellâh kaçırmıştı. Mehmet Ali paşa, bunların iadesini Akkâ valisi Abdullah paşadan istemiştir. Paşa, bu talebi reddetti. Görünüşte, aralarındaki bu ihtilâf; Mehmet Ali paşa isyanının bir kivâlcımı oluşturmuştur. İki paşa arasındaki bu ihtilâfi yataştırmak üzere ikinci Mahmud çok uğraştı. Memurlar, fermanlar, mektuplar yolladı. Hiç biri faide etmedi. Nihayet Mehmet Ali paşayı (İslâm diyarının ve halkın rıhatını bozan bir münâfiğ ve bâğı) olarak ilân etti. Bu suretle harp fermanlarını imzaladı.

matlub-i mülükânem olan âsayısi memâlik ve bilâd ve refahihali ibad hususlarında tıbkı rızayı meyamin iktizayı şahanem üzere hareket etmeleri lâzım iken bilâkis müşarünileyhimanın böyle vakitte [4] biribirleriyle müâdat ve muharebeye tasaddileri sefki dimai müslimi mucip ve aralikta zati hilâfetmeab padişahaneme vedia olan fukarayı râiyet ve aczei vilâyetin pazedei kabuli hasar olmaların müstevcip olacak ciheterle hem şer'i şerif ve hem rızayı mâdelet irtikayi mülükâneme külliyen münnafi ve mügâyir olduğuna ve halbuki müşarünileyhimanın dahi bendeğânı saltanatı seniyemden olduklarına mebni mücerret kendülerinin dünya ve âhirette vehameti âkibette himaye ve ziri deştan olan fukara ve zuafayı gadrü hayiftan vikâye için beyinlerin İslah ve tefîf zîmnâda yani biribirlerile maddei dava ve nizaları ne ise seddei saadetîme bildirilerek canibi hilâfetmeabından iktizası görülmek suretiyle evvel beevel Mısır valisi müşarünileyh işbu gönderdiği askerin berren ve bahren derhal Mısira iade etmek ve Sayda valisi müşarünileyh dahi Mısira müteallik ümura kaťiyen müdahale etmemek üzere ikisine dahi rical ve hademei devleti aliyeinden başka başka memurlar gönderilerek tenbihat ve vesayayı lâzime dahi tahrir ve tezkir kılınmış ise de Mısır valisi müşarüniley gerek bu kere ve gerek bundan akdemce her türlü nûshupendi şamil yazılan ténbihata ademi isğa vadisinde hentüz bir cevap göndermemesi cihetile sui niyet suretleri istidlâl olunduğundan bu bâpta tedabiri lâzimenin icrasına bakılmak icab etmiş ve ol veçhile Mısır valisi müşarünileyh tarafı devleti aliyeinde lutfen ve merhameten kendüye irad olunan nasayıhi seniyeyi dinlemeyüp tesvilâti nefsanîyeye ittibaen vadîi fesadü inadda musir olduğu halde ber muktezayı şer'i şerif baťi hüküme dahil olacağı ecilден ol vakit icrayı mücazati lâzimesi taşmımıyle şimdiden Akkâ taraflarında keşküzar ile ol havaliye vürüd eden

Mısır askerin tardü def etmek üzere bu defa uhdesine Halep eyaleti tevcih olunan hâlâ Raka valisi ve sabika Halep kaymakamı düsturi mükerrem müşiri müfahhem nizamül'âlem vezirim Mehmed paşa [5] edamallahü tealâ iclâlehu sevahili berrişam ve havâlii arabistan seraskerliği tünvanile memur tayin kılınmış ve derseadetimden mîrlivai emîrül'ümârâlkiram Haydar paşa ve Necip paşa darmet mealihümâ maiyetleri ve miralaylar kumandalariyle süvari ve piyade asakiri mansure alayları ihraç ve ırsal olunarak icabı hale göre hareket eylemeleri hâlâ bil'istiklâl asakiri mansure seraskeri düsturi mükerrem müşiri müfahhem nizamül'âlem vezirim Hüsrev Mehmed paşa edamallahü tealâ iclâlehu tarafından mîrlivai mumâileyhümaya iş'ar ve temmik olunarak ol

[4] "Boyle vakitte . . ." ibaresini açıklayalım: Yeniçeriler 1242-1826 da kaldırılmıştı. Yerine konan asakiri mansure daha yetişmemiş, donanma da Navarinde yakılmıştı. Ülke karadan, denizden müdafasız bir durumda idi. Yunan isyanı, Moskof muhabbesi, memleketin hemen her yerindeki isyanlar, dâhilî ve harici vaziyetimizin fccaatını aksettiriyordu. İşte ikinci Mahmud iki paşanın "boyle vakitte," bozışmalarının korkunç neticelerini sezmiş gibidir.

[5] Mehmet Ali paşanın oğlu (denen) İbrahim paşa, Akkayı altı ay muhasara sonunda 27 Mayıs 1832 de ele geçirdikten sonra 16 Haziranda Şama girdi. 8 Temmuzda, bu Mehmet paşa kumandasındaki Osmanlı ordusunu Humsa pârişan ettiği gibi Beylândaki Ağa Hüseyin paşa ordusunu da mağlûm etmişti. Artık Toros geçitleri bomboş idi. Konyaya kadar serbestçe ilerledi. Burada ikinci Mahmudun son gayret, son umitle hazırlayıp Reşit Mehmet paşa kumandasına verdiği ordu ile karşılaştı. Fakat, bu da ilk çarşımadâ dağıldı ve Reşit Mehmet paşa esir oldu. (21 Birinci kânun 1832) Böcü zade Isparta tarihinde bu durumu (Reşit Mehmet paşa ordusu mağlûp ve müşarünileyh esir oluvermiş) suretinde ifade ederken halk ve ordunun ruh haletini de izah etmek istemiştir. Kütahyada kârargâh kuran Mısır ordusu Avrupa devletlerinin müdahalesi ve Kütahya muahedesinin (21 Şubat 1833 - 1243 H.) akdi neticesinde Torosların cenubuna çekilmiştir.

veçhile erkân ve zabitanı marifetlerile usûlî mehasin hüsûl nizamiye üzere îmal ve istihdam olunacak ise de bûnlardan başka olarak Arabistan seraskeri müşarünileyh maiyetinde dahi külliyyet-lü askerin vücudi farizai haliyeden olmaktan naşı sair eyalât ve elviyede süvari ve piyade tertip olunan asakır müşüllü Hamid sancağının hâvi olduğu kazalarından dahi süvari ve piyade üç yüz nefer asker tertibine iradei seniyei mülükânam teallük ederek olbapta hattî hümâyunu şevketmakrûni padışahanem sahife pirayı sudur olmuş ve neferatî mezkûreyi serian ol taraftan târik ve ihraç ve savbi memuriyete isal etmek üzere mumaileyhî dahi mahsus mübâşir tâyin ve irsal olunmuş olmağın siz ki kapucu başı ve kuzat ve nüvvap ve sair mumaileyhimsiz vüsuli fermanı meali ünvanında marifetiniz ve mübâşir mumaileyhî marifetile zikrolunan üç yüz neferin münasip miktarı süvari ve madası piyade olmak üzere yarar ve bahâdir ve harbû darbe kadir tüvana ve

güzin ve tammül'esihi olarak livai mezbûrun hâvi olduğu kazalarından tâdil ve tesviye şurutuna riayeten tamamen ve serian tertip ve tedarik ve muktedir Başbuğile derhal ihraq ve bir an evvel maiyyeti müşarünileyhe irsal ve isaline bil'ittihat mezyidi ihtimamü dikkat ve ledelvürud herhalde seraskeri müşarünileyhin emrû tenbihi üzere hareketle ifayı läzimeî hizmetü sadakat cansparane sayü gayret eylemelerin dahi nasbolunacak Başbuğla etrafiyle ifade ve tefhîme mübâderet eylemeniz babında fermanı âlişanım sadır olmuştur buyurdum ki vusul buldukta bu bapta vechi meşruh üzere şerefyaftei sudur olan ferman vacibü'l-ittiba ve läzimü'l-imtisalimin mazmuni itaat makrûniyle amîl olazis şöyle bilesiz alâmeti şerifeme itimat kılâsîz tâhriren fi evasiti receb sene seb'a ve erbain ve mieteyn ve elf) [6]

[6] Isparta mahkeme sicilleri defter numara:
65, sahife: 13

ISPARTA YAYLASINDA

Bir pembe şafak söker.

Isparta yaylaşında

Kış gider, bahar çöker.

Isparta yaylaşında.

§

Çiftçi dayı gey kürkü.

Yükseltmek için TÜRKÜ,

Tanrımlı sevmiş bu ırkı.

Isparta yaylaşında.

§

Bulutlara gel dedik.

Kalplerde emel dedik.

Bu yaz mahsulü derdik.

Isparta yaylaşında.

§

Eylül ayı yaklaştı.

Ak, mevsim uzaklaştı,

Güneş dağları aştı

Isparta yaylaşında

Bir kara bulut indi.

Bütün dağlara bindi.

Yaz mevsimi silindi.

Isparta yaylaşında.

§

Yeşil çimen sarardı

Saçım tel tel ağardı.

Ahim allaha vardi.

Isparta yaylaşında,

§

Kuşlur, mes'at yuvalar.

Beyazlandı ovalar.

Kar, üfürür rüzgârlar.

Isparta YAYLÂSINDA

Edremitli: Mehmet Çakırtaş

Isparta ve çevresi Köylerine genel bir bakış

— II —

TEVFİK TIĞLİ

Erkek - kız, büyük kardeşler de çocukları; anneleri işten döñünçeye kadar arkalarına sarınarak köy içinde, harmanlarda, ormanda, bağ ve bahçelerde gezdirirler. Çok zaman anasıyle birlikte iş yerine götürülen çocuk; beşikte ve iki ağaca gerilen salıncaklarda avutulur ve uyutulur.

1 — Çocuk ölümleri üzerinde Lâğus köyünde yapılan bir tefsik:

Feyzi Güldikti'nin eşi Ayşenin dokuz çocuğundan dördü; Hasan Ergün eşi Şerifenin beş çocuğundan ikisi; Veli Uzun eşi Eminenin yedi çocuğuandan altısı; Kadir Akpinar eşi Şerifenin on çocuğuandan dördü; Hasan Ekici eşi Zelihanın yedi çocuğuandan dördü; ölmüştür. Bu duruma göre beş kadından doğmuş olan (38) çocuktan (20) çocuk ölmüş ve (18) çocuk sağ kalmıştır. Köylerde çocukların ölüm nisbeti yaridan fazladır. Bu tefsiklerle köylerde aynı neticeyi almış olmakla kalmayız: arazisi münhat, bataklık ve sıtmalı olan Eğridirin Sığırlık ve Bedre; Ş. Karaağacın Yenice, Afşar; Yalvacın Hoyran, Gençali ve Akçaşar; Uluborlunun Göreme, Garip köylerinde çocukların yaşamamış olan aileler çoğunuğu teşkil ederler. Sağ kalanlar da hareketten aciz, sıksı ve şistik karınılı zavallicıklardır! Çetin tabiat şartları ve umumi olarak bilgisizlik içinde köylerdeki çocuk ölümleri; karşımızda, üzerinde en çok durulması gereklili olan bir memleket meselesi halinde kendisini göstermektedir.

2 — Çocuk doğumu ve bakımı ile ilgili işler;

A — Emzirme: Köylerde emzirme

genel olarak anaya aittir. Bu iş için neler bildiğini sorduğum Gökdere köyünden Âbide ebe bana «Ne bilincekmiş, emziri gideriz işte» dedi. Maksadımı daha açıkça anlatabilmem için soruyu genişlettirmi. «Meselâ dedim; çocuğu nasıl tutarsın, kaç saatte meme verirsin, gece ile gündüz arasında ne gibi farklılar vardır? Güldü ve «Hey evlâdim, necap olurumuş öyle; beşikte, sancakta, kucakta; geceynen ve gündüzünən ağladıkça emziri gideriz» dedi. «Ya ağlamazsa?» deyince «Ağlamayan çocuğa da durup durduğum yerde işim yok da meme mi vereceydim bide, o nasosa ağlar» cevabını aldım. Aşağı yukarı bu hal hemen her köyde aynı şeydir ve hiçbir köyde saatle meme veren bir aileye rastlanamaz. Bir kere de, herhangi sebeple olursa olsun çocuğun ağlaması devam edince, çok zaman ağzından meme düşmez.

Ananın südü kesilirse köyde buna «kurudu, çekildi ve yandı» denir. Köylülerce ananın südünün acıdan, meraktan ve korkudan olduğu gibi yemek kokularını duymaktan çekildiği sanılır. Göksün yara olması da bu sebeplere hamledilir. Bu takdirlerde köylüler «İrvasa» tabir ettikleri tedbirlere baş vururlar: Memeyi bıçakla çırpmacı, çocuğu ve anasını hocaya okutma, ana hangi kokuyu duymuş ve canı neyi istemiş ise onu yedirme gibi işler bu tedbirler cümlesindendir. Hattâ ananın südü yanmasın diye evde ocakta kaynamakta olan sudan da anaya yalattırılır. Ayrıca südü kesilen kadın «damlanca» veya hâfif «damlanı» adını verdikleri su damlıyan

kaya kavuklarına ve inlere götürülerek damlalardan içirtilir. Emzikli kadının çocuğu ölü veya hut ne şekilde olursa olsun südü akıtmazsa; içine sıcak su konmuş bir şişenin ağızına memeyi koymak suretiyle süt akıtlı, veya el ile sağılır. Südü az olan analara da tähin helvası; leblebi, üzüm gibi şeyler yedirilir, süt ve hoşaf gibi şeyler de içrilir. Ananın ölümü gibi büyük zaruretler olmadıkça köyde süt anası tutulmaz.

B — Köyde çocuk doğar doğmaz ebe tarafından tamamen tuzlanır ve ılık su ile yıkanır. Bir kısım köylerde çocuk çamaşırından çamaşırı yani aydan aya yıkandığı gibi daha uzun zaman yıkanmadığı olur. Çocukların yıkanmasında hiçbir sağlık kallesi tatbik edilmez. Köylü çocuğu hayatı [..]; derede, kazanda, teknede, kuyubasında ve her yerde yıkanırken suyun sıcak veya soğuk olmasına dikkat edilmez. Çamaşır yıkandığı günler müstesna olmak üzere, yaz, ilkbahar ve güz mevsimlerinde çocuklar soğuk suda yıkanırlar.

Köyde yeni doğan çocuğun 7 - 8 gün içinde göbeği düşünce bu hal aile toplantılarına vesile olur. O gün çocuğun hisim ve akrabası çerez ve pişmiş yiyeceklerle loğusunun evinde toplanırlar. Bir kap içerisinde bir miktar su koymak suretiyle içine herkes birer miktar da para atarlar [...]. Ebe veya bu işlerde anılmış olan yaşlı kadın dua eder. Düşen göbek bir bez parçasına sarılarak gömülür. Birlikte yemekler yenir ve def çalınarak oyunlar oynanır.

C — Çocuk kırk günlük olmadıkça evden yiyecek ve eşyaya ait hiçbir madde ödünç ve hibe olarak komşulara verilmez. Loğusalar da kırk içinde biribirlerine gösterilmmezler. Aksi takdirde loğusunun hastalanacağı ve çocuğun «aydeş» olacağına inanılır. Buna «kırk bastı» denir. «Aydeş», çocuğun çok fazla zayıflaması ve karnının şişmesi; kol ve bacaklarının çöp gibi incelmesi ve bu ince vücut üstünde başın bir tok-

mak gibi kalması balidir. Aydeş olan çocukların terazinin bir gözüne ve diğer gözüne de bir köpek yavrusunu veya hut da mezardan taşı koymak suretiyle tartarlar. Bu ırvasa ile hastalık ayrılmış, yani çocuk iyi olacağa der ki ve ölecekse hemen ölmüş. Ayrıca aydeşli çocuğu lâalettayın bir mezarin üzerine yatırırlar. Çocuk bu mezardan kendiliğinden debelenir veya hut da yuvarlanarak düşerse iyi olacağı ve artık ölümden kurtulacağı sanılır. Bir kısım köylerde de aydeşli çocuk delikli taşlardan geçirilir. Bu taşlar ötedenberi köylülerce bilinen yerlerdedir. Bütün bu merasimlere fukaraya ve bu işleri yapanlara sadaka verilir.

D — Köylerde yaşlı kadınlar ve çocuk anaları tarafından söylenen ninniler:

Ninni çeşitleri hemen her köyde biribirlerinin aynı olduğundan ve bunlardan bir kısmı da daha evvel nesredilmiş bulunduğuandan derlediğimiz ninnilerden birkaç parçasının dergiyle iktifa edeceğiz.

1

Dandın dandın danalı bebek,
Yani çiftle laalı bebek,
Elleri kolları kinalı bebek,
Eeeee, e yavrum ninni.

Dandın dandın tat bunda
Eğerlenmiş at bunda
Halayıklar hep bunda.

Nakarat

2

Ak kesenin yoğurdu
Oğlumu kimler doğurdu
Noleydi ekiz olaydı
Bir evde sekiz olaydı
Dördü çalıp çağireydi
Dördü okuyup yazeydi
Anası vah vah deyeydi
Babası kah kah güleydi
Eeeee, hu ninniih.

[..] Hayatta: Havlıda.

[**] Bu paralar ebeye verilir.

Hu desem husuna
Oğlum gider teyzesine
Teyzesi bir hanım olmuş
Lokum koymuş çantasına
Nakarat

Ninni desem ne hal olur
Gül açılır bahar olur
Ben oğluma gül demem
Gülün ömrü az olur.
Nakarat

3

Evlerinin önü çukur
Çuhadan mintan dokur
Oğlum hafız olmuş kitap okur.
Mini mini yavrum ninni.

Ninni diye bölediğim.
Al bağırtılar doladığım.
Benim güzel allahımdan
Senidin dilediğim.
Nakarat

Uzun uzun çam dalları
İradı baban yolları
Yakında gelse çıkışтар
Kıratının nalları.
Nakarat

Gül ağacı budamışlar
Gül gonca bitsin diye
Analar oğlan beslesin
Büyüsun askere gitsin diye
Nakarat

İstanbulun kuyuları
Çayır çimen kıyıları
İstanbulda efendi olmuş
Benim oğlumun dayıları.
Nakarat

Aktır oğlumun aklığı
Öter dağların kekliği
Görmesin çocuğum yokluğu
Nakarat

Karşılık dağın eteği
Eteği aslan yatağı
Yavrum derdimin ortağı.
Nakarat

Çamdan beşik oydurayım.
İçine güller doldurayım
Eğer baban gelmezse
Seni yanına göndereyim.
Nakarat

Beşiği var hurma dalından
Ortusu yeşil halidan
Bunların kılıçları kaldı
Kaldı hazreti Aliden
Nakarat

Keçe külâh geydireyim
Babaciğina göndereyim
Huysuzluğunu bildireyim.
Nakarat

Ninnilerin yaktı beni
Güzel hûdam verdi seni
Hûdam seni vermeseydi
Kimler eğlerdi beni
Nakarat

Ninnilerin beni yakar
Ağrı baldır tadı şeker
Şekerlerden tatlı kuzu
Nakarat

Ninni desek uyurmola
Allah desem büyürmola
İşallah büyür hafız ola
Nakarat

Al tavanlı evlerin direği
Kızıl çıbıklı bağların hereği
Erisin düşmanların yüreği
Nakarat

Develerin çaydan gece
Dorumların köpük saçar
Dön gel kuzum sıcak gece
Nakarat

İnci serdim güneşe
Bakan gözler kamaşa
Keten gömlek keten yelek
Dön gel kuzum sıcak gece
Nakarat

Bir ararken iki buldum.
Yedi havan dibi deldim.
Kıymetini şimdî bildim.
Nakarat

Ninni deye ırlayarak
Saçların çıksın terleyerek
Oğlum benim hafız olmuş
Gelip gelip gelir parlayarak

E — Köylerde çocuk avutma ve terbiye etme ile ilgili masallar: köy ruhunu ve hususiyetini taşıyan masal ve hikâyeleri söyledikleri kabul ve tahmin edilen ihtiyarların birçok yerlerde kendileriyle birlikte bu hikâyeleri de yok olmuşlardır. Üzerinde oldukça durduğum bu konuda, uğradığım köylerden önemli bir hikâye ve masal edinmem mümkün olmadı. Birçok köylerde peri ve dev masalları halen yaşamaktadır. Ben burada elde ettiğim masallardan sadece ikisini yazıyorum. Köylerimizde ihtiyar dede ve neneleri söyledikleri bu masalları derlemek ayrıca ve önemli bir iş olacaktır. Bu vazifeyi öğretmen ve eğitmen arkadaşlarımızdan bekleriz. Bu suretle zaman zaman elde edilecek parçaları Unde neşrederek bu kısmı zenginleştirmek kabil olacaktır.

İlâma köyünden alınan bir masal:
Bir varmış bir yoğumuş, bir övey ana varmış. Herifin bu anadan bir kızı olmuş. Ovey ana kocasına eski karıdan kalan kızı dağlara at ta gel demiş. Herif kızı bir dağa götürmüş ve çocuğu orada yalnız başına bırakmış gelmiş... Dağda kalan bu çocuk babam gelip beni alacak deye günlerce beklemiş. Babası dağda bıraktığı bu çocuğun yanındaki bir ağaca kabak asmış imiş. Yel estikçe bu kabak sallanarak (tak tak) diye ses çıkarılmış. Sonra bu kız kabağa; tak tak eden kabakcığım, beni aldatan babacığın der der ağlamış. Bu kız armut ağacına bakar ve onlara armut, armut bana bir armut yedir demmiş. Yazık yavrucuk çok açılmış. Armut da kurularını ayıklarsan yedireyim demiş. Yavrucuk peki peki deyerek ağacın kurularını minicik elleriyle ayıklamış. Ve karnını doyurmuş. Sonra kız bir hayvan görmüş ona, beni sırtına bindir deye yalvarmış. Kız bu hayvana babasının yanına gidecekmiş hanı. Hayvan kızı dönerek, yaralarımı temizlersen bindiririm demiş. Bu kız hayvanının yaralarını temizlemiş, yıkamış, kurulmuş ve sonra da onun sırtına binerek yola çıkmışlar. Vara vara bir koca ka-

rının evine varmışlar. Koca kariya misafir alırmış deye yalvarmış. O da başının bitlerini ayıklarsan seni evime alırım demiş. Kız hemen bu ninenin bitlerini ayıklamış ve üstünü başını temizlemiş, misafir olmuş. Nine bu kızı bahçedeki kazlara bak gel demiş. Kız kazlara baktıktan sonra nine ile bir çayın kiyısına varmışlar. Orada nine kızı, sen bu çayın kiyısında bekle; ak su gelirse dalma, kara su gelirse gene dalma; sarı su gelirse hemen dal demiş. Kız beklemiş beklemiş sarı su gelince içine dalıvermiş, su altın olmuş ve kız altınlara bulanarak eski evlerine gitmek üzere yola revan olmuş. Evlerinin önünde gelince kızın eskiden bir al horazı varmış, bu horaz gi gi gi gık Ayseli abam altına batmış geliyor deye ötmüş. Ovey ana bunu duyuncaya horaza, sus, ağızı kapanasıca deye darılmış, horaz gine ötmüş, övey ana gine darılmış. Biraz sonra bakmışlarımış hakikaten kız altınlar içinde eve çıkışmış gelmiş. Şaşırılmışlar. ve kızı eve alarak bir sandığın üstüne oturtmuşlar. Ovey ananın canı sıkılmış ve kaşlarını çatarak kocasına, kalk kızımı da götür de eline kına yakalım, bak bu kız altınlara bulanmış demiş. Bu sefer de adam ikinci kızını almış, öteki gibi dağa götürmüş, gide gide bir dağın başında koca kariya rast gelmişler. Kocakarı bu kızı almış ve kazlara bakmasını tenbili etmiş. Kız, ben buraya kazlara bakmağa gelmedim, hanım olmağa geldim demiş ve kocakarının hiç hizmetinde bulunamamış İki ay bu evde durmuş ve bir gün nineye, koca ana köyümüzü göreceğim geldi, beni oraya gönder deyince koca kari bu kızı da bir çay kenarına götürmüş.. Kızı ak su gelirse dalma, sarı su gelirse dalma, kara su gelirse dal demiş ve kız böyle yapınca katranlara bulanmış kalmış. Böylece eve gelmiş gine aynı horaz, gi gi gigik ablam katranlara bulanmış geliyor, deye ötmüş; kadın sus geberesice horaz deye darılmış. Horaz gine ötmüş, anası gine darılmış. Kız hemen içeriye girmiş ve ev-

dekiler şaşırılmışlar. Hemen kaba bir döşek yapmışlar, kız bu döşeğe uzanınca yapışmış kalmış. Bir kazan su ısıtmışlar, kızı yıkamak için kazanın içine atmışlar ve övey ananın kızı olmuş, Ayşeli de hanım olmuş ve muradına ermış.

Barlardan aldığım bir masal:

Masal masal maliki, kuyruğu var on iki; on ikinin yarısı çiftçi dayının karısı. Bir varımış bir yoğumuş, evvel zama içinde bir bocu varımış. Bu bocu, bir gün evinde otururken demiş ki; kaç geyineyin kuşanayım da bir süslenneyim, geyinmiş, kuşanmış ve süslenmiş, kapının önüne çıkmış. Oradan bir oduncu geçiyormuş ve bocu ona: Oduncu ağa, geyindim kuşandım beni almazmısın, demiş. Oduncu alırım deyince bocu, sen beni odunla döversin, ben sana varmam demiş. Ertesi gün bocu tekrar geyinerek kapının önüne çıkmış, bu sefer oradan bir çiftçi geçiyormuş. Bocu çiftçiye; çiftçi dayı, geyindim kuşandım beni kim alır, deyince çiftçi, ben alırım diye cevap vermiş. Bocu bu sefer de ben sana varmam, sen beni övendiren ile döversin, demiş. Daha ertesi gün bocu gine geyinmiş, kuşanmış ve kapının önüne çıkmış ve beni kim alır, beni kim alır, deye söylemeye başlamış. Oradan geçen küçük bir sıçan bocuya bakmış, bakmış ve seni ben alırım deye seslenmiş. Bocu sıçana, pekey ben de sana varırım, seni beni küçük kuyruğunla döğemezsin demiş. Kırk gün kırk gece düğün etmişler ve bir yuvaya yerleşmişler, sabah olmuş ve sıçan bocuya hul demiş, karnımız açtı, varen bir düğün evine giden de bir kulağıma et, bir kulağıma helva doldurup geleyim. Bocu razı ol-

muş ve sıçan gitmiş düğüne.. Akşamlar olmuş sıçan eve gelmemiş, bocu açılmış ve adam gitti de gelmedi, deye canı sıkılmış. Kaç, demiş şu kapının önüne çıkayıp da düğüne gidenlerle şu sıçan oğlu sülübeğe bir haber salayılm. Bocu kapının önüne çıkışınca küçük bir su birikintisinin kıyısından geçerken ayağı kaydııyla combadak suyun içine düşüvermiş.. Debelemeş, debelemeş çıkmamamış.. Duruyorken düğüne gidenlere seslenmeye başlamış: sıçan oğlu sülübey, dört ayağı tülübeg düğüne gitti, saçı uzun serenden kadın, al duvaklı gelin kadın denize düştü, çabık gelsin kurtarsın demiş. Düğüne gidenler; pekey, pekey haber verelim, demişler ve düğün evine varmışlar. Düğün evinde herkes samah ederken bağırılmışlar. Sıçan oğlu sülubek; dört ayağı tülübeki al duvaklı gelin kadın, saçı uzun serenden hanım suya düşmüş, nerede ise gitsin kurtarsın.. Aş ocağında et çalmakta olan sıçan bu sese kulak vermiş ve kulağındaki etleri silke silkivermiş, koşmuş bocunun yanına. Sıçan bocunun yanına varınca bir de bakmış ki bocu suyun içinde debelemeş duruyor. Sıçan bocüyü kurtarmak için; ona ver elini basarak, demiş ve elini uzatmış. Bocu kocasına gücerdiği için ben sana küserek, demiş ve cehresini gevirivermiş. Sıçan tekrar tekrar böyle seslenmiş ise de bocu barışmayınca sıçan kızmış ve bende sana teperek, diye bocüyü çığnemmiş, çığnemmiş ve öldürmüştür.

Bu masallar üç yaşıdan itibaren çocuklara neneşer tarafından söyleniyor. Çocuklar bu masalları dikkatle ve merakla dinliyorlar.

— Sonu var —

Prof Ölsner ile Doçent Yüksek mimar Kemal Ahmet Aru'nun hazırladığı Isparta şehri imar plâni raporu

Umumi düşünceler: Anadolu şehrleri içinde nadir görülen kuvvetli bir bünyeye sahip güzel Ispartada çalışkan halkın umumi sîhhati yerindedir; ve refah içinde yaşamaktadır.

Büyük halicilik Ev Endüstrisi, diğer ağır endüstrilerin şehirlere tahmil ettiği mazarrat yerine, Ispartaya bir hırsızlık ve zarafet verir.

Ispartada her evin bir bahçesi vardır. Esasen Isparta gül ve kiraz bahçeleriyle büyük bir parka teşbih edilebilir.

Şehrin çevresindeki güzel dağlar ve bunlar meyanında bîlhassa şarkta Davraz dağı yol şebekesine muhteşem fonlar teşkil eder. Yeni açılan yol şebekesinin tertibinde bîlhassa bu noktalara ehemmiyet verilmiş ve yeni yollar mümkün olan vaziyetlerde bu heybetli dağlara doğru çevrilmiştir. İstasyonun şehrden uzak olmayı, şehir merkezinin iyi tertiplenmiş olması, çay kollarındaki mevcut yollar, şehrin ilerde tevsiine iyi imkânlar veren istasyonla şehir merkezi arasındaki büyük fidanlık arazisi, yük nakliyatı ve davarlar için bir şehir kenarı yolu tâhsisine elverişli imkânların mevcudiyeti Ispartanın diğer şehirlere nazaran arzettiği üstünlükler meyanındadır.

Demiryolunun Antalyaya doğru inşâfi halinde istasyonun ve bu noktaya civar mîntakaların kıymeti bir kat daha artacak, şehrin ilerdeki yayılmasına bu saha bîlhassa elverişli olacaktır.

Şehrin imar hudutları: Isparta şehrini imar hudutları aşağıdaki şekilde tâhdit edilmiştir: Cenupta dere boyu, Şimali şarkide Demiryolu şehrin imar hudutlarını teşkil eder.

Eğridir yolundan ayrılarak asrı mezarlığı, yeni askeri hastane ve hapisaneyi içerisinde almak üzere hapisane önünden Hacilar çeşmesi ve meydanlığı doğru açılan yoldur. Bu yol meydanlıktan su başını takiben şimdiki sivil hastane önüne kadar gelir. Oradan bu hastane önünden Garbi cennubiye doğru devam eden İğdeli sokak ve Bitrak çeşmesi ve Bitrak değirmeni önüne gelir. Bitrak değirmeni önünden Şarka doğru iner ve doğancı mahallesindeki Dibek önü denilen mahalle gelir. Oradan cennuba doğru giden yoldan çaya iltihak eder. Şark hududunu da yeni tabakhâneden yük istasyonuna çıkan yol teşkil eder.

ANA CADDELER ŞEBEKESİ:

İstasyondan şehir merkezine, oradan Antalya köprüsüne giden ana cadde: İstasyondan hükümet meydanına giden bulvar şehrin en ehemmiyetli yoludur. Bu giriş bulvarının kenarında ilerde inşa edilecek binalar önünde kaldırımlı genişliği 5 m. kabul edilmelidir. Ağaçlar kaldırımlı kenarından 1 m. mesafe ye dikilecektir. Bu cadde takriben şimal cennup istikametinde bulunduğuundan bu suretle ağaçların her iki tarafında da gölge temini mümkünündür.

İstasyon caddesinin Hükümet meydanının garp kenarında da devamlı doğru olur. Bu cadde Hükümet binasının şimali garbisinden karşayı katederek Halkevinin yeni meydanına çıkacaktır. Bu delme işinde çarşıda bir kaç dükkanın hizalarının tashîhi ve bir iki dükkanın yıkılması icabeder. Pazar meydanı ve Halkevi binası önünden devamlı bu cadde Halkevi cennup köşesinde beş

yol ağzı teşkil eder. Bunlardan biri İsmet paşa caddesi diğerinin de Hastane caddesidir ki halen her ikisi de mevcuttur. Üzerlerinde hiza tashihleri yapılmaktadır. Diğer iki cadde şimali garbiden gelen ve bu noktadan geçerek cenubi şarkiyeye devam eden yeni açılacak bir caddedir.

İstasyon caddesi bu suretle Halkevi cenup köşesinde iki istikamete ayrılır; İsmet paşa caddesini takip edersek bu yol meydanlıktan cenuba döner ve eski hastane önünde bir viyadük üzerinde hastane caddesini katederek, 17 m. genişliğinde bir cadde olarak Antalya köprüsüne varır.

Hastane kavşağında on metro açıklığında kabul edilecek Viyadük teknik ve iktisadi bakımdan halli güç bir problem değildir. Buna mukabil ilerki seneerde Antalya şosesi büyük bir ehemmiyet kazanacağından, bu şehirlerarası münakalesi bakımından mühim olan caddeyi köylülerin davranışları, malları ve arabalarla şerefe gireceği caddeden ayırmış oluruz.

Viyadükten köprüye kadar olan yolun geçeceği saha üzerinde halen yüksek kavak ağaçları mevcuttur. Yeni açılacak cadde bu suretle tertip edilmeliidir ki bu ağaçlar yolun kenarına tespit etsin.

Afyon - Isparta - Antalya yolu: Antalya yolu da istasyon caddesine muvazi ehemmiyetli bir caddedir. Bu yolu da genişliği 17 m. kabul edildi. Hakiki bir şehir kenarı yolu olarak kişilərin ve mezarlığın önünden geçer, istasyondan itibaren yük seyriseferini kabul eder. Büyük pazar sahasının gerisinden geçer ve garpte Teke mahallesinde şehir çıkış meydanında Antalya köprüsüne giden yolla birleşir. Bu caddenin istasyondan Gülyağı fabrikasına ve kişilər köşesine kadar olan kısmı halen mevcuttur. Bu noktadan itibaren Hayvan pazارının cenubi şarkisinden geçen ve şarkta şehir çıkış meydanına kadar uzanan kısmı yeni açılacak ve kaldırımlı

lari üzerinde kenardan bir metre mesafeyle büyük büyük muhitli top ağaçları dikilecektir.

Endüstri mintakası yük istasyonu caddesi: Aynı derecede mühim bir cadde esas mihveri teşkil eden istasyon Antalya köprüsü caddesinin cenubunda ve bu mihveri Antalya caddesine nazarın takriben aynı mesafeyi muhafaza ederek kabul edilmiştir. Bu caddenin büyük bir kısmı tamamen yeni açılacaktır. Yük istasyonu ile inşaat edecek endüstri mintakası arasında çok lüzumlu olan bir bağlantı yoludur. Bu cadde genişliği 17 m. kabul edildi. Kaldırımlı kenarından 1 m. mesafeyle ağaçlar dikilecektir. Bilhassa Antalya ile direkt bağlantı projesi tahakkuk ettiği takdirde bu yol daha büyük bir ehemmiyet kazanacaktır.

Şimali garbide şehir kenarı yolu: Bu cadde şimali garbide istasyondan başlayarak askeri sahasının gerisinden yeni askeri hastanenin önünden geçerek yeni hapishane köşesinde Afyon yolunu kateder. Ve buradan yoluna devam ederek garpteki şehir girişi meydanında Antalya yolu ile birleşir.

Bu cadde büyük muhitli top ağaçları dikilmiş 14.50 m. genişliğinde üzerinde dinlenme köşeleri, ağaçlıklar, oturma bankları bulunan bir şehir kenarı yolu olarak kabul edilmiştir, aynı zamanda şehirlilerin yorgunluklarını alacakları, tatil günlerinde ufak gezintiler yapabilecekleri bir gezinti yoludur.

Çay kenarında yollar: Çay kenarındaki sahil yolları hususı bir rol oynamaktadır. Bu yollarda bir sıra ağaç kabul edilebilir. Bütün çayın kenarında bunların devamını muhakkak temin etmelidir. 14.50 m. kabil olmayan yerlerde genişlik 12 m. kâfi gelebilir. Su kenarındaki kaldırımlar geniş tutulmalı ve üzerinde gölge temin eden iki sıra ağaç dikilmelidir.

İstasyon caddesinin cenubu şarkisinde ve şimali garbisinde ikamet yolları: Sarfı nazar edilmeyecek bir cadde ola-

rak ta Hükümet meydanından başlıya-
rak istasyonun cenubi şarkisinden ge-
çen ve istasyona giden yol kabul edil-
mişdir. Buna muvazi istasyon caddesi
tarafında muvazi ikinci bir yol açılmış-
tir. Her iki yolun da genişlikleri 9.50 m.
kabul edildi. Bu mıntakanın ilerde bir
ikamet sahası olacağrı muhakkaktır.
Aynı iyi şartları istasyon caddesinin şि-
mali garbisindeki sahalar da arzettiğin-
den bu arazide de esas yola muvazi
istikamet yolları açıldı. Bu sahaların
nümune bahçesi ve fidanlığa bakan
güzel manzarası vardır.

İstasyon caddesinin iki tarafındaki
bu arsalar da şehrin mütena evleri inşa
edilecek, burası bir villalar mahallesi
olacaktır.

Fidanlıktaki ifraz yolları o suretle
tanzim edilmelidir. Ki ilerde bu kısımlarda
inşaat yapıldığı zaman fidanlık
blokları ve yolları ikamet blok ve ara
yollarına tekabül etsin.

**Demiryoluna muvazi arzanı bağlantı
yolları:** En mühim arzanı bağlantı yolları demiryoluna muvazi caddelerdir.
Demiryoluna refakat eden yeşil şeritlerin
kenarında daima bu yollar bulunmalıdır.
Isparta bugün bir terminüs
istasyonu olmakla beraber ilerde mu-
hakkak surette hat devam edeceğinden
bu yeşil caddelelere ihtiyaç vardır.

**Afyon şosesi eski Tabakhane köprü-
sü ve Demir köprüye giden iki kollu
cadde:** Arzanı diğer mühim bir yol da
Afyon'dan gelerek yeni askeri hastane
köşesinden şehre girer ve Gülyağı fab-
rikası önünde iki kola ayrılır. Biri Mimar
Sinan caddes, Halkevi önünden Şafak
camisi köşesinden kısmen yeni açılacak
yolları takip ederek eski Tabakhane
köprüsünde çaya kavuşur. Diğer kol
Hükümet meydanının şimal kenarından
Eski ceza evi (Yeni sinema) köşe-
inden itibaren yeni açılacak kısımlar
üzerinde Benli şemmeye kadar gelir,
oradan Demir köprü caddesini takip
ederek çayda birleşir. Bu caddenin ge-
nişliği 17 m. olarak kabul edildi. Bu

suretle şehrın belli başlı mevcut ve
yeni açılacak ana caddelerini mutalaâ
etmiş bulunuyoruz. Bu caddelerin ha-
rincinde yeni kabul edilen ikamet yollarının
genişliği 9.50 m. olacaktır.

İkamet bloklarını arzanı şekilde
taksim ederek yeşil içinde geçen yollar
mahallî vaziyetlere göre 4 veya 6 m.
açılacaktır. Her iki tipte de kaldırımlı
yoktur, malzemesi en basit bir kaplama
malzemesi olarak alınabilir. Birinci şe-
kilde ağaçlar kenarlarda 50 Sm. geniş-
liğinde kaplamalı bir handek içine dikilir.
Ön bahçelerle beraber iki bina
arasındaki mesafe asgari 9.50 m. ye
balkı olmalıdır.

İkinci tipte 4 m. lik yolu ortasında
bir handek vardır. Ağaçlar artık ön
bahçelerde bulunacaktır.

Yollar hakkında umumi düşünceler:
Esas seyrisefer caddeleri kaplaması iyi
intihap edilmiş olmalıdır. (Parke, Ma-
kadım sistemi) iki araba yolu bulvar şekli
çok pahaliya malolâh bir tiptir. Ancak
mahallî şartların icabettiği veziyetlerde
kullanılmalıdır. (Seri bir seyrisefer
mevkubahsolunduğu zaman) pazar sey-
riseferi için bulvar şekli tamamile lü-
zumsuzdur. Seyriseder buralarda günün
muayyen saatlerinde hep bir istikamet-
te cereyan eder.

Artan seyriseferi karşılamak ve mo-
dern tesisatı mümkün kılmak için bina
hizaları, mühim caddelerde fashih edil-
miş düzeltmeler, geri alınmıştır. Diğer
eski caddelerde kabil olduğu kadar
uzun ve doğru yol mihverleri kabul
edilmeli binalar da bu mihverlerden
5 m. hattâ 6 m. geri çekilerek yeni ya-
pıların önünde muvakkat ön bahçeler
tanzim edilmelidir. Bir zaman sonra
bu caddeler bir dereceye kadar kendiliğinden
ve Belediyyeye istimlâk mas-
rafları açmadan yenileştikten sonra ön
bahçeler Belediyyenin talebi üzerine
kaldırılacaktır.

Eski ağaçlar her vaziyette muhafaza
edilmeli, bilhassa eski ağaç sıralarının
bozulmamasına çok dikkat edilmelidir.

Yol hizaları mümkün olan vaziyetlerde bu eski ağaç sıralarına uydurulmalıdır.

MEYDANLAR

İstasyon meydanı: İstasyon meydanının daha temsili bir şekilde tertibi arzu edilmekte idi. Prensip itibariyle istasyon meydanı monümantalitesini fazla yükseltmek doğru değildir. Seyri-sefer problemi halolmadan esasen kudretli tesirler yaratmak mümkün olamaz. Büyük bir monümantal yapıda büyük tesirler hemen medhalde yaratılmaz. Tesirin hükümet meydanına kadar tedericen yükselerken orada temerküz etmesine meydan bırakılmalıdır. Projede gösterildiği şekilde, demiryollar idaresinin yük istasyonunun bir arkatla meydandan ayrılmasiyle arzu edilen tesir hasıl olur.

İstasyon binası ve istasyon parkının bakımına bugün de itina edilmektedir. Köşedeki kahve güzel bir mimari projeye istinaden önünde sütunlar ve saçaklarla inşaatı tamamlanmalıdır. Meydanın tenvirinde de dekoratif tesirler düşünülebilir.

Hükümet meydanı: Hükümet meydanı şehrin ortaya koyacağı zinetlerin bir araya toplanacağı mevki olacaktır. Hapishane bu meydandan uzaklaştırıldıktan sonra meydanının kenarları umumî binalarla tertip edilir. Bunlar akşam üzerleri mesai saatinden sonra ıssız bir şekilde kalan yalnız resmi binalar olmamalıdır. Otel ve küçük temsiller verebilecek bir sinema binası için de bu meydanın kenarı iyi bir mevkidir.

Maalesef Hükümet karşısındaki Atatürk heykeli çok küçük bir mikyastadır. Bir fonu bulunmuş olsa bu kadar küçük tesir etmezdi. Belki ilerde bunun şekilde üzerinde bazı tadilât yapılması mümkün olacaktır. Hükümet meydanının önünde halen mevcut yarımdaire terasın yerine şekli projede gösterilen taş kaplamlı bir merasim meydanının tesisi çok kolay olacak fazla masrafı mucip olmayacağı. Bu meydan üzerinde merasim günlerin-

de 5000 kişi toplanabilecek ve resmi geçitlerin seyri mümkün olacaktır. Projede gösterildiği şekilde Hükümet binasına iki yandan birer merdivenle çıkışılacak ve ortada hasıl olan terasta büyük rütbeli eşhas resmi geçitleri takip edeceklerdir.

Her vaziyette heykelin yanındaki çeşme ilâvesini oradan kaldırıp Ulu Caminin önüne Hükümet binasının Cenup köşesine yerleştirmek doğru olur. Abidenin fonunun tertibinde yeşillikten de istifade düşünülmelidir.

İstasyondan gelen yolun Hükümet meydanı üzerinde devam eden kısmını kenarında Adliye, Postahane ve İnhisarlar Müdürlük binaları yerleştirilmiştir. Bu binaların Mimarî tesisleri Hükümet binasından daha kuvvetli olmaması ve Hükümetin bu hey'eti umumiye içinde hakim bir vaziyette kalması temin edilmelidir. Postahane ve İnhisarlar binası birbirlerine bir arkatla bağlanacaktır. Eski Hububat halinden gelen yol bu arkatın altından Hükümet meydanına çıkar. Merasim günlerinde resmi geçit kılıfları bu yoldan Hükümet meydanına çıkarlar ve Hükümet binası önünde selâm resmini ifa ettikten sonra meydanın cenneti şarkısındaki yoldan birlikte deneceklerdir.

Meydanın cenneti şarkısı üzerinde köşede Hapishane yerinde bir sinema binası ve bunun yanında bir otel kabul edilmiştir. Hükümet meydanındaki Parkı çeviren duvar da kaldırılarak orası da meydan sahasına ilâve edilir.

Halkevi Meydanı: İnhisarlar yeni binası öünden gelerek karşidan geçen tevsi edilmiş yol, Halkevi meydanına Hükümet meydanını birbirlerine bağlar

Halkevi lâyık olduğu seviyeye çıkmak için pazar sahasının önünde bir meydan açılmıştır. Bu meyanda taş kaplama iyi olur. Pazar kurduğu zamanlarda, Yemiş ve çiçek satışı için bu sahanın da beraber kullanılmasına Belediyece müsaade edilebilir. Halkevinin

Cenubi şarkısındaki 200 m.lik yol kısmında seyri sefer ilerde büyük inkişaflar gösterecektir. Caddenin genişliği bu kıymeti karşılamalıdır. Buranın bir meydan gibi geniş tertibi en iyi bir sureti hâl olur. Halkevinin şimali şarkısında tesis edilecek taş kaplamalı meydanın pazar sahasından bir arkatla ayrılması icabeder. Arkadın altında mutena mazalar da düşünülecektir. Halkevi tarafından bu arkatların altında pazar meydanına giriş imkânı düşünülmelidir.

Meydan şeklindeki geniş yol vaziyetleri: Bilhassa şehir çevre yolları üzerinde bu neviden küçük meydancıklar projede gösterilen mahallerde tesis edilmiştir. Burada ağaçlıklar altında köylülerin, şehir kenarında gezinti yapan şehirlilerin dinlenmeleri tabiat kenarında oturabilmeleri için banklar yerlesmeyecektir. Bu küçük meydancıklar tabiat üzerine açılmış teraslar gibidir.

Kışla meydanı: Afyondan gelen yolun Gülyağı fabrikası önünde kışlaların köşesinde teşkil ettiği müselles bir meydan vaziyetindedir. Bu meydan ortasındaki üç köşe kavaklıta şehir işaret taşları, banklar, bir çeşme yerleştirilecek burası şehrin bir girişi şeklinde tertip edilecektir. Burada şehrin ileri gelenlerinin ve o şerefe lâyık olanların isimleri de sutunlar üzerine yazılabilir.

Tabakhane meydanı: Şehrin cenubi şarkısındaki yeni Tabakhane kendisine gayet uygun bir yer bulmuştur. Burası sevimli bir şehir kısmı haline getirilebilir. Bu da yeşillik ve münferit ağaçlarla bir meydan tesisi ve orada ustalar ve işçiler için bir kahve binasıla termin edilebilir. Bu istirahat meydanı Tabakhane girişine kabul edilmiştir.

İKAMETGÂH MESELESİ

Umumi düşünceler: Isparta yakın bir mazide kuvvetli bir yer sarsıntısı geçmiştir. Hususî ikametgâhlarda iki katlı evlerle iktifa etmeli ve bunlar da zeminden 1 m. yüksekliğinde bir bodrum katı üzerine inşa edilmelidir.

Yalnız şehir merkezinde projede siyah tarammış sahalar üzerinde üçüncü bir kata müsaade edilir. Bu müsaade de ancak inşaatta zelzeleye karşı korunma tertibatı alınmış ise - Betonarma iskelet, demir iskelet ve o adanın üzerindeki diğer binaların Mimarisle uygun bir şekil arzediyorsa verilir. Bu takdirde üçüncü kat ekseriya ikinci şartta fabi olarak ikinci katın üzerine geri çekmek suretile inşa adilecektir.

Geçen zelzelenin tevlit ettiği zararları gösteren bir plan tetkik edilerek nazarı itibare alınmalıdır.

Ön Bahçeler : Şehrin görünüşünde ön bahçe ve onu i tertibatının büyük bir manası vardır. Bu hususta kanuni alâkâma tamamen riayet edilmelidir. Ağır ve yüksek bahçe divarları, büyük bahçe kapıları sokak manzarasını çok bozar. Sira evlerde en iyi çiçekli çimen veya sarmaşık sahaları önünde bir çit tertibidir. Ön bahçe derinliklerinin tanziminde karşı karşıya iki ev arasındaki mesafe asgarı 9,50 daha iyi 12 m olarak alınmalıdır. Bu vaziyetlerde sokaklarda akasya gibi küçük muhitli ağaçlar tavsiye edilir.

Şehir merkezinde kat evleri, sıra evler: Şehrin merkezi kısmı bir taraftan Hükûmet meydanının şimali şarkısından geçen cadde, diğer taraftan Halkevinin cenubi garbisinden geçen yeni açılacak ağaçlı yol, Şimali garbide kışlalar öünden gelen Eğridir şosesi, Cenubi şarkide Endüstri münâkasından yük istasyonuna giden yeni açılacak cadde ile tahdit edilmiştir. Şimali garbiye doğru uzanan bu müstatil üzerinde yalnız kat evleri ve sıra evler inşasına müsaade edilecektir. Projede siyahla taramış kısımlar üzerinde mahalli vaziyetlere göre iki veya üç katlı binalar inşasına müsaade verilir. Bu binaların karşılık cıvarında bulunacakların zemin katlarında mağazalar ve güzel dükkanlar tanzim edilecektir.

Sıra evlerin münferit evlere nazaran faydalari: Sıra evlerin münferit evlere

nazaran bir çok şayani tercih tarafları vardır. Sıra ev Münferit evden çok daha ucuz malolur. Sıra evin dört cephe yeri yalnız iki cephesi vardır. Bir kalkan duvarla komşudan ayrılan çatının inşası kolaydır. İki yanlardaki mesnelerden dolayı zelzeleye karşı daha emniyetlidir. Bina olarak bakımı ve ıstılmazı daha kolaydır. Arka bahçe toza rüzgârlara, gürültüye sıra evlerde daha iyi muhafaza edilmiştir, bahçe daha kolay nazaret altında tutulabilir.

Evlerin yüzleri dar buna mukabil derinlikleri daha fazla olacaktır. Bu şe-
kil murabba bir plân üzerindeki bina-
dan çok daha ucuza inşa edilebilir. Bu
suretle yol kaplaması sathından da bü-
yük bir tasarruf yapılmış olur.

Bir sıra evin genişliği en az 6. 50 m.
dir. Bu genişlikteki evin masrafları 9 x 9
murabba münferit bir evin masraflarının
3/5inden fazla tutmaz.

Sıra evler estetik bakımından da
münferit eve mereccehtir.

**Şehir merkezi haricinde inşaatın
şekli:** Şehir merkezi harici kısımları için
mahalli vaziyetlere göre sıra evler ve
bahçe içinde münferit evler inşa edile-
cektir. Yukarıda da söylendiği gibi sıra
evler iktisadi bakımından mürecceh oldu-
ğundan tiplerin başına geçecektir.

**Münferit evlerin inşa edileceği saha-
lar:** Münferit evler, villâlar istasyon cad-
desi üzerinde, bu caddenin civarında
ve halkevi mintikasında inşa edilecek-
tir. Bu sahalar şehrin hali vakti iyi olan
ların oturacağı mutena mahaller olacak,
bunun haricinde Dere boyunca da mün-
ferit villâlar inşasına müsaade edilecektir

Sıra evlerin inşa edileceği mahaller :
Şehrin cenubunda ve cenubi garbisinde
Belediyeeye intikal etmiş emvali metru-
ke arsalarında bilhassa sıra evlerin inşası
ön plâna alınacaktır. Bu mintikanın
cenubi garbisinde Sanat okulu, Mektep,
Hastahane, Park, Çocuk bahçesi, gibi
umumi tesisler kabul edildi. Bu binalar
ve tesislerden artan sahalar üzerinde
de şehrin hali vakti iyi olanlarının ika-

met edecek bir villalar mahallesi tes-
sine müsaade edilebilir,

Sıra evlerin tipi: Bunlar gruplar
halinde tertip edilmiş bitişik evler olacak
grupların Mimari karekterinin aynı
olmasına bilhassa dikkat edilecektir. Bu
da ancak grupların bitişik arsa sahip-
leri tarafından müşterek bir defada
inşasila mümkün olur. Sıra evleri iki
katlı kabul edilecek her aileye bir ze-
min ve birinci kat tâsis edilecektir. Bu
suretle cephe genişliklerinden tasarruf
yapılmış olur. Diğer taraftan iki katlı
evlerde zemin kat, yani ailenin gündüz
yaşayacağı yemek ve oturma katı hari-
ci tesislere karşı daha iyi mahfuzdur.
Mahrukât deposu olacak bir bodrum
katı sıra evlerde, bilhassa arazinin mü-
saade ettiği yerlerde lâzımdır.

Sıra evlerde yol genişliği 9. 50 m.
ve ondan daha fazla ise ön bahçeyi 5 m.
den az kabul etmekte de kabildir. Böyle
vaziyetlerde bahçe divarı yapılmaz. Ön-
de bırakılacak 1 - 2 m. lik bir bahçeye
çimen ekilir ve bina divarını saracak
uzun saph nebatlar bu sıra evleri çok
güzel gösterir.

Altışar evli gruplarla hakiki sıra
evleri hasil olur. Uzun yeknasak cep-
heler sıkıcı olacağından arada boşluk-
lar bina hizalarında ileri geri hareketler
yapmak faydalı olur.

Ada, Parsel ve bina eb'adları: Bir
adanın tulü 150 - 300 m olur. Ada tulü
150 m. yi geçerse 2 - 4 m. genişliğinde
yeşillikli bir yolla ada tulunu ortasından
kesmek lâzımdır. Bu yeşil yollar adalar
arasında kestirmeleri teşkil edecektir.
Caddeye açılan ağızları belli edilmeli ve
derhal görülebilmelidir. Ada derinlikleri
60 - 100 m. ye kadar çıkar 60 m.ının
altına düşmek tavsiye edilmez 30 zar-
m. lik iki sıradı ön bahçe ve ev derin-
liği için 15 m. hesap edilirse ark bahçe-
ciler için 15 şer m. kalır. Böyle olmak-
la beraber bazı mecburi ahvalde 45 m.
lik ada derinliği ile de iktifa etmek ica-
beder. Münferit evlerde normal parsel
yani bir münferit ev arası ebadı 15/30

m. kabul edilecektir. Bu eb'adı büyütmek istersek sıra genişliğinden ziyade derinliğin fazla kabul edilmesi lazımdır. Derinlik 40 ilâ 50 m. ye kadar çökabilir. Genişlik 25 den fazlr alınmamalıdır. Genişliği artırmak demek yol tulunu uzatmaktadır. Bir sıra evinin genişliği asgari 6, 50 m. olur. Bu genişliği 15 m. sokağa yüzü olan bir münferit ev parselle mukayese edersek yol tulünde yapılacak tasarruf yaridan fazla olduğu görülür.

Şehrin imar hudutları haricinde dış mahalleler: Şehrin cenubî garbisindeki Venice ve Dere mahallelerile çayın cennubundaki Emre, Sülibey, Hisarefendi ve Gülcü mahalleleri şehir imar hudutları haricinde bırakılmış ikamet mintikaları olacaktır. Bu mahallelerin inşaatının bir kısmı henüz ikmâl edilmemiştir. Böyle olmakla beraber bunların çok ahenkli ve tabiatla uygun tesirleri mevcuttur. Eski yapılar asırların tesis ettiği ananeleri takip etmiştir. Manasız mikyas tahavvülerinde tesadüf edilmez. Yeşilik, Ağaçlıklar, fundalıklar, uzun saplı nebatat, çiçekler o kadar mebzuldürkî binaların arasından geçen kendisi tabiat tamamen bağlı olduğunu hisseder. Dış mahallelerin ahenkli manzarasını muhafaza için başlica şartlar şunlardır.

a — Büyük bahçeler içinde irtifaları tahdit edilmiş münferit evlerin inşasına müsaade edilir.

c — Arsa eb'adı 25/40 dan az olmayacağından, Mecburi ahvalde 20 / 40 da kabul edilebilir.

Bundan az eb'adı haiz olan bahçeler ve arsalar üzerinde Belediyece bina inşasına müsaade edilemez. Ön bahçe derinliği 5 m. den az alımıyaacaktır. Bazı ahvalde binayı bahçenin gerisine inşa etmeyecektir.

d — Kiyemetli eski ağaçlar, yükseltmiş ağaç suraları, meyva ağaçları şehir tarafından muhafa altına alınacaktır. Yeşillik zayıf ve tesirsiz mimarı yapılar arasına ara bulucu bir unsur olarak girer. Büyüklük emniyet olarak her tarafta yeşillik

bulunmalıdır. Şekillerdeki tezadı düzeltmek için yeşil en iyi bir vasıtadır

e — Büyük bahçe sahaları ihtiyaç karşısında bir defada parsellerde ayıracak dağınık ve perakende şekilde inşaat yaparak bu sahalar bozulmamalıdır.

f — Dış mahallelerde yol kavşaklarında küçük merkezler tertip edilecek buralarda bakkal, sebzeci, kasap v. s. dükkanları bulunacaktır.

Dış mahallelerde yol genişliği: Dış mahallelerdeki iki ev arasındaki mesafe asgari 9.50 m. daha iyi 12 m. olmalıdır. Bu vaziyetlerde sokaklara gölge temin eden akasya gibi küçük muhitli ağaçlar tavsiye edilir.

Şehrin diğer ikamat mahalleleri için verilen 4 - 6 m. 9.50 m lik yol profilleri dış mahallelerde de tatbik edilecektir.

Şehir kenarı yolları üzerinde parselman: Bu parseller bir taraftan şehrde diğer taraftan açık tabiatla bakan arsalar olacaklardır. Bu neviden parsellere misal olarak yeni Hapishane, Hayvan pazarı önüden meydanlık ve eski Hastaneye giden yol üzerinde 25/50. ebadında arsalar gösterilmiştir. Bu arsalar arasında şeherden açık tabiatla küçük teraslar bırakılması icabeder. Buralarda gezinti yapanlar için küçük köşeler, gölgelikler ve oturma yerleri temini olacaktır.

PAZAR YERLERİ

Pazar probleminin bilhassa Ispartada büyük ehemmiyeti vardır. Pazarları buralarda satılan malların nevilerine göre muhtelif sahalarda tertibi icabeder. Pazarları mahallerin cinsine göre şu sırtelte ayıriyoruz:

- a — Yağ, sebze ve meyva pazarı.
- b — Hayvan pazarı.
- c — Hububat pazarı.
- d — Et balık pazarı.
- e — Odun pazarı.

A — Yağ, sebze, meyva pazarı: Belediyenin tesahüp ettiği bugünkü Halkevi şimali şarkısındaki pazar sahası yağ, çömlek, sebze, meyva satışına tâhsis edilecektir.

Bu sahanın kenarında projede gösterildiği şekilde önlereinde saçakları bulunan küçük dükkanların inşası düşünüldü. Belediye karşısında yapacağı temizleme ve yolları genişletme işi için oradaki dükkan sahiplerine, Belediyeye ait olan bu pazar sahası kenarında dükkan arşaları vererek bu işi daha kolaylıkla başarabilecektir. Pazar sahası, Halkevi şimali şarkısında tesis edilen yeni meydandan projede gösterilen direkli dükkanlarla ayrılacaktır. Bu sahanın tanzim şekli 1 : 1000 projelerde daha iyi görülecek ve bu kısımların 1 : 500 projeleri yapıldığı zaman ancak tatbik edilebilecektir. Pazarı meydandan ayıran bu arkaklı dükkanların gerisinde 25/50 ebadında kapalı bir sebze meyva hali inşası için yer bırakılmıştır. Bu halin girişleri o suretle tertip edilmelidir ki Halkevi arkasından cenubi garbiden gelen cadde halin etrafını dolaşmadan doğrudan doğruya halin içinden geçsin.

B — Hayvan pazarı: Hayvan pazarının şehrin kenarında bulunması en iyi bir sureti hâldir. Bu şekilde şehrin dahili, hayvanlar tarafından kirletilmmez. Köylüler şehrde girmeden hayvanlarla doğrudan doğruya pazara gelebilirler. Hayvan pazarı için şimali garbide şehrin kenarında projede yeri gösterilen saha tâhsis edilmiştir. Burasının çeşmeler, yalaklar, sundurmalar ve ahırlarla tertip ve tanzimi icabeder. Buradaki yeşillik ve ağaçlar hayvanlar tarafından yenmeyecek şekilde tanzim edilecektir.

B — Hububat pazarı: Şimdi depo olarak kullanılan Gülyağı fabrikası cenubundaki eski pazar hali tekrar canlanmalıdır. Halin kendisinden beklenmiş olan kıymeti göstermemiş olması şayanı hayret değildir. Hiç bir ölçü esasına tâbi olmaksızın inşa edilmiştir. Bina fazla yüksek ve fazla genişir. Bu bugünkü hâl ile münakaleden uzakta

kaldığından yeni projede bu halin üzerine iki yol daha tevcih edildi. Çercive içinde bulunan sahalarla bu bina iyi bir hububat pazarı olarak kullanılacaktır. Hâl binasının boş sahaları büro yerleri olarak tadilin inşa edilmelidir.

Et, Balık pazarı: Çarşı yolundaki eski Sinan Bedesteni bina itibarile biraz dar olmakla beraber et ve balık satış yeri için tâhsisi mümkünündür. Ehliyetli bir mimar tarafından saha itibariyle ga yet ihtimamla tanzim edilmelidir.

Odun pazarı: Hayvan pazarının şimali şarkısındaki saha merkezi vaziyet dolayısıyle odun pazarı için uygun bir yer olacaktır.

Ç A R Ş I

Çarşıda adım adım icra edilecek bir temizlik vukubulmalıdır. Isparta çarşısında yolların emniyetli surette genişletmesine ihtiyaç yoktur. Fazla saha genişliği esasen çarşı mefhumuna uymaz. Yalnız pazara giden çarşı yolları kat genilikte olmalıdır ki münakale arızası bir surette ceryan edebilsin.

Çarşidakı yeni dükkanların ölçüsü biraz büyük tutulmuştur. Bu binalar artık büyük mağaza halini arzediyor. Çarşı dükkanları ölçüsünü geçmiştir.

Mağazalar esas işlek çaddelerine toplanmış olmalı ve çarşının küçük dükkanlı kısımlarını tesirsiz ve kıymetsiz bir hale getirmemelidir.

Dükkan girişlerinde bir basamaktan fazlası kabul edilmez. Çarşı yollarında yaya kaldırımı ile araba yolunun ayrılmamasına da lüzum yoktur. Ortasında suyun akıntısını temin eden bir kaldırım kaplaması en ucuzu ve ekseriyete en uygun olanıdır. Çarşıda seyrişte müsaade edilen bütün yollardaki münakale sabahın erken saatlerine inhisar etmelidir.

ENDÜSTRI

Plânda hakiki bir endüstri mintakası gösterilmiştir. Endüstri tesisleri şehrini cenubi garbi kısmında toplu bir halde bulunmaktadır. Bunlar arasında teknedici ağır endüstri yoktur.

— Devamı var —

Ispartalı Katırıcı oğlu (1)

Muharriri: AHMET REFIK

Sultan İbrahim, Atmeydanında İbrahim paşa sarayının samur döşeli odaşında Telli Haseki ile mesgulken, Anadolu feci bir vaziyette idi. Anadolu sipahileri, gördükleri hizmetlere mukabil, alacakları sancakları bile, İstanbulda devşirmelikten yetişme paşalara rüşvet vererek elde etmeye muvaffak olabiliyordu. Anadoluda sancak sahibi olanlar, ve halkın rızıklarını ellerinden alanlar ise, Sultan İbrahim'in saraylarına ve kethuda kadınlarına intisap veya onlarla izdiyaç etmek şerefine nail olanlardı. Anadolunun en riahsuldar yerleri bunlara pişkeş makamında ihsan olunuyordu. Meselâ, dergâhî âli çavuşlarından Ahmet, henüz sabı iken çavuşluğa nail olmuş, nihayet sarayı musahibelerden biriyle evlenmiş, bu sayede Haseki sultanlardan birine kethuda olduktan sonra, sultanın nüfuzu sayesinde defaten yeniçeri ağalığına, badehu Anadolu eyaletine nail olarak Ahmet paşa olmuştu.

O sırada Anadolu, İstanbul'a rüşvet vererek emellerine nail olmuyan, veya Sultan İbrahim'in zulmüne ve sefahetine sarfettiği paraları cebren vermeğe mecbur olan gayri memnunlarla dolu idi. Bunlardan biri de, Haydar oğlu ve onunla beraber çalışan Katırıcı oğlu idi. Katırıcı oğlu Hamideli türklerindendi. Güzel ata biner, cirid ve mızrak oynamakta büyük bir maharet gösterirdi. Kime hamle etse derhal vurur, değme adam kendine cirid vuramazdı. Katırıcı oğlu, Haydar oğlunun «yarar pehlivanı» idi. Her ikisi de büyük bir memnuniyetsızlık içinde idi. Haydar oğlu, sultan İbrahim'in veziri Hezrapare Ahmet paşa, bir sancak için otuz bin kurus

vermiştı. Şimdi o da Katırıcı oğlu ile beraber (Akşehir) ve (İlgün) arasında kârvânalar çevirerek verdiği paraları hacılardan çıkarmaya çalışıyordu.

Haydar oğlunun tuttuğu mintakadan geçmek imkânsızdı. İstanbul'a mütevaliyen şikâyetler geliyordu. İstanbul'da ise vaziyet büsbütün başka idi. Sultan İbrahim öldürülmüş, saltanat devşirme ocak ağalarına intikal etmişti. Padişah yedi yaşında idi. Sarayı kâmilən Kösem Mahpeyker sultan idare ediyordu.

Sadrıazam bu şikâyetleri nazari dikkate aldı. Haydar oğluna karşı sultan İbrahim sarayısının kocası Ahmet paşayı memur etti. Ahmet paşanın muttazam askeriyle Haydar oğlunun askerleri beyninde (Karahisar sahip) de müthiş bir muharebe vukua geldi. Ahmet paşa harp ve darpte mübtedidi. Haydar oğlunun hilesini anlayamadı. Hususıyla maiyetindeki levendlerin Anadolularla beraber olacakları tabiiydi. Nitekim öyle oldu, Ahmet paşa âni bir pusuya düştü, levendleri Anadolularla birlik oldular. Haydar oğlunun askerleri paşayı yakaladılar, Haydar oğlunun huzuruna getirdiler. Anadoluda, sarayın dev-

(1) 17inci asırda, bir müddet Anadoluya hâkim olan Kara Haydar ve Katırıcı oğullarına dair Naîma târihi cilt: 4 de ve Evliya Çelebi seyahatnamesinde ve Osmanlı tarihlerinde hayli malûmat vardır. Ün dergisi'nin 24 üncü sayısında başlıyan Hikmet Turhan Dağlıoğlu ve Nuri Katırıcıoğlu makaleleriyle Tahir Erdem'in Kara Haydar hakkındaki yazılar ve 43 - 44 üncü sayılarında da vesikalalar vardır. En aşağı 18 seneye önce rahmetli Ahmet Refîğ'in salâhiyetli kaleminden çıkan bu makaleyi de, Ün süntekâsına nakletmemegi faydalı bulduk.

şirmelerden yetişen paşalarına ve bilhassa ocak halkına karşı büyük bir hısumeti vardı. Haydar oğlu hiç tavrını bozmadı, paşayı, biraz azarladı, ve nihayet şu sözleri söyledi:

— Bayır aşmazlara itimat ile serinden geçen kimnesnenin önüne geldiğin nadanlığı terahhumen seni azad eyledim. Yürüvar. Bir dabi kullanamadığın asker ile galip gelemeyeceğin hasım önüne gelme.

Ahmet paşayı soydurdur, «anteri ve kellepoşu ile bir bargire bındırıp azad eyledi». Keza, bütün maiyetini de soydu, otağını tabihanesini kâmilən zaptetti.

O sırada Katircı oğlu, Ahmet paşanın döküntü askerlerini takiple meşguldü. Haydar oğlunun yanına gelüp paşanın saliverildiğini duyunca, canı sıkıldı, hattâ bunu Haydar oğlunun abdallığına verdi:

— Bire oğlan. Ben ve sen anın eline gireydik. Şimdi başımız şu meyanda yuvarlanurdu. Öyle hasmı adam koyuverir mi?

Dedi, yerinden fırladı, atına bindi, Ahmet paşanın «ardına düştü. Biçare Ahmet paşa süvar olduğu bargır kendi levendi gibi köprü geçmez ve arık atlama makulesi, ileri adım atmağa dermanı yok lâşe olmağın henüz bir bayır aşmış idi ki» Katircı oğlu yetişti.

— İn aşağı, bire hain!

Dedi, Ahmet paşayı derhal öldürdü.

Bu bozgunluk, İstanbulda ocak ağalarını telâşa düşürdü. Haydar oğlunu elde edilmesi için her tarafa hükümler gönderildi. Ağalar müterediddiler. Anadoludaki muarızlarını susturmak, kendileri İstanbulda rahat rahat servet yapmak için Haydar oğluna sancak vermek taraftarı olanlar bile vardı. Bu mesele uzun uzadı görüşüldü. Ocak ağalarından arnavut Bektaşla boşnak Muslahiddin ağa buna razı olmadılar.

Hususıyla Muslahaddin ağa:

— Haramilere ve eşkiyaya fuğ ve sancak verilüp irz ve namusu devlet hetkoluna, şerrin büyüğü budur.

Dedi, bu mütalea mutedil görüldü. Fakat kendilerinin de esasen eşkiyadan farkı yoktu. Onlar da şekavetin büyüğünü İstanbulda yapıyorlardı. Fakat kendilerine kimse dış geçiremiyordu; hâmileri padişahla beraber valide sultandı.

Nihayet ağalar Haydar ogluna karşı Sinan zade kardeşi Mehmet paşa ile abaza Hasanı gönderdiler, Haydar oğlunu ortadan kaldırmağa muvaffak oldular.

Katircı oğlu bu felâketten salımen kurtuldu. Haydar oğlunun yerine geçti, Anadoluda ahval yine değişmiş olmadı. Şimdi, Katircı oğlu ile Cebeci oğlu ve Dağlar delisinin oğlu da beraber olmuşlardı. Katircı oğlu (Seydişehir) ve (Beyşehir) havalısında idi. Kendisine karşı gönderilen kuvvetleri mütemadiyen mağlûp ediyordu. Nitekim Hamid sancağından üzerine sèvkedilen askerle de çarşıtı. Serdarları bulunan Topal Mehmet paşayı mağlûp etti, oradan (Çay) kasabasına geldi. Fakat maiyetinde az kuvvet vardı. (Çay) kasabası âyanından İsa ağa ile görüştü. Meselenin sulhen yatiştirılmasına tavassut eylesmesini teklif etti. Katircı oğlunun tekliifi İstanbula yazıldı. O zamanlar ocak ağalarından arnavut kara Murat ağa veziri âzam olmuştu. Murat paşa, tezkere yazmağa tenezzül etmedi. Şeyhülislâm ve kazaskerler, yenicileri ağırı ve saire tavassut ettiler. Katircı oğluna tezkere yazıp İstanbul'a davet ettiler. Katircı oğlu evvelâ sadrazam, badehu dördüncü Mehmet tarafından kabul edildi. Arnavut Murat paşa Katircı oğlunu padişaha şu suretle takdim etti:

— İşte Katircı oğlu dedikleri hinzir budur hünkârim. Af ricasile dergâhını-

za yüz sürmeye geldi.

Katırcı oğluna (Beyşehri) sancağı verildi, adamları izaz olundu. Katırcı oğlu İstanbulda birkaç gün kaldı. Ekseriya cirit oynar, maharetine herkesi hayran ederdi. Bir gün şeyhülislâmi ve kazaskerleri ziyarete gitmiş, huzura çıktığını şu suretle anlatmış:

— Saadetli hünkarunun garaca garaca gözlerini gördüğüm gibi ödüm sıdayazdı. Paşa, düş dedi. Yüzüm üstüne düştüm. Emme düş demese, hemen düşmeye durup yıkılurdum. Allah hünkarımın yaşın uzun eylesün deyin yer öptüm.

Katırcı oğlu, Anadolu halkına has saffet ve samimiyyete malikti. «Lakin umuru hariciyeyi anlar ve mahalline göre istidadınca cevap vermeği güzel» biliirdi.

* * *

Katırcı oğlu Anadoluya, sancığına gittikten sonra, İstanbulun en itimatlı adamı oldu. Abaza Hasan Anadoluda İstanbulla karşı huruç ettiği zaman, istisali için İbşir paşa emir verilmişti. Fakat o da abaza idi. Binaenaleyh cinsiyet rabitasi ikisini de birleştirdi. Ocak ağaları abaza Hasana karşı ancak bir türkün sadikane hareket edeceğini anladılar, Katırcı oğlunu serdar tayin ettiler.

Katırcı oğlu Hamideline tamamıyla hâkim oldu. Abaza İbşirle Hasan ağınnın üzerine hareket etmesine meydan kalmadı. Ocak ağaları meseleyi sulhen yataştırmaya, bununla beraber Katırcı oğlunu da elde tutmaya çalışılar. Hattâ sipahinin biri İstanbulda zengin bir saraylıla evlenmiş, saraylıyı (Larenden) ye getirmiş, fakat kendi (Larenden) de vefat etmişti. Katırcı oğlu, bu saraylıyı ittiba-ndan birine istedi, sarayı da, (Larenden)

halkı da razı olmadılar. Katırcı oğlu (Larenden) yi kuşattı, kadını zorla aldı. Mesele İstanbul'a haber verildi. Fakat veziri âzam Katırcı oğlunu iltizam ederek hiç bir cevap vermedi. Şeyhülislâm itiraz etti, veziri âzam da şu cevabı verdi:

— Ol rosbu oğlu içün saklayup müsamaha ederiz.

«Rosbu oğlu» ndan maksadı, İbşir paşa idi. Çünkü daha evvel şeyhülislâm da İbşir paşayı iltizam eylemişti.

Filhakika Katırcı oğlunun kendilerine pek ziyade yardımı dokunuyordu. Anadoluda en ziyade Katırcı oğluna güveniyorlardı. Hâdim kardeşi Hasan ağa yüz ulus voyvodalığında ayaklandığı zaman, üzerine yine Katırcı oğlu gönderildi.

Katırcı oğlu, Köprülü zade Fazıl Ahmet paşa sadaretine kadar yaşadı. Fazıl Ahmet paşa Girit seferine gittiği zaman, maiyetinde askerlerile beraber Katırcı oğlu da vardı. Bir gün, Girit dağlarının sarp geçitlerinden geçerlerken, Fazıl Ahmet paşa Katırcı oğluna Giritin yüksek dağlarını göstererek:

— Paşa. Ne güzel bekliyecek dağlardır.

Diye Katırcı oğlu şah Mehmet paşa ya, (2) vaktiyle haramilik etmiş olduğunu ima etmek istemiş. Katırcı oğlu da şu cevabı vermiş:

— Efendim. iyu dağlardır amma kârbanı işlemez ...

(2) Katırcı oğlu Mehmet paşa (Şah) denmesi sebebini izah eden bir kayda rastlanamamıştır. Bu; o devirdeki halk akidelerini, içtimai durumu aydınlatmağa yarayacak bir tabır telâkki edildiğinden üzerinde durulması lâzımdır.

Yarım asır Önce Isparta

SAIT DEMİRDAL

Dergimizin hedeflerinden birisi de, memleketimizi ilgilendiren konuları ayınen nesretmektedir. Bu itibarla vilâyetimiz için rastladığımız veya rastlayacağımız yazıları On sahifelerinde ilimiz tezkikatına me'hadz olarak almak ötedenberi takip ettiğimiz bir metoddur.

Bu defa zatî kütüphanemde rastladığım 1314 tarihinde Ali Cevat bey tarafından yazılarak bir cildi İstanbul Mahmud bay ve diğer iki cildi Kasbar matbaalarınca tabedilmiş olan [Memaliki osmaniyyenin tarih ve coğrafya lûgatî] adlı üç ciltlik eserinden vilâyetimize ait olan şu kısımları ayınen alıyoruz:

ISPARTA

«Isparta, Konya vilâyetinin münkasım olduğu elviyeden Hamidabat sancığının kürsii idaresi olan kasabanın ismidir ki merkez vilâyetin garbinde ve takriben 180 kilometre bu'ud ve mesafede ve meşhur Davras dağının şimali payesinde mebni 37,5 derece arzı şimali ve 28 derece dört dakika tâlşarkide vaki ve yirmi bine karip nüfusu muhtevi lâtifülheva bir kasabadır.

Derununda bir bab hükûmet konagi ve askeri kişisiyle 14 cami, 64 mescid, 8 medrese, bir kütüphane, bir rüştîye, 37 sıbyan mekâtı, 6 hamam, 7 han, 60 kadar dükkân (1) vesaire mevcuttur.

Ispartada alacabez, çul, sahiyan ve

gümüş âvani imel olunur. Hoca Attar ile Alâeddin efendi (2) gibi aizzei kiramın medfenleri kasabanın ziyaretgâh mahalleridir. Isparta kazası Hamidabat livasının muhtevi bulunduğu kazalardan birisi olup Uluborlu, Eğridir kazaları ve Antalya ve Burdur livalariyle hem hudoit bulunmaktadır.

Nevahî mülhakası olan Keçiborlu ve Senirkent ile beraber 54 karye ve elli bine karip nüfusu havidir. Kazada 45 mektep ve bunlara müdayim üç bin beş yüz doksan üç talebe mevcuttur. Kaza arazisinin 255340 dönümü mezru ve 36570 dönümü gayri mezrudur. Mahsûlâtı arzîyesi haşhaş, meyve, afyon, kökboya ile hububat ve masnuati mensucat kutniyeden ibaret olup ihtiyacını mahaliyyeyi temin etmektedir.»

Bu eserin gene birinci ciltteki 346 ve 347inci sahifelerinde yazılı bulunan Hamidabada ait malumat da söylece mukayyettir:

HAMİDABAT:

«Konya vilâyetinin müteşekkil olduğu elviyeden birinin ismi olup vilâyetin garbi şimalinde vakıdir. Bu sancak mukaddema Ümerayı Selçukiyeden birinin namına nisbetle Hamideli nameyle mevsum olan hittaadan ibaret

(1) Dükkanı sayısı 60 olarak gösterilmiş ise de bunda bir sehvolduğu aşikârdır.

(2) Alâeddin efendi hakkında bakınız: Ün sayfı 112 - 113 vesikalar ve notlar - Fehmi Aksoy

olup şimalen Hüdavendigâr vilâyeti, garben Burdur, cenuben Antalya, şar-kan Konya sancakları ile muhat ve mahduttur.

Arazii liva kühistan ve mürtefi ol- duğundan hevası serindir.

Dağları ormanlar ile mestur ise de orman cihetinden ihracatı hemen yok gibidir.

Köprü suyu ile Aksu menbalarını dahili livada ahzederler.

Eğridir ve Beyşehir gölleri dahi sancak dairesindedir.

Mahsulâti, hububatın alelhusus bug-dayın âlâsiyle haşhaş, afyon ve üzüm ve masnuatı alaca ve mensucatı sairei mahaliyyeden ibarettir.

Madenleri çok ise de ihraç olunmamaktadır.

Pisidya hittasına mahsus âsarı atikası cabeca müşâhede olunmaktadır.

Nüfusu yüz yirmi bini mütecavizdir. Merkezi, Isparta kasabasıdır.

Liva: Isparta - Uluborlu - Yalvaç - Karaağaç - Eğridir namları ile bes kazaya taksim olunmuştur.

Zikrolunan kazalardan Ispartaya Keçiborlu ve Senirkent nahiyesi, Yalvacı Hoyran nahiyesi, Karaağaca Aışar, Eğridire Barla ve Palo nahiyesi mülhaktır.

Gelecek sayıda kazalara ait malumatı arzedeceğiz.

ISPARTA GÖLÜNDE - KŞAM

Güneşi öptü sular,
Emdi kızıl rengini.
Yanıyordu ufaklar,
Akşam sardı engini;

Kızarıp şaraplaşan
Sular soldu karardı,
Dallarda civildişan;
Böcekler ve kuşlardı...

Cır cırlar dildökerek
garine kana kara...
Balatlar çekilerek,
Alevi ana ana;

Hayat olusıp,
Göklerde uçıştılar..
Pordayı yoluverip;
Hasretle tutuştular...

Silik yıldız serpmeli
Gece tablo yaslıydı...
Sade garip bir mevzu:
Mehtap aşkin faslıydı...

Rifat Çamlıdağ

Gülyağının nef'i beyanındadır

«Bay Hakkı Tarık Us ustadımız, gülyağı için yazılmış bir eski şire tesadüf edince, gülyağıyle tanınmış Isparta'nın tek dergisi Ün'de neşrini uygun bulmuş ve şiri bize vermiştir. Ustada teşekkürle yüz elli yıl önce yazıldığı tahmin olunan ve kimin yazdığını bilinmiyen bu şiri aynen neşredivor. K. T.»

Begayet hobdurur gülyağı, nafi;
Etibba vasfin etmiş halka şayı;
Hararet külse baş içre durağı
Eder zail, halâs eyler dimağı.
Eğer başa tilâ olunsa hergâh
Verir kuvvet dimağa, olgil agâh
Ziyade ola akl-ü fehm-ü idrâk
Kişiyi eyler ol hem cüst-ü çâlâk
Ve issidân olan baş ağrısına hem
Karıştır sırke ile anı ol dem
Tilâ et başa, tâkim ola nafi
İzale eyleyip anı, ola zayı.
Ola issi veremler tende zahir
Tilâ eyle henüz çıkmışa mahir
Cerp, hakke zuhur eylerse tende
Tilâ et kalmaya hergez bedende
Zuhur etseydi kangı tende şîşler
Tilâ et, def olur, sıhhat bağışlar

Beyan et san'at nazisin anın
Hoş ola tab'ı tâ talip olanın
Ne miktari gül eksen eke, yahû
Koyasın tâ anın miktari üç su
Üçün biri kalınca anı kaynat
Çığa gilden yine ol suya haslat
Ocaktan anı indir soğuya tâ
Karıştır, el urup hal eyle cânâ
Süzüp saf eylegil ol suyu muhkem
Atup saklin yabana anı ol dem
Ki baki kala ol su nisfi miktar
Susam yağı karıştır, etme bisyar
Yine tencereye koy anı kaynat
Su gidip yağ kala tâ ki kuvvet
Su mahvolunca kaynat onu cânâ
Koyup bir şîşeye ol suyu sakla
Buna (Gülyağı) demişler etibba
Gerek olduktâ kullan onu cânâ

Fatmacık, kan, kus!...

Yazan: RIZA KAYNAK

—Fatmacık, hadeel..

—Vario, Yaşar, variyoo!..

Biri kız, biri oğlan bu iki, mehelle uşağı, üçer beşerden ibaret olan gede koyunlarını önlerine katarak tarlalara götürürler, beraber güderlerdi.

Yaşarın alabaş koyunu, Fatmacığın karakulağıyla sanki sözleşmiş gibi tin tin seyidip güdek yerinden iradıkça onları çevirmek işi Fatmacığa düşerdi.

Citliklardan deynekle yaprak indirmek, karaağaç dallarını sıyrırmak, akşam yemi için de boyunlarına asılı torbalara doldurmak Yaşarın keşigiydi.

Kız, sıyırduğu kazelleri eliyle serpitirerek dudakların titreyişiyile söylenen Dütü sesiyle koyunları çağırın oğlana dedi ki:

— Yaşar, böyün hava kış, yağmur basarsa netcez?

— Ne korkuyon Fatmacık? Delikkaya hıçık. Onun önüne çıkar, biz de ine sinleniriz.

Çisenli bir gün günü id. Birden yağmur ince, ince çilenmeye başladı. Yaşar ağaçtan indi, Fatmacık, koyunları çevirdi. Yağlı havalarda çamur tutmayan delikkaya önüne koyunları sürdüler. Burası kasabanın doğusunda, yüksekte ve Kalekapıları içinde bulunan Gâvurlar mehellesinin tam altında, öňünden geçen Şehirkent şosasının karerleme 150 metre yüksekliğindedeki kilise ve düzüğünü omuzlarında taşıyan sarp bir kaya idi. Soşadan, tatlı bir meyille başlayıp bayırlaşır ve bayırın sonu, kayanın dibinde, büyük ve oyuk bir kapı eşiğinden sola doğru uzanan tabii bir oyuğa dayanırdı. O zamanlar, Delikkaya bayırı denen bu yer, burayayakın ev ve bahçelerin güdek yeriydi.

Fatmacıkla Yaşar, akşam olup ta kaya-

lar gölgelendiği, yıldızlar tek, tük göz kırpmağa başladığı zaman koyunlarını yola kattılar. Fatmacık önde, düüleyerek Yaşar arkada, küss deyerek evlerine geldiler.

Aradan, günler, haftalar, aylar geçti. Güz ortası göç başlayıp bütün kasaba halkı yukarı kasaba evlerine taşınınca koyunlar koyunluğa sokuldı ve bütün bir kış boyunca Delikkaya önü boş kaldı. Fakat, bu iki arkadaş yüreği, koyun gütme arkadaşlığının özlemiyle beslendi. Onlar, uzun aylar anışlarıyla bu bayırı boş bırakmadılar.

Kış savısti, bahar geldi. Kırlarla, ağaçlarla beraber Delikkaya bayırı, Fatmacıkla Yaşarın yüreklerindeki taze aşk gibi filizlenip yeşerdi. Ara sıra buluştular, kirezler, kızın utangaç yanağından renk, dutlar, bu ikiz aşkın cesnisiinden tad ettiler. Günler geçti, hava, onların sıcak duyularından ateslendi ve yaz mevsimi korlaşan gönüllerin potasında eriyip karişan hisler gibi olgunlaştırıcı nefes ile erdirme işlerine başladı.

Yine gün geldi, yine koyun güttüler ve ertesi yaz, çımlenip üreyen sevgi tohumlarını üğütmek istediler.

Kâh doğmadan telef olan, kâh doğup bille ölen ve en çok bir yaşı çagi içinde kuş olup uçan Gökmenlerin, Yaşar adı ile ancak yaşayabilen bu biricik delikanlısı Fatmacığı, anasına istetti.

Fatmacığın anası, kızını ırgatılıkla geçmişen Gökmenlerin Yaşarına neye versin? O, Akdişlerin Ömer için söz verdi. Variyetli ev. Oğlan da Allah için güzel Çimçik Ay parçası....

Böyle işlerde kîza sorğu olmaz. Fatmacık, çocukluk arkadaşı Yaşarın aşğını konuşamaz. Herşeyin başı, ana, baba rızasıdır. Onların dediği olur ve nikâhta

daima keramet vardır!..

Yaşarın benzi, Fatmacığın parmağına takılan nişan yüzüğün, rengile renklendi. Yaşar, bu acı haberi duyduğu günden beri, Karadeniz'de gemisi ğarkolmuş gibi, derin düşüncelere daldı. Anası ona yalvarıyor:

— Oğulcuğum, kendini neye üzüyorsun? Borlumuzda, Fatmacıktan başka kız yok değil ya. Daha eyisini, helâl süt emmişini buluruz sana. Söyle, başka kim istiyorsun?

Cigerden kopan ana tesellisi, Yaşara kâr etmez, birden doğrularak yanından ayrılışı onun, anasına tek cevabı olurdu...

Yine bir Güz vakti. Hava bulanık, yağmur çileniyor. Yaşar yataktan. Teşhis çoktan konmuş:

— İnce hastalık ellâlem yamız, öksürüp, kan tüketiriyormuş.

Fatmacığın düğününe iki ay var. Ortalık alan taran.. Bir şehire çıkışa başlanacak. Yaşar, bu haberle ölgün. Bir bağı bozumu halinde, her gün biraz daha perişan. Yatak, onu kendine mihlaması bir doğrulsada Parmaklığa kadar gidebilse, tam karşıya düşen Delikkaya bayırında, elinde çorap, koyun güden Fatmacığı görüp seçebilecek. Ah, şu ağaç parmaklıklar.. Ondan daha bahılı.. Onlar, Fatmacığı görebiliyorlar. Dımdık duruşlarındaki hikmet te galiba bu kudretten!

Yaşar, sayıklıyor. İstiyor Fatmacığı. Son bir istek, son bir ses:

— Fatmacık hadee..

Sürekli bir öksürük.. Ve bir ağız dolusu kan...

Renksiz kalan kokusuz sevgi çiçeğinin hazırlanmış boyası!..

Yüreği yanan ananın boş umudu: Oluyu unutup fatmacığı arayış!..

Fatmacık, karşıki Delikkaya önündे Yağmurдан ine sinmiş. Önünde beş koyun var. Gökmelerin Fadime teyzenin arkasına düşenleri çoktan geriye bırakmış, kendine doğru yel gibi geldiğini görüyor.

— Vili, vili, vili. Ne olmuş bu kadına acep?...

Nedense hızla çarpan kalbini ellerile bastırarak, alnacına gelen garip anaya seslendi:

— Ne oldun Fadime teyze?

— Yaşarımı aldırdın, kan kusturarak öldürdün, FATMACIK KAN KUS!.. Karşı kaya ona karşılık verdi: FATMACIK KAN KUS!..

Fadime teyzenin ardından yetişenler onu, götürmek istediler.

— Bakındı şu elin kahbesine, dedi, ben Fatmacık kan kus.. diyorum, o, bana SEN KUS diyor!..

Son bir haykırış ve ellerinde yolumuş birer tutam saçla yere kapanarı bayığın anayı sırtlayıp eve götürüler, çok geçmeden Fatmacığın da in ağzında ölü olarak bulunduğu duydular. Fatmacığın elinde kan lekeli bir yağlık vardı. Alabaş koyunla, karakulak koyunun zevzeklik günlerinden kalma bir yağlık, Yaşarın yağlığı!..

Yüz yıllar var ki: Delikkaya ismi unuttuldu. Yerini (FATMACIK) aldı. Bugün bile bu kaya: — FATMACIK KAN KUS diye bağırınların sesini ağzına fıkardı:

— SEN KUS!

Ve bu yankı, orada yatan bir gelene verilir!..

Halâ Fatmacık bayırı, çisenli günlerinin çamur tutmamış güdekk yeridir.

Bu yazıda geçen yerli kelimeler:

Hade	: Haydi
Variyo	: Varıyor
Mâhelle	: Mahalle
Gede	: Zayif, çelimsiz
Seyitmek	: Koşmak
Keşik	: Sıra, nöbet
Kazel	: Ağaç yaprağı
Büyün	: Bugün
Netcez	: Ne edeceğiz
Korkuyon	: Korkuyorsun
İhâcık	: Daha, işte (işaret)
Sinlenmek	: Saklanmak
Karerleme	: Tahminen
Bille	: Zaman, vakit (edat)
Vâriyet	: Varlık, gelir
Çimçik	: Tipki, aynen
Borlu	: Uluborlu
Helâl	: Halâl
Ellâlem	: Allahü âlem, galiba
Yâmîz	: Yâvrumuz
Alan taran	: Karmakarışık
Umut	: Ümit
Vili, vili	: A...a...a... anlamında bâyret nida!
Alnaç	: Yüzüze, karşı
Yağlık	: Kız tarafından verilen kokulu yağı sürülmüş mendil, çevre

Umumi neşriyatı idare eden: Kemal Turan
İntiyaz sahibi: Hilmi Çakmakçı



Isparta halkı; 26 / Mart / 1944 günü, Halkeyi salonunda, tarihinin mesut döñüm günlerinden birisini daha seykle kutladı. Sekiz yıl önce bugün, Türkiye demiryolu siyasetinin çelik iradeli mümessili İSMET İNÖNU, İspartalıların trene kavuştukları büyük seving gününe huzurlarıyle şeref vermiş, binlerce vatandaşın candan alıksıladığı yüksek bir hitabede bulunmuşlardı. Ün; o günün unutulmaz hâtrâsını tesbit eden bu fotoğrafta sahifelerini süslerken, yüce İlîtattârına mazhar olduğu aziz Şefine karşı minnet ve saygılarını sunmayı borç bittir.

İsmet İnönü'nün yüksek hitabesi

(Isparta'ın içine kavuştuğu 26 / 3 / 936 günü Yüce Şefimiz İsmet İnönü'nün onbinden fazla halka yaptıkları yüksek hitabeyi, minnet ve saygı ile sütuntarımıza alıyoruz.)

Arkadaşlar;

Isparta'nın sevindiği bugüne iştirâk etmek için hep beraber burada bulunuyoruz. Ankara'dan ben ve arkadaşlarım çok sevdiğimiz Isparta'ya bu günün kutlamak için geldik. Büyük Millet Meclisi, muhterem reislerini ve muhterem azasını bu merasime iştirâk etmek için bilhassa tavzif etti.

Arkadaşlar; etraftaki vilâyetlerimizden hemen yedi sekizinin güzide heyetleri bugün aramızda Isparta muhitine şeref vermektedir. Bütün bu alâka, iki günden beri kutladığımız Cumuriyet eserlerini bütün memleketin gözü önünde canlandırmak için güzel bir vesiledir.

Arkadaşlar; eserler parça parça mütalaa edildiği zaman hepsinin hususî kıymetleri vardır, fakat arkadaşım Kemal Ünal'ın (Turan) söylediğî gibi büyük manevî kıymetin, siyasi mânasını göz önünde canlandırmak daha ziyade istifadelidir. Burada ilerliyen, yapan ve hergün yeni eserler vücuta getiren Türkiye'nin ufak bir modelini canlandırmış oluyoruz. Maden, fabrika, demiryolu... Bu sahalarda Cumuriyetin her gün kazandığı zaferler için, iki gündenberi açtığımız yeni müesseseler sevinilecek, övünülecek müesseselerdir. Bu eserler kadar, bunlardan da fazla ehemmiyetli olan, yedi sekiz vilâyet halkının, canlı inkılâp fikirleriyle beslenmiş, inkılâp fikirleri etrafında toplanmış olması; Atatürk'ün kuvvetli ve feyizli eliyle açılan yolda bütün Türkiye'nin bir vücut gibi ilerliyen bir manzara göstermesidir. Asıl memleketin memnun olacağı, içerde ve dışarda herkesে göstereceği mânâ bu noktadır.

Arkadaşlar; yeni Türkiye'yi, canlı, ümitli, kendine güvenir, çalışkan ve azimli, bütün mânâsiyle ve şekli ile siz burada temsil ediyorsunuz. Yeni Türkiye Cumuriyet çocukları, Atatürk çocukları, yüreklerinde kuvvetli, bileklerinde kuvvetli, anlayışlarında kuvvetli, ve daima ileri giden bir kudret kaynağıdır. Memlekette bir çok eserler yapılmıştır ve daha bir çok eserler yapılacaktır. Bunların hepsi her şeyden evvel vatandaşların kendilerine güvenmeleri, çalışmakta ısrar etmeleri, içerdene ve dışardan gelecek her müşkülâti yemek için kafalarında, yüreklerinde, bileklerinde kuvvet bulmaları ile kabildir. Burada küçük çocuklarımızdan en yaşlılarımıza kadar hepimizin yüzünde büyük mücadeleleri başarmak, memleketi yükseltmek iradesi tecessüm ediyor. Bütün memleket havasında akış yapacak olan şey, yeni Türkiye anlayışı için Isparta ovasında verdığımız bu güzel örnektir.

Isparta'yı her gelişimde bir evvelkinden daha ileri ve daha canlı gördüm. Bu sefer gördüğümüz canlılık, zannederim ki benim gibi bütün arkadaşların da dikkatini celbetmiştir. İki üç sene sonra Isparta'ya geldiğimiz zaman - biliyorum daha iyi olması için ne lâzımdır - yeni eserlerle daha sevinçli bulacağımızı kuvvetle umuyorum.

Arkadaşlar; şimdi müsaadenizle güzel Isparta'yı gezelim. Bu açtığımız yeni demiryolu ümidi ederim ki güzel Isparta'ya yeni faydalalar getirecektir. İşin güzel tarafı, bütün memleketin ve Büyük Millet Meclisinin Isparta'yı sevindirmek için katıldığı bu tatlı külfettir. Ispartalıları, kendilerini B. M. Meclisine bu kadar sevdirdiklerinden dolayı kutlamak isterim. Şimdi, müsaade buyurursanız, hep beraber şehri gezelim. Ispartalılarla muhabbet ve selâmlarımızı bir de şehirde ifade edelim.

ISPARTA HALKEVİ MECMUASI

ONİKİNCİ YIL

Halkevleri ve Halkodaları, Partimizin çok sevgili yuvalarıdır. Az zamanda bütün memleketin bu teşkilatını tamamlamak bütün Partili arkadaşlarının candan arzusu olmalıdır. Cemiyetimizin kültürel ve içtimai eğitimidinde Halkevleri ve Odalarının büyük kıymetini iyice anlatmağa münvafık olarak resmi teşebübülerle hususi gayretler büyük miktarda biribirine etlenmeye çalışırlar. Bu şekilde Halkevleri ve Odalarını, hızla tamamlamamız kolayca mümkün olur. (Altıncı büyük Kurultayı açış natuklarından)

İNÖNU

Şehirlerde, kasabalarda büyülüğu veya dış görünüşü ne olursa olsun, bize her zaman sıcak kucağını açan bir çatı vardır: Halkevi. 12 yıl önce bir kaç şehrimizde bir kaç tane ile başlıyan bu yuvalar şimdi (405) rakamını buldu ve (358) köyde Halkodası adını aldı. Halkevliler ve odaların sayısı yüz binlerin içinde.. Her yıl bu çatılar içinde milyonla sayılan vatandaş toplanır, konuşur, bazan dertlere dokunulur, bazan da neşeli sanat saatleri geçirilir. Büyük günlerimizi orada kutluyoruz, yeni aileleri orada kurarız.

Halkevleri ve odaları hizmet duygusu içindeki vatandaşları çatısı altında topladığı gibi kendi özünden olanları mahalleye, köye de verir. Muhtaçları, hastaları aratır, yoksulları buldurur, kısaca Halkevi ve odası, Türkün en geniş yardımlaşma organıdır.

Halkevleriyle odalarının 12 yılda başardığı işleri gösteren bir çok rakamlar sayılabilir, grafikler, resimler, krokipler; en məsum dile bütün bu kadro içindeki temiz gayretini ifadeye çalışırlar. Ancak, halkevinin ve odasının geniş değerini köylü ve kasabali vatandaş-

daşın sıkılıncaya oraya başvurmasında görmek yerinde bir şey olur. Gerçekten yurt içinde dolaşanlar bilirler ki halkevi ve odası her yerde halkın malı sayılır, resmi işler dışında memleket meseleleri orada toplanır. Yurdun kuruluşu ve kuruluşunun büyük kadrosu Cumhuriyet Halk Partisi hemen her yerde çalışmalarını kendi müessesesi olan Halkevleri ve odaları içinde düzenler. Böylece Türkiyenin siyasal ve soysal hizmetleri, Halkevi veya odasının çatısı altında toplanır. İşte 12inci yılında Halkevlerine, odalarına karşı vazifelerimizi加重laştıran durum:

Şimdiye kadar başarılanlarla yetinmeyeceğiz. Aydınlarımız bu müesseselere bağlılıklarını memleketin gösterdiği alâka ölçüsünde artıracaklar. Bütün insanlıkla birlikte daha güç günlere doğru gidiyoruz. Milletçe biribirimize daha sıkı sarılacağımız, kafaca, vücutça daha özlü yardımlaşacağımız demier geliyor. 12inci yıla daha çetin vazifelerle giren Halkevleri ve odaları, büyük bir kurtuluş savaşını yaşamış insanların veya çocukların toplandığı bir yerdir. Bu evlerle odaların çatısı altında topla-

nanlar, en çetin meselelerde, Kuvayı Milliyenin yılmaz ruhunu, bir yoğun kitap karıştırmadan hemen içlerinde yaşatabilirler. Aziz Atatürk'ün ölməz hâtrarısında ve yine millî cidalın bir kahramanı İnönü'nün yanlışlıyan iradesinde memleketin selâmet ve kuvvetini görebilirler.

* * *

Halkevlerinin 12inci yılını kutladığımız günler, Isparta çevresinin daima saygı ile andığı bir başarıının sekizinci dönüm yılina rastladı. 26 / 3 / 936 da vilâyet merkezimiz demiryoluna kavuştu. Bu fırsatla büyük İNÖΝU Isparta'mızı şereflendirdiler. Tarihî nutuklarından birini söylediler. ÜN değerli hitabeyi bu sayısının başına minnet ve iftiharla koyuyor.

Demiryolu Millî Şefin şahsında en büyük kuvveti bulan bir kuruluş hamlesidir. Ancak rayın ulaştığı yerde bugünkü dünyanın istediği çalışma, teknigue dayanan çalışma başlayabilir. Ziraat

onunla yenilenir, sanayi onunla kurulur, köy mamûrlaşmada, kasaba genişlemede onun yardımına muhtaçtır. Ana Büyük yaylanın çetin emekle elde edilen malî Anadolu kıyılarına demiryolu ile ulaşılabilir. Bunların karşılıkları, insanca yaşamayı sağlayacak her şey demiryolu ile taşınır. Eğer bir gün -ki bu her zaman gerekebilir- yurdun bir köşesini korumak zorunda kalınırsa, kahraman Türk askerini hızla yetiştirmesi yine demiryolundan beklenir. Kişaca memleketin yeni baştan kurulmasında ve gereğince korunmasında demiryollarının önemi büyüktür. İşte böyle büyük bir dâvanın şanlı başkarısı Isparta'mızın demiryoluna kavuştuğu günün eşsiz bayramında aramızda bulundu. Bize özlü direktiflerini verdi, Isparta, yillardır bu asıl hitabenin metin ahengini kalplerinde duyarak çalışıyor. O, Cumhuriyet Türkiyesinin inkılâpcı safında vazifesini duyarak dîmdik yüreyyor ve her zaman yürüyecektir.

Kemal Turan

Halkevimizin Çalışmaları

Halkevimizin açılışının on ikinci yıldönümündeyiz.

Memleketin kültür sahasında ilerlemesini sağlamak, millî geleneklerimizi yaşatmak için kurulan bu müessesenin yıldönümünü kutladığımız şu anda, Evimizin bir yıllık çalışmasını anlatmağı bir vazife bildik.

Dil ve Edebiyat şubesi:

Bu şube, geçen yıldanberi türlü vesilelerle muhtelif konular üzerinde 11 konferans tertip etmiş, millî bayramları kutlamış, yaptığı ihtifallerle büyüklerimizin aziz hafıralarını anmışdır.

Bu şubenin önemli faaliyetlerinden biri ve belki birincisi, Halkevleri dergileri arasında iyi bir mevki alan, on yıldanberi çıkmakta bulunan *Un* dergisinin yayımına devam etmesidir. Bu fırsatla dergiyi çıkarmakta ve hazırlamakta emekleri geçen Mebus Kemal Turan ile, Fehmi Aksu ve diğer yazıcı arkadaşlara Evimiz adına teşekkürü bir borç bilir, bundan sonra da aynı hız ve inanla çalışmalarını dileriz.

Güzel Sanatlar şubesi:

Halkevinde aile toplantıları, çaylı dans, nişan, nikâh ve balolar dolayısıyle 20 ye yakın toplantı olmuş, bu toplantılarla 10.000 den fazla davetli iştirâk etmiştir. 700 liraya yakın bir para mukabilinde caz takımı da getirilmek suretiyle, ileride teşkil edilecek Halkevi bandosu ve cazının temeli atılmıştır.

Temsil Şubesi:

Bu şube, Sosyal Yardım şubesiley beraber çalışarak, memleketin en mühim ihtiyaçlarından biri olan sinemayı kurmuş ve işletmiştir. 10600 liraya getirilen sinema, halkımızın Evimize karşı gösterdikleri büyük ilginin verimidir.

Spor Şubesi:

Bu şube, avcılık, dağcılık, bisiklet ve atletizm alanlarında çalışmaktadır. Halkevinin bir odasına konan pinpon masası, gençleri tatil zamanlarında kendine çekmiş, onları, her bakımdan müzir olan yerlere gitmekten alakoomustur. Tenis malzemesi de getirilmiştir. Önümüzdeki baharda, Halkevi bahçesinde yapılacak tenis kortu için hazırlık yapılmaktadır.

Sosyal Yardım şubesi:

Bu şube, kendisinden beklenenleri ve istenilen randımanı vermek için bütün gayretiyle çalışmaktadır. Bu maksatla tertip edilen balo ve piyango ile teberrulardan (11246) lira elde edilmiş, bu paranın (1372) lirası fakir halka ve yoksul talebelere yardım olmak üzere dağıtılmıştır. Geri kalan kısmla da sinema makinası getirilmiştir. Bu şube, iki yıl önce açtığı pansiyonda bugün (20) ye yakın talebe barındırmaktadır. Geliri arttıkça bu teşkilâtin genişleyeceği ve koruyacağı talebe sayısının artacağı şüphesizdir.

Kurslar Şubesi:

Geçen tatilde açılan matematik kur-

suna 90 talebe iştirâk etmiş ve bunların % 80 ni imtihanları başarı ile bitirmiştir. Bu çeşit kursların çoğalması memleket gençliğinin iyi yetişmesini temin edecektir.

Kütüphane ve Yayın şubesi:

Evimizin faal şubelerinden biri de budur. Bir yıl içinde kütüphaneyi (5027) vatandaş ziyaret etmiş ve muhtelif eserleri okumak suretiyle faydalananlardır. Bundan başka bugün, gaz bulmak sıkıntısı çeken 60 a yakın talebe her gece kütüphanede çalışarak günlük derslerini hazırlamaktadırlar.

Köycülük Şubesi:

Bu yıl içinde Lâğus, Deregümme, Kayı, Çünür, Gönen, Senirce, İslâmköyleri ziyaret edilmiş, köylüye ziraî öğüt ve tavsiyelerde bulunulmuştur.

Tarih ve Müze Şubesi:

Bu şube, çizdiği program çerçevesinde çalışmaktadır, memleketimizin tarih ve folklor bakımından durumunu incelemekte, elde edilen neticeler On dergisinde yayınlanmaktadır.

Halkevimiz, hâyır cemiyetlerine de yardım bir borç bilmış, salonlarını

her zaman kendilerine açmıştır.

Evimizin on ikinci yıldönümünde yaptıklarını gözönüne sererken bunun asla yeter derecede olmadığını biliyoruz. Randımanın yükselmesi için herkesin bu çatı altında faal bir vazife alarak, elliinden gelen yardımı esirgememeleri en büyük dileğimizdir.

HALKEVİ

Isparta vilâyetindeki 11 Helkevi ile 2 Halkodasının yerlerini aşağıya yazıyoruz. Bu kültür kurumlarına, yeni yıl çalışmalarında da başarılar dileriz.

HALKEVLERİ

Isparta, Eğridir, Ş. Karaağaç, Yalvac, Uluborlu, Sütçüler kazalarıyla Keçiborlu, Atabey, Senirkent nahiyyelerinde ve Gönen, Sücüllü köylerindedir.

HALKODASI

İslamköy, Gelendosttadır.

Isparta İmar plâni ve tatbikatına dair düşünceler

Y. Mühendis Kızım AYDAR
Isparta Mebusu

ONSÖZ:

Isparta imar plâni ve tatbikatına ait düşüncelerimi yazmadan evvel, imar plânları hakkında birkaç kelime arzeturmeği muvafık gördüm.

İnsanların hayvan besleme esası üzerine teşkil ettiler topluluklar devirlerinde köy, kasaba ve şehir kurmaları mümkün olamazdı. Bu cemiyetler mevaşı üzerine müesestir, mevsimden mevsime hayvanın yaşıyabileceği yerlere göçetmek zaruretindedirler, bu yüzden kasaba ve şehir kurup bir yerde oturmaları mümkün değildir.

Arazi ve ziraate dayanan toplulukların teşekkürülü köy, kasaba ve şehirlerin kurulmasına imkân vermiştir. Ziraatin doğması insanları toprağa ve bu toprak civarındaki bir mahalle bağlamış ve bu suretle köy, kasaba ve şehirler meydana gelmiştir. Topraktan elde edilen mahsülü, ülke içindeki pazarlarda mübadele etmek zarureti hasıl olmuştur. Pazar yerlerinin mahfuz ve emin olması şarttır. Bu emniyet ve âsayışı temin edecek adamlar pazar yerlerinin civarlarında yavaş yavaş yerleşmeğa başlarlar. Bu suretle idare adamları, adalet adamları, inzibat memurları, satıcılar buralarda yerleşmege han, kahve gibi yerler teessüs etmeye başlarlar. Artık kasaba teşekkürül ediyor demektir.

Pazar yerinin seçilmesinde yolların, suyun, havanın da mühim tesiri vardır. Büyük Menderes vadisindeki yukarı Nazilli kasabasının teessüsü bu sözlerimizin bir delilidir. Vaktile «Pazarköy» denilen mahal; Karacasu, Bozdoğan, Ödemis, Aydın yollarının birleştiği yer-

de pazar kurulan bir meydanlık iken bugün o havalinin mühim kaza merkezlerinden biri olmuş ve «Yukarı Nazilli» adını almıştır. Demiryol istasyonunun da bu mahalde yapılması kasabanın kurulmasında mühim âmil olmuştur.

İnsanların toplu olarak yaşadığı köy, kasaba ve şehirlerin; içinde yaşayanların her türlü ihtiyaç ve istirahatlarını kolaylıkla temin etmesi icabeder. Bunun için şehirler kurulurken bazı usul ve kaidelere riayet etmek lüzumu hasıl olur ki bundan «şehircilik» doğmuştur.

Fenâ yerlerde, usulsüz ve kaidesiz kurulmuş bir kasaba veya şehirde sıhhî, iktisadî, bedii hiç bir şey yolunda yürütmez. Nasıl ki bir evin plânında, misafir, yemek, yatak odaları, mitbah ve diğer lüzumlu parçalar iyi bir şekilde tertip edilmemiş, odaların hava ve güneş alması manzaraları düşünülememiş ve lüzumlu eşyalar yerli yerine konmamış olduğu takdirde, o evde rahat ve huzur ile oturmak mümkün olamazsa; karşısısı, pazarı, mektepleri, çalışma, dinlenme, gezinme, eğlenme yerleri iyi tertip edilmemiş, sokakları, gidiş gelişin iyi bir şekilde akımını temin edecek, güneşin ve temiz havanın her yere bol bol girmesini kolaylaştıracak genişlikte yapılmamış bir kasaba veya şehirde de sıhhî, refah ve neş'e ile yaşamak kabil olamaz.

İste içinde oturanların her cihetten istirahat ve ihtiyaçlarını temin edecek şekilde şehir kurmak usul ve kaideleri araştırılarak şehircilik ilmi teessüs etmiştir. Şehircilik, ilk kasaba ve şehirler kadar eskidir. Yalnız bir ilim olarak

ancak son zamanlarda teessüs etmiştir.

ŞEHİR İMAR PLÂNLARI:

Şehir imar planı demek, o şehrin ileride alacağı şekli çizgilerle tesbit eden bir program demektir; bu programın çizgi ile ifade edilemiyen kısımları da, plânlâ beraber hazırlanan raporda gösterilir.

Bir program ile yapılmışan herhangi bir işten, sonunda iyi netice beklemek nasıl doğru olmazsa; bir şehrin imar ve süslenmesinde iyi veya kötü bir programa dayanılmadığı takdirde onun da neticesi mânalı ve güzel olmaz, sîhhî, iktisadi bir şehir vücuda getirilemez.

Bizde şehircilik ilmî mânası ile Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasından sonra başlar. Daha önceleri ancak yolların istikametlerinin düzeltilmesi, genişliklerinin artırılması için «İstikamet haritaları» denen şeritvari haritalar yapılırdı. Bu haritalar 24 / Teşrinievvel 1298 tarihli «Ebniye kanunu» nun on ikinci maddesine göre hazırlanır ve tatbika konurdu. İstanbul belediyesinin evrak mahzeninde, İstanbul sokaklarına ait binlerce istikamet haritası vardır.

Bundan başka, 1298 tarihli Ebniye kanununun yirminci maddesi hükmüne göre on evden ziyadesi yanmış olan mahallerde «Tarla kaidesi» denen bir usul tatbik edilirdi.

Bu usule göre, yanmış olan mahallelerin mevcut yolları ile her arsanın mesahai sathiyesi gösterilmek üzere bir haritası yapılır, yanın yerine yeni bir şekil verilerek bu harita üzerine sokaklar kırmızı çizgilerle çizilir, yeni adalar teşkil olunurdu.

Sokakların genişletilmesinden ve meydanların açılmasından ileri gelen «zayıfat» da ayrıca hesap edilir, her arsanın eski sathından yüzde hesabiyle isabet eden zayıfat miktarı çıkarıldıktan sonra yeni satı bulunur, arsaların yüzleri de eski yüzleri miktarına nisbetle hesap edilerek tayin ve tesbit olunurdu.

İstanbulda Hocapaşa, Hasköy, Piri-paşa, Aksaray, Bayezit, Sultan Ahmet, Fatih semtlerinde vukua gelen büyük yangınlardan sonra «Tarla kaidesi» denilen bu usule uyarak, bu yerlerin umumî haritası yapılmış, yeni bir şekil verilerek cadde ve sokaklar açılmış ve her mülk sahibinin yeni arsalarının satılık ve yüzleri hesap ve tesbit edilecek ellerine çapları «balâsı haritalı ilmî haberleri» verilmiştir.

Yangın yerlerine verilen bu yeni şekiller, İstanbul şehrinin iktisadî, sîhhî ve bedîî ihtiyaçlarının hey'eti umumiyesi gözönünde tutularak yapılmadığı için İstanbul imar planının tam bir parçası olamamıştır.

Bu plânlârla İstanbulun bu semtle-rinin cadde ve sokaklarına biraz düz-günlük ve vüs'at temin edilmişse de arsalar eski halinde olduğu gibi büyük-lü ve küçüklü olarak hemen hemen yanyana dizilmiştir. Bu yüzden büyük cepheli bir binanın yanında dar yüzlü boru gibi bir yapının meydana gelme-sinin önünü alamamışlardır.

Şunu da ilâve edeyim ki; 1298 târihli Ebniye kanununda yazılı bir hükkün olmadığı halde, yüzü çok az ve sathi lüzumundan fazla büyük olan arsalarda dört metre murabbâ satıa karşılık bir metre uzunlığında yüz verilerek şekillerin bir dereceye kadar düzeltilmesi temini çarelerine başvurulmuştur.

İstiklâl savaşında tamamen yanmış olan Manisa, Aydın, Nazilli şehrlerin arsalarının yeni şekillerinin tanziminde bu usule göre hareket edilerek bir dereceye kadar bugünkü şehircilik ilmînin esaslarına yaklaşılmıştır.

Bugünkü düşünce ile şehircilik; yalnız sokakların düzgünleştirilmesi genişletilmesi değil, şehrin iktisadî, sîhhî, bedîî ihtiyaçları ve icapları gözönünde tutularak tertiplendirilmesi ve şehirde yapılacak binaların; enleri, boyları, yükseklikleri, bahçeleri, mevkileri de

bu binaların içinde yaşayacak, çalışacak insanların sıhhat ve ihtiyaçlarına göre planlaşdırılması esaslarını bildiren bir ilimdir.

BİZDE ŞEHİR ve KASABALARIN İMAR PLÂNLARI:

Belediyelerimizin «müstakbel şehir plâni» yaptırmak ve buna göre şehirlerin tanzimini düşünmek mecburiyeti; 21 / 6 / 1933 tarihinde yürürlüğe giren 2290 sayılı Belediye yapı ve yollar kanuniyle başlar. Bu kanunun ikinci maddesi hükmüne göre, her belediye, beldenin müstakbel plânını tanzim ettirmekle mükelleftir.

Bu madde hükmüne göre Dahiliye Vekâletince ehliyeti kabul ve tasdik edilmiş olan mütehassisler vasıtasıyla her belediye, beldesinin «müstakbel şehir plânını» tanzim ettirmekle mükellefti.

-2290- sayılı kanunun üçüncü maddesine göre mütehassisler tarafından hazırlanmış olan müstakbel şehir plânını Ankara İmar Müdürlüğü tasdik etti. Fakat 22 / 6 / 1935 tarihinde yürürlüğe giren -2799- sayılı kanunun altıncı maddesi ile 2290 sayılı kanuula Dahiliye Vekâletine ve Ankara İmar Müdürlüğüne verilmiş olan şalâhiyet ve vazifeler Nafia Vekâletine intikal etmiştir.

Nafia Vekâleti, gerek halihazır haritalarının ve gerek imar plânlarının hazırlanmasında esas olacak usul ve kriterleri Nafia meclisinin 13 / 3 / 1936, tarih ve 29 sayılı kararı ile tesbit etmiştir.

İki kısımdan ibaret olan bu talimatnamenin birinci kısmı halihazır haritalarının alınmasına ait fennî bir şartnameidir.

O tarihe kadar belediyelerimizin pek muhtaç olduğu bu şartnama büyük bir boşluğu doldurmuştur, 59 madde den ibarettir.

İkinci kısmı ise, şehirlerin imar plânlarının tanzimi işlerine ait umumî esasları tesbit eder; 35 madde den ibaret bir talimatnameidir.

Bu talimatnamenin Nafia Vekâletince yeniden tanzim edilmekte olduğu ve bugüne kadar tatbikatta görülen noksan ve güçlüklerin tadil ve islah edileceği öğrenilmiştir.

Bu talimatnamenin üçüncü maddesine göre şehirle alâkâlı kimselerden mürekkep bir komisyon, şehirlerini ne suretle yenilemek, güzelleştirmek istediklerine dair bir rapor hazırlıyaçıklardır. Bu rapor Nafia Vekâletince tetkik ve tasdik edildikten sonra şehrî müstakbel imar plânının tanziminde, mütehassisâ beldenin arzusunu gösteren bir muhtıra olacaktır.

Şehir mütehassisîsının şehrî; bütün ihtiyaçlarını duyarak bütün güzelliklerini, hususiyetlerini hazmederek, coğrafi ve topografik vaziyetlerini bilerek velhasıl şehrî bütün inceliklerine uzun etüdlerle vukuf peyda ederek müstakbel imar plânının esaslarını kurması läzimdir.

Sathi bir tetkik eseri olan imar plânları tatbik edilemiyerek bir tablo halinde belediye reislerinin odalarında asılı kalmağa mahkûmdur. Şehrî malî ve iktisadî vaziyetine uyumlu imar plânları kısmen tatbik edilebilse bile o şehrî ve o beldeyi kısa bir zamanda felce uğratır, hiç bir zaman altından kalkamayacağı yük altında bırakır.

Bizde öyle müstakbel imar plânları görülmüştür ki, mevcut şehrî tamamen terkederek o civardaki boş bir sahaya yeni şehrî kurmayı tasarlamıştır. Keza öyle imar plânları tanzim edilmişdir ki mevcut şehrî hemen hemen yok farzederek üstüne yepyeni bir şekilde hâyalî bir şehrî meydana getirmeği tasavvur etmiştir.

Bir köyü bulunduğu yerden kopardıp diğer bir yere yerleştirmek belki biraz kolaydır. Fakat iktisadi, içtimai birçok sebeplerin tesiri altında kurulmuş olan bir kasabayı, bir şehrî bir yerden kaldırıp uzak yakın başka bir yere nakletmek veya hâl mevcut her şeyi silip yerine yenisini kurmak kolay olmama gerektir. Kâğıt üzerinde müm-

kün görünen bu gibi plânların dolaplarım içinde tozlanıp kalmağa mahkûm olacağı tabiidir.

Benim düşünceme göre; belediye-nin fennî ve malî kudretleri gözönünde tutularak, memleketin iktisadi ve coğrafi vaziyetine en uygun şekilde mevcut şehri toplu bir hale sokmak ve inkişaf sahasını iyi hesaplıyarak ve görek yenî kısımları buna eklemek suretiyle şehrîn müstakbel şeklini tayin ve tesbit etmek en iyi netice veren bir usuldür.

Ispartanın imar plânının tanziminde de bu fikir hâkim olmuştur. Evvelâ şehri uzatan ve dağıtan mahalleler imar hududunun haricinde bırakılmıştır. Sonra çarşı ve pazarın pek yakınındaki bahçeler, imar plâni içine alınarak şehir toplanmıştır. Isparta demiryolu durağına doğru olan yerler de inkişaf sahası kabul edilerek derli toplu yenî Isparta şehrîn esasları tesbit edilmiştir.

Eski şehrîn düzenlenmesinde azamî derece tatbik kolaylıklarını düşünülmüş, topografik zaruretlerle teşekkül etmiş sokaklar biraz düzeltilmek ve genişletilmek suretiyle yeni şeke uydurulmuştur. Uzun seneler devam edecek tatbikat esnasında Isparta halkın her türlü faaliyeti hiç bir suretle sekteye uğramayacaktır.

Azîm ve gayretle ve bütün çizgi ve noktalarına sadakatle tatbik edilecek imar plâni; Ispartayı çok yakın bir zamanda «güzel ve yeşil Isparta» ünvanına hakkile lâyık bir şeke sokacaktır.

İMAR PLÂNALARININ TATBİKİ İÇİN BİR FEN HEYETİNİN LUZUM VE EHEMMİYETİ

İmar plânları çizgilerden ve beş on satır da rapordan ibarettir. Bu çizgilerin inânalarını tam olarak anlamak ve tatbik yerlerini tesbit etmek ve imar raporlarındaki yazıları şekillendirmek ve tatbik etmek bir ihtisas ve bir sanat işidir.

Bu ihtisas ve fennî kudrete sahip olmayan kimselerin elli ile tatbik edi-

lecek imar plânlarından faydalı bir netice beklemek boştur.

Üç dört büyük şehrîmizin belediye-lerinden başka hemen bütün belediye-lerimizin basit şekilde bile olsa bir fen heyeti yoktur. Birçok belediyelerimiz bir mühendis veya bir mimar bulunca belediyesinin fennî bir iktidar sahibi olduklarını sanıyorlar ki bu da doğru değildir. En basit bir fen heyeti; bir mühendis, bir mimar ve bir de fen memuru veya desinatörden teşkil edilebilir. Belediyelerin fen heyetleri aynı zamanda belediyeyi alâkalandıran kanunları, belediyeçiliği az çok şehircilik ilmini, topografiyayı da bilmesi lazımdır. En basit bir topoğraf âletini kullanmasını bilmeyen bir kimseden belediyelerin istifade edebileceğini benim düşüncem kabul etmez. Adedi beş yüzü geçen belediyelerimizin her birine yukarıda arzettığım şekilde asgari kadro ile birer fen heyeti bulmak da imkân dahilinde değildir. Bu husustaki düşünelerimi ilerde arzedeceğim.

Şimdi yine imar plânının tatbikini mümkün kılacak sebepleri araştıralım:

Ankaranın imar plânını tatbik için; «Ankara İmar Müdürlüğü» kurulmuş nelerdenberi çalışmaktadır.

İstanbul şehrîn nazım imar plâni hazırlanmış ve tatbiki için geniş kadrolu belediye heyeti fennîyesinin yanında ayrıca bir de İmar Müdürlüğü teşkil edilmiştir.

Böyle olmasaydı ne (Herman Yansen) in ve ne de (Prost) un plânları tatbikat sahasına intikal edebilirdi. İmar plânlarını yaptırmış veya yaptırmakta olan belediyelerimiz hemen bu plânların tatbiki için kuvvetli fennî elemanlardan teşkil edilmiş bir fen heyetinin çalışmasını da temin etmelidirler. En mahir bir sanatkâr eliyle hazırlanmış olan imar plânları da, onu tatbik edecek eller bulunmadığı takdirde dolaplarda tozlar altında kalmağa mahkûmdur.

Binbir meşgale içinde bunalmış olan belediye reislerimizden, bu yolda

hic bir ihtisasi olmisan belediye kalfalarindan imar planinin tatlbin bekleyemeyiz. Hemen sunu da ilave edeyim ki; Belediye vergi ve resimleri kanununun belediyelere temin ettiği varidat, ancak belediyelerin günlük ihtiyaçlarini bile zor karşılıyabilmektedir. Mali vaziyeti bu şekilde olan belediyelerimizden ayrıca bir fen heyeti teşkil etmesini ve bu heyetin hazırladığı projeleri tatlık sahasına koymasını, şehrlerimizi imar ve tanzim etmesini beklemekte doğru değildir. Belediyelerimizin mali kudretini artırmak ve ıslah etmek de en önde gelen işlerdendir.

ISPARTA İMAR PLÂNİNİN TANZİMİNE HAZIRLIK

Isparta şehrini gelecekte alacağı şekli kararlaştırmak için, ilk iş olarak bugünkü vaziyetini iyi bilmek, halihazır şeklini tesbit etmek icabediyordu.

Halihazır haritasını Isparta belediyesine vekâleten Dahiliye Vekâleti belediyeler fen heyeti şefliği 1 / 1 / 1939 tarihli ihale kararı ile müteahhit (Remzi Kaya) ya ihale etmiştir. Bu husustaki malumatın hülâsası şudur:

Halihazır haritasının alınması keşif bedeli: 7500 lira.

İhale kararı tarihi: 1 / 1 / 1939

Harita alınma müddeti: 360 gün.

İşe başlama zamanı: İhale tarihinden sonra otuz gün içinde.

Harita alınının bitip müteahhidin hesabının kesildiği tarih: 11 / 3 / 1941

Haritasi alınan meskûn ve gayri meskûn saha: 250 hektar.

İhale bedeli: 7425 lira.

Müteahhide tediye edilen para yekunu: 7236.79 lira.

Müteahhit Remzi Kayanın 1 / 2000, 1 / 1000, 1 / 500 mikyaslarında hazırladığı çok temiz ve doğru haritaların dosyası belediyeler imar fen heyeti şefliği arşivinde muhafaza edilmektedir. İhtiyaç hasıl oldukça, bu haritaların istenildiği kadar kopyeleri alınabilemektedir.

Müteahhit ayrıca, 1 / 4000 mikyasında 500 hektarlık Isparta ve civarının

Takeometre ile alınmış bir haritasını da tanzim edip belediyeler imar fen heyeti şefliğine tevdi eylemiştir. Bu suretle Ispartanın tam ve doğru bir haritası elde edilmiştir.

Haritanın alınması 1 / 1 / 1940 tarihinde ikmal edilmiş olması icabeden ancak bir sene 3 ay tarihle 11 / 3 / 1941 tarihinde tamamlanabilmiştir.

İmar plânı hazırlıklarının tamamlanması için, 3 / 8 / 1935 tarihli İmar talimatnamesinin on üçüncü maddesi mucibince, memlekete yakından alâkalı zatlar tarafından şehrî düşüncesini ve dileğini ve imar hususunda görüşünü göstermek üzere bir raporun hazırlanması ıktiza ediyordu. Vakıa şehrî gelecekteki şeklini tesbit edecek mütehassisin bu rapora tamamen bağlı kalması icap etmîyecektir. Fakat bu rapor Ispartaliların memleketcin imarı hususundaki arzusunu düşünüşlerini belirten kıymetli bir vesikadır. Isparta imar komisyonunun bu raporu, vali, belediye reisi, nafia müdürü, belediye mühendisi, sıhhât müdürü, belediye hekimi, C. H. Partisi reisi, Halkevi reisi, Kızılay reisi, Ticaret ve sanayi odası reisi, Ortaokul fransızca öğretmeni ile üç İlkokul öğretmeninin imzalarını taşımaktadır.

On altı sahife ve bir de bir sahifelik listeden ibarettir. Listedede muhafazası icabeden binaların adları ve açılması ıktiza eden ana yolların umurni istikametleri yazılıdır.

Bu raporun «Ün» mecmuasında ay-nen neşredilmesi temenniye şayandır. Bu rapor Isparta valiliğinin 6 / 1 / 1942 tarih ve 10 sayılı yazılarıyla Nafia Vekâletinin tefkik ve tasdikine sunulmuştur.

Nafia Vekâletinin 23 / 1 / 1942 tarih ve 582 sayılı yazılarıyla rapor tefkik ve tasdik olunarak Isparta vilâyetine gönderilmiştir. Bu suretle imar plânının tanzimine ait hazırlıklar tamamlanmış 1 / 2000 lik halihazır haritası üzerinde şehrî istikbalde alacağı şeklin etüdüne başlanmıştır.

— Devamı var —

Eğridir'de Yazla Zavîyesine ait bir vesika

Neşet Köseoğlu

Anadoluda, şeyhler ve tekkeleri hicri yedi, sekiz ve dokuzuncu asırlarda mühim roller oynamışlardır.

(Ün)ün 1934 yılında çıkan (5)inci sayısında başlıyan ve 6, 7inci sayılarında devam eden «Eğridirli Şeyh Mehmet Çelebi ve sülâlesi» adlı yazılarımnda (Şeyh Berdei) adı ile anılan bu sülâlenin büyük ceddinden, oğullarından bahsetmiş ve bu sülâleden gelen Mehmet Çelebi ile Şeyh Burhanettin'in hayatlarını yazmıştık. Bunların hayatını anlatırken bir nüshası Ustad Köprülü elinde bir nüshası da Isparta'da Halil Hamid paşa kütüphanesinde bulunan(1) (menakip) ile (hızırname) den bahsetmiş ve divan şeklinde yazılan (hızırname) den bazı parçaları nakletmiştik. Biz bu yazılarımızda (hızırname) nin (2) bugün (Eğridir) de cami ve (815 - 1412) tarihli kitabesi bulunan (Hızır ağa bin Gölbey ağa) (3) adına yazılması ihtima-

linin, diğer rivayetlere nazaran onde olduğunu ileri sürmüştük. Şimdiye kadar bunu bozacak bir vesikaya rastlamadık.

İste bu menakipten başka bu sülâleyi aydınlatacak elimizde bir vesika yoktu. Son zamanlarda elimize geçen ve (Sultan) dan itibaren şecereyi ortaya koyan bir diğer vesikayı bugün neşredivoruz.

Bu vesika arapça olup aynen yazmayı faydalı bulduk.

Bu vesikanın değerini tesbit edebilmek için (Ün)ün 5, 6, 7inci sayılarında bulunan üç makalemizi birlikte okumak ve böylece tatbik etmek mevzuun aydınlanması için faydalı olacaktır.

Bu vesikanın tarihi (1028 - 1618) dır. Vesikada altı şahit vardır. Bu tarihte Rumeli Kazaskeri bulunan Şeyh Mehmet Elhüseynî ile Osmanlı memleketi Nakib-ül eşrafı Şeyh Muhammed-ül Hüseynî, Rumeli kazaskerliğinden mütekaid ve Nakib-ül eşraf seyyid Muhammed-ül Hüseynî tarafından mühürlenmiştir. Bu mühürler, isimlerini taşıyan birer beyit ile süslenmiştir. İki farisi biri arapçadır. Bunlardan başka sülâle-i âli Haşim'den olduğunu kaydeden farisi bir beyti havi olan mühürle Kasım bin Esseyyid Halil tarafından tasdik edilmiştir. Bunların hepsi Hüseynî tarikatine bağlıdır. Diğer üç Hüseynînin de

(1): Bu menakip esasen Eğridir'de Yılanlıoğlu Şeyh Ali ağa tarafından kurulan kütüphanesinde idi. Sonradan bu kütüphane Isparta'ya nakledilince bu da Isparta'da Halil Hamid paşa kütüphanesine gelmiş oldu.

(2): Isparta kütüphanesinde bulunan bu menakip asılından çıkarılmış bir surettir. Bu sureti (1125) tarihinde Ispartalı Yunus zade Hafız Halil tarafından yazılmış. Bu zat bunu yapmakla hem bu menakibi keybolmaktan kurtarmış. Hem Isparta tarihine mühim hizmeti dokunumuştur.

(3): (Ün)ün 34 cü sayısında (Eğridir kitabeleri) başlıklı yazımızda bu kitabe vardır.

رسالة العزف
باب العظيم

ما فيه قدحى لعدا فقلوى إلى الذي يلقي بالروي
السبى قاسم طه حمودة خليل الدين عثمان
الطباطبائى بطنى النقب ما شاف الملك
العثمانية حيث عرب طلاق الدهان والبلية
ولازل صاحبها حفظ بالحالات

الجائية وضئلا
بالقصص
الرابية

شواطىء رذا الراجم
غير حكم اصرار قاسم

أمرت الراى على من الماء بشرى فقد شبا وصرا
وذلك شرة هذا النسب، بماه الحب والاد و المقوى
وجعل اصحابها أتم وثيقا ان زنة السامية في مصداها الاعلى سيلوى في العمارت كثيف في اصلها ست وسبعين
في السماء، والاصوات ذات دام على عباده الذين اطلق سهام مسيا ومسيا، بينما حمى المصطفى الذى صار
سمحا وشقا، والذين يلوسوهون بوصفي الصفا والوفا، وكل الراى واحد الدين يحب لهم الخلقين بعاد وغرى لم يجرؤوا
على اسكنكم بغير الامر، في تفرقى، وعلى اصحاب الطهار اهل الدين الطريق المهدى فمن عالمهم عني ومن انتى فدحه
ووجه خالب الله الكبار ضد الملة الانتف و الوثنية الوثنية، هوانه قد حبس باحرا العمال الحال والعمال الحال
بالكلاب الريحية والاخلاق الحديدة مولانا الشهيد محمد القاضى بما ارسلته السنطة فطبيبة الحبرة والتربيه حمل الى
من الشهيد محمد بن صدر الشيشاني شورى زاده الشهيد رقم ابته الشهيد برهان الدين بن السنطة
شهر يانو ابته الشهيد محمد الشهير سلطان شيخ ودرى و العزيز من الفضل طاهر وشرف بين اهل دار بين ولا
وذلك بعد ان برق برق على شرف ابته خادر وهو الشهيد محمد بن الشهيد ابهم ابته الشهيد رقم ابته الشهيد جعل الي
ابن الشهيد يانو ابته الشهيد محمد الشهير سلطان شيخ الزبور مخونة يعزز ان الم hormم ليس على اوى الشهيد يانو ابته
مورخه يانو ابته شهادة تضع مبشرة والافت فقد عذ ذلك اذون له الموقر خط اعلاه بخطه الى ياتمه ان يترف
يما شرف بالاشراف الاعلام من اعلام ماحروم علاء الشهاده الشهاده بين الانعام لازالت سلطانهم باقية الى يوم القيمة
برهان شرف الاجياء عليهم الصورة والسلام ويشهد الجميع انهم اذ يقررون بالهزيمة الامام لاستباء الظاهر
لك العرق الطاهر جرى وذلك وصرخ في اخر شهر جاوه لا فرق لسته عمان وشرين والفت من هجوة
من رأى من القسام والخلف

سالعو المعلم بالعلم من العزم والجهد
الله عز وجل المعلم بالعلم من العزم والجهد
معهم عدوهم

برهان شهيد رحمة الله عز وجل
برهان شهيد رحمة الله عز وجل

رسالة العزف
باب العظيم
الطباطبائى بطنى النقب ما شاف الملك
العثمانية حيث عرب طلاق الدهان والبلية
ولازل صاحبها حفظ بالحالات

الرسالة
افوز طه حمودة خليل الدين عثمان
محمد الراى شهيد رحمة الله عز وجل

رسالة العزف
باب العظيم
الطباطبائى بطنى النقب ما شاف الملك
العثمانية حيث عرب طلاق الدهان والبلية
ولازل صاحبها حفظ بالحالات

رسالة العزف
باب العظيم
الطباطبائى بطنى النقب ما شاف الملك
العثمانية حيث عرب طلاق الدهان والبلية
ولازل صاحبها حفظ بالحالات

tasidik vardır.

Bu vesik Yazla zaviyesini tesis ve idarę edenlerin isimlerini bir silsile halinde tesbit etmektedir. Silsile aşağıdaki gibidir:

(Şeyh Sultan)	
Seyyid Mehmed	
Şehribânû	
Seyyid Burhanettin	
Şerife Rukiye	

Serif İbrahim	Şehribânû
Serif Mehmet	Pir Mehmet

Sultan Çelebi, yani Mehmed Çelebi öldükten sonra yerine kızı Şehribânû

niyabet etmiş ve oğlu namına meşihatı idare etmiştir. Bu durum, ilk zamanlarda Şeyhler arasında münakaşalı olmuş ise de sonradan tabii yoluna girmiştir.

Bu Şeyhlerin hiç birinin mezarına rastlanılmamıştır. Bu zaviyeyi tetkike gittiğimiz zaman Hanikah denilen yer, diğer bir yazımızda acı ile yazdığınız gibi yıkılmış ve mezar taşları dahi silişerek orada bu malzeme ile büyük bir kışla yapılmıştır.

Hanikah (736 - 1335) tarihinde Hamid oğullarından Emir Mübarizüddin İshak beyin vasiyeti üzerine yapılmıştır. Bundan anlaşılıyor ki Şeyh-ül-Islâm Berdaî ve oğul edindiği Muhiittin Mehmet bu tarihten çok evvel Eğridir'e gelmişlerdir. Selçukilerin Eğridir'i almaları üzerine buraya yerleşikleri söylenebilir.

Timurlenk'in Eğridir Seferi

Dr. Neşet Çağatay

Ottoman devletinin, sınır genişletme, teşkilâtlanma ve Anadolu'da emniyet ve idare birliğini temin etmek hulusunda attığı adımı en hızlandırdığı devirde, yani, bir taraftan Anadolu beylikleri birer birer Osmanlı arazisine ilhak edilirken diğer taraftan Rumeli'de büyük ve muvaffakiyetli savaşlarda galip gelen ve Yıldırım unvanını alan enerjik ve mağrur sultan Bayezit I. aynı enerji ve çabuklukla İstanbullu -Bizansız zapta teşebbiüs için hazırlanmakta olduğu bir sırada, şarkta, aynı kanın cevvaliyetiyle ateşlenen Timur (1) mümasil bir teşebbüsün sevkiyle, Maveraünnehirde âsayışı ve süküneti temin ettikten sonra, Hind seferine hazırlanmak üzere şark huduşlarını emniyete alma maksadiyle, Cenubî Rusya, İran ve Irak havasında giriştiği teşebbüslere mütevelliit hâdis olan siyasi vaziyet dolayısıyle, Celâyiriler sultânı Ahmed Celâyir ve Karakoyunlular sultânı Kara Yusuf'un Timur hâcumundan kaçarak Osmanlı ülkesine, Yıldırıma sığınmaları ve Timur'un, Bayezit'ten bunların iadesini istemesi yüzünden çıkan, Osmanlı tarihinde büyük bir tesir icra eden, devletin inkışaf hızını aşağı yukarı yarım asır geciktiren meşhur Timur-Bayezit harbi, şiddet ve tesirini Şarkı Anadolu'da Kayseri, Sivas mıntakalarında ve Ankara ile İzmir havasında hissettirdiği gibi, Timurun aşağı yukarı bir senelik Anadoluda ikameti esnasında Orta Cenubî Anadolu mıntkasının bazı yerleri de bu felâketten hissedar olmuşlardır.

Bu cümleden Timurun Eğridire (2) gelişini, bu hükümdarın fütûhatını yazan Nizamüddin Şâmi, Zafername adlı eserinde şu şekilde anlatıyor: «Uluborlu (3) tarafına hareket edilerek emir mucibince derhal bu kaleye hâcum edildi ve o saat zafer kazanıldı. Kale sakinlerini kılıncından geçirdiler, karilarını çocuklarını esir ettiler ve kale yerle beraber edildi. Oradan Eğridir kalesine ve Nis'e hareket edildi.» (4) Bu ibare-

(1) Timur, yeni tarih kitaplarımızda, Aiem kaynaklarında zikredilen (Timurlenk) tâbirinin aynen tercümesi olan (Topal Timur) olarak geçtiği gibi, bazı kaynaklarda (damat) mânâsına gelen (Göregen) lakabıın da ilâvesiyle (Timur Göregen) şeklinde de geçmekte, Avrupa eserlerinde (Tamerlan) deñmektedir.

(2) Alman seyyahı ve coğrafyacısı Karl Ritter'in (*Die Erdkunde Algemeine Vergleichende Geographie*) adlı eserinde Eğridirin eski adı olarak (*Seleucia Sidera*) ismi kaydedilmiştir; 19.uncu kısım III üncü kitap, cilt 2, sahife 459 ve müteakip; Berlin, 1859. Malûm olduğu üzere Osmanlı kaynaklarında Felekâbat adıyla anılır. Hamid beyliğinin ilk merkezi Uluborlu'dan sonra merkez olmuş ve bu ehemmiyet ve rolünü uzun müddet muhafaza etmiştir.

(3) Malûm olduğu üzere Hamid beyliğinin ilk merkezi Uluborlu'dur. Bu itibarla burada da müstahkem bir kale vardı ve Timur istilâsına kadar çok sağlam bir vaziyette idi.

(4) Nizamüddin Şâmi, *histoire des conquêtes de Tamerlan intitulée Zafername*, tom I: texte persan du Zafername, sahife 269, orientalni ustav-oriental institute, Praha III, Amerikan matbaasında basılmıştır.

den anlaşılığına göre izmirden Hamidine'ne gelirken Uluborlu cihetinden gelindiği anlaşılmaktadır. Müellif gene aynı eserinde Eğridir kalesinin, bundan evvel fethedilen üç kaleden daha müstahkem olduğunu zikrediyor ve zap tedilişini şöyle naklediyor: «Evvelki üç kalenin gayet metin ve kolay zaptedilir neviden olmamalarına rağmen, üçü terazinin bir kefesine konsa öteki kefesine konan Eğridir kalesi tek başına ağdırır. Bu kalenin sahibi Şahsi Paşa adında biri idi. Timur askeri kalenin dibine geldiler sağ tarafta Emirzade Ebubekir, sol tarafta Emirzade Şahrûh yer aldılar bunlardan başka Sultan Hüseyin, Emirzade İskender, Şeyh Nuredin Bahadır, Emirzade Şahmelik Bahadır, Ali Sultan ve Emir Sevincik hep birden húcum ettiler muhacînler kalede delik açmağa var kuvvetleriyle çalıştılar; nihayet müdafilerin ikbali ateşe yandı, burçlar yıkıldı ve kendileri korkularından deryaya atıldılar ve adaya sıçındılar. Timur ordusu sallar bağlayıp gemiler tertip ederek göle koydu- lar kısa bir zamanda göl yıldızlar kadar taşıma vasıtasiyle doldu ve derya yüzü ateş gibi kıpkızıl oldu, nihayet fidyei necatla canlarını hayatlarını tekrar satın aldılar ve bundan sonra Akşehire teveccüh edildi.» (5) Burada Timurun niçin Eğridire geldiği zikredilmemektedir. Meşhur Türk Müverrihi Hoca Mehmet Sadettin, Tacüttevarî adlı eserinin birinci cildinde, galiba benim göremediğim Şerefuddin Ali Yezdi'nin Zafername'sinden veya başka bir kaynaktan istifade etmiş olacak, Timurun Eğridire' gelmesi sebebini izah ediyor ve Eğridir kalesi, gölü, adaları hakkında oldukça uzun ve etrafı malûmat veriyor (6); müverrihin verdiği bu malûmatı aynen buraya dercediyorum: «ve Hamid vilâyetine azimetinin menşei bu idi ki vilâyeti Hamidde tûlû yirmi ve arzı dört fersah bir buhayrei azime vardır ki etrafi bağ ve bostanlar ile mâmur ve bir canibi binayı sengin ile üstüvar Eğridir

nam bir şehri meşhurdur ki kütüb-ü tevarihte Felekâbat ismiyle mezkürdür. Bir kûh-u bûlenî dameninde vaki olmuştur ki süvar değil piyade bile suud edemez ve mürg-ü bûlenî pervazdan gayri bir müteneffis kulesine gidemez. Cebeli mezbûrun iki canibi divarvari uzanup buhayreye bir veçhile müntehi olmuştur ki mahalli güzar gayette dar olup dervaze şeklin bağlamıştır. Ol iki mahal ki şehri mezbûrun medhal ve mahrecidir kapular ile seddolunup gayette muhkem olmuştur. Ve müteaddit rûdlar ki herbiri kevser eser ve taamda menend-i kand-i sükkerdir, ol buhayreye cari olup mevzii vahitten huruc eder ve vasatında iki cezire vardır ki suğrasına gûlistan ve kübrasına ki kalesi vardır Nisin derler idi; hâlâ birine Canadası ve birine Nis derler ve ol nevahi ehli, emval ve iyalini ve esvab-ü nukudunu ol kalei menâya nakledüp ol mahallin hasanetine ve kalenin metanetine istizhar edüp anda karar ettikleri Timurun mesmuu olucak İzmir kalesini Firenk elinden kaleden sonra ol canibe azîm oldu ve sene (hums ve semanemie) (7) şâbanının on yedinci günü yevm-ü ahadde ol buhayreye ki Eğridir gölü demekle iştîhar bulmuştur vasil oldu ve sipah-ı mur şümar-ı Timûriden bazı ümîra ol hisar-ı üstüvarın kûha muttasıl canibinden musallat olup

(5) Aynı eser, sahife 270.

(6) Netayicülvukuat sahibi Mustafa Nuri Paşa, eserinde bu vak'ayı kısa olarak kıydettiğinden Eğridire gelişî hakkında hiç bir malûmat vermemektedir. Cilt 1, sahife 11, (ikinci tabî). Solakzade, bazı tafsîlâtı geçerek Hoca Sadettin efendînin verdiği malûmatı aynen iktîbas etmiştir: Solakzade tarihi, Maarif nezareti tabî, sahife 88, İstanbul, Mahmut bey matbaası, 1297.

(7) Hicri 805 senesinin 17 şaban pazar günü, milâdi 1405 senesinin 12 mart pazartesi gününe rastlamaktadır ki müverrih ya tarihi veya günü yanlış zikretmiş olacak; Hoca Mehmet Sadettin efendi, Tacüttevarî, cilt 1, sahife 211 - 212, İstanbul.

bakıyye sipahı etrafını ihata edüp şehri teshir ettiler. Ehl-i hisar keştiler ile Nisin kalesine firar ettiler Timur dahi cerⁱⁱ ahşap ettirüp çerm-ü post ile bendettirüp merakip ve sefâyin-i kesire ihmaz eylesdi ve ol merakip ile Nisin kalesini muhasara edicek Şeyh Baba ki mu'tekit ve pişivâyi muhafizan-ı hisar idi ve tasarrufatı batınıyyede sahib-i iktidar ve savmaası ol ekta ehline merci ve medar idi hâlâ Baba Sorei (8) demekle mezkûr ve mezarı ol şehrde meşhurdur Timurun taraf-ı haktan nüzûl etmiş belây-i gayri münâdefi idügün bilicek kaleden çıkışup kale ehlini şefaat eylesdi ve kale zabiti dahi izhar-ı inkı-yad edüp kaleyi teslim etti Timur dahi ol mahalden irtihal edüp Akşehire müteveccih olup vusûle bir merhale kaldıktı ol şah-ı sütûde sıfatın haber-i vefatı vusul buldu» (9) Bu, yekdiğerini

(8) Bu zata Hamid vakıf defterlerinde Baba Sorti (halk arasında zortu baba) denmektedir ki hicri 977 (milâdi 1569) kayıtlarına göre 10923 akçe tutan vakfı vardır.

(9) Son ibarede sultan Yıldırım Bayezidin ölümünü kastetmektedir ki bu ifadeye nazaran Bayezidin, bizim tarih kitaplarının yazdığı gibi Akşehirde değil şimdiki Yalvaç veya Gelendost nahiyesi civarında ölmüş olması icabeder. Burada biten bu tarihî parçanın bugünkü dille ifadesini buraya alıyorum: "Hamid (Isparta) vilâyetine gidişinin sebebi şu idi Hamid vilâyetinde uzunluğu yirmi dört fersah (136440 metre eder N. Ç.) ve genişliği dört fersah (22740 metre eder N. Ç.) (bu rakamlar hâlikate tevâfiuk etmemektedir son 800.000 : 1 mîkyâsi haritaya göre gölün ebadı 56 X 20 kilometre kalmaktedir N. Ç.) bir büyük göl vardır ki etrafi bağ ve bostanlarla şen ve bir tarafı kuvvetli bir bina ile çevrili Eğridir adında bir şehri meşhurdur ki tarih kitaplarında Felekâbat adıyla anılır. Yüksek bir dağ eteğinde kurulmuştur ki bu dağın tepesine atlı değil yaya bile çıkamaz ve yüksekte uçan kuştan başka bir canlı mahlûk tepesine gidemez. Bu dağın iki tarafı divar gibi uzanıp göle o şekilde nihayetlenmiştir ki geçit yeri gayet dar olup bir büyük kapı şeklini almıştır. Mezkûr müstahkem şehrin giriş ve çıkış yerlerini teşkil

malûmatta birkaç nokta şayanı dikkat görülmektedir: biri Eğridir kalesinin sahibinin Şâhsî Paşa adında biri olduğunu Nitâmüddâin-i Çâmi zikrettiği halde, Hoca Sadettin efendi bu hususta hiç bir şey söylememektedir. Malûm olduğu üzere Hamidoğulları Beyliği'nin, Yalvaç, Karaağaç, Beyşehiri, Seydişehiri, Akşehir ve Ispartadan ibaret olan kısmını, daha 1 ci Murad zamanında seksen bin altuna satın almıştı. 1390 tarihlerinde Yıldırım Bayezit zamanında, yani Timur harbinden on iki sene kadar evvel, Hamid Beyi Hüseyin beyin vefatı üzerine arazinin bir kısmını Karaman oğullarına -Beyşehiri ve Seydişehiri kısmını

eden bu iki yer kapu ile kapatılıp gayet metin olmuştur. Müteaddit dereler ki herbiri kevsér şerabi gibi ve lezzette şeker kamışı gibidir. O göle akıp tek bir yerden dışarı çıkar. Ve ota-sında iki ada vardır ki küçüğüne gülistan ve büyüğüne ki kalesi vardır Nisin derler idi hâlâ birine Canadası ve birine Nis derler ve o min-taka ha'ki mal ve mülküñü, çolugunu çocuğunu, parasını pulunu ve giyeceğini o sağ'âm kaleye taşıyıp ve oranın sağlamlığını ve kalenin metinliğine sırtlarını dayayıp orada kâldıkları Timurun kulağına gidince Izmir kalesini Firenken alındıktan sonra o tarafa yöneldi ve sene 805 şabanının 17inci pazar günü o göle -ki Eğridir gölü demekle şöhret bulmuşdur- geldi ve Timurun karinca gibi çok olan askerinden bazı emirler o sağlam hisarın dağa bitişik tarafından musallat olup geri kalan asker etrafını sarıp şehri yaktılar, kale halkı gümelerle Nis kalesine kaçtılar. Timur da kereste toplatıp deri ve postları bağlatıp birçok deniz taşıma vasıtâsı hazırladı ve bunlarla Nis kalesini muhasara edince Şeyh Baba ki dindar ve hisar muhafizlerinin ileri gelenlerinden ve dini meselelerde tanınmış ve o taraf halkın teveccühüne mazhar olmuştu hâlâ Baba Sorei derekle anılmakta ve mezarı o şehrde meşhurdur; Timurun Allah tarafından gönderilmiş desfedilmesi kabil olmayan bir belâ olduğunu bilince kaleden çıkışup kale halkı için ricada bulundu ve kale muhafizi dahi bağlılığını bildirip kaleyi teslim etti Timur da oradan ayrılarak Akşehire yönelp bir merhâle kalınca Yıldırımın öldüğü haberi geldi..

ta mamlıyan tarihî iki kaynağı verdiği
diğer kısmı da Osmanlılara geçmiştir.
Nizamüddin-i Şâmînîn verdiği malûma-
ta nazaran 1402 senesinde Ankara ci-
varında Çubuk ovasında cereyan eden
Timur-Bayezit harbinde Osmanlı ordu-
sunun mağlûp olmasından sonra idare-
de vukua gelen ademi merkeziyet sira-
sında eski Hamidoğulları sülâlesinden
veya mahallî ümeradan biri Felekâbada
sahip olmuş görünmektedir. Diğer bir
nokta da, gerek tabii güzelliği gerekse
stratejik ehemmiyeti dolayısıyle daha
Selçuklular zamanında büyük ehemmi-
yet verilerek güzel bir camî ve medrese
yapılmış olan ve Anadolu Selçukluları-
nın inkırazından sonra yerlerinde te-
şekkûl eden mülük-üt tevaiften Hami-
doğulları Beyliğinin Uluborlu'dan sonra
ikinci merkezini teşkil eden Felekâbad'a
(10) Timur'un gelmesi, ihtimal şehrîn
hasanetinden ve kaleşinin metanetin-
den ziyade, bu güzel kasabayı - zaten
Akşehire gitmekte olduğundan yolu
üzerinde bulunması dolayısıyle - gör-
mek arzusundan olmuş olabilir. Bu ta-
bii güzelliği sebebiyle, maalesef iktisadi
vaziyetinin - bilhassa şu son harp sene-
lerinde - pek elverişli olmamasına rağmen,
geçen asırlarda birçok Avrupalı

seyyahların注意を惹いたのである。セイイーの名前を冠した地名が、このあたりに残る。
seyyahların注意を惹いたのである。セイイーの名前を冠した地名が、このあたりに残る。

Büyük Türk Hükümdarı Timur'un,
paytahtı olan Semerkandden kalkarak
Anadoluyu şarktan garbe katedtilken
sonra -ne maksatla olursa olsun - gelip
gördüğü bu şehir ve Hamidoğulları
Beyliğinin Osmanlılar devrindeki vazî-
yetini ve askeri ehemmiyetini tebarüt
ettiren, Kâtîp Çelebinin ve Evliya Çele-
binin mutalealarını, gelecek sayılarda
gene bu sahifelerde neşredeceğiz.

(10) Hamidoğulları Beyliğinin müessisi Fele-
küddin Dündar bey, evvelce küçük bir kasaba
olan Eğidirî genileşterek merkez yapmış ve kendî
adına nisbetle Felekâbat demisti. Mesâliküllü
ebsar, Dündar bey'in onbeş bin yaya ve onbeş
bin atlı askeri olduğunu ve meşhur beldelerin-
den başka onbeş kadar da kal'ası olduğunu
yazmaktadır.

1314 de Anadolu beyliklerinin itaatlarını temin
için Anadoluya gelen İlhanî yetiri Emin Çoban'a
itaat eden beyler arasında Dündar bey'i de
görmekteyiz; hatta Dündar bey İlhanî hükümdar
Olcaytu namına Felekâbatta para bile bastır-
mıştır. İsmail Hakkı Uzuncarşılıoğlu, Anadolu
Beylikleri, sahife 15, Ankara 1937.

Isparta ve yakınları hakkında

Yüz yıl önce bir İngilizin yazdığı seyahat kitabı

HÂMÎT DERELİ

(114 - 115 sayıda ingiliz seyyahı F. V. Arundell'in eserinden Uluborlu'daki arkeolojik araştırmalarını ve Uluborlu Ağasıyle konuşmalarını anlattığı kısımları dilimize çevirmiştik. Ağa ilkin biraz zorluk çıkarmışsa da sonradan seyyahın ilmi bir maksatla geldiğini gösteren vesikayı görmesi üzerine şehirde dolaşmasına izin vermişti. Arundell Uluborlu'da gördüğü hiç Rumca bilmeyen Hristiyanlara Türkçe İncil ve başka kitaplar vermekle maksadının yalnız ilmi olmadığını açığa vurmuş olmuyor. Fakat kitabın başka kısımlarında bu maksadın daha iyi belirdiğini göreceğiz. Şimdi seyyahın Uluborlu hakkında yazdıklarına gelelim.)

İç kaleden aşağıda kuzey batısı ve güney doğusu Eğridir gölü ile nihayetlenen münbit ve geniş ovaya bir daha baktık. Burası bana Güzelhisarın üstündeki eski şehrin bulunduğu yerden görülen Menderes ovasını hatırlattı. Fakat Uluborlu kalesinin yüksekliği çok daha fazla idi.

Kasabadaki Türk nüfusu evvelce iki bin hane kadarmış, şimdi bin hane kadar ancak kalmış, üç tane cami var. Uluborlu'da bir gün daha kalabilseydik ıhtimal tiyatro, tapınak ve saire harabe lerini keşfedecektik. Fakat şimdi bunların bulunması bizden sonra gelecek bir seyyaha kahiyor. Yalvaç civarında

olduğuna artık katı surette inanmıya başladığımız Pisidia'nın Antiochia şehrinin düşünmekle kafalarımız o kadar meşguldü ki Uluborlu'dan pek fazla gözyaşı dökmeden ayrıldık.

Papasın bahçesinde bulunan kitabı (1)

Apolloniae Lycii Thraces Coloni meclis ve halkı Augustus'un faziletli ve âdil müniesili «Aurelius Apollonius'u (bir heykelle şerefleştirdiler.)

Buradaki adam evvelki kitabede adı geçen kadının kocası idi. İkisinin de heykellerinin dikilmesi halk tarafından ne kadar seviliip takdir edildiklerini gösterir.

Bu kitabelerden anlaşılıyor ki Trakya'dan gelen muhacirler Lycia'ya yerleşmiş, bu yerleşenlerden bir kısmı da bu Apollonia şehrinin kurmuştur. Çünkü Lycia epiyce kuzeye doğru, belki de Pisidia'ya yakın bir yere kadar uzanmakla beraber biz Apollonia'nın Pisidiada olduğunu ve Apamea ile Antiochia arasında bulunduğu kabul etmeliyiz. Bunun için Mionnet'in Lycia, Apollonia'sına ait sandığı ve üzerinde Apollonia kelimelerini taşıyan paraların bu şehrre ait olması lâzımgelir. Arkadaşım Mr. Borell bana üzerinde aynı kelimeleri bulunan bir çok paralar gördüğünü,

(1) Arundell burada yine kitabının yunancasını veriyor. Biz yalnız tercumesini yazmayı kâfi gördük.

fakat Uluborlu kitabeleri keşfedilmeden önce bunların sayısı pek çok olan Apollonia adlı kasabalarдан hangisine ait olduğunu bir türlü kestiremediğini söyledi.

(Bundan sonra Arundell Timurlenk'in Uluborlu'ya gelişini, Timurlenk ile Yıldırım Bayezit arasındaki muhabereyi, Ankara muharebesini anlatmakta ve bu muharebeyi Sultan Mahmud II ile Mısırlı Mehmet Ali paşa arasındaki muharebe ile karşılaştırmaktadır. Bugün bu kısımları, Isparta yakınıları ile alâkaları olmadığı için tercüme etmiyeceğiz. Arundell Uluborluya dair verdiği izahlara şu suretle devam ediyor:)

Sultanın ve ordusunun Homs ve Beylan muharebelerinden sonra mağlup olarak dağılmış İbrahim paşanın önünden bütün engelleri kaldırdı. O da Anadolu içinden Konya kapılarına dayandı. Halk onu her yerde kollarını açarak kabul etmemekle beraber şunu da itiraf etmek lâzımdır ki her gün gitmekçe daha fazla seviliyordu. Başka türlü olmasına da ihtimal yoktu. Çünkü galip ve kudretli bir ordunun başında bütün mazlumların veya kendine zulüm edilmiş sananların bir kurtarıcısı sıfatıyla geliyordu. Yeniçerilerin öcünü alacağı ve bütün yenilikleri ortadan kaldıracağı söyleniyordu.

Bunun için bir müsellim veya Ağanın zulmü altında kıvranan bir çok vilâyetler, kasabalar ve köyler bu yüksek ve hiç bir menfaat beklemiyen kurtarıcıya hey'etler gönderiyor, yardım istiyorlardı. Bu yardım çabuk yapılıyor, yüksek makamların meşru sahibleri atılarak yerlerine İbrahim paşanın adamları getiriliyordu. Pek çok hallerde ceza haklı olmakla beraber hepsi aynı

derecede suçlu değildi. Bazen masumlarla kabahatlilerin karıştırıldığı oluyordu.

İbrahim paşanın Konya'ya yerleşmesi üzerinden çok zaman geçmemiştir ki Isparta ağasından bir hey'et geldi. Yapılan haksızlıkların cezalandırılması, bilhassa Müsellim'in azledilmesi isteniyordu. (2) İddia olunduğu gibi onun zulüm edip etmediğini bilmiyorum; ihtimal ki şahsi hareketleri böyle bir müracaat için haklı bir bahane teşkil etmiştir. Isparta Hamit vilâyetinin başlıca şehri ve bir Paşalığıdır, fakat bu zamanda vali bir müsellimdi. İbrahim paşa iddiaların doğru olup olmadığını araştırmak için memurlar gönderdi. Bunlar padişahlara mümessili hakkında suçlu hükmünü vermekte gecikmediler. Müsellim yerinden atıldı, emlâki müsadere olundu, öldürülüp öldürülmediğinden emin değilim. Yerine gelen zat ise Mısır paşasına sadakat yemini etti. Bunları ve aşağıdaki malumatı kendisinden öğrendiğim Pisidia'nın peskopoulos daha bir çok alâkalı tafsîlât, verdiyse de o zaman fazla dikkat etmediğim için şimdi anlatmaktan korkuyorum.

Uluborlu Isparta'ya bağlı bir aegalıktır. Ağa Isparta valisi tarafından tayin olunur ve onların emri altındadır. Bütün için kendi üstünün akibetine uğraması şaşılacak bir şey değildir.

Biz Uluborlu'dan ayrıldıktan bir kaç hafta sonra kasabanın islahat komitesi anısızın uğradıkları haksızlıkların artık tahammül olunmaz bir hale geldiğini ve vergi yükünün iç kaledeki dağ kadar

(2) Ün, çilt: 10 sayı, 116 - 117 sahife: 1607 de. Vesikalar - Notlar makalesindeki 1 No. li nota bakınız.

büyük olduğunu keşfettiler. Çünkü aşardan ve harçtan başka bir tenvirat ve tanzifat vergisi de vardı. Bunlar mu-kavemet için haklı birer sebep olabilirlerdi.

Aynı zamanda Uluborlu halkından da bir hey'et Konya'ya gitti. Zavallı dostumuz ağa'nın kendilerine zulüm ettiğinden şikayet ettiler. İbrahim paşa da haksızlıklar araştırmak ve düzeltmek üzere birkaç memur gönderdi.

Oraya varınca bu efendiler ağayı konağında ziyaret etmeği vakarlarına uygun bulmadılar, fakat memuriyetlerinin verdiği salâhiyete dayanarak onu huzurlarına çağırdılar. Türkiyede hesabat kayıtları ve teftiş beratları olmadığı için araştırmalar uzun sürmedi. Heman aleyle hüküm verdiler. Huzura çağırılan ağa cesaretle bunu reddetti. İhtimal yalnız bir padişaha, o da meşru olarak sadık kalmak istiyordu. Memurlar salâhiyetlerinin böyle hiçe sayılmasına ta-hammül edemediler. Suçlu ağayı yine çağırdılar. Ağa emre yine itaat etmedi.

«Millete yapılan haksızlıkları düzeltmek vazifesini üzerlerine alan» bu mağ-rur adamlar büyük bir kuvvetin başına geçerek emirlerini ağanın bulunduğu

hükûmet konağı önünde de tekrar ettiler, fayda vermedi. Ağaya kapıları açıp çıkıştı emrolundu. Ağa iki kardeşiyle ve küçük bir muhafiz kî'asıyle bunun tam aksını yaptı. Her kapı ve pencereyi barikadılarla kapıyarak kendileri de bir muhasaraya karşı koyabilecek en iyi mevzilere yerleştiler: Ve şimdi facia sonuna yaklaştı? - Konağa hûcum üstüne hûcum yapıldı, fakat küçük kale kahramanca müdafaa ediliyordu. Muha-sara edenler bir çok kereler çekilmeyece mecbur oldular.»

Nihayet adaletin muhafazasına memur olan ve «zavallı halka yapılan haksızlıkların intikamını alımağa gelen» zatlar konaktakileri teslim olmağa mecbur için tesirli, fakat pek de meşru olmayan bir tedbire başvurdular. Konağı ateşe verdiler. Bina tamamıyla ahşap olduğu için alevlerin azgınlığı yiğit ve talisiz ağa ile kardeşlerine ancak iki şık bırakıldı. Ya alevler içinde yanıp kül olmak, yahut da hûcum edenlerin üzerine saldırarak canlarını pahaliya satmak. Onlar bu ikinci şıklık tercih ettiler. Yarım saat sonra «millete yapılan haksızlıkları düzeltmek vazifesini üzerine alanların» kurbanı olarak hayatı gözlerini yummuşlardı.

Isparta ve çevresi Köylerine genel bir bakış

— III —

TEVFİK TİĞLİ

E — Çocuk bakımında köylü ailelerin - büyük bir zaruret olmadıkça - biribirlerine yardımları hissolunur derecede değildir. Esasen bu ailelerin komşu çocukların yardım edecek zamanları da yoktur.

Bazı köylerde kırk gününü doldurmayan çocukların komşu ve akraba evlerine götürmezler. Kırkını dolduran çocuğa her yeni gittiği evde; yumurta, mendil, çorap ve ekmek gibi şeyler verilir. Buna köylüler «Sıçanla-dı» deler. Sıçanlıyan çocuğa ne verilirse alınır.

Köyde altı aylık olmayıncaya çocuğun tırnağı kesilmez. Altı aylık olan çocuğun eli babasının cebine götürülür. Çocuk babasının cebindeki bozuk paralardan bir kısmını avuçlayarak çıkarabilirse tırnakları kesilir. Bu para ile de pazardan çerez alınır ve fakir çocuklara verilir.

Köylerde çocukların ilk defa dişini gören, çocuğa bir gömlek yapar. Bu hadise yine aile toplantılarına ve bulgur dökme merasimine vesile olur. Bulgur dökme şöyle olur:

Diş çikaran çocuğun ailesi; içeresine nohut, fasulye katmak suretiyle çokça bulgur kaynاتır. Haber verilen akraba ve komşular bu evde toplanırlar. Evde yiyecek ceviz, badem, haşhaş, meneyiş, üzüm, kızılçık, iğde, erik, elma, armut kuruları gibi kış aygıtları da hazırlanarak ayrıca bıçak, makas, maşa, iğne,

iplik, kalem, defter, ayna ve çocukların yaptıkları bir kısım ziraat aletleri modeleri ile birlikte ortaya konur. Diş çikaran çocuğu bu aygit ve eşyanın yanına oturturlar. Topluluk neşe ve şerbet içinde ve bir az da mütecessis bir vaziyette çocuğun bu eşyadan hangisini alacağını ve hangisiyle daha fazla meşgul olacağını beklerler. Zira bu suretle çocuğun istikbali hakkında bir hükmün verilecektir. Meselâ çocuk aynayı almış ise berber, maşayı almış ise demirci, kalemi almış ise kâtip ve iğneyi almış ise terzi olacaktır. Bu merasimde çocuk ailenin hoşuna giden bir parçayı alırsa onun zekâsı ve istidâdi hakkında hemen güzel hükümler verilir. Bundan sonra yaşılardan birisi kaynamış bulgurdan bir kısmını avuçlayarak çocuğun başından döker, bu bulgur ayrı bir yere konarak fukaraya verilir. Çocuğun eline kına yakılır. Hep birlikte çerezler yenir ve icabedersé defler çalışır ve oyuncular oynuyarak dağılırlar.

(*) Meneyiş; mercimekten biraz daha büyükçe yağlı bir meyvedir. Eğridirin cenebuna düşen köylerde bol miktarda bulunur. Köylüler bununlığını da çıkarırlar. Gaziantep'te bu meyve ağacına fıstık aşılandığını, gayet bol ve iyi mahsul verdiği hemşehrîm telgraf müdürü Bay Süküti söylemiştir. Tabiatın bol miktarda yetiştirdiği bu ağaçlar aşılanırsa bu bölge köyleri için hayatı temin edilebilir.

Birçok köylü ailelerde bu merasim yapılmazsa çocuğun dişlerinin güçlüğe çıkacağı zannedilir. Analar ve bilhassa neneler kız çocuklarına çocuk bakımı ile ilgili bilgileri vermeğe çalışırlar. Kız çocukları da ailenin umumî iş ve yaşayışı içinde büyüklerinden gördüklerini yapmağa çalışırlar. Onlara; büyüklere su dökerken ibriğin tutuş ve oturuş şeklini, süpürke kullanmayı, afeş yakmayı, çamaşırıları dürüp bohçalamayı yardım ve müdafahale ederek öğretirler. Köylerde kız çocukları ağaç ve çeşitli bez parçalarından «niñi» (Bebek), «türlü bohça» gibi bilhassa çocuk bakımına ait taklıdı oyuncaklar yaparak meşgul olurlar. Erkek çocuklar da aynı şekilde köyde erkeğe ayrılmış bulunan işlerin icabıyla yetişme ve öğrenme faaliyeti içinde göze çarparlar.

F — Köylerde yakıcı sıcak, çok soğuk, çok yağmur, çamur, sel, dolu ve tehlikeli hayvanlar gibi zarar verici unsurlar karşısında küçük çocukları koruyucu belirli bir tedbirin alındığına şahit olamadım. Köyde çocuk; aile içinde çocuğu avutacak bir ihtiyar yoksa, daimî bir şekilde iş içinde bulunan ana ile birlikte; onun ya sırtında veya hâlâ çalışma yerlerine göre salıncakta, ağaç ve taş kavuklarında ve pek nadir olarak da - eğer varsa - kulübededir. Beş ile yedi yaş arasındaki çocuklar böyle anlarda sert tabiatle ve tehlikelerle göğüs göğüse çarpışarak ve didişerek evlerine dönerler. Analar taze çocukların kendilerinden uzakça ve tehlikeli yerlerde bırakmazlar. Köylerde çocuklar için en tehlikeli hayvan yılan ve akreptir. Köy çocuğu dört beş yaşına girinceye kadar evde yalnız bırakılmak suretiyle ocakta yanmak, damdan düşmek, çivi ve bıçak gibi kesici aletleri oynarken kazaya

ugramak, diğer küçük ve kudretsiz kardeşlerinin idaresinde yürütülmeye zorlatılmak gibi hallerde felâketli sonuçlar veren hâdiselerle her vakit karşı karşıya bulunurlar. Bu sebeple yanma kırık, çıkrık vak'aları çok olur. Bunlardan başka süt çocuklarına vaktinden evvel her çeşit yiyecek maddelerini verirler ve bu yüzden ishal vak'aları yaygın bir şekilde kendisini gösterir.

4 — Çocuk hastalıkları:

A — Kızamık; bu hastalık, her köyde bilinen bir hastalıktır. Sirayetinden kimse endişe etmez. Kızamığa tutulan çocuklara pekmez içirilir. Ve tatlı yiyecekler yendirilir.

B — Karın ağrısı; alelûmum köylülerin sancı tâbir ettikleri bu rahatsızlık çocukların ifade taşı, Sancısı tutan taze çocuğun göbeğine çiğ soğan kapatılır. Karnı zeytinyağı, iç, kuyruk, domuz, tavşan ve kuş yağılarıyla ovulur. Ayrıca ayvadan, papatya (Akbubacca) gibi çiçekleri, tatlı kabuk, zencefil, karanfil, kırmızı ve siyah biber gibi baharat ile kaynatılmış su içirilir.

C — Kulak ağrısı; bu ağrı, çocuk aileyi çok fazla taciz ettiği ve başını iki tarafa sallayarak ağladığı zaman kendisini gösterir. Bu takdirde köylüler çocuğun kulağına derhal tavşan yağı dökerler.

D — Diş sızıları; diş sızlayan çocuklara köylü aileler ekseriyetle tuz, afyon ve yine baharat, gül, nane, kekik yağları ve katran gibi şeyler tatbik ederler. Bunlarla çaresi bulunmamış ağrılar da iplerle kelpedenle ağriyan diş çekilir.

E — Boğaz ağrısı; boğazı ağriyan, bademciği şisen çocuklara köylerde «İrvasa» yapılır. Bu ırvasa, bir keçe par-

çasını çocuğun boğazına sarmaktan ve kösele taşını ısıtarak keçenin üzerine koymak suretiyle keçeyi yakmaktan ibaret bir ameliyedir. İrvasadan sonra bu gibi ağrılarda çocuğun boğazını bağlamak, elma ve ayva pişirip bir bezle sarmak, köpek taşağı, kapumbağa eti, tavşan ve domuz yağı, gülyağı, ısimmiş kül ve tavşan eti gibi şeyler de sarılır.

F — Köylerde çocuklarda bir de Göbek ağrısı vardır. Bu takdirde çocuğun göbeği çekilir. Göbek çekme işi; bir bezle çocuğun belinin sımsıkı bağlanması ameliyesidir. Buna her yerde «Göbek düşüğü» denir. Göbek düşüğünne ayrıca çömlek kapatılır. Erik pidesi, tuğla, kiremit parçaları ısıtılarak konur ve helva gibi şeyler de sarılır.

G — Kabakulak; buna köylüler «Yazma» derler. Yazma olan çocuğun şişि üzerine bu işe mezun hocalar tarafından kareler çizilerek içine bazı isimler yazılır.

H — Baş ağrısı; bu hallerde çocuğun başına patates, sirkeli bez sarılır. Bir çok köylerde baş ağrısı rahatsızlıklarında nazar işi mevzuubahistir. Sar'a, bayılma, ateşli nöbetlerin menşei nazarıdır, şeklindeki telâkki kuvvetli bir halledir. Nazar çok kere köyde malum olan gök gözülü insanlardan gelir sanılır. Bazan umulmadık birisinin nazarı değebilir olduğu kanaati taşınır. Bilhassa köylü aileler çocuğun kendi ana ve babasının nazarlarının değerceğine inanırlar. Nazar; dikkatli bir bakıştan, «Maşaallah» dememekten gelir. Buna tedbir olmak üzere çocuğa gök boncuk (Göz boncuğu) su mahlükları kabukları, delikli taşlar, bezde sarılı muska ve çörekotu gibi şeyler takılır. Nazar de-

miş olan çocuğun başına bir bez örtmek suretiyle tuz kavrular. Tuzu köyde muayyen kadınlar kavururlar. Bu ameliye; bir tava içine konulan bir miktar tuzun ocakta çıkardığı sesler arasında kadının bir şeyler midirdanarak üflemesinden ibarettir. Bu mevzuda muhtelif köylerde muhtelif ırvasalar müşahede edilmiştir. Bazı köylerde üzerlik denenilen bir otu ocakta yakarak dumanını çocuğa tüttürüyorlar. Çocuk misafirlikten döndükten sonra hastalanmış ise o evin eşigiden yalattırmak, bu eşikten bir parça kopararak çocuğa çiğnetirmek veya hut da yakılmak suretiyle dumanını çektirtmek gibi ırvasalar olduğu gibi; bir tepsi içerisinde Ayna, bıçak ve bir miktar para konarak ocakta kurşun eritilir. Eriyen kurşun baş şeklinde düşgülürse insan nazarı olduğuna; kurşun iğne başı gibi parçalara ayrılsa nazanın müthiş ve felâketli olduğuna ve sar'a gibi hastalıkların bu müthiş nazardan geldiğine ve yine erimiş kurşun, başlar ve düğümükler yapmadan yayılırsa nazanın defedileceğine hükmendilir. Kurşunlu şudan hastaya bir yudum içirilerek gerisi odanın dört köşesine serpilir. İrvasacı kadın dualarını okur ve kendisine ne verilirse alır. Tepsi içindeki ekmeğe köpeğe, paralar fukaralara dağıtilır. Bu suretle hasta çocuk iyileşirse bu ırvasalar sayesinde iyileştiğine ve ölürse nazarı karşılamanın imkânı bulunmadığına inanılır.

I — Çocukların göz kapaklarında çıkan «İtdirseği» tâbir edilen (arpacık) bir çabanın de çocuğun sokakta yüzüstü yatırtarak gözüne bir bez kapatmak suretiyle üzerine koydukları yağlı ekmeği bir köpeğe kaptırırlar. Köylerde belli olan bir de sarılık hastalığı vardır ki bunun menşeyini bilen yoktur. Bu hastalığa yakalanan çocukların ya dilleri altından veya hut da kaşlarının ortasından bıçakla çizdirirler. Kendi idrarlarını karpuz

kabuğunu içine koyarak zerdali ile kaynattıktan sonra bir gece ayazlatmak suretiyle içirirler.

Köylerde bilinen ve ad verilen hastalıklar bu mahdut derleme içindedir. Hemen bütün hastalıkların menşeini soğuk alkinliğinde ve nazarda ararlar. Askerlikte sıhhiyecilik yapmış bazı gençlerin getirdikleri bilgi ve görgü, uzun yillardan beri derin bir bilgisizlik içinde kalmış; diğer taraftan da menfaatleri uğrunda árämsiz telkinat ve ameliyat yapan yobazların yoğunup granitleştirdiği geri zihniyetler ve otoriteler karşısında Cumhuriyèttenberi açılmış olan okuldan alabildikleri müsbet inanışlarını kafalarında yaşatabilmiş olan genç nesil istisna edilecek olursa köylerimiz maalesef sağlık bilgisinden tamamen mahrum bir durumdadırlar.

5 — Köy çocukları yürümege başladıklarından itibaran muhitlerinde bulunan meyve, yumurta, karpuz, kavun, sebze ve otlardan istifade ederler. Yemlik, kuzukulağı, galgan ve çiğdem gibi otları kırıldan toplar ve yerler. İlkbahar bu bakımından da çocukların çok neşeli oldukları bir mevsimdir. Çocuklar Toklubaşı, gincirdak, sirken, ebegömeci, ilabada, semizotu, kicikici gibi otları da bilirler. Bunları tarla ve bayırlardan toplayarak pisirilmek üzere evlerine götürürler. Köy çocukları bütün sebze ve meyveleri yıkamadan yerler.

6 — Güneş, hava, su, orman, çayır, dere ve göl gibi tabiat nimetleri köy çocukların yegâne hayat alanları, enerji ve kudret menbalarıdır. Bahar, yaz ve güz mevsimleri çocukların çok faal oldukları mevsimlerdir. Köyde co-

cuk sabahdan akşamaya kadar dışardadır. Çayırlarda, derelerde; kiremit kırıklarından, taşlardan ve çoplerden evcikler, değirmenler, su dolabı, çift áletleri, çukurlar, keklik ve kuş tuzakları (bedevre), yapmak ve sularda yıkamak gibi türlü faaliyetlerle her an tabiatle kucak kucaga ve sarmaş dolaş olurlar. Bu faaliyetlerde ana ve babalar tarafından evvelden tayin edilmiş bir veçhe yoktur. Çocuk herhangi bir çağda ise içine katıldığı çocuk kümесinin yürüyüşüne göre ayağını uydurur. Çocuğun bedeni ve ruhî inkişafının kontrolü bakımından basit bir bilgiye malik olmayan ana ve babalar karşısında onun ilk ve son köruyucusu veya vurucusu tabiattır. Kişi aylarında köy çocuğu daha çok eve çekilmiş bir vaziyettedir. Şiddetli soğuklarda ve yağmurlu günlerde kapalı yaşıyışın icapları içinde günlerini doldururlar. Fakat her fırsatta yine kendilerini duşarıya atmaktan menedemezler. Onlar müsait havalarda köy içinde oyunlar oynarlar, çali, çırrı toplar ve hayvanların bakımında güçleri yettiği nisbetté áilenin yardımına koşarlar.

7 — Köy çocuklarının kedi, köpek, kuzu, buzağı, dana, tay, at, eşek, tavuk, kaz ve ördek gibi hayvanlarla münasebeti çok sıkıdır. Çocuk köyde bes yaşıdan itibaren oglak ve kuzu gütmege başlar. Ağillarda, saçılımlarda, koynunların yıkamasında, yün ve kilların kırılmasında tesirli olarak yardımcıdır. Yaşları ilerledikçe ve kemiklendikçe hayvanlara biner ve koştururlar. Değirmene giderler. Tavuklara yem verirler, akşam olunca sürüden ve ormandan dönen hayvanları evlerine getirerek yerlerine bağlarlar.

— Devamı var —

DİDEBAN

İspartalı Sadriazam Halil Hamit Paşanın Soyadı

KEMAL TURAN

Osmancı İmparatorluğunun çöküş devrinde « Babialiden yetişmiş olan sadrazam Halil Hamit Paşa; hem derdi görmüş, hem de tedavisine başlamış, fakat rakiplerinin galebesi neticesinde kendisini kurban vermiştir.» bu hükümdarı, rahmetli hakkında 1936 yılında beşinci cilt *Türkiyat* mecmuasında 56 sayfalık bir tetkik neşreden Or. Prof. İsmail

Isparta Türküleri:

Evlerinin Önü (*)

Evlerinin önü mersin

(1) *Sular içmem kadınım tersin
Mevlâm seni bana versin.*

*Al hançeri kadınım vur ben öleyim
Kapınızda bir tanem kul ben olayım*

Evlerinin önü susam

(1) *Su bulsam da kadınım tersin tersin
Açsam yüzünü, baksam dursam.*

*Al hançeri kadınım vur ben öleyim
Kapınızda bir tanem kul ben olayım.*

(*) Bu türkü Devlet Konservatuvarı tarafından testi edilmiş ve Ankara Kızılay merkezinin Ankara Halkevinde tertip ettiği müsamerede Halk türküler arasında söylenmiştir.

(1) Bu misraların başına birer (Ah) konarak ikişer defa söylemektedir.

Hakkı Uzun karşılı veriyor. Ve Halil Hamit Paşanın Ispartalı olduğunu söyledikten sonra diyor ki «bir kısım tarihçilerin rivayetine göre babası İranlı Hacı Mustafa ağa ve bazılarının yazdıklarına göre de Gürcü Mustafa ağıdadır. Aile arasındaki an'anada hacı Mustafa ağanın babası Ali ağaya (Dideban oğlu) derlemiştir. (Dideban) in gözcü demek olduğu malumdur. Şuhalde tarihlerde müstensih yanlışlı olarak nokta kalkmış (*) Gözcü Hacı Mustafa ağa Gürcü olmuş. Osmanlı tarihinde Didebanlar veya Gözcüler bulunduğuunu bilmekteyiz.»

Bu gün Ispartada (Dideban oğulları) adlı bir ailenin halen bulunduğuunu bilmiyoruz. Ancak halk arasında (Dideban) kelimesiambaşka ve fakat aslini hatırlatarak yaşamaktadır. Bu kelime, çok dolaşan veyaince uzun yapılı insanlar için alay mevzuunda kullanılır. Ün okuyucularının (Dideban) kelimesinin halk arasındaki yayılışı üzerinde bizi aydınlatmalarını rica ederiz.

(*) Eski yazıldaki Z ve F harflerinin arasında yalnız bir nokta farkı vardır. Ve bir şair “kâh bir nokta sukut ile gözü gör eyler,” deye noktaları iyi koymayan ve yazmayan bir kâtipten şikayet eder.

Cenup illerimizdeki bazı âdetler

Kivre-Kirve-Lik ve KALIN alma

NACİ KUM

Orta ve batı Anadoluda görülmeyen bazı gelenek ve görenekler, güney ve doğu illerimiz halkı arasında vardır. Bunlar, Türk soyunun öz türelerinden kopup gelme şeyler olduğundan bir tanıma ve anlatma alaveresi yapmak Halkevleri yayınları için faydalı olur.

Cenup mintakasında bulunduğu için, buraların halkı arasında önemle riayet edilen iki âdet üzerinde, «Ün» okuyucularına izahlar yapmak isterim.

KİVRELİK: Sünnet sağdıçlığı tâbirile ifadelendirebileceğim bu âdet, Adana ve çevresinde çok yayılmıştır. Halk arasında gezip, dolaşırken halkın biribirine sık sık «Kivre» diye seslendigini duyarsınız. Bu âdet şudur: sünnet ettireceğî çocuğu için her baba mutlaka daha evvelden bir (Kivre) bulur. Kivre-Kirve (1) nin iki vazifesi vardır:

Birincisi, çocuk sünnet olurken onu, çırpmamasın diye kollarını elleriyle ve bacaklarını bacaklarıyle sıkıca arkasından tutarak sünnet işini kolaylaştırmak, sünnetçinin ameliyesini emniyetle yapmasını temin etmektir.

Kivrenin ikinci vazifesi, sünnet dügenünün mühimce bir masrafını ve çocuğun elbise ve tıraşını kendi üzerine almak ve hattâ sünnetçiye ve davetilere hediyeler vermek suretiyle fedakârlık yapmak.

Bu suretle kivre olan kimse çocuğun ailesi ile yakın bir akrabadan fazla mahrem olmuş olur. Bu vaziyet kadınlarla erkekler arasındaki kaçış göçü bile giderir. İki aile arasında torunlarına kadar intikal edecek bir samimiyet ve bağlantı kurulur.

Bununla beraber, çocuk babası da,

kivreliğin başlangıcında kivrenin yaptığı masraf ve verdiği hediyelelerden üstün bir şekilde karşılıkta bulunur. Bu kaide, bir adanın birkaç erkek çocuğu olduğu takdirde, her birine bulduğu (kivre)lerin de biribirine yakınlığını temin ettiğinden cemiyet arasında çok güzel bir dırlik ve düzenlik meydana getirmeğe yarar. Isparta ve çevrelerinde (güveği) ye (sağdıç)lık yapma gibi bir şeydir. Malum olduğu üzere, güveğinin sağdıci da onun en samimi arkadaşlarından olacak ve güveğinin masraflarına iştirâk edecektir. Soura da, gelin, sağdicini kardeş bilerek ondan kaçmıyacaktır.

Kivrelilik âdetinin, iptidai kavimlerde mukavelenin menşeyini teşkil eden (potlaç) geleneğinden geldiğini, büyük Türk mütefekkirimiz merhum Ziya Gökalp «Türk medeniyeti tarihi: birinci kısım sahife: 55, 58, 178, 179, 190, 191, 233» de açıkça göstermektedir. Tafsîlât için bakınız [İstanbul matbaai âmire 1341].

Kivrelilik, Türk aleviliğinde iki karı koca çiftin biribiriyile eş (musahip) olarak kuvvetli bir ahret kardeşliği ve müsterek bir aile nişanları kurmalarına da benzer.

KALIN: (2) Bizim bildiğimiz (ağırlık)tır. Evlenecek erkeğin kız tarafına verdiği para ve eşyaya derler. Cenup illerimizde ve bilhassa Antep, Kilis, Meraş havalısında ve daha ziyade köylerde yayılmış bir halde olan bu âdet çok

(1) «Türk medeniyeti tarihinde», Ziya Gökalp bu tabiri Kirve olarak almıştır.

(2) Kalin - Ceyiz, emtia, hediye, mehr (nikâh bedeli) Tarama dergisi: Sahife 1063.

kötüdür. Evlenmeyi de güçleştiren bu görenek, kadını satılık bir meta haline sokmuştur. Hele bir kız güzel olursa babası, anası için bir servet teşkil eder. Bu kız, evlenmek hususunda kendi arzu ve duygularıyla hareket etmekten mahrumdur. Babası veya velisi kendisini bir meta gibi en çok para verene satar. Aldığı parayı kızın cehizine sarfetmediği gibi, kızevinden de öyle fazla eşya gitmez.

Kızı isteyen taraf ile kız tarafı arasında ilkin alıp verme kararlaştırıldıktan sonra, bir pazarlık başlar: üç yüz, beş yüz, bin ... lira; davardan, koyundan, sığırдан, deveden (...) şu kadar, bu kadar! Şu şartla, şu taksitle, şu şekilde, bu şekilde! Kararlaştırılır. Kalın, tamamen kız tarafına ödedikten sonra düğüne başlanır. Cenup illerinin düğün adetleri de oldukça enteresandır. Bu arada benim en çok dikkatimi çeken (Halay döneme) dir. Güzel elbiselerini giyen erkek, kadın bir arada büyük bir yarım çember teşkil eder, el'ele tutarak davul, zurna havasına ayak uydurarak sekerler ve büyük düğün meydanını dolanırlar.

Yukarıda işaret ettiğim gibi, kalın ağırlığına katlanamayan birçok delikanlıklar gözlerine kestirdikleri kızı kaçırmaktadır. Bu yüzden birçok cinayetler işlenmekte ve canlar heder olmaktadır; fakat bu işte kızların da dahli çoktur; kalın alacağım deye kızını ere vermiyen baba ve ananın bu halinden bikin kız, sevdigine haber salarak kendisini kaçırmasını ve kurtarmasını ister.

(Kalın) la evlenen erkekde karısına adeta maddi bir tasarruf hissi vardır. Kadına darlığı bir sırada: «ben sana şu kadar kalın verdim, aldım!» gibi böbürlenmeler olur ve adeta kadını bir hayvan gibi ağır işlerinde istihdamdan da çekinmez.

Şehirlerde, kasabalarda da yerli halk arasında bu adet cari ise de erkeğin yaptığı fedakârlıklara karşılık kız tarafı da oldukça zengin bir cehiz hazırlar ve oğlan evini doldurur.

Kalın derdinin önüne geçilmek üzere iki aile arasında (mübadele), yani

değişme usulü de caridir. Tafsile hacet olmadığı gibi kızı, oğlu olan iki aile karşılıklı kız ve oğlan alıp vermek suretiyle kalın bedelini takas, mahsup yaparlar, olur, biter!..

Ziya Gökalp, bu meseleleri, Türk medeniyeti tarihinin 276 - 277inci sahifelerinde izah eder. Meselâ, «bu iki ameliye -yani kız kaçırma ve satınalmacıcuğu ilebabası arasındaki içtimai akrabalığı tesise hâdimdir. Aynı zamanda erkekle kadın arasındaki izdivaç rabi tasını da husule getirir. Bunlar, aynı ihtiyaçtan doğduğu içindir ki satınalma (nişanlanma) ile muvazaali ve timsali (kız kaçırma) adetlerinin biribirine sıkı bir surette merbut olduğunu görüyorum. Bu iki ameliye, kari ile kocayı müvazaali bir iktisadi rabita ile, yani kadını iğtinam veya hâlit istira suretiyle erkeğin gûya, mülkiyeti altına geçmesi suretiyle kocasına bağlılığı gibi, kadın dan doğacak çocukları da babalarına bağlamış olur. Demek ki: kocalığın ilk şekli, erkeğin kadına malik olması suretinde anlaşıldığı gibi babalığın ilk şekli de babanın evlâtına malik olması suretinde anlaşılmıştır... Bazı cemiyetlerde böyle iktisadi timsallere -yani kalın usulüne- bir takım dini yahut sihrî timsaller de ilâve olunur. Yikanma, yahut gelinin üzerine mukaddes bir su serpme veya bir hayvan kurban etmek veya gûveğinin üzerine kurban kanının serpilmesi, erkeğin evinin eşiğine kurban kanının akitilması gibi âyinler misal olarak zikredilebilir... İslâmî nikâhta muacel ve müecel (mehr) in ehemmiyetli bir mevkii vardır. Bu halin sebebi izdivacın ikinci devrinde bulunan eski arapların teamüllerde iktisadi timsallere büyük bir kıymet vermeleridir. Sahife: 279»

Medeni kanunumuzla evlenme usulleri sağlam ve kolay esaslara bağlanmış olduğu halde, iptidaî ananelerin hâlâ güdülp gitmesi ve bununla beraber resmi nikâhsız ve birkâc kadın almanın evlenmelerinin yapılması belki de içtimai bir ihtiyaç ve zaruret sevkiledir. Biz bu cihetleri erbabının mutaleasına bırakıyoruz.

Poyrazın oğlu nasıl evlendirilirdi?..

(Eski sükütlere, sert soğukları yumuşak havaya çevirmek
İnancıla yapılan bir nevi düğünü; folklor bakımından bazı
mötifleri de taşırması itibariyle, okurlarımıza naklediyorum)

SALAHATTİN EZEN

Karlı ve soğuk bir pazar sabahı, kapı
çalındı; içeriye bir kadın girdi:

— Hoyrazın oğluyla Kabayelin kızı-
nı evlendiriyoruz, düğünümüze buyu-
run, dedi.

Bir elinde bulgur kesesi, diğerinde
pekmek çanağı olan bu kadın gittikten
sonra, anneme bu düğüne beni götür-
mesini rica ettim. Kılmadı; öğleden
sonra beraber gittik.

Yıkık bir kapıdan içeriye girdik.
Burası oğlan evi imiş. Avluda ataş et-
rafına toplanan birkaç kadın, beni gö-
rünce evvelâ şaşırıldılar. Sonra:

— Sen mahalle çocuğusun, yabancı
sayılmazsun, gel bakalım, dediler.

Yanlarına vardım. Toplanan bulgur
ve pekmekinden pilâv ile aşure pişiriyor-
lardı. Böyle bir düğünü hiç görmemiş
olduğum için, merakla sağa sola bakar-
ken, karşısındaki dut ağacına asılmış bir
kâğıt gördüm; okudum:

«Hoyrazın oğluna kabayelin kızını
aliyoruz, düğünümüze buyurun» cü-
mlesi yazılıydı. Bu yazının ne maksatla
yazıldığını, ağaca niçin asıldığını sor-
dum.

İhtiyar bir kadın, kelime arar gibi
biraz durakladıkten sonra:

— Evlenenlerin kâğıtları asılımır-
mu? Dedi.

Ağaca asılan bu kâğıt ile kadınun
sözleri tecessüsümü büsbütün artırdı.
Bilmemiş kisimları öğrenmek için
oradakilerden birine:

— Penbe aba, dedim. Düğüne nasıl
başladınız?

İhtiyar komşu:

— Misafirleri çağırırmak için okucu (.)

çıkardık. O, evleri dolaşırken biz de
üç yol ayırdında eski hasırla uzunkabak
kurusu yaktık. Okucunun evlerden
topladığı bulgurla pekmekden, pilâvla
asure pişiriyoruz, davetlilere yedirece-
ğiz. Bundan sonrası da kendi gözünle
gör, dedi.

Bu sırada karşıda evde def, dömbek
çalınmağa başladı. Meğer orası kizevi
imiş. Gelini okşuyorlarmış. Eni konu
dügün yapıyordu. Oraya da gittim.
Fakat aralarına girmeğe muvaffak ola-
madım. Yalnız, eğlenenlere görünme-
den türkülerini dinledim:

•Slip süpürdüğüm evler,
Oturup durduğum yerler,
Annem seni hergün arar,
Hey hey hey aman...

Tepsiye koyerlar tuzu,
Üstüne örterler bezî,
Annesinin kibar kızı,
Hey hey hey aman...

Evlerini issız koyan,
Destileri susuz koyan,
Annesini kızsız koyan,
Hey hey hey aman...

Anne, hamama vardın mı?
Yündüğüm yerleri gördün mü?
Şimdi kıymetim bildin mi?
Hey hey hey aman...

Dutun atının başını,
Silin gözünün yaşını.
Çağırın oğlan kardeşini.
Hey hey hey aman...

Hava soğuk olduğu için aşıktı daha
fazla kalamadım; eve döndüm. Çok ge-

(.) Okucu: düğüne misafir çağırırmak için çika-
rılan kadın.

Ispartada yemek çeşitleri

Nezahet ÖzTÜRK

Kız enstitüsü yemek pişirme
Öğretmeni

Hepimiz biliriz ki: memleketimizin her tarafında yenen yemekler mutlak olarak biribirine benzemez ve her yeri kendine has yemekleri vardır. Meselâ: Adana, Mersin, Antep gibi cenup vilâyetlerin mahallî yemeklerinde yer alan içliköfte, çiğköfte, kubbe. Afyonun ağızıacığı, Ispartanın kabunesi, toygucorbası, düğün kavurması, kabak helvası gibi lezzetine doyulmamış yemekler memleketimizin diğer taraflarında niçin görülmemesin ve yapılmasın?

Nefasetine doyulmamış böyle güzel yemeklerimiz yalnız bir yere münhasır olarak kalmamalıdır.

Bugün Ispartada araştırmalarım sonucunda sayısı çok olan mahallî yemeklere tesadüf etmektediyim. Bunların herbiriyle ayrı ayrı mesgul olarak, yapılış şekillerinden lezzetinden, zevki okşayan şekillerinden bahsetmek için bana bu sahada yerli yemeklerin yayımına yer veren Ün mecmuasına teşekkürlerimi sunarım.

Bu sayıda, Ispartanın yalnız kabune, kırmahelva, telhelva, tasetinden bahsedeceğim. Kabune bilhassa düğünlerde, davetlerde, bazan mesire yerlerinde ve

meden annem de geldi. Göremediklerimi de ondan öğrendim.

Gelin okşandıktan sonra, oradakilerden biri güveğ, biri de gelin olmuş. Kolkola girerek oğlan evine gelmişler. Yemek yendikten sonra içlerinden biri şu duayı okumuş: «Elhamdülillâh elhamdülillâh elhamdülillâh illezi etamiena ve sadekana vecealna minel müslimin Sufra doluluğu için, hak berekât vermekliği için, ahdiçin, amanıçın, son nefeste

kırmahelva, sâmimi aile toplantılarında, gece sohbetlerinde yenir.

KABUNE

Ölçüler:

- | | |
|---------|-----------------|
| 1 Kilo | Pirinç |
| 500 Gr. | Et (kemiksiz) |
| 250 Gr. | Soğan |
| 2 Kaşık | yağ tuz, biber. |

Yapılışı:

Et haşlandıktan sonra ufak ufak dilidir; halka halka doğranan soğan ilk önce tuz ve biberle oğulur, tencerenin altına döşenir. Üste et, daha üste lîk suda kabarmış pirinç döşenir. En üste temiz bir tabak kapayarak tabağın hizasına gelinceye kadar kaynar et suyu konur, tencerenin kapağı örtülür ateş üzerinde pişirilir.

Güzel bir şekil vererek servis tabağına yerleştirilir.

TASETİ

Ölçüler:

- | | |
|---------|---------|
| 1 Kilo. | Et |
| 250 Gr. | Soğan |
| 1 Kaşık | yağ |
| 250 Gr. | Patates |
| 100 Gr. | Domates |

imanıçın, Allah rızası için, Habibullah ruhu için rizaenlillâh fatiha». Daha sonra Elham okunmuş. Nikâh kıyılmış. «Allah dirlik, düzenlik versin» denilerek güveyi gerdeğe sokulmuş.

Eğer evliler biribirlerinden memnun olurlarsa hava kabayele donecek, karlar eriyebileceğini.

Eskiiden, bu düğünü, yanında, erkekler yaparlarmış ve zamanın kadısı da izinname verir ve nikâhi tescil edermiş...

Yapılışı:

Soğanlar büyükse dörde bölünür, küçükse bütün olarak konur. Et kuşbaşı doğranır, patates küçük küçük doğranarak tencerenin en altına patates, soğan, üste et gelmek üzere yerleştirilir. Asıl pişirilecek tencereye birden ters olarak çevrilir bu suretle üste kalan et diğer tencerenin alt kısmına yerleştirilir; üstüne bir tabak kapayarak pişirilir.

Arzu edilirse kâfi miktarda sarımsak, biber ilâve edilir.

KIRMA HELVA

Ölçüler:

- 1 Ölçü pekmez
- 1 » nişasta

Yapılışı:

Bir ölçü nişasta yarım ölçü su ile ezildikten sonra pekmezle karıştırıp ateş üzerinde konur ve mütemadiyen tahta bir spatülle karıştırılır, biraz koyulaştıktan sonra bir kaşık yağ ilâve edilir. Karıştırılırken ateş üzerinde spatülle kıyılarak taneleştirilir. Servis tabağına alınır. Sofrada meyve ve kuru yemişle yenir.

İstenirse pekmez yerine şeker de kullanılır.

TELHELVASI

Ölçüler:

- 1 Kilo şeker
- 1/2 Lt. su
- 2,5 Kilo un
- 1 kaşık yağ
- 1/2 limon

Yapılışı:

1 kilo şeker 1/2 litre su ile ateş üzerinde kaynamaya bırakılır ve kıvama geleceği sırada yarım limon sıkılır. Kıvama geldiğini anlamak için kaynayan şekerden bir damla soğuk suya damlatlığımız zaman boncuk halini alırsa olmuş demektir. Ağdalaşmış olan şeker yağlanmış temiz bir mermere üzere veya yağlanmış bir tabağa çevrilir soğumaya bırakılır. Diğer tarafta bir kilo una bir kaşık yağ ilâve edilerek hafif ateşte miyane kokusu duyuluncaya kadar kavrulur.

Tabakta ilinmiş olan ağıda en az iki insan en çok dört insan tarafından çocuk bileği kalınlığında avuçlar arasında bir halka haline getirilir; büyük bir sindide bulunan unun üzerine hazırlanan ilk ağıda haikası konur. Üzerine un ekilir ve halka bir taraftan diğer tarafa avuç arasında hafif hafif çekilerek çevrilir böylece büyütüllür. Tahminen 50 santim kotrunda olduğu zaman bu daire kırılmadan yuvarlak olarak ikiye katlanır. Gene aynı tarafa unla çevrilerek büyütülür. Bu şekilde en az 18 en fazla 25 defa ince saç teli haline gelinceye kadar tekrarlanır; bu suretle unu kendine alır. Soğuk bir yerde bırakılır.

Soğuyan halkayı 4 parçaya bıçakla böler ve her parçayı elimize alarak silkeler böylece helva tellenir.

Prof Ölsner ile Doçent Yüksek mimar Kemal Ahmet Aru'nun hazırladığı Isparta şehri imar planı raporu

— II —

Endüstri mintakası için nizamat:

Endüstri mintakasında fabrika binaları önünde bir yeşil saha bulundurulacaktır. Komşuların duman, kurum ve kirli sulardan zarar görmemesi için tedbirler ittihazı icabeder. Bu meyanda tozdan muhafazayı da nazari dikkate almalıdır. Bu sayilan kusurları önlemek için fabrikaların yüksek bacaları bulunacak, kirli sular kabil olduğu kadar derenin şark kısımlarına gönderilecek, komşuları tozdan muhafaza için de fabrikalarla komşular arasında sıra ağaçlar yetiştirilecek ve yeşillik bu suretle filtre olarak kullanılacaktır.

Ispartada ev sanayiinde tezgâhların bulunduğu odaların ışıklı ve iyi havalandırılmış olmasına da dikkat edilmelidir.

Büyük Endüstri: Isparta o kadar müsait hayat şartları arzeder ki bir gün büyük endüstrinin buraya gelip yerlesceği düşünülebilir.

Büyük Endüstriye yük istasyonunun civarında yer gösterilmelidir. Yük istasyonunun cenubi şarkısında hattın her iki tarafında gayet müsait tesis imkânları vardır. Bilhassa Isparta için büyük ehemmiyeti haiz olan Antalyaya direkt hat inşası halledildikten sonra büyük endüstri şehirde muhakkak inşaf gösterecektir.

Arnele mahalleleri için de yine bu civarda gayet uygun sahalar mevcuttur.

Yeni Tabakhane: bugünkü şekli ile şehirde kendisine en uygun olan mevkii bulmuştur. Burası sevimli bir şehir kısmı haline getirilebilir. Yeşillik ve münferit ağaçlarla burada bir meydan

tesisi, ustalar, ameleler, işçiler için istirahat yerleri ve kahveler düşünülmeli dir. Şehirci içtimai yardım bakımından burada elinden geleni yapması ve Belediyeinin de buna muzahir olması lazımdır.

Askerî mintaka:

Şehrin şimalinde kışlaların yanında boş sahalar askeri yeni tesisi yerleştirmeye iyi imkânlar vermektedir. Bu saha iki esashı ana yol üzerindedir: Afyon ve Eğridir yolları. Demiryolunun boşaltma rayları garnizon havalisinin şimali şarkisine kadar getirilir. Bu sahanın şimaline yeni askeri hastahane tesisiyle yerleştirildi. Bu suretle bütün askeri tesisler bir kül halinde bir mevkide toplanacaktır.

YERLERİ DEĞİŞECEK ve YENİ İNSA EDİLECEK BİNALAR

Hapishane: Yerleri değişecek binalar meyanında en başta hapishane gelir. Bugün bina büyük ön bahçesile Hükûmet meydanı üzerinde bulunmakta ve bu vaziyet bariz şekilde göze çarpmaktadır. Hapishane kısa zaman sonra yeni binasıyla projede yeri gösterilen mevkie nakledilmelidir. Bugünkü yerinde kalmasına imkân yoktur.

Kışlaların yakınında mahbuslara atölyeler ve bahçeler tesisi için çok daha müsait vaziyetler mevcuttur.

Askerî hastahane: Halen askeri hastahane şehrin cenubunda yeni mahallede bulunduğuundan şehrin şimalindeki garnizona pek uzaktır. Yerleştiği binalar esasen hastahane için elverişli değildir, nasıl olsa yeni hastahane binaları bir gün inşa edilecektir. Bu se-

beplerden yeni hastahane garnizonun şimalinde projede gösterilen mevkide kabul edilmiş, bu suretle askeri tesisler bir kül halinde bir araya toplanmıştır.

Hükümet meydanı üzerinde yeni binalar: Projede tertipleri gösterildiği veçhile bu meydan üzerine, hâpishane-nin bulunduğu köşeye bir sinema binası, karşı sırada Adliye, Postahane, İnhisarlar Müdürlüğü yerleştirildi. Şehrin en mühim meydanı olan Hükümet meydanı bu suretle Ispartanın en büyük ve ehemmiyetli binalarını bir araya toplayan bir esas meydan haline gelecektir. Halen mevcut hükümet binası üç katla diğer binalar arasında esasen en hâkim noktada bulunduğundan kuvvetli mimari tesiri muhafaza edecek ve yeni inşa edilecek diğer binalar ikişer katlı Hükümete nazaran daha mütevazi mimarı eserler olacaktır.

Han: Sebze ve meyva halinin şimali garbisindeki köseye bir han yerleştirilmiştir. Bu nokta pazarların merkezi bir yeri olduğundan köylüler için bu bina çok faydalı olacaktır. Hanın arkasında araba ve hayvanların yerleştirilmesine müsait sundurmali bir saha ayrılmalıdır.

Cenupta Belediyeye intikal etmiş emvali metruke arsaları üzerinde yapılacak binalar. **Hastahane:** Sivil hastahane eski mezarlığın cenubundaki yüksek sahaya yerleştirilecektir. Bu binaya, halen askeri hastahane ilerisinde bulunan bu civardaki hastahane binaları da bağlanabilir.

Mektep: Belediyeye intikal etmiş emvali metruke arsaları üzerinde yeni tesis edilecek ikamet mahallesine bir de mektep lâzım olduğundan bu bina da Su deposu gerisindeki saha üzerine yerleştirildi. Mekteplerde sınıfların cennuba bakması iyi bir sureti hâldir.

Sanat Okulu: Yeni inşa edilecek sanat okulu da Park ve Çocuk bahçesi gerisindeki büyük saha üzerinde düşünüldü. Bu sahanın şarka müteveccih

bir meyli vardır. Adanın her iki kenarından yol geçer. Dereye yakın bulunması kirli suların akıtlaması noktai nazarından gayet uygundur.

ŞEHİRDE YEŞİLLİK

Güzel Ispartayı bugünkü halile büyük bir bahçeye benzetur. Ev bahçelerinden başka civarın muhteşem peyzajı eski ağaçların kesretle mevcudiyeti, büyük yemiş ve gül bahçeleri Ispartayı baharda bir cennet haline getireceği tahayyül edilir.

İstasyonla şehir merkezi arasındaki nümune fidanlığı, sebze bahçeleri büyük bir yeşil saha ihtiyacını teşkil etmektedir. Bu sahalardaki ifraz yolları osuretle geçirilmelidir ki ilerde ikamet ihtiyacı arttığı zaman burası bir ikamet mintakası haline gelebilisin.

Yukarıda sayılan bütün yeşil sahalar bütün mevcutlarıyla olduğu gibi muhafaza edilecektir. Bilhassa eski kıymetli ağaçlara Belediye tarafından birer numara verilmesi ve bunların çok yakından muhafazası lâzımdır.

Ön bahçeler: Şehrin görünüşünde ön bahçe ve onun tertibatının büyük bir manası vardır. Bu hususta kanunu ahkâma tamamen riayet edilmeli. Ağır bahçe duvarları ve büyük bahçe kapıları sokak manzarasını bozarlar. Sıra evlerde en iyisi çiçekli çimen veya sarımaşık sahaları önünde sokaktan bahçeyi ayıran bir çit bulunmalıdır. Yol genişliği 9.50 M. ve ondan fazla olduğu zaman ön bahçenin beş metreden az bırakılması da kâfidir. Bu takdirde binanın ön cephesini saracak uzun saplı nebatlar yetiştirilir. Ve ön bahçe ince bir şerit halinde kalabilir.

Gezinti yolları: Bu yollar projede ağaçlıklı yollar olarak gösterilmiştir. 1.45 ve 17 m. lik yollarda geniş muhitli ağaçlar dikilir. Bu yolların kaldırımları geniş olduğundan buna imkân vardır. Şimal cenup istikametindeki yollarda bu ağaçlar kaldırımlı kenarından bir metre mesafeye diğer yollarda da kal-

dirimden 60 Sm. mesafeye dikilmelidir. Bu suretle şimal cenup yollarında günde her saatinde ağaçların gölgesinden istifade mümkünündür.

12 ve bundan az genişlikteki yollarda akasya nevinden küçük mühütlü ağaçlar dikilir.

YEŞİL SAHALAR

İstasyon caddesinde Spor alanı: İstasyon caddesi üzerinde büyük bir spor alanı tesis edilmiştir. Şebircilik noktalarından bu proje üzerinde fazla düşünülmemiş ve emek sarfedilmemiştir.

İstasyona giden yola muvazi Spor sahası kenarından geçen diğer yolun açılmasına muhakkak ihtiyaç vardır. İstasyon caddesine nazaran sahanın, bilhassa Tribünün şev vaziyeti tashih etmek için kabil olan her şey yapılmalıdır. Bunun için en basit bir sureti hâl projede gösterildiği gibi yola muvazi bir sıra kavak ağacı yetiştirmelidir. Bu suretle Tribün binasının şev duruşu yoldan bir dereceye kadar görülmemiş olur.

Diger Spor sahaları: Şehirde biri cenupta diğeri şarkta eski mezarlığın arkasındaki sahada iki spor sahası daha kabul edildi. Her ikisinin de futbol ve diğer oyunlar için sahalar düşünülmeliidir.

Tenis kortları: Tenis kortu grupları için Halkevi yakınında imkânlar mevcuttur.

Askerî idare diğer taraftan mânialı koşular için bir saha ve bir de futbol sahası tesis etmelidir.

Çocuk bahçeleri: Projede mevkileri gösterilen yerlere Çocuk bahçeleri tesis edilecektir. Buralarda çocukların oynayacakları gölgelikler, kum havuzları ve en büyüklerinde bir kaç oyun âleti yerleştirilmelidir. Halkevi karşı köşesindeki Çocuk bahçesi bunlar meyanında şehrde en yakın ve ehemmiyetli olanıdır. Burasının tertibine Belediye bilhassa itina göstermeli ve yukarıda bahsedilen oyun âletleri, kum havuzları, oturma dinlenme yerleri düşünülmeli ve ilerde burada küçük bir yuva binası da inşa

edilmelidir.

Diger yeşil sahalar: Parklar, mektep bahçeleri, hastahane bahçeleri, fidanlık yeşil saha ve park sahası olarak kabul edilir. Bu sayılan bahçelerin de bir park şeklinde tertibinde Belediye âmil olmalı, alâkadar idareleri bu işe teşvik etmeli hattâ mecbur tutmalıdır. Bu yeşil sahalar şehrin teneffüs edeceği güzel park sahaları olacaktır.

Yeni mahallede eski hastahane cennubi garbisindeki eski mezarlık bir park haline getirilecek ve halkın buradan istifadesi termin edilecektir.

ESKİ ESERLER

Eski yapı eserleri tamamıyla yıkılmış bir vaziyette degillerse muhafaza edilmelidir.

Eski eserlerle aynı zamanda bazı mahal ihtiyaçları da karşılanabilir: Mescidâ Hastahane, okuma salonu, müze gibi çarşılardaki harap cami bu maksatlarından birisine tahsis edilebilir.

Çeşmeler yurdun en güzel an'anelerinden biridir. Şehrin birçok noktaları bu güzel eserlerle bezenmiştir.

Yeni projede Afyon'dan gelen yoluñ kışlalar kavşağındaki müselles üzerinde bir yeni çeşme tesisi düşünülmüştür. Şehirdeki eski çeşme yapıları Belediye tarafından tamir edilmeli ve mümkün olan mevkilerde bunlara su da getirilmelidir.

Mimar Sinan camii: Halen çarşıda küçük bir bahçe içinde bulunan Mimar Sinan camii şehrde en kıymetli Mimar eserlerinden biridir. Halen iki tarafı cadde olduğundan diğer iki tarafındaki esasen ehemmiyetsiz olan dükkanları da kaldırıp bu binayı bir ada içinde bırakmalıdır. Cami hinası etrafındaki bahçe de iyi bir şekilde tanzim edilmeli.

Şehrin lağım tesisatı: Şehrin lağım tesisatı da, ayrıca düşünülerek bunun için de bir proje tanzimi lazımdır.

18/4/1943

Doçent Yüksek Mimar
KEMAL AHMET ARU

FİHİRİST

(Cilt: 5, 6, 7, 8, 9, 10)

Un'ün 4 ciltlik fihristi 24 üncü ve 48inci sayılarına konmuştur. 5inci ciltten sonra tertiplenememişti. Türkiye hacminde yüksek değer taşıyan bazı eserlere ve bilgin araştırmacılara, kendi janrımda, ihmäl edilemez bir kaynak vazifesini de yaptıgını hızla gördüğümüz mecmuanın gittikçe çoğalan nushalarındaki makale ve etüdlerin kolaylıkla bulunmasını sağlamak üzere - yazıcılarının alfabetik sırasıyla ve bu nusha hariç - endeksi koymağı faydalı bulduk.

Adil Şükrü Akçaoğlu:	Sayı	Sahife	Bekir Türk:	Sayı	Sahife
Yalvaçtan ayrılırken (şair)	103/105	1442	Aşk ve çiçek manileri	49	703
Adnan Demirtaş:			Şarkılar	50/51	723
Isparta tribününün temel atma merasimi	67/68	941	Sahilde teselli	51/53	734
Ahmet Refik:			Öğüt	54/55	770
Ispartalı Katircioğlu	116/117	1623	Nutuk	56/57	802
Ali Rıza Uysal:			Akılsız kurt	103/105	1456
Ispartada Atatürk'e ait bir hâitura	56/57	804	Bürhan Toprak:		
Bugünün İngilteresi	62/63	890	Yunus Emre	75	1039
Halihazır İngiliz terbiyesi	69/70	974	Cavit Aker:		
A. Rıza Yalçın:			Nusrettin hoca hakkında	82/83	1144
Güney halk şairleri	78/79	1079	Celal Özeli:		
Gündeşlioğlu	82/83	1136	Nümizmatik tetkikler	82/83	1131
Güney yurt halk şairleri	84/86	1164	Eğridirde Yazla	87/90	1239
Bayazıtlioğlu ve arap hikâyesi	97/98	1344	Cevdet Akçinoğlu:		
" " "	99/102	1399	Öğretmen Hüsnü Gür	106/108	1485
Ali Yaşinkara:			Ekrem Turan:		
Hasret (şair)	103/105	1446	Bir mektup	103/105	1453
Arslan Türkeş:			Emine Kaynak:		
Gülyurdunda Gölcük	80/81	1113	Bezeme	73/74	1021
A. Rıza Kuyucu:			Örükleme	75	1042
Harp ve sihadat	80/81	1107	Çakma	80/81	1115
Ömrümüzün törpüleri	84/86	1173	Eaver Zeynelgil:		
Ayıklanacak itiyatlarımız	84/86	1178	Ispartanın zirai durumu	109/111	1512
Baki Süha:			Etem Ertem:		
Isparta	84/86	1151	Âsar harabeleri	49	707
			Ramazan âdetleri	49	710
			Ispartada kirgezintileri	50/51	729
			" " "	52/53	742
			Isparta Halkevinin bir yıllık çalışmaları	109/111	1531

Eşref Ertekin:	Sayı	Sahife	Hasan Göker:	Sayı	Sahife
Selâmiye	99/102	1394	Ispartaya dair (şîir)	71/72	993
Faik Aytaç:			Hayri Yavru:		
Ispartada atış müsabakaları	84/86	1182	Nutuk	56/57	783
Fehmi Aksu:			Hatay ve Lozan günleri	64/65	916
Yılanlı oğullarına dair vesikalar	49	699	30 Ağustos	66	921
» » »	54/55	758	Cümhuriyetin 16 ci yılı	67/68	939
Halil Etem Eldem	59	830	Hikmet Turhan Dağlıoğlu:		
Sadriazam Halil Hamit paşa dair	64/65	908	Onuncu hicret asrında Hamideli	54	754
Abdi paşa vakfiyesi	78/79	1076	» » »	58	810
Piri Mehmet ve Kinalizade damadı Abdüsssemi çelebi	82/83	1134	Ağapınarı	58	821
«Hızırname» den parçalar	99/102	1382	Onuncu asırda Hamideli	59	826
Şair Ahmet Şükrü	103/105	1443	» » »	61	861
Abdülmüti çelebi, Ece halife	106/108	1471	Isparta kır kahveleri	62/63	893
Ispartada Hariri vakıfları	109/111	1523	Onuncu asırda Hamideli	64/65	904
Dalboyun oğlu vakfı	112/113	1544	Isparta tarihi ve coğrafyası hakkında notlar	66	922
İtri'nin bir manzumesi	112/113	1557	Onuncu asırda Hamideli	73/74	1009
Piri Mehmet ve Alâeddin halifeye dair vesikalar	112/113	1561	Nüfus meselesi	76/77	1047
Seyahatî küberada Isparta ve mahallî kıyafetler	112/113	1563	Hamideline ait tarihî notlar ve vesikalar	76/77	1052
Eski narklar	112/113	1569	» » »	78/79	1074
Şeyh Şikem vakfiyesi	114/115	1585	Eğridir	80/81	1089
Mehmet Ali paşa-osmanlı imparatorluğu muhare- besine dair vesikalar	116/117	1607	Hüseyin Avni paşa dair hâtıralar	80/81	1093
Fikri Aytaç:			Isparta	80/81	1112
Yazı teknigi ve tatbikati	59	833	Onuncu asırda Hamidelinde arazi	82/83	1121
Yazı metodu ve esasları	60	854	Kinalizade Ali çelebinin mezarı hakkında	82/83	1130
Hakkı Dereli:			Isparta meşahiri	82/83	1140
Nutuk	56/57	797	Yüzük oyunu	82/83	1144
»	67/68	942	Onuncu asırda Hamideli	84/86	1154
Hakkı Özmen:			Ispartanın eski iması	84/86	1170
Ispartada hayvan bakımı	109/111	1516	Isparta meşahiri	84/86	1175
Halit Atay:			Hamidelinde arazi, nüfus, aşiret vaziyetleri	87/90	1197
Ispartanın ziraat durumu	78/79	1082	Ağlasun gezisi	87/90	1217
Hâmit Dereli:			Isparta meşahiri	87/90	1225
Isparta ile ilgili bazı garp kaynakları	99/102	1390	Ispartalı bir kahraman	87/90	1240
Isparta havalısine ait bir seyahatname	103/105	1434	Isparta vesikaları	91/96	1244
Isparta hakkında bir ingilizin seyahetnamesi	109/111	1518	Hamit livası kanunnamesi	»	1260
» » »	114/115	1575	Isparta tarihi hakkında	»	1275
			Eğridir gölü	»	1290
			Halil Hâmit paşa kütüphanesi	»	1301
			Anadolu-Selçuk tarihi	»	1308
			Türkiye maarif tarihi	»	1309
			Divanî lûgatüttürk	»	1311

	<u>Sayı</u>	<u>Sahife</u>		<u>Sayı</u>	<u>Sahife</u>
Osmâni tarihi teşkilâtına methâl	91/96	1312	İhsan Kazandioğlu:	109/111	1502
Ata sözleri	"	1313	Gönen köy enstitüsü		
Bir anonim tarihi âliosman	"	1314	İskender Fahrettin Sertelli:		
Halkevi çalışmaları	"	1316	Nusrettin hocaya ait notlar	82/83	1143
Vesikalar	"	1317	Bir Isparta halisının başına gelenler	99/102	1395
Yurttan manzaralar	97/98	1326	Kâzım Aydar:		
Şarkı Karaağaç kazası	"	1334	(Y. Mükemmî ve Isparta mebusu)		
Eski eserler hakkında gerekli bilgiler	"	1346	Isparta gölcüğü	114/115	1573
Dil bayramı-dil hareketleri	99/102	1355	Kemal Ahmet Aru:		
Beyşehir - Burdur gölleri ve gölcük	"	1371	Isparta şehri imar planı raporu	116/117	1615
Eğridirde mimari eserler	"	1383	Kemal Akgün:		
Isparta iline ve büyük- lerine dair	"	1391	Ebedî Şefin hayatı ve hizmetleri	67/68	944
Hızırbey vakfiyesi	"	1405	Kemal Gökçüra:		
Halk edebiyatından parçalar	"	1409	Isparta vilâyeti tarla ziraati	87/90	1217
Bibliografya	"	1410	Kemal Turan:		
Vesikalar	"	1422	Atatürk için	56/57	775
Yılanlı oğullarına dair vesikalar	109/111	1504	Evliya Çelebi seyahat- namesinde Isparta	61	865
Hilmi Dîlmen:			Ibrahim Demiralaya ait hâtıralar	62/63	878
Eczacı Emin Tekeli	52/53	739	Lozanın on altinci yıldönümü	64/65	897
Evlenme istatistiği	"	750	Ibrahim Demiralaya ait hâtıralar	64/65	902
Eczacı Emin Tekelinin hayatı	54/55	767	Kâtip Çelebinin «Cihan- nûma»sında Isparta	64/65	913
On gecesi	59	836	Cümhuriyetin 18 inci yılına girerken	78/79	1071
Hifzurrahman Raşit:			Isparta gölcüğünde bir tecrübe	82/83	1119
Bir dersanede beş sınıf nasıl yetiştirilir?	66	924	Lozan - Montrö	87/90	1195
Beş sınıflı köy mektebi öğretmeni nasıl yetiştir?	69/70	979	İbni Batufe seyahatna- mesinde Isparta ve Eğirdir	87/90	1202
Hüseyin Nail:			Halkevlerinin ve oda- larının onuncu yılı	91/96	1259
Yurt sevgisinde şuurlaşma	97/98	1323	Notlar ve iktibaslar	91/96	1267
Hüseyin Namık Orkun:			Tek kıymet	97/98	1325
Isparta Yer adalarından tarihi istihraçlar	103/105	1432	Kayılı gelin	99/102	1357
Ün mecması	109/111	1496	Eğridir gölü ayağının akıltılması	99/102	1406
Ispartada Türk boyları	112/113	1543	Uluborluda bir gün	102/105	1441
Hüsnü İşk:			Birinci İnönü zaferi günlerinde Isparta	106 108	1459
Ispartada meyveli ağaçlar fidanlığı	82/83	1146	Milli Şeffâf Ispartayı şereflendir- meleri ve Ün'e yüce ilâfatları	109/111	1493
"Profesör," İhsan Abidin:					
Anadoluda ziraat yetişti- me durumu	82/83	1128			

	<u>Sayı</u>	<u>Sahife</u>		<u>Sayı</u>	<u>Sahife</u>
Ispartaya bol çiçek ve ışık veren sular	109/111	1510	Dördüncü Nis	60	843
Eğridirde bir kurs	112/113	1541	Köylü miras destanı	60	852
Cümhuriyetin yirminci yılı	114/115	1571	Halkevlerinin yedinci yıldönümü münasebetile	60	859
Ispartada sanat okulu	116/117	1599	Kutlu bir hâitura	61	870
Mahmut Kiyıcı:			30 Ağustos	66	935
Zehirli harp maddeleri	76/77	1061	Alanya beyi oğlu Lütfi beyin mezar taşı	75	1035
Hasta gönül (şair)	82-83	1139	Antalya vilâyeti tarihi	78/79	1072
Atabey ve tarihi	84/86	1160	Şah İsmaille niçin «Hata» denmiştir?	80/81	1103
Ceddimin ruhuna ithaf	84/86	1163	Yalvaç adının menşei	84/86	1153
Ağrusun tarihi	87/90	1219	Ispartaî âşık Seyranî	99/102	1367
Atabeyde folklör tefkikleri	91/96	1304	Şair Şeyhî Hasan	106/108	1475
» » »	109/111	1521	Atabey methiyesi (şair)	109/111	1520
» » »	114/115	1596	Seyranî hacı Ahmetten parçalar	112/113	1546
Mehmet Çakırtaş:			Selâmiye destanı hakkında	112/113	1558
Selvi ağacı, Isparta yaylası	114/115	1597	Isparta çulhacılığına ait vesika	116/117	1605
Isparta yaylasında	116/117	1609	Na-kıp:		
Mehmet Halit Bayır:			Şarkı	49	705
Ispartada yağmur duası	91/96	1285	Naki Tezel:		
M. Mesut Kuman:			«Masal» hakkında	97/98	1351
Hamit beyin adı geçen mühim bir vesika	97/98	1340	» »	99/102	1419
Türk, Selçuk ve Kayı isimleri	99/102	1359	» »	103/105	1449
Mehmet Yılmaz Tuzcu:			Nazik Erik:		
Talebenin okul dışı faaliyeti	69/70	969	Türk dilinin ana hatları hakkında konuşma	52/53	744
Mithat Gülcü:			Nazım Örensün:		
Gülcü İsmail efendi	103/105	1447	23 Nisan	49	697
Muammer Ergün:			Isparta coğrafyası	49	704
Gurbet ve sen (şair)	103/105	1442	19 Mayıs / 1919	50/51	713
Mustafa Hakkı Ağlarcioğlu:			Isparta coğrafyası	»	715
Boyanan mezar	84/86	1187	Güzel Ispartam	52/53	733
Minasından Ayazmanaya	84/86	1191	Isparta coğrafyası	»	736
Ayazma ve Ayazmanada	87/90	1240	Cümhuriyetin 15inci yıldönümü	54/55	751
Çamaşırçı Havva ana	99/102	1415	Millî şuurun muhtevasında yaşayan kudret, Atatürk	56/57	776
Müzeyyen Ağlarcioğlu:			Necati (efendi):		
Ispartada nüfus	49	706	Isparta maarrif taribile ait defter	87/90	1206
Naci Fikret Baştak:			Necip Öngül:		
Sağalasus	99/102	1360	Kapıdağına,	106/108	1488
Naci Kum:			Neşet Çağatay:		
Bora - Fırtına	50/51	726	Isparta hakkında birkaç tarihi vesika	97/98	1331
Isparta - Kayseri tarih birliği	52/53	738			
Arkeolojik bakımından Isparta ili	58	817			

	Sayı	Sahife		Sayı	Sahife
Onbeşinci asır sonunda Isparta	103/105	1436	Maniler	99/102	1402
» » »	106/108	1467	Fıkralar	106/108	1489
Onuncu yılda «Un»	109/111	1501	Atalar sözü	109/111	1536
Onbeşinci asır sonunda Isparta	112/113	1550	Tâbirler	112/113	1567
» » »	114/115	1578	Şair Ali Ragip	114/115	1593
» » »	116/117	1603	Nuri Tütüncü:		
Neşet Köseoğlu:			Vazife tashihinde esaslı noktalar	71/72	994
«Un» on yaşına girerken	109/111	1498	Osman Atasoy:		
Barlada Çasnigir paşa camii ve eski eserleri	116/117	1601	Köy enstitüsü (şîir)	106/108	1463
Nevzat Aklemen:			Ömer Güllü:		
Kiraz bayramı	62/63	896	Yapı kooperatifî	52/53	735
Numan Yılmaz:			Köy kalkınmasında kültürün rolü	» »	741
Ninni	49	712	Nutuk	56/57	792
Nuri Katircioğlu:			Halkevi açılış yıldönümü	67/68	940
Esnaf destanı	50/51	724	Üzümcüler birliği	75	1033
Atalar sözü	50/51	727	Isparta tabaklılığı	112/113	1565
» »	58	819	Ömer Sağtekin:		
Ispartanın iki ninnisi	58	828	İsmet İnönüne (şîir)	75	1043
Miras destanı	59	835	Nedimin ruhuna (şîir)	75	1046
Atalar sözü	59	838	Ömer Zeki Defne:		
İki mevlûd duası	60	844	Ispartanın halilari gül kokar (şîir)	97 98	1339
Atalar sözü	60	849	Ben bir esürük bülbü'lüm (şîir)	109/111	1538
» »	61	868	Raif Yelkenci:		
Köylü mirası destanı hakkında	61	872	Büyük Türk şairi Yunus Emre kimdir?	71/72	991
Atalar sözü	62/63	886	» » »	73/74	1017
Bilmeceler	64/65	918	Remzi Ünlü:		
Atalar sözü	» »	919	Nutuk	56/57	789
» »	66	934	Rifat Çamlıdağ:		
Halk edebiyatı	66	936	Isparta gölünde akşam (şîir)	116/117	1627
» »	67/68	957	Rıza Kaynak:		
Atalar sözü	» »	961	Yenişarlı Hoca Ragip	76/77	1058
Halk edebiyatı	71/72	1002	» » »	78/79	1084
Atalar sözü	73/74	1026	Türk askeri (şîir)	80/81	1109
» *	75	1044	Hoş geldin İnönü (şîir)	84/86	1181
Sel destanı	76/77	1069	Fatmacık, kan kus!	116/117	1629
Atalar sözü	78/79	1085	Rıza Kutiutan:		
Halk edebiyatı	80/81	1116	Yağbasan - Yağıbasan	52/53	740
Atalar sözü	82/83	1142	Onbeş baharın son hazırları	56/57	806
Bilmeceler	» »	1148	Gülyurdu bahar	62/63	887
Ispartanın methine dair	84/86	1172	Rıza Onaran:		
Atalar sözü	» »	1180	Nutuk	64/65	917
» »	87/90	1236		66	931
» »	91/96	1305			
» *	97/98	1348			
» »	99/102	1398			

Rüvide Sinanoğlu:	Sayı	Sahife		Sayı	Sahife
Ispartadan uzakta	99/102	1365	Ispartada 938 / 939 yılı		
Sadık Bilgiç:			kültür durumu	58	809
Eski - yeni düğün şekilleri	62/63	885	» » »	59	825
Eşsiz bir mesire - Kızıldağ	» »	885	» » »	60	841
Evliliğin önemi	66	938	» » »	62/63	873
Sadri Ertem:			15 Mayıs, Tayyare		
İbrahim Demiralay	61	860	şehitleri ihtifali	62/63	875
Sait Demirdal:			Gönen eğitmen yetiştirmeye kursu	67/68	950
Keçiborlu ve kükiürt	50/51	720	Türkiyedeki zelzele felâketi	69/70	963
Taşirci hacı Mehmet Feyzi	60	845	Türkiyede ilk tedrisat	71/72	983
» » » » »	61	866	Kültür durumu	76/77	1057
Miras destamı ve sevdayı	62/63	880	Şükriye Güler:		
Fassal Mustafa	67/68	959	Ispartada kültür hareketleri	69/70	965
Ekmekçi Ayşesi	69/70	977	Tahir Erdem:		
Fassal Mustafa	71/72	999	Hamidcogulları tarihi	49	702
Şair Kâmil	73/74	1014	Talat Erten:		
Uluborluda eski eserler	75	1037	Ispartanın coğrafi, iktisadi		
» » » » »	78/79	1081	vaziyeti ve iklimi	87/90	1233
» » » » »	84/86	1167	Tevfik Çakmakçı:		
» » » » »	87/90	1204	Ispartanın imar planı	109/111	1527
» » » » »	91/96	1300	Tevfik Tığlı:		
» » » » »	106/108	1473	Gönen eğitmen kursunda	64/65	898
Şair Çopur Ali	» »	1479	Isparta çevresi köylerine		
Komşu kızı (şair)	109/111	1526	genel bir bakış	114/115	1581
Yarım asır önce Isparta	116/117	1626	» » » » »	116/117	1610
Salih Zeki Aktay:			Turgut Akkaş:		
Hüseyin Avni paşa	91/96	1307	Atam	56/57	808
Sami Hekimci:			İbrahim Demiralay	61	859
Uluborluda düğün âdetleri	76/77	1059	İnkılâpcılık - Muhabaza-kârlık	80/81	1087
Sedat Kansu:			Köylü (şair)	84/86	1181
Eğridir kazası	87/90	1212	Saadet, felâket telâkkisi	» »	1184
Semih Sami:			Neşe, hayat	87/90	1215
Ağlasun paraları	99/102	1363	Ispartadan tenkiler	91/96	1288
Süleyman Artun			İnkılâp ve irade	103/105	1430
Okullarda kum işları	62/63	894	İlk şamar	» »	1452
Süleyman Sami:			Tek yol	106/108	1462
Isparta suları ve şadırvanları	87/90	1210	Türke doğru	» »	1464
Süleyman Tellî:			Yaşa «Ün»	109/111	1495
Isparta ili ilkokulları	50/51	718	Bir öğüt karşısında	112/113	1539
Şaban Tüzün:			Zehra Durulu:		
Gül diyarının kızı (şair)	106/108	1470	Sınıf ve okul kütüphaneleri		
Şefik Seren:			» » »	71/72	1005
Böcüoğlu Süleyman Samî hayatı	66	927		73/74	1022
» » » » »	67/68	953			
Sevket Aydin:					
Ölmeyen ölü	56/57	780			

Ziya Fahri Fındıklioğlu Kültürde ademi merke- ziyet	Sayı 91/96	Sahife 1257		Sayı 75	Sahife 1046
Yekta Karamustafa:					
Ecel utansın	67/68	947			
İktibaslar, notlar, tebliğler:					
Resmini tebliğ	56/57	771			
Yüce Şef İnönü'nün nutku	" "	772			
Yüce Şef İnönü'nün Türk milletine beyanatı	" "	773			
Açıklı bir ziya	61	857			
Ibrahim Demiralayın cenaze töreni	61	872			
Ispartada 23 Nisan çocuk bayramı	67/68	944			
Atamızın ölümünün dönüm yılı	71/72	989			
23 Nisan	73/74	1007			
19 Mayıs ve gençlik bayramı	75	1031			
Müzik hakkında	"	1043			
Evimizden haberler				75	1046
Köy ve köycülük				76/77	1055
Halkevinde açılan kurşalar			"		1070
Bir not (Konyadan)			99/102		1048
Millî Şef İsmet İnönü'nün nuşku			103/105		1427
Şair Kâmilin defterinden			"		1455
Birkaç söz			"		1455
Şair Kâmilin defterinden			106/108		1484
Mahmut Esat efendi			106/108		1486
Haberler			"		1490
Gerali türkü			112/113		1549
Âşık Mehmet Dizarının defterinden					1570
Ispartalı âşık seyranının divanından			114/115		1598
Gülyağının nef'i beyarındadır			116/117		1628

Isparta Genel Coğrafyası

Harita binbaşılığından emekli, hemşehrimiz Nuri Katircioğlunun özenle hazırladığı «Isparta genel coğrafyası» adlı eseri, Halkevimiz yayınları arasına konmuştur. Eserde, muhiti her bakımdan aydınlatan çeşitli konuların, gençlerimizi ve ilkokul talebe ve öğretmenlerimizi ilgilendireceğine şüphe etmiyoruz. Okurlarımız, gelecek sayıldan itibaren bu eseri Ün sütunlarındaki takip edebileceklerdir.

Isparta kıyafetleri albümü

Halkevimiz, Isparta ve çevresinde giyilmiş, yerli kıyafetlerin tesbiti işini önemle kovalamakta ve kıyafetlerin devirlere göre çeşitli şekillerini tarihi vesikalara, bulunabilen örneklerine dayanarak boyalı resimle tesbit etmektedir. Her kıyafetin ve bunu tamamlayan her parçasının adı, kullanıldığı zaman, kumaş cinsi, dokunuş yeri, işlenmiş tarzı vesairesi hakkında ayrıca malumatı da ihtiva etmek üzere, Kız Enstitüsü öğretmeni Bayan Beraetin değerli fırçasından çıkarak, hazırlanmakta olan bu yerli kıyafet Albümünün, ilk fırsatla renkli olarak bastırılması da düşünülmektedir.

Umumi nesriyatı idare eden: Kemal Turan
İntiyaz sahibi: Hilmi Çakmakçı

Basıldığı yer: Isparta Matbaası — Isparta